

# Hej 't al heurd

Speciale volksfeesteditie!



Redactieadres: hejtalheurd@live.nl

Juli 2010

Jaargang 2, nr.4

Dorpskrant Hej 't al heurd is een uitgave van enkele vrijwilligers uit Nieuw Schoonebeek in samenwerking met dorpsbelangen en is bedoeld om de Nieuw Schoonebeekse bevolking op de hoogte te houden van de activiteiten, nieuwtjes en dorpsbelangen. Hej 't al heurd wordt huis aan huis in Nieuw Schoonebeek verspreid.

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden kopij aan te passen aan de opzet en beschikbare ruimte in het blad.

Hej 't al heurd wordt eens in de twee maanden verspreid. Kopij kan een maand voor de volgende editie worden ingeleverd op het redactieadres of gemaild worden.

Redactieadres:  
Europaweg 309a  
Kerkenweg 17  
Europaweg 135a  
Molenaarslaan 39  
Europaweg 233  
Of in de redactiebus  
bij supermarkt Slim of  
de bibliotheek.

Mail: hejtalheurd@live.nl

## Het bestuur van Stichting Volksfeest.

Na Volksfeest 2005 werd Stichting Volksfeest geconfronteerd met een grote aderlating van bestuursleden. In de zomer van 2008 hebben de nog zittende leden de koppen bij elkaar gestoken en nagedacht over: "Hoe nu verder".

Allereerst moest er een nieuwe aanvulling in het dagelijks bestuur komen.

Vervolgens hebben we besloten om binnen het bestuur te gaan werken met werkgroepen met ieder een eigen verantwoordelijkheid. Iedere werkgroep kan en mag zelf voorstellen maken op haar gebied.

Dit voorstel wordt dan zowel in het dagelijks bestuur besproken als in het voltallige bestuur, waarna besloten wordt in het voltallige bestuur.

Voordeel van deze werkwijze is dat je de creativiteit van werkgroepleden beter benut en besluiten beter voorbereid genomen kunnen worden.

We werken met de volgende werkgroepen:

- 1 Optocht / Verkeer / Lichtroute
- 2 Muziek
- 3 PR / Website
- 4 Familieprogramma / Talentenjacht
- 5 Kinderprogramma
- 6 Seniorenprogramma.

Ieder lid van het bestuur is in ieder geval lid van 1 werkgroep, maar de meeste leden zijn lid van meerdere werkgroepen.

Nu, na anderhalf jaar voorbereiden, merken we dat we allerlei vaardigheden in ons bestuur hebben. We hebben praktische mensen in ons bestuur, mensen die zicht hebben op procedures, mensen die zicht hebben op financiële zaken, mensen die creatief zijn, en mensen die goed met een computer overweg kunnen. Maar bovenal is het gehele bestuur enthousiast om er een mooi en goed feest van te maken.

Met dit bestuur durven we het aan:



Monica Schepers, Bart Wubbels, Leon Herbers, Johan Harbers, Wim Veenker  
Betsie de Jonge, Saskia Schnoing, Marion Hofkamp, Herman Wencker,  
Richard Eising, Bennie Buter

## Voor het eerst samen op een wagen,

12 meiden van 12 en 13 jaar hebben hard gewerkt dit jaar om samen, voor het eerst, een super mooie wagen te maken. Omdat ze al die basisschooljaren samen in de klas hebben gezeten, en nu uitgewaaierd zijn over verschillende scholen leek het ze leuk om het volksfeest samen te vieren. En dat doe je vooral door samen een wagen te maken en mee te doen aan die beroemde optocht. In februari van dit jaar was de eerste vergadering, en toen al werd het onderwerp voor hun "kar" bedacht en vastgelegd en daar hebben ze zich aan gehouden.

Maar toen moest er, zoals bij al die andere groepen, een naam bedacht worden, en dat valt niet mee met 12 meningen; na verschillende probeersels heten ze nu: de Chickies.

De wagen ziet er, een dikke maand voor het volksfeest, al strak uit en we waren diep onder de indruk van dat wat ze al gedaan hebben, volgens eigen zeggen zonder hulp van ouders..(??)

Druk vergaderd werd er over de t-shirts die nog aangeschaft moeten worden, over het cadeautje voor de gastvrijheid van de verhuurders van de ruimte, de chauffeur, maar ook over de broodjes voor op de wagen.

Het idee van een barbecue op de wagen leek erg aantrekkelijk, maar werd verworpen omdat het ze toch wel gevaarlijk leek. Om het feest compleet te maken wilden ze de avond voor de optocht bij elkaar slapen, maar daar zagen ze toch maar van af. Als alternatief gaan ze samen de lichtroute fietsen op de donderdagavond voor de optocht. Voor sommigen van de meiden was het fenomeen lichtroute onbekend, niet zo vreemd als je de vorige keer nog maar 7 jaar was en het volksfeest heel anders beleefd hebt.

De Chickies hebben er erg veel zin in: de optocht, de kermis, maar ook om 's avonds naar de tent te gaan lijkt ze gezellig, leuk, maar toch ook wel een beetje spannend.....

Mikki Bos, Manon Möhlmann, Rosalie Huser, Esmee Schepers, Robin Smeman, Rosanne Gert, Michelle Prenger, Esmée Schulte, Rosa Heijnen, Joyce Schepers, Merel Schepers, Daniek Stripper.



## De Gangmakers hebben er zin in!!

Net als hun klasgenoten, de Chickies zijn ook deze Gangmakers voor het eerst bezig met het bouwen van een wagen voor de grote optocht van het volksfeest.

Vorig jaar oktober hebben ze voor 't eerst vergaderd, en democratisch als ze zijn hebben ze allemaal een idee voor een thema op papier gezet. "Het papier ging rond en we zetten allemaal een streepje voor wat we zelf het leukste idee vonden en zo is het onderwerp voor de wagen bedacht". De VN kan er nog iets van leren...

Zo is het ook gegaan bij het kiezen van een naam: de Gangmakers konden van start, een kar, trekker én plek om te bouwen was zo geregeld, lekker makkelijk bij één van de jongens thuis.

Met hulp van vaders bij het lassen, zagen en timmeren, veel hulp, zo geven ze zelf wel toe en hulp van de moeders bij het uittekenen van het ontwerp zijn ze in januari begonnen met bouwen.

Het ontwerp van de wagen is ook al op een unieke manier tot stand gekomen; alle jongens hebben een tekening gemaakt van de wagen zoals hij die zou willen, en van bijna alle tekeningen is een detail overgenomen in het uiteindelijke resultaat. Ze komen nu één keer per week bij elkaar en op dit moment, drie weken voor het grote feest moeten de letters er nog op en moet nog het een en ander geschilderd worden.

De avond voor de optocht wordt de trekker gepeetst en in de week daarvoor wordt een proefritje gemaakt.

De jongens vinden het geweldig om zo met elkaar bezig te zijn, de één kan goed timmeren, de ander kan goed met de decoupeerzaag of bedenken hoe het allemaal moet. Ze hebben ook al een idee voor na de optocht; de wagen wordt gerecycled; het materiaal wordt gebruikt voor een "hokje".

De optocht lijkt hen mooi, maar ze zijn er toch ook wel een beetje zenuwachtig voor. Ook zijn ze heel benieuwd hoe voor hen het volksfeest zal zijn. Wij zijn benieuwd of ze hun naam waar kunnen maken, aan hun wagen zal het niet liggen, die zal zeker zorgen voor sfeer tijdens de optocht.

Roy Dirkes, Jorik Harbers, Joshmar Steffens, Justen Beerling, Patrick Heijnen, Mart Berends, Jeroen Wubbels, Jesse Bosman, Niek Weitering, Ruben Schwieters, Aron Hofkamp, Leon Steffens, Joep Trip.



## Volksfeest gaat na 25 jaar weer internationaal

Na een periode van 25 Jaar gaat de optocht weer door Duitsland. Alle reden om eens aan onze oosterburen te vragen hoe zij dit vinden. We gingen even op bezoek bij de burgemeester van Twist.

Na het zien van de optocht in 2005 heeft Burgemeester Smitz, Stichting Volksfeest benaderd met de vraag of het ook mogelijk zou zijn weer door Duitsland te gaan met de optocht. De Burgemeester was toen onder de indruk van de prachtige wagens, en de uitgedoste deelnemers die het feest vierden.

Dhr Liedtke, die voor de Gemeente Twist alles in goede banen leidt (vergunningen etc.) kan zich de optochten als kind nog goed herinneren. Men ging met de schoolklas dan aan de kant staan kijken, de beroemde maar vooral beruchte apen staan hem nog op het netvlies!

Burgemeester Smitz hecht veel waarde aan goed "Naoberschap", een voorbeeld is de samenwerking tussen de gemeente Twist en de werkgroep Grensoverschrijdende Cultuurschatten welke o.a. de knapzaktochten organiseert.

Twist is klaar om ons op 23 juli te ontvangen. Men verwacht toch best veel belangstelling, Stichting Volksfeest heeft aankondigingen in het Twister Blättken en de Meppener Tagespost laten plaatsen. De vrijwillige brandweer zal het verkeer in goede banen leiden. Overigens is deze optocht voor Twist een soort van oefening want volgend jaar vieren zij het 225 jarig jubileum waarbij ook een optocht wordt gehouden!

Burgemeester Ernst Smitz en de heer Peter Liedtke heten de Nieuw Schoonebekers van harte welkom in Twist, en dat dit Volksfeest een bijdrage kan leveren aan het "Noaberschap" tussen Nieuw Schoonebeek en Twist!

Stichting Volksfeest is bijzonder goed te spreken over de fijne samenwerking met, en de enorme inzet van de gemeente Twist! Een bijkomend voordeel van de toer door Twist is dat er een oplossing is voor het lastige keren aan de grens!



---

### Sterk spul hè!

Zo is de stap van 2005 naar 2010 snel gemaakt. Voor velen te snel en voor anderen kan het volksfeest niet snel genoeg komen. De aanloop naar het volksfeest in 2010 ging stroef, het goede idee wilde maar niet komen.

In de groep gaat het privé ook niet allemaal voor de wind, maar tijdens onze jaarlijkse bijeenkomst bij Toon in de (stille) kroeg hebben wij onze ideeën op papier gezet. Op de vergadering bij Geert moest de beslissing vallen.

Er werd gestemd over een aantal ideeën, en zo zijn we traditioneel begonnen op de 1e zaterdag in april. Ook in de buurt begint het te borrelen, buurtgenoten die het volksfeest nog niet hebben meegemaakt zijn zeer benieuwd en gespannen of de verhalen die ze gehoord hebben ook uitkomen. Wat zal er dit jaar allemaal weer veur de dag komen?

Bij onze groep is de een handiger dan de ander, maar allemaal dragen zij z'n steentje bij. De catering is ook niet onbelangrijk, er is zelfs een bier planning. Geert heeft een halve zaterdag pannenkoeken staan bakken, Gerry nam de BBQ en braadworst mee. Zoals bij zoveel groepen begint de tijd te dringen en gaan we van 2 naar 3 maal in de week om de wagen op tijd klaar te krijgen. Er lekt heel weinig uit wat de andere groepen voor wagens maken, en zo hoort het ook, er is een gezonde concurrentie onder de kameradengroepen want je telt pas echt mee als je een keer de 1e prijs hebt gehaald. De prijs is niet belangrijk die wordt toch weggeven aan een goed doel, het gaat veel meer om de eer. Oh ja schiet me spontaan iets te binnen van het volksfeest in 2005, op de terugweg, bijna bij de tent, toen bij de meesten conditie al wat minder was lag Andre in een keer in de berm. Geen van de kameraden geloofden dat hij wat mankeerde, hij zal zich wel aanstellen. Carla (toen bij de EHBO) heeft zich toen over Andre ontfermd, en dat vond hij niet erg. Later kwam Andre op krukken in de tent met een dikke enkel, de stakker. Hij moest zich 3 dagen rustig houden, en dat valt niet mee voor Andre. Een tip voor Andre blijf dit jaar op de wagen zitten! Nog een paar weken hard werken om de wagen netjes af te werken. De verwachtingen zijn hoog gespannen, we doen als groep al bijna 40 jaar mee aan het volksfeest. Wat ook vermeldenswaardig is, is de goede zorg bij de familie Huser, we zijn jaren geleden begonnen met onze 1e feestwagen bij Hennie en Liza op de dele tussen de koeien. Toen naar de kapschuur, en nu al weer jaren in een grote schuur. Alfred en Dinie hebben deze traditie overgenomen, en zo gaat alles op dezelfde voet verder. Wat ook al jaren een traditie is, is 's morgens voor de optocht een goed ontbijt bij Hennie en Liza. Met zijn allen rond de tafel met gebakken ei (aai kort) in de panne.

We verheugen ons op deze grandioze optocht hopelijk met goed weer en veel publiek aan de kant, want dat verdient deze optocht.

Namens de **apostelen** Herman Swieters en Henk Berens

## Een tafelgesprek met...

### 7 oudere inwoners van Nieuw Schoonebeek over het volksfeest van toen.

Dhr Geert Veenker 1924, Dhr Toon Beerling 1925, Dhr Jo Platzer 1924, Mevr. Marie Töller-Molhman 1918, Mevr Annie Büter-Molhman 1921, Mevr Marie Wubbels- Leveling 1921, haalden herinneringen op aan het Schoonebeker feest, zoals het volksfeest destijds werd genoemd.

In de jaren '20 en '30 was er 1 of 2 keer per jaar een markt op de plek waar nu de voormalige Rabobank en de winkels staan. De markt bestond uit houtverkoop en diverse andere kramen, ook was er een snoepkraam van Jan Koek waar je dan voor 3 cent noga kon kopen en er was een mallemlolen. Maar helaas kon geen van de aanwezigen vertellen hoe het was in de mallemlolen, want daar was natuurlijk geen geld voor. Jan Koek dacht slim te zijn en deed een aanbod; stuk noga voor f0,03 en 3 voor een dubbeltje... maar daar trapten ze, ook toen al, uiteraard niet in.

Je kreeg als kind een dubbeltje en heel misschien een kwartje van thuis mee en dan deed je er de hele middag over om een beslissing te nemen wat je uiteindelijk van dat geld ging kopen, en het werd zeker niet besteed aan een ritje in de mallemlolen...

De markt duurde tot ong. 14.00 uur en daarna was er dansen bij café Pieper en Sievert. Dat dansen duurde tot 19.30 uur, dan kwam pastoor Huurdeman, hij luidde de bel en afgelopen was het feest, "iedereen werd verzocht netjes en ordelijk naar huis te vertrekken"!! En was je nog geen 18 jaar dan kwam je er niet in, want dan hoorde je nog thuis. De eerste versierde wagen ooit was een wagen voor de kinderen, de wagens werden versierd met berkentakken en reed met de kinderen een eindje door het dorp.

Vermoedelijk is er een jaar geweest waarin ook een groep volwassenen met een versierde wagen meedeed en is daaruit de optocht voortgekomen, want het jaar daarop deden meer groepen volwassenen mee.

Rond 1930 waren er wagens met daarop uitgebeeld de beroepen die er zoal waren in Nieuw Schoonebeek; boeren, schaapherder, smid, paardeknecht, veekoopman, hereboer en dienstmeid. De wagens waren destijds meestal versierd met takken, zaden, graan/haver, heide en lijsterkralen. Later kwamen er de zogenoemde witte wagens, met witte lakens om de wielen te verbergen en waarop spreuken werden geschreven. De dames op de wagen droegen oranje jurken van papier.

De pastoor gaf het zgn. startschot voor de optocht, en daar ging men op weg. De optocht draaide bij Dirkes en Bouw (Scherpen) op het oosten en daar werden de kinderen getrakteerd op ranja en een krentenbol, mogelijk gemaakt door de Mariavereniging / St Annavereniging. De middenstand regelde de organisatie rond het Schoonebeker feest.

Andere activiteiten tijdens het Schoonebeker feest waren: ringsteken (op paard), hardrijden te paard en prijsdansen. Muziek kwam van de trekharmonika. Voor dat prijsdansen (priesdansen) werd er menig avond geoefend op de deel van de boerderijen, zo tussen de koeien in. De prijs bestond uit een fles wijn of misschien een liter jenever, maar daar ging het niet om, je had verschillende avonden gezellig kunnen oefenen. De eerste prijs voor hardrennen op paard was maar liefst f 10,00 (10 gulden!!) In een bepaald jaar werd Jan Eisen steeds maar weer van het paard gegooid en ging er toen maar van ellende verkeerd om opzitten.

Het eerste volksfeest na de oorlog was in September 1945, er waren wagens die een tank uitbeelde en waar ze als soldaten in zaten en veel wagens beelden de Grebbeberg uit, dat was het bevrijdingsfeest.

Daarna was er een optocht op 22 en 23 augustus 1948. In deze optocht reed ook de bellewagen (dienstbus) van Pieper mee. Deze bellewagen mochten ze lenen voor de optocht, maar die kon pas versierd worden na de laatste rit naar Coevorden van 23.00 uur. Toen moest het nog versierd worden bij Bosch Geert op de deel voor de optocht van de volgende dag. Het werd een soort circus; Het wonder van deze eeuw, de zijkanten met spreuken en de mannen op de wagen waren verkleed als beer enz. inclusief maskers! Bij dit Schoonebeker feest werd er voor 't eerst gekostumeerd gevoetbald en was ook het zaklopen een onderdeel van de activiteiten.

Het feestterrein met tenten en een podium om te dansen was waar nu de dorpshoeve staat (toen de koele van Bekel) en de oude ijsbaan (achter de Zwarte Racker).

Na de oorlog duurde het feest langer dan alleen de markttag en vanaf 1955 werd het eens in de vijf jaar georganiseerd.





Vervolg van het tafelgesprek...

Het Schoonebeker feest van 1935 duurde wat langer dan 24.00 uur. Omdat er in die tijd geen burgemeester was heeft de bevolking bij de locoburgemeester, de heer Husen gezeurd of het niet wat langer mocht doorgaan en waar hij "toe dan maar" mee instemde.

De bogen over de straat werden versierd met geregen lijsterkralen, papieren bloemen en ook wel met een portret van de kroning van Wilhelmina of een bord met J'ai maintendrai. De bogen werden door de buurt gezamenlijk versierd. Tuinen versieren deed men toendertijd nog niet, wel werd gezorgd dat de tuin er netjes bijlag en de ramen glimmend gewassen en opgewreven waren. De straat die als eerste begon met straatversiering was de Carbooblaan, turfwinning was het onderwerp.

Enkele anekdotes;

1938;

Dhr Platzer vertelde ons dat er ook toen al een zigeunerwagen bij was (dat is vrijwel vanaf het begin één van de vaste thema's geweest). Jan Gähler (Zwarte Jan) was een van die zigeuners en ging met een oud blikje of pet langs de mensen die stonden te kijken om geld op te halen. Zo ook bij Dhr Wilms die als correspondent van de Emmer Courant daar was om verslag te doen. Hij gaf aan dat hij maar 1 gulden bij zich had, wat natuurlijk veel te veel was om in dat blikje te doen, waarop ZwarteJan zei dat hij wel kon wisselen. Dat was goed: Wilms gaf de gulden af en Zwarte Jan gaf hem een dubbeltje terug en maakte zich vervolgens snel uit de voeten.

1948; 22/23 augustus.

Er was een wagen over indianen, de zgn, Roodhuiden, de mannen van de wagen hebben nog weken met dat rode spul op hun huid rondgelopen; het was er niet af te krijgen.

De mooiste wagen die Toon Beerling zich kon herinneren was die van zijn opa; De veteranen van Napoleon.

Toon Mohlman had een oude munt gevonden vermoedelijk uit de oorlog van 1914-1918 die niks waard was maar erg veel leek op een rijksdaalder en daar kon hij die dag erg veel voor drinken!!

Pieper Hain en Sievert zien Beernt, de twee café houders in ons dorp gingen eerst bij Sievert voor een gulden drinken, namen de gulden mee naar Pieper en dronken daar weer voor diezelfde gulden door, en gingen zo door tot ze meer dan genoeg te drinken hadden gehad.



Zigeunerwagen 1938



Zigeunerwagen 1960

---

## Herinneringen aan het volksfeest van... Herman Steffens

Mijn naam is Herman Steffens. Ik ben de broer van Hennie Hoesman.

Ik ben geboren en opgegroeid in Nieuw Schoonebeek.

In 1961 ben ik naar Canada gegaan en daar woon ik nu nog steeds.

Wat ik mij vooral van het volksfeest kan herinneren zijn de wedstrijden die gespeeld werden. Vooral het paardenrennen bij boer Wubbels in het weiland. Een jaar hadden mijn vrienden en ik een wagen in de optocht. Dat was heel veel werk maar wij hebben er ook heel veel plezier mee gehad.

Er was een jaar dat de jonge boeren ook een wagen in de optocht hadden gemaakt. Daar was ik ook bij. Die wagen beelde uit hoe het boeren was in 1960 en wat de toekomst zou worden. De voorspelling was dat de boer in de toekomst vanuit huis de tractor op het land kan besturen. Nu zijn wij daar al.

Andere dingen die ik mij goed kan herinneren is dat de "Herauten" 's morgens vroeg door het dorp gingen en die enorme aantal uren die werden besteed om de wagens te bouwen en te versieren.

Ook weet ik nog wel dat er niet veel gewerkt werd gedurende de 3 volksfeestdagen. Bijna iedereen deed wel aan iets mee en het plezier dat de mensen allemaal hadden.

Ook waren er wedstrijden van de burens wie de mooiste boog over de weg had. Dit was altijd heel interessant.

Naar mijn mening is het belangrijkste van het hele volksfeest hoe het hele dorp samen kwam om er het beste van te maken.

Herman Steffens

## Herauten

Mij werd gevraagd om iets te vertellen over het zijn van heraut tijdens het volksfeest hier in Nieuw Schoonebeek. Onze vereniging levert zolang ik weet meestal de herauten, zelf heb ik ook een aantal keren meegereden om de dorpsbewoners te wekken voor het grootse feest. Dat is vroeg opstaan en je paard/pony gereed maken voor de tocht, in de week voor het gebeuren wordt er tijdens de lessen geoefend met de toeters om de paarden/pony's te laten wennen aan het lawaai. Verder nemen we die leden mee waar het mee vertrouwd is dat ze op straat zijn en dat de ruiters/amazones de paarden/pony's in de hand kunnen houden tijdens deze rit. Vroeger reden tijdens de optocht de herauten ook wel eens mee in de stoet maar dat is de laatste jaren niet meer gedaan omdat het niet vertrouwd is met al het lawaai, voor ieders veiligheid is dat afgeschaft. Het is wel ieder volksfeest weer een klus om mensen bij elkaar te krijgen, niet dat men niet wil maar men heeft geen ervaring met dit soort activiteiten en er zijn leden die ook deelnemen aan de optocht en ook daarvoor vroeg bij de wagen moeten zijn dus we doen iedere 5 jaar ons best om genoeg mensen en paarden bij elkaar te verzamelen om toch de traditie in stand te houden. De kleding die gedragen wordt is een witte blouse en een witte rijbroek en een veiligheidscap. Ik kan mij herinneren dat wij vroeger ook eens kleding kregen in stijl van herauten maar de laatste 2 keer dat ik meedeed was het gewoon in witte wedstrijdkleding. De herautenkleding van weleer is wel erg mooi om te zien maar of dat überhaupt nog te krijgen is weet ik niet, dat werd toen ook geregeld door het bestuur van het volksfeest. Ik wens iedereen namens de Olieveldruiters een enorm leuk en gezellig Volksfeest 2010 en wie weet treffen we elkaar tijdens onze lessen op het terrein naast de ijsbaan.

Irma Uneken-Heijnen , Secretaresse De Olieveldruiters



---

## Familie Petalo: zigeunerwagen in 1975.

Na diverse vergaderingen met onze groep in onze stamkroeg: Steffens' Jan, over een idee van een wagen voor de optocht in 1975 ontstond het idee om ons aan te melden voor de zigeunerwagen. De bijeenkomsten bij Steffens' Jan waren altijd zeer plezierig en Marie van Steffens' Jan was altijd wel bereid om iets voor ons in de pan te doen (rookworsten – gehaktballen). Dat smaakte heerlijk samen met een pilsje bij Jan aan de tap.

In eerste instantie stond niet een ieder van ons achter het idee, maar we hebben ons toch maar aangemeld, bij de commissie Volksfeest Nieuw-Schoonebeek, omdat we echt geen ander idee konden vinden. Tot onze verbazing werden wij uitgeloot en daarom gingen we aan de slag met de zigeunerwagen bij Buter Berend in de schuur. Eén van onze kameraden had inmiddels een afgekeurde schafteket opgesnord. Natuurlijk hadden we ook dieren nodig en we haalden kippen bij Buter uit het hok. De volgende ochtend kwam Feme Buter tot de ontdekking dat er kippen ontbraken en ze was in de veronderstelling: dat heeft een vos geflikt. Nee, dat waren de zigeuners. Een sikkenbok wilden wij huren bij Eikens Jan Berend in 't Veld, maar dat kon echter niet en toen hebben we de sikkenbok maar gekocht voor dertig gulden. Na afloop van het feest hebben we de sikkenbok terug gebracht en we kregen vijftien gulden ervoor terug. Daan Mulder leverde een tractor (MAN) voor onze zigeunerwagen. Daar de vrouwen/vriendinnen niet meededen met de optocht kregen enkele mannen de rol van zigeunerin. En zoals altijd waren we de hekkensluiter van de optocht en we probeerden zoveel mogelijk geld bij elkaar te schooieren. Dat is ons ook goed gelukt: bijna vierhonderd gulden. De optocht ging ook door Duitsland, maar daar mochten we niet schooieren en daar waren we wel blij mee, want we waren al moe van het vele lopen en het bier was inmiddels bij ons in de benen getrokken. Het bij elkaar geschooierde geld kwam in een melkbus en dat werd onze portemonnee tijdens het volksfeest 1975. Na de optocht gingen we gezellig in de voorzaal van de Zwarte Racker zitten en we bestelden diverse glazen bier en zijn toen vertrokken zonder te betalen, want we zeiden: "Zigeuners zijn arm en betalen niet."

Uiteindelijk kwamen we toch op het feestterrein aan en ze waren al bezig met een gekostumeerde voetbalwedstrijd. We waren niet meer zo helder en reden zo met onze zigeunerwagen het voetbalveld op. We werden natuurlijk direct met de wagen van het veld gestuurd en daarna kunnen we ons niets meer herinneren... alleen lieten we wel duidelijke sporen van de zigeunerwagen achter op het voetbalveld. Achteraf gezien hadden we allemaal een zeer prettige ervaring opgedaan om mee te doen als zigeuners en zigeunerinnen in de optocht.



Op de foto van links naar rechts: George Buter, Daan Mulder, Geert Gels, Bennie Schepers, Jo Wendker, Harry Buter, Jo Koop, Bennie Levelink, Jo Nijenstein, Frans Stripper.



## Volksfeest

Herinneringen aan een aantal volksfeestjaren van Antoon Heijnen.

1960

Volksfeest 1960, een dorpsfeest dat ik me vooral herinner om het feestterrein. De toenmalige ijsbaan (land van Bosch Geert) was ingericht als feestlocatie. Ideaal, want ik kon achter het huis langs naar de feesttent. Bij deze feesttent stond ook een kermis inclusief zweefmolen! Ik mocht er, als 7 jarig jochie, voor het eerst in, samen met Toon Roosken. Vol goeie moed stapte ik samen met Toon de zweefmolen in, met toen nog op mijn hoofd een VIVO Pet (van de winkel van Bennie Heijnen). Na een paar rondjes kon ik al op het dak kijken van de zweefmolen, echter merkte ik op dat mijn pet daar ook bovenop lag. Door de wind en de snelheid was deze afgewaaid en lag hij nu op onbereikbare hoogte. Ik kon natuurlijk wel fluiten naar het terugkrijgen van mijn pet... Wat ik mij nog meer herinner van de optocht is dat deze draaide bij Roosken Harm. De wagens moesten van de straat om door het weiland de weg terug te vervolgen. In dit weiland was ook pauze waar alle kinderen iets te drinken kregen.

1970

Het eerste volksfeest wat veel indruk op mij gemaakt heeft. Een volksfeest waarbij de verkenners een wagen hadden gemaakt met veel heide en berkentakken. De optocht was op vrijdag en deze is mij bijgebleven als een zonnige optocht, waarbij wij als verkenners deelnamen. Mijn oudere broer Hein bestuurde de wagen en vertelde dat wij na de optocht de wagen konden stallen bij Wubbels Boer, waarna wij op zaterdag ochtend deze afbraken. Volgens de regels werd er tijdens de laatste avond (in dit geval de zondag avond) bekend gemaakt wie een prijs in de wacht had gesleept. Wij als verkenners hadden ook een prijs gewonnen. Voordat de prijs in ontvangst kon worden genomen moest het wagennummer worden ingeleverd. Een groot probleem want de wagen was immers al afgebroken. Na dit bericht zijn we met een man of 5 terug gegaan naar onze 'afvalbult met heide, gras en dennengroen'. Na een tijd lang zoeken hebben we toch nog het nummer terug gevonden waarna wij de prijs in ontvangst konden nemen.

1980

Tijdens dit volksfeest ben ik voor het eerst begonnen met filmen. Samen met mijn broers Harrie en Geert, en met mijn zwager Bennie hadden we een volkswagen Kever omgebouwd tot filmteam wagen 'De dorstige kelen'. Omdat de kranten er in die tijd nog niet veel over schreven stond er op onze wagen: 'toch nog aandacht van de pers'. Deze optocht heb ik in het geheel gefilmd op smalfilm.

1985

Dit jaar werd een wagen gebouwd met de kameraden. Na een vergadering kwamen we tot het thema 'Asterix en Obelix'. Een van de vrienden dacht veel van dit onderwerp af te weten en riep: "mooi onderwerp! Dan wordt ik wel indiaan!". Iets wat deze kameraad nu nog aan kan horen... De wagen werd gebouwd bij Herman Levelink. Een avond van te voren (donderdag avond voor de optocht) werd de wagen ingewijd inclusief barbecue. Nadat we de barbecue hadden uitgezet begon de fietstocht weer naar huis. Omdat er nog licht brandde bij Eb Fischer, moest er hier natuurlijk even gestopt worden. Het woordje 'even' had beter niet in de vorige zin kunnen staan want we kwamen pas uit de kroeg om 6 uur. Gradus Eillering was al bij de benzinepomp (Spinde) en schreeuwde over de straat: "jongens, de optocht redden jullie niet meer". Maar een uur later zaten we al op de fiets richting het oosten, de kleding voor de optocht hadden we al weer aan. Omdat nog niemand een ontbijt had gehad werd het overgebleven vlees van de barbecue aangebroken (om acht uur 's ochtends).

Tot slot wens ik iedereen een gezellig, dorstig volksfeest toe en veel zoute vis.

Groeten

Antoon Heijnen



## Volksfeest?

We waren nieuwsgierig naar de vragen die inwoners, die nog niet zo lang in Nieuw Schoonebeek wonen, hebben over het volksfeest. We hebben een aantal families gevraagd deze vragen op te sturen en ze zijn vervolgens door het bestuur beantwoordt.

De familie Bos, Europaweg 214A, de familie Heuvelman en Looren de Jong-Heuvelman, Europaweg 127, Familie Van der AA, Europaweg 319, familie Anemaat, Dobbe 14 willen we hartelijk bedanken voor de moeite die ze gedaan hebben om de vragen in te sturen en natuurlijk weten ook lang niet alle geboren en getogen Nieuw Schoonebekers alle feiten over het volksfeest en zijn het vragen gebleken die voor iedereen interessant zijn.....

**Wanneer werd het eerste volksfeest gehouden** was een vraag die door iedereen gesteld is en ook daar waren wij erg benieuwd naar en hebben we ook gevraagd in het gesprek met de oudere inwoners (zie hiervoor pagina 4 en 5); het eerste feest was in de jaren '30.

**En hoe vaak is er al een volksfeest geweest;** vanaf 1950 is de cyclus van om de vijf jaar een feest ontstaan.

**Waarom wordt het feest in juli gehouden?;** dit is van oudsher (marktdag) en we hopen natuurlijk op mooi weer, bovendien zijn dan de meeste Nieuw Schoonebekers vrij, want het is altijd het eerste weekend van de bouwvakvakantie.

**Hoeveel buurten zijn er, hoe zijn die buurten ontstaan en doet iedereen van oudsher mee?;** Er zijn 19 buurten, volgens 't bestuur doet 99 % mee, de oorsprong van de indeling van de buurten is bij het bestuur niet bekend. De buurtversieringen zijn in de loop der jaren steeds uitgebreider geworden, nadat de Carboonlaan er mee gestart is.

**Is er een centraal thema?;** nee, dat is er niet, iedereen mag zelf een thema bedenken en uitvoeren, hierdoor komen de meest leuke en creatieve creaties te voorschijn. De **zigeunerwagen** is een vast gegeven bij elke optocht, daarvoor kunnen groepen zich inschrijven en wordt door het bestuur toegekend. Er mag ook altijd maar één zigeunerwagen zijn. **Wie nemen er deel aan de optocht?;** diverse groepen; de vele kameradengroepen, buurten die met elkaar op een wagen gaan, vriendinnen die elkaar niet vaak zien, maar wel samen aan de optocht mee willen doen, families die samen een wagen maken, kinderwagens van de buurt, enz enz, kortom; iedereen mag meedoen!

**Komen er veel mensen uit andere dorpen kijken?** Dat wordt door iedereen vurig gehoopt, in ieder geval bij de optocht, dan staan er altijd heel veel mensen langs de kant van de weg, het aantal toeschouwers is moeilijk in te schatten. **In het dorp zie je aankondigingen voor de optocht en het feest, waarom niet bij de toegangswegen van uit Duitsland/Weiteveen/Schoonebeek?** Er is gekozen voor het ophangen van spandoeken bij de toegangswegen van Nieuw Schoonebeek en in de overige dorpen zijn posters en flyers opgehangen. Er zijn ook persberichten verstuurd naar diverse kranten. **Wat merken bewoners "van het oosten", buiten de versiering en optocht, van het feest;** Natuurlijk de vele toeschouwers bij de optocht en straatversiering/lichroute 's avonds en het programma op het feestterrein is voor iedereen, ongeacht in welk deel van het dorp men woont. **Is het feest op één centrale plek?** Dat is het feestterrein bij het sportpark De Gruinte. De straatversieringen en lichteroute zijn door het hele dorp.

**Hoe laat begint het feest en wat moeten we ons er bij voorstellen?;** Op vrijdag 23 juli wordt Nieuw Schoonebeek gewekt door herauten te paard, vanaf 6.30 uur.

Daarna begeeft iedereen zich op weg naar zijn/haar wagen en zie je de meest vreemde creaties over straat gaan. De optocht start om 9.30 uur en dan begint het feest waar Nieuw Schoonebeek zich weer 5 jaar lang op verheugd heeft. De optocht is het startsein voor drie dagen feest, wat misschien te vergelijken is met carnaval, maar eigenlijk aan niemand uit te leggen is: gemoedelijke sfeer, oude bekenden die elkaar weer ontmoeten, genieten van de muziek, de acts op zondagmiddag en natuurlijk de **kermis; een spectaculaire kermis voor jong en oud;** zie ook de website.

Ontspannen en gemoedelijk zijn de kernwoorden van het volksfeest.

In het programmaboekje en op de website staat alle informatie over het feest.

**Hoe lang van te voren moet je als bestuur beginnen om op 23 juli alles klaar te hebben?** Onze eerste vergadering was in januari 2009, we vergaderen maandelijks en vanaf 1 mei 1 keer per 2 weken. **Hoe komt het bestuur aan geld om dit evenement uit te voeren;** Voornamelijk door het verpachten van horeca/catering en de verkoop van de entreetickets, ook zijn er een aantal sponsors.

Een laatste, speciale vraag die eigenlijk niet te beantwoorden is; **Is het leuk om in die tijd logees te hebben of is het juist leuk om vrij te zijn?**

Een lastige vraag die voor iedereen verschillend is, er is echter voor logees die Nieuw Schoonebeek en haar inwoners niet kennen wel genoeg te doen en te bekijken.





Geachte dorpsbewoners,

Binnenkort is het weer zover, Volksfeest 2010, het dorpsfeest in Nieuw Schoonebeek waar iedereen elke 5 jaar naar uitkijkt. Iedereen is weer druk in de weer met het maken van straatversieringen en de praalwagens voor de optocht. Ook wij, Hans Katuin en Arjan Scherpen kijken ernaar uit. Vanaf januari zijn het voor ons ook spannende tijden in de voorbereiding naar het feest toe, er moest en moet veel geregeld worden om het feest op het terrein tot een succes te maken.

We vinden het daarom ook een hele eer om dit mogen organiseren voor het dorp, en wensen daarom iedereen een fantastisch Volksfeest 2010 toe.

Hans Katuin en Arjan Scherpen

Namens het bestuur van Stichting Volksfeest en de bevolking van Nieuw Schoonebeek willen wij Domesta en de Dorpsbelangen bedanken voor hun financiële ondersteuning.

Wij gaan af op vast en zeker een fantastisch feest en hiervoor zijn we vooral elkaar nodig.

Om iedereen alvast een beetje in de stemming te krijgen ziet u hieronder een kleine collage van foto's van de volksfeesten van de afgelopen jaren.





## Garageverkoop 21 augustus 2010

De volgende deelnemers hebben zich hiervoor opgegeven:

### Europaweg:

Fam. H. Beukers	2	Fam. M. Wendker	101
Fam. Wilpshaar	4	Fam. Heuvelman	127
Fam. Meijer	55	Fam. Hofkamp	129
Fam. M. Stripper	69	Fam. Schepers	135a
T. Wubbels	75a	Fam. B. Wubbels	147
Fam. Heijnen	89	Fam. H. Huser	187
Fam. Berens	92	Fam. Beerling	195a
G. Lucas	96	Fam. Hubers	217
Fam. Lambers	98	Fam. T. Ambergen	239
Fam. Brockman	100		

### Bolster:

Fam. Heegen	3
Fam. Veldhuis	4
Dames Buren	5
Fam. Wenneker	11

### De Smidse:

Fam. Berends	10
--------------	----

### Kerkenweg:

Fam. Bruins	8
Fam. Heijnen	14
Fam. Hoogenberg	16
Fam. Bos	17
Fam. Buter	30
Fam. Gerdes	31

### Veenmos:

Fam. Stripper	1
Fam. Conen	3

### Vierakkers:

Fam. Gels	1
Fam. Germes	7
Fam. Engbers	17

### Van Eklaan:

Fam. Albers	13/15
Fam. Schepers	18
Fam. Veenker	34

### Carboonlaan:

Fam. Visscher	3
---------------	---

### Molenaarslaan:

Fam. S. Scherpen	8
Fam. H. Schepers	12
Fam. Stam	24

### Dobbe:

Mevr. Steffens	11
----------------	----

### Darg:

Fam. H. Beerling	16
------------------	----

### De Koele:

Fam. H. Homan	6
Fam. R. Heller	2

De deelnemers krijgen ruim van tevoren bericht hoe ze gekenmerkt moeten worden.

Op 21 augustus staat dus de garagedeuren en oprijpaden open van 's morgens 9 uur tot ongeveer 16 uur.

Iedereen een fijne en gezellige dag toegewenst.

Herman en Ans

## Hej 't al heurd...

De Wilmsboo in Nieuw-Schoonebeek is door de gemeente Emmen aangewezen als officiële, vaste trouwlocatie. Dat betekent dat bruidsparen nu elkaar officieel het ja-woord kunnen geven op deze bijzondere locatie. De Wilmsboo is speciaal bedoeld voor bruidsparen die het burgerlijk huwelijk in intieme kring willen laten voltrekken. In een kleine zaal is plaats voor 24 personen, inclusief bruidspaar, getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand. Er is volop parkeerplaats en voor de trouwfoto's is de boo - een door het Drents Landschap herbouwde veestal uit circa 1600 - een mooie plek. De Wilmsboo heeft naast de trouwlocatie ook een logies/bed and breakfast en er is ruimte voor kleinschalige vergaderingen.

Meer informatie staat op de website: [www.wilmsboo.nl](http://www.wilmsboo.nl).

## Huisjeweltevree

### Wie zijn jullie:

Wij zijn Marjolein, Johan, Yulie en Jorik Harbers. We wonen op de Schurenhoeve, Europaweg 325.

### Wie werkt waar:

Johan werkt thuis op de boerderij. We melken ongeveer 100 melkkoeien met bijbehorend jongvee. Op onze grond verbouwen we gras en mais, dat dient als voer voor onze koeien. Op onze boerderij worden de koeien door een robot gemolken.

Marjolein werkt parttime op de bibliotheek in Emmen, en verzorgt de administratie van de boerderij.

Jorik gaat naar de tweede klas VWO 2 talig op het Carmel college in Emmen.

Yulie gaat naar groep 4 van de basisschool.

### Hoe lang wonen jullie hier al:

Johan is hier geboren, maar heeft voor studie 3 ½ jaar in Dronten gewoond.

Marjolein is geboren in Emmen en is hier in 1994 komen wonen na ons trouwen.

Jorik is hier ook geboren.

Yulie is hier in 2004 komen wonen vanuit China.

### Wat doen jullie in je vrije tijd:

We wonen en werken op een boerderij, en dan loopt werktijd en vrije tijd heel erg door elkaar.

Johan mag graag knutselen aan machines, en functioneren in besturen. Dit jaar mag ik voorzitter zijn van Stichting Volksfeest.

Marjolein leest graag Jorik voetbalt graag en Yulie danst en gymt graag.

### Welke gebeurtenis heeft indruk op jullie gemaakt:

Heel cliché, maar de geboorte van Jorik en onze reis naar China in 2004 zijn hele speciale gebeurtenissen geweest. In juni 2008 mocht Jorik als nazaat van Johan Herbert Harbers een bloemetje aanbieden aan prinses Margriet ter gelegenheid van de week van de Schoonebeken, en de presentatie van het boek: "Nieuw Schoonebeek, boerderijen en bewoners".

Jorik is de zevende generatie die aan Europaweg 325 is verbonden.

### Wat willen jullie nog gezegd hebben:

Volksfeest is een feest voor alle Nieuw Schoonebekers. Het bestuur heeft zijn best gedaan om in het programma voor ieder wat wils te organiseren.

Laat het feest zelf een ontlasting zijn van een even gezellige en goede voorbereiding. We wensen iedereen een goed en gezellig Volksfeest toe.





## Zoek en win

Ergens in Nieuw Schoonebeek is een fotolijstje met daarin het logo van deze krant verstopt. Dit logo kan echt overal liggen/staan of hangen. Het is al in een van de gaten van de glasbak gevonden, in de supermarkt en op het podium tijdens een toneelvoorstelling. Het is de bedoeling dat u dit logo zoekt en het bij een van de redactieleden afgeeft als u het gevonden heeft.

De vinder krijgt als beloning een overheerlijke slagroomtaart aangeboden door een van de lokale bedrijven. Dus mensen: "ogen open!" En succes!



## Bedrijf van de maand: Mohlmann eieren

Hoe ziet de dag van een scharrelkip eruit.

Hallo, we zijn de familie Möhlmann, wonend op de Europaweg 81.

Wij hebben 12.500 scharrelkippen die los rondlopen in een grote kippenstal.

's Morgens om 05.00 uur gaan de lampen aan en dan komen de eerste kippen van stok en die gaan kijken of de nesten al open zijn om zo de eieren te kunnen leggen. De nesten gaan automatisch open om 04.30 uur en zijn voorzien van binnenverlichting. Dit is omdat als een kip hoge nood heeft al eerder zijn ei kwijt kan/leggen. 's Avonds gaat de gewone verlichting uit om 21.00 uur, en de verlichting van de nesten blijft nog 30 minuten branden zodat de kippen weten dat ze op stok moeten. Na 30 minuten gaat dan alle verlichting uit en dan is het oogjes dicht en snaveltjes toe, tot de volgende dag. De kippen leggen in het begin iedere dag 1 ei, en +/- 6,5 ei per week. Wij houden de kippen +/- 13 maanden en daarna worden ze verkocht als soepkippen. Wij krijgen nieuwe kippen als ze 17 weken oud zijn om ze zo te laten wennen aan de stal. Met 21 weken beginnen de eerste kippen eieren te leggen. Water kunnen ze de gehele dag doordrinken, en voer krijgen ze 3x per dag automatisch en wel 's morgens om 07.00 uur 's middags om 12.00 uur en 's avonds om 17.00 uur. 's Avonds om 18.00 uur gaan de nesten automatisch weer dicht zodat de laatste eieren op de band kunnen rollen, om zo de volgende dag 's morgens de eieren uit te draaien die automatisch naar voren komen via de band naar voren in de stal. Dan gaan ze via een dwarsband naar de inpakmachine, dat legt de eieren per 6 stuks in de trees van 30 stuks. Dan wordt de tree doorgeschoven richting de codeermachine om zo het ei te voorzien van een stempel (ons registratienummer) voor evt. controle om zo te zien waar het ei vandaan komt. De eieren worden elke dag gecontroleerd op vuiligheid en breuken dan worden ze op stapel van 6 hoog op een pallets geplaatst. Op een dergelijke pallet komen 10800 eieren en deze worden dan 2x in de week gehaald met een grote vrachtwagen van een eierhandelaar.

De eierhandelaar sorteert de eieren op grootte en verpakt ze dan in doosjes van 10 stuks om ze zo af te leveren bij de supermarkten door heel Nederland. Dit was zo'n beetje een dag uit het leven van een kip. U kunt onze eieren ook kopen aan de Europaweg, u bent altijd welkom.

Groetjes Familie Möhlmann.

Jacqueline Stam heeft dit keer het logo gevonden. Ze zag de foto staan op het podium van de afscheidsmusical van groep 8. Op de foto hiernaast ziet u Jacqueline met de door haar gewonnen slagroomtaart, aangeboden door de fam. Mohlmann.



## Hej 't al heard...

Op zaterdag 22 mei heb ik een rondvlucht gemaakt vanaf Hoogeveen. De Zonnebloem had die rondvlucht aangeboden gekregen door de Hr van Eken, Deze stelde zijn gewonnen prijs beschikbaar aan de Zonnebloem. Ik mocht als mantelzorger mee in plaats van mijn vrouw, die verhinderd was. Het was een prachtige ervaring om de bekende omgeving van de andere kant te bekijken. Ik was samen met iemand uit Dalen en Schoonebeek. Het was was prachtig mooi weer, daarom was alles goed te zien. Bedankt Zonnebloem voor dit leuke uitstapje.

V.G. Geert Iambers



## Activiteitenkalender

23, 24 en 25 juli	VOLKSFEEST 2010
6 t/m 14 augustus	Zomerkamp Verrow's
7 t/m 14 augustus	Zomerkamp Verkenners
16 t/m 19 augustus	Spelweek
21 augustus	Garageverkoop
22 augustus	Rij 'm erin!
23 augustus	Begin schooljaar
28 augustus	Tienerwerk: Instuif
11 september	Tienerwerk: Boerengolf
14 september	Dorpsbel.: jaarvergadering
15 september	KVV: Eendagsbestuur
25 september	Tienerwerk: Instuif
9 oktober	Tienerwerk: Blind volleybal
13 oktober	KVV: Buurtzorg
16 oktober	Rumah: Back to the 90's
23 oktober	Tienerwerk: Instuif
6 november	Tienerwerk: Dropping
13 november	Rumah: Reunie Blixem
17 november	KVV: Creatieve avond
20 november	Tienerwerk: Instuif +
4 december	Tienerwerk: Instuif
15 december	KVV: Kerstavond
18 december	Tienerwerk: Filmavond

## Oproep

Wie maakt of heeft de leukste, grappigste, vreemdste of mooiste foto van het volksfeest 2010.

Je kunt je foto opsturen naar de redactie van Hej 't al heard.

Wij zullen dan proberen deze foto's in de volgende krant te plaatsen en een prijsje uit te delen aan de foto die volgens ons het leukst, grappigst, vreemdst of mooist is.

Dus stuur maar op die foto's. Het liefst via de mail maar ze kunnen ook naar de brievenbussen bij de Slim of de bibliotheek gebracht worden.

## Flessenactie

De welpen en esta's houden op 15 september 2010 een flessenactie. Ze komen dan huis aan huis bij u langs om lege flessen te verzamelen. Deze leveren ze in en van het statiegeld kunnen ze dan weer leuke activiteiten organiseren voor de kinderen.

Dus bewaar allemaal uw lege flessen.

Alvast bedankt,

de welpen en esta leiding

Wij wensen iedereen een heel gezellig volksfeest toe.

Succes met de laatste voorbereidingen en veel plezier!

Hier kan uw oproep of berichtje staan!

Heeft u een nieuwtje of artikeltje voor Hej 't al heard? Stuur dan even een e-mail naar: hejtalheard@live.nl.  
Of doe het in de brievenbus bij Slim of de bibliotheek.  
Doe dit wel voor 8 september 2010!