

Hej 't al heurd



Redactieadres: hejtalheurd@live.nl

december 2010

Jaargang 2, nr.6

Dorpskrant Hej 't al heurd is een uitgave van enkele vrijwilligers uit Nieuw Schoonebeek in samenwerking met dorpsbelangen en is bedoeld om de Nieuw Schoonebeekse bevolking op de hoogte te houden van de activiteiten, nieuwtjes en dorpsbelangen.

Hej 't al heurd wordt huis aan huis in Nieuw Schoonebeek verspreid.

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden kopij aan te passen aan de opzet en beschikbare ruimte in het blad.

Hej 't al heurd wordt eens in de twee maanden verspreid. Kopij kan een maand voor de volgende editie worden ingeleverd op het redactieadres of gemaild worden.

Redactieadres:
Europaweg 309a
Kerkenweg 17
Europaweg 135a
Molenaarslaan 39
Europaweg 233
Of in de redactiebus bij supermarkt Slim of de bibliotheek.

Mail: hejtalheurd@live.nl

60 Jaar lid St. Cecilia

Zaterdag 12 november kreeg Herman Assen tijdens de Eucharistieviering een onderscheiding van het bisdom.

Hij kreeg de Bonifatiuspenning met oorkonde, omdat hij 60 jaar lid was van het gemengd koor en voor zijn vrijwilligerswerk in de parochie.

Herman kwam als 16 jarige bij het herenkoor. Ook was hij enkele jaren bestuurslid van zowel het herenkoor als het gemengd koor.

Na afloop was er het jaarlijkse Ceciliafeest bij de Zwarte Racker, waar Herman tijdens het diner een dasspeld met gouden muzieksleutel aangeboden werd. Wij hopen dat hij nog jaren bij ons zal zingen.

Bij navraag door de redactie van Hejtalheurd bleek dat dit voor Herman een echte verrassing was, hij had er echt niet meer aan gedacht dat er nu al een 60 jarig jubileum aan zat te komen. Maar, zo vertelde Herman, je moet die 60 jaar niet zo letterlijk nemen. Want, als heel jonge Herman van een jaar of 7 werd hij al door Meester Renardus uit de klas gehaald om in de kerstperiode mee te oefenen met het "grote" koor voor de nachtmis.

Herman heeft een aantal dirigenten meegemaakt; Meester Renardus, er was nog een andere schoolmeester (Wie weet nog wie dat was??), Berend Schepers (Rikken Beernd), een non uit Zusterhuis in Weiteveen, Leo Lubbers en natuurlijk de huidige dirigent Dhr. Ölmann.

Herman kan niet echt goed orgelspelen, maar gelukkig wel noten lezen en dat komt ook van pas als de dirigent afwezig is en hij dan de toon op het orgel kan aangeven.

De repetitie-avond is een belangrijke avond in de week en wil hij liever niet over slaan, het is "goed toeven" bij het koor!!

Ook uit het vrijwilligerswerk dat Herman doet voor de kerk haalt hij veel voldoening: de tuinploeg (elke donderdagmorgen) en in de groep interparochiële werkgroep rouwverwerking als verlengstuk van Pastor Lange bij het bezoeken van de partners

van overleden parochianen, moeilijk, maar mooi en dankbaar werk.

Al met al een prachtige aanleiding om Herman te verrassen met de Bonifatiuspenning en hij wordt dan ook van harte gefeliciteerd.



Herman met Bonifatiuspenning en Dasspeld

De decembermaand kenmerkt zich ook door de traditoele gerechten; speculaas en marsepein met Sinterkaas en aan het eind van het jaar natuurlijk rolletjes en oliebollen. We hebben een paar recepten voor u verzameld. Let op de verschillende ingrediënten.

Een tip om niet nog in januari oliebollen te ruiken; zet tijdens het bakken een pan met (onverdunde) azijn op het vuur!!

Knijpertjes volgens Oma's recept.

Ingrediënten:

500 gram suiker 250 gram boter

500 gram kristalbloem 3 eieren

1 a 2 zakjes vanille suiker

eventueel iets kaneel toevoegen.

Kneed de ingrediënten door elkaar met de hand. Daarna een half uur in de koelkast zetten, rol er dan balletjes van. Zorg dat het ijzer goed warm is en leg het bolletje in het midden van het ijzer.

Als het knijpertje goed van kleur is laten afkoelen op een recht bord en smullen maar.

Nieuwjaarsrolletjes

Benodigdheden :

½ liter water (1 kopje water eruit, 1 kopje melk er weer in)

1 pond suiker ½ pond margarine

1 pond bloem 4 eieren

grote lepel advocaat zout

kaneel evt. citroen- of sinaasappelsap

Water en suiker koken, margarine erbij doen vervolgens dit koud laten worden.

Eieren, zout, kaneel, sap & advocaat erbij doen en goed mixen.

De bloem zeven en er door heen mixen.

Rolletjes Volgens Oma's recept.

Ingrediënten:

500 gram tarwe bloem 400 gram suiker

2 eieren 250 gram boter

water

Meng de ingrediënten door elkaar, smelt de boter eerst. Het beslag moet zo dun zijn dat het van de lepel afloopt, als dit niet het geval is iets water toevoegen. Dit geldt voor alle recepten.

Zorg dat het ijzer goed warm is en doe een lepel beslag in het midden van het ijzer. De wafel niet bruin laten worden. Zodra de wafel van het ijzer komt het oprollen met behulp van een stokje of stukje buis, even vasthouden en klaar is het rolletje. Lekker met slagroom erin.

Drie in de pan. (4 pers.)

250 gram bloem of half bloem,- half boekweitmeel-

0,25 l. melk

1 ei

20 gram gist

1 theelepel zout

100 gram krenten of rozijnen

50 gram sucade of in plaats van krenten, rozijnen en sucade 4 zure appels (geschild en in stukjes gesneden) reuzel om in te bakken.

Doe beide soorten meel in een kom, voeg het geklutste ei toe en de gist, die met een beetje lauwwarme melk is glad geroerd, voeg dan enige melk toe en roer met een houten lepel een beslag zonder klontjes. Doe dan de rest van de melk erdoor, neem dan de lepel eruit en laat het beslag op een warme plaats dichtgedekt 45 min. rijzen. Roer, wanneer het voldoende is gerezen het zout er door, de met lauwwarm water gewassen krenten en rozijnen en de gesnipperde sucade of in plaats van krenten, rozijnen en sucade de geschilde en in kleine stukjes gesneden zure appels. Maak in een koekenpan een stukje vet goed warm. Leg er kleine hoopjes beslag in en bak hiervan ronde koekjes, heel langzaam, gaar en mooi bruin aan beide kanten. Eet ze met stroop en suiker.

Kersttradities "De Wieken" en "Dargakkers"

Inmiddels zijn we al heel wat jaren verder, maar het begon allemaal omstreeks 1994. Onze buurtvereniging "De Wieken" had het idee om een hele grote kerstboom te plaatsen op de parkeerplaats bij de bejaardenwoningen en daar moest natuurlijk ook verlichting in. Na lang zoeken werd de kerstboom verlicht met allerlei gekleurde lampen. Nou dat hebben we geweten want er kwam veel commentaar op de gekleurde verlichting. Daarom hebben wij maar witte lampjes als verlichting gekocht. De kinderen brachten 's middags zelfgemaakte kerstversiering mee om de kerstboom te versieren en daarvoor kregen ze een attentie van de Kerstman. Als iedereen bij de boom was werd glühwein uitgedeeld en konden we gezellig op de prikkende stobalen gaan zitten om een stukje saamhorigheid te creëren. Dan kwamen vanzelf de grote verhalen los en werd ook altijd wel even stil gestaan bij de mensen die niet meer onder ons zijn. Vuurkorven en kachels stonden roodgloeiend op de parkeerplaats want koud was het meestal wel. Regelmatig moest er hout in de kachel en toen dat er niet meer was moesten de stobalen er maar aan geloven.

Drank en hapjes gingen regelmatig rond en al snel werden er flessen "schnaps" bij de bejaarden gehaald. Ook hebben we al eens een jaar het mooist verklede kerstpaar gehad met natuurlijk een attentie voor de winnaar.

Met veel plezier en leuke herinneringen kijken we terug op de kerstboomtraditie wat nog steeds in de Molenaarslaan wordt georganiseerd voor de buurtbewoners

Bij buurtvereniging de **Dargakkers** pakken ze het iets anders aan. Zij organiseren zoals elk jaar weer het optuigen van de kerstboom. Dit gaat (zoals het nu lijkt) gepaard met snert, knakworst en natuurlijk een borrel waar je warm van wordt. De bedoeling is dat er een tent voor op het grasveld komt. Diegene die zich aanmeld om mee te helpen gaat ook iets lekkers klaar maken. Wij maken er een gezellige namiddag en avond van.

Dorpsbelangen informeert

De opkomst tijdens de jaarvergadering (14 sept.) was minimaal. Voorstel volgend jaar om de jaarvergadering in een gewone openbare vergadering van Dorpsbelangen te houden.

Het bruggetje naar het bos naast de pastorie, vanaf fietspad naar plan Bekel, blijft ons bezighouden. Niemand weet van wie het is, gemeente zegt niet van hen, evenals het kerkbestuur. Blijven we zitten met de vraag wie verzorgt het onderhoud?

Het Dorpsteam onderzoekt samen met onderzoeksbureau Stamm en gemeente en Domesta wat de mogelijkheden zijn met de Dorpshoeve.

Verslag van het bezoek van de burgemeester op 17 nov.

We hebben burgemeester Bijl en wethouder Kuper geïnformeerd:

Hans Wolken en Bart Wubbels over de problematiek bij school/dorpshoeve aangaande het parkeren. Dit is een heel groot probleem, enkele voorstellen zijn gedaan, zoals de weg naar de dorpshoeve verbreden en een poort in het hek naar school zodat kinderen kunnen uitstappen en de ouders terug naar de Europaweg. Sneller dus als Kids and Ride. Ook (Duitse) verkeerslichten bij de overgang naar sportpark en scouting wordt uitgelegd.

Vervolgens geeft Marije Ribbink van Sedna informatie betreffende de gehouden dorpsanalyse en de daaruit voortvloeiende problemen ed.

Annette van der Zwan, onze voorzitter vandaag, heeft geïnformeerd of ook wij als Dorpsbelangen kunnen aansluiten bij Emmen Revisited. Wij staan pas op de lijst voor 2014. Advies burgemeester: overleg met wethouder Sleeking.

Over de boom bij plan Ans. B & W kunnen er ook niets aan veranderen, hij mag er niet af.

Van beide kanten wordt het overleg als heel nuttig ervaren.

Tot slot van deze ontmoeting vertellen Andre Lambers en Joop Schepers over de opgerichte Historische Vereniging Nieuw Schoonebeek per 10-10-2010.

Zij zijn zeer actief betrokken bij de herinrichting van het Schoonebeker Diep, fietsroute en het Drents kwartet waarin 3 foto's van Nieuw Schoonebeek zitten.

Ze zijn ook nog bezig met veel nieuwe dingen.

Kinderen rond de kribbe

Op 1e kerstdag om 15.00 uur is er weer "Kinderen rond de kribbe". Op deze middag zal er een kerstverhaal worden voorgelezen en net als ieder jaar hopen we dat er kinderen zullen zijn die voor ons willen zingen, voorlezen of muziek maken.

Je kunt je hiervoor opgeven bij: Chantall Striper (540600) of Astrid Wendker (541150). Ook op de middag zelf kun je je hiervoor nog aanmelden. Helaas heeft Irma Platzer, na jarenlange inzet, bedankt en daarom zoeken wij nog vrijwilligers die het leuk lijkt om mee te willen helpen met de voorbereidingen van Kinderen rond de Kribbe, want vele handen maken licht werk.

Alle kinderen, papa's en mama's, opa's en oma's en alle andere belangstellenden zijn van harte welkom. Vanaf 14.45 uur is de kerk open. We hopen ook dit jaar weer op veel belangstelling.

Historische vereniging Nei Schoonebeek

Beste dorpsbewoners,

Nieuw Schoonebeek is weer een vereniging rijker, een historische vereniging. Zoals de meesten van jullie wel weten is de werkgroep grensoverschrijdende cultuurschatten bezig met cultuur, recreatie en historie, u kunt het zien in het dorp. Na de heropening van de Wilm's Boo, en de presentatie van het boek "boerderij en bewoners" was de tijd rijp om over te gaan in een historische vereniging. Onze vereniging is opgericht op 10-10-2010 en telt 15 personen. Op dit moment zijn wij bezig om bestuurlijk de zaken op een rijtje te zetten, en met de voorbereiding om leden en donateurs te werven en hoe wij ons presenteren begin volgend jaar. Wij houden u op de hoogte.

Namens de Historische vereniging Nei Schoonebeek.

André Lambers

Verslag Stampotbuffet van De Zonnebloem en De Beek

Op maandag 1 november hebben we een stampotbuffet gehad met gasten van De Zonnebloem en dagopvang De Beek. We zijn om half 11 met de koffie begonnen toen alle gasten binnen waren. Natuurlijk was er iets lekkers bij de koffie, cake, 2 soorten kruidkoek en heerlijke Duitse boterkoek, dit alles gemaakt door vrijwilligers. Daarna hebben we gymnastiek gedaan met zijn allen. Toen we daarmee klaar waren kregen we een borreltje, advocaatje of limonade aangeboden. Dat ging er wel in, alleen wordt je wel een beetje warm van advocaat! Daarna werd een verhaal van Jans Polling voor gelezen, in het Drents is dat natuurlijk. En daarna kwam waar we ook voor gekomen waren, het stampotbuffet. Nou, dat ging er in als koek, heerlijk, lekkere rookworst en ook spekjes. Vooral de zuurkoolstampot was een succes, daar is niets van over gebleven. En natuurlijk als afsluiting van het diner een ijsje. Terwijl de vrijwilligers afruimden en de boel afwasten, konden de gasten gezellig met elkaar bijpraten. Daarna nog weer een verhaaltje van Jans Polling en toen kwam de thee en koffie met natuurlijk een plakje cake of kruidkoek en Duitse boterkoek. Om 2 uur begon Geert Schepers muziek te maken met zijn accordeon en hebben we allemaal de liedjes meegezongen voor zover we die kenden. Als afsluiting van de middag hebben we nog bingo gespeeld. Nou, wat mij betreft mag zo'n dag wel vaker, want het was heel gezellig en heel lekker.

Groeten uit.... Hohenems

Ik ben Marja Lubbers, dochter van Jan en Marietje Lubbers en woon sinds 11 jaar in Vorarlberg (Oostenrijk).

Tijdens mijn studie „Economie en Logistiek“ aan de Hogeschool Drenthe deed ik mee aan een uitwisselingsprogramma waaraan meerdere hogescholen in Europa deelnemen, en studeerde daardoor een halfjaar in Finland. In die tijd heb ik een Oostenrijker leren kennen.

Toen ik na dit halfjaar een bedrijf voor mijn afstudeerproject moest zoeken, kwam ik dus al snel uit in de buurt van Oostenrijk, om precies te zijn in Vorarlberg. Vorarlberg is een provincie in het westen van het land en grenst aan Duitsland, Zwitserland en Liechtenstein.

Net over de grens in Zwitserland kreeg ik een opdracht bij het bedrijf Escatec, dit bedrijf ontwikkelt en produceert elektronische modules en complete systemen. Direct na mijn opdracht bood het bedrijf me een vaste baan aan. In totaal ben ik daar 9 jaar gebleven en was daar hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de productieplanning van de elektronische systemen die gebruikt worden voor de geodesie (landmeten) voor de klant Leica Geosystems.

Ongeveer 2 jaar geleden ben ik overgestapt naar het bedrijf Fisba Optiek in St Gallen (Zwitserland). Fisba ontwikkelt en produceert optische systemen, componenten, astronomische en spaceoptiek. Ik ben hier verantwoordelijk voor de gehele productie- en capaciteitsplanning en de distributielogistiek van het bedrijf.

Ik werk dus in Zwitserland en woon in Oostenrijk. 2 jaar geleden heb ik een appartement gekocht in Hohenems, met een heerlijk balkon rondom. Een mooi panorama met uitzicht op Oostenrijkse en Zwitserse bergen. Hier woon ik met mijn vriend Christof en het bevalt ons hier prima. We wonen zeer centraal en direct bij de bergen, in 20 minuten rijden zijn we bij de Bodensee. En in minder dan 45 min staan we op de skipiste. Hohenems is een klein stadje met ongeveer 15000 inwoners op 433 meter hoogte, ligt midden in het Rheintal en direct aan de Zwitserse grens.

De hoofdstad Wenen ligt helemaal aan de andere kant van Oostenrijk, en is ongeveer 700 km rijden. Christof heeft hier nog enkele vrienden door zijn studietijd, vandaar dat we er zo af en toe weekendje te vinden zijn. Oostenrijk staat natuurlijk bekend om de wintersport. Als hier de eerste sneeuw gevallen is en liggen blijft, gaan we behalve skiën ook graag nachtrolen. In bepaalde skigebieden zijn er speciale rodelbanen die ook 's avonds open zijn. Maar als het net heeft gesneeuwd en de wegen nog niet zijn schoongemaakt, kun je in bepaalde gebieden over de normale weg naar beneden rodelen. Dat is natuurlijk spannender en geweldig gezellig. We lopen dan naar boven (of we gaan met een gondel), eten en drinken gezellig iets in een restaurant boven in de bergen. En als het dan echt donker is, zetten we de helm op, doen de koplamp aan en glijden we zo snel mogelijk naar beneden.

De officieel gesproken taal in Oostenrijk is Duits, maar de gesproken taal is in dialect. Dat is gigantisch wennen in het begin. Gelukkig komt het vorarlberger dialect wel overeen met het Zwitsers Duits, zodat ik er maar 1 hoeft te spreken en verstaan. Er zijn wel een paar overeenkomsten met de Nederlandse taal. Een aardappel in dialect is een „erdöpfel“ i.p.v. Kartoffel, en zakje is een „säckle“ i.p.v. Tüte.

Van Nieuw-Schoonebeek naar Hohenems is het ongeveer 800 km, dat is nog goed te doen in een dag rijden. Ik krijg dan ook regelmatig vakantiegangers op bezoek en ben zelf ook af en toe in Nieuw-Schoonebeek. Als ik dan terug ga van bezoek in Nederland, zit meestal de hele kofferbak vol met boodschappen. Want hoewel het Oostenrijkse eten heel lekker is, mis ik toch af en toe het Nederlandse brood, hagelslag, drop of stampot met echte rookworst.

Pfueate
Marja



Gries wies: Modeshow van historische kleding.

Voor 28 September hadden we de fam. Smink uitgenodigd voor een modeshow. Ze hadden kleding van de jaren 1900 tot 1970. Het was een unieke collectie die werd geshowd door dames leden van onze KBO. Dat het door hen werd gepresenteerd maakte het zo bijzonder. Je zag ze eerst in hun huidige kleding en in de show als deftige oude dametjes of echt hele oude omaatjes zoals wij ze van vroeger kenden. Het was een hele fijne en gezellige middag, wat was te merken aan de reacties uit de zaal als de dames optraden.



Moorbloazers

Vanaf de adventstijd blazen wij, Moorbloazers, op onze midwinterhoorn. Misschien hebben enkelen ons al gehoord. Al enkele jaren zijn wij hier mee bezig. We zijn met 4 personen en worden zo nu en dan gevraagd om op kerstmarkten en anderen gelegenheden te komen blazen. Tot aan de drie Koningen zult u ons geluid kunnen horen en we hopen dat het u net zoveel pleziert als dat het ons doet. Op donderdag 2 december waren wij uitgenodigd om bij de aanleunwoningen "De Oostermarke" in Emmen te komen om op de midwinterhoorn te blazen. Op deze avond was het koud waardoor het geluid toch nog enigszins ver draagt. Ondanks de kou waren er toch nog veel bejaarden gekomen om de midwinterhoorn te zien en te horen. Tijdens een kleine pauze werd er door een bewoner, dhr. Dertien, een gedicht opgedragen als eerbetoon aan de midwinterhoorn. Hiernaast kunt u het gedicht lezen. De heer Dertien is 90 jaar en vindt het heel belangrijk dat tradities behouden moeten blijven. Jo v/d Laan heeft nog het één en ander uitgelegd hoe het (midwinter)hoorn blazen tot stand is gekomen en waar de hoorn van gemaakt wordt. We hopen dat de bewoners, net als wij, hebben genoten (ondanks de kou).

Moorbloazers: Jo, Jos, Bart, Arnold.

De Midwinterhoorn

Tijdens de kortste winterdagen als sneeuwvlokken door de takken jagen, hoor je 's avonds een doordringend geluid 't heeft wel wat van een roestige stoomfluit. Daar werd op de winterhoorn geblazen en 't zou mij helemaal niet verbazen of uit de verte komt een antwoord van iemand die het geluid heeft gehoord. Midwinter blazen is een kunst voor die het kan is het een gunst. Zo tussen kerst en drie koningen komt dat geluid uit de oude woningen. Want de wintertijd is weer geweest en binnenkort is het groot feest. De koude winterdagen zijn voorbij nog even en de natuur zingt blij. Van dorp tot dorp gaat het bericht, dat de winter voor de lente zwicht. De boze geesten zijn verdreven de blijde boodschap doorgegeven. Binnenkort doet op de velden de lentezon zijn invloed gelden. Wij mensen kunnen dan weer zingen want de natuur doet grote dingen, en wij allen mogen dankbaar zijn; het leven is toch soms weer fijn !

December 2010

Geschreven door dhr. M. Dertien (90 jaar).

Hej 't al zien...

Hej 't al zien is een nieuwe rubriek in de krant . Soms zie je onderweg bijzondere dingen waarvan je niet weet wat het is, of je ziet dat iets nieuws is aangelegd in het dorp of directe omgeving. Een voorbeeld is dat wat we in een vorige editie hebben gemeld over de kastjes aan de Dordseweg . Dus heeft u iets gezien, of is er bij u in de buurt iets is

gerealiseerd waarvan u anderen op de hoogte wilt brengen geef het dan door aan de redactie.

Hej 't al zien... dat er aan de Veenschapsweg/Kanaal A tussen de begraafplaats en de nieuwe NAM fabriek een grote plasticen vlakke ligt. Het is een antenne welke onderdeel uitmaakt van de grote Lofar ruimte telescoop welke bij Exloo is aangelegd door Astron. Lofar betekent Low Frequency Array of te wel lage frequentie telescoop. In totaal gaat het om ongeveer 7.000 antennes. Deze worden verdeeld over een groot centraal gebied en ongeveer veertig stations. De diameter van het gebied waarover alle stations verdeeld worden binnen Nederland bedraagt ongeveer 100 km. Maar er worden ook een aantal van de antennes in het buitenland geplaatst, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Zweden. De door de antennes opgevangen signalen worden eerst lokaal bij de stations verwerkt, waarna ze over een glasvezelnetwerk gestuurd worden naar een centrale plek waar de supercomputer de gegevens verder verwerkt. De supercomputer staat via het internet in verbinding met sterrenkundigen, waar ook ter wereld, die de voortgang van hun waarnemingen direct kunnen volgen. En ook de eindproducten zullen via het internet de gebruikers bereiken.



Hej't al heard...

dat Levelink Electro is nu gevestigd aan de Lavas 6, in Klazienaveen. Levelink Electro is gestart vanuit huis in mei 2000. Na 10 jaar werd de ruimte te beperkt aan de Kerkenweg en werd er gekozen voor een andere ruimte om het bedrijf goed te kunnen voortzetten. Sinds kort zijn ze begonnen met de verkoop van Comfort infrarood sauna's. Dit is nieuw en uniek en het enige verkoop adres voor Nederland. Uniek hieraan zijn de (elektrisch) verstelbare ligstoelen, waardoor het lichaam optimaal verwarmd in een ontspannen houding. De infrarood sauna heeft een gunstige werking op de spieren, gewrichten, weerstand, stress, conditie, stofwisseling etc, twee van deze sauna modellen zijn te bewonderen of te testen in de showroom. Voor meer informatie kun je kijken op www.levelinkelectro.nl en natuurlijk is iedereen van harte welkom om een kijkje te komen nemen in het nieuwe onderkomen in Klazienaveen.

Hej 't al heard...

...dat Hemmeltied van rtv Drenthe op zaterdag 11 december vanuit cafe Juurlink uitgezonden is. In de volgende editie kunt u hier meer over lezen.

Hej 't al heard...

dat de redactie jullie allemaal heel fijne kerstdagen toewenst en een prettige jaarwisseling.

Natuurlijk wensen we jullie ook een gezond en gelukkig 2011.



Hej't al heard.....

Henrice Kupper aan de Boschhof in Nieuw-Schoonebeek heeft een boek geschreven met de titel Ik ben GE-LUKKIG, u ook? Henrice heeft het zelfhulpboek geschreven voor iedereen die wil leren zelf zijn problemen op te lossen, en ondersteuning wenst bij het bereiken van zijn/haar doelen. In dit boek krijgt u praktische handvatten om zelf aan de slag te gaan. De onderwerpen en oefeningen leren u uw gedachten en gevoelens op een andere manier in te zetten. Henrice ondersteunt en begeleidt mensen die vastgelopen zijn in hun relationele of persoonlijke problemen, door het aanleren van praktische handvatten waardoor zij weer zelfstandig verder kunnen. Dit doet zij onder andere in haar counselling en coaching praktijk DEDITIO tegenover het Scheperziekenhuis in Emmen. Het boek heeft een hardcover kaft, 112 pagina's en is geïllustreerd. ISBN 9789081588515. Voor meer informatie: www.deditio.nl

Zoek en win

Ergens in Nieuw Schoonebeek is een fotolijstje met daarin het logo van deze krant verstopt. Dit logo kan echt overal liggen/staan of hangen. Het is al in een van de gaten van de glasbak gevonden, in de supermarkt en op het podium tijdens een toneelvoorstelling. Het is de bedoeling dat u dit logo zoekt en het bij een van de redactieleden afgeeft als u het gevonden heeft. De vinder krijgt als beloning een overheerlijke slagroomtaart aangeboden door een van de lokale bedrijven. Dus mensen: "ogen open!" En succes!



Wijkagent

Nog een paar weken en dan is het alweer zover, de jaarwisseling. Voor velen onder ons is dit een gezellig samenzijn met vrienden, familie en kennissen.

Voor sommige mensen is het echter niets anders dan een pijnlijke herinnering. Heel vaak gaat het afsteken van vuurwerk gepaard zonder noemenswaardige incidenten, maar jaarlijks zijn er toch altijd weer gewonden en zelfs doden te betreuren. De foto's en verhalen kennen we allemaal, maar ieder jaar weer met oud en nieuw lijkt het wel dat we dan juist al die waarschuwingen willen negeren. Want het is immers zo gezellig.

Het vuurwerkteam van de politie is weer volop in actie. Op deze manier trachten we het illegale vuurwerk uit het circuit te krijgen, en proberen we de overlast tot het minimum te beperken. Dit doen we voor u, zodat uw kinderen, uw familie en uw kennissen ook in 2011 kunnen genieten van het nieuwe jaar. Ik wens daarom een ieder een fijn, gezellig, en vooral een veilig 2011!

Met vriendelijke groet,
Sabrina Luchtmeijer

Bedrijf van de maand: Schoonheid en Pedicuresalon Bianca

Tja, en nu moet ik wat over me zelf vertellen maar wat hé. Normaal weet ik altijd wel m'n woordje te doen maar nu moet ik ff nadenken. Nou zal maar wat over mij zelf vertellen daar gaan we...

Ik woon nu 20 jaar op Nieuw-Schoonebeek en ben getrouwd met Henry Stripper (mijn rots in de branding!) en samen hebben we 3 (echte puber) dochters en een in maatschap akkerbouw/veebedrijf.

Ik wilde altijd al graag iets voor mezelf gaan doen en kwam op het idee om een schoonheidssalon te beginnen. Maar toen moest ik dus eerst weer aan de studie en zo gezegd zo gedaan, ik heb een dagopleiding in Groningen gevolgd, geslaagd en toen dus voor mezelf begonnen. Het was wel spannend hoor, want ja wie gaat er nu naar een schoonheidsspecialist was wat ik van sommige mensen kreeg te horen. En dan op zo'n boerendorp. Nee dat kwam vast niet goed. Inmiddels heb ik het tegendeel bewezen en heb ik m'n salon lekker aan de loop.

Alweer bijna 8 jaar ben ik werkzaam in mijn schoonheidssalon. Door omstandigheden heb ik het in 2009 een half jaartje rustiger aan gedaan. Dit heeft me goed gedaan en me toen dus ook doen besluiten om er weer volop tegen aan te gaan.

Intussen ben ik een opleiding gaan doen voor pedicure en vanaf heden kunnen mensen dus ook bij mij terecht voor een pedicure behandeling.

Wat mijn werk zo leuk maakt is het contact met zoveel verschillende mensen. Mijn jongste klant is 13 jaar en mijn oudste klant 81 jaar en komen zowel uit Nieuw-Schoonebeek als uit andere omliggende dorpen. Geweldig toch, iedereen heeft weer een ander en eigen verhaal en dat gaat soms samen met een lach en een traan.

Ik doe mijn werk met veel plezier en hoop dat ook nog vele jaren te mogen en kunnen doen, en zo zie je maar weer, zelfs op zo'n klein dorp als Nieuw-Schoonebeek is het mij gelukt om een leuke salon aan de gang te krijgen. De mensen moesten er ff aan wennen. Maar ach ja, toen was het toch zo gek nog niet van die meid van Stripper om zo'n salon te beginnen. Bij deze wil ik dan ook al mijn klanten bedanken voor al die jaren dat ze al bij me komen.



En voor 2011 wil ik iedereen alvast veel gezondheid, liefde en geluk toewensen!

Groetjes Bianca Stripper

Activiteitenkalender

18 december	Tienerwerk: Filmavond
25 december	Kinderen rond de kribbe
25 december	kerstkaarten: soos
27 december	VVS: Filmmiddag
31 december	Tweetyparty: gratis entree ijsbaan, verwarmde tent
6, 7 en 8 januari	Kratzaaltoernooi
23 januari	VVS: Dameszaaltoernooi
29 en 30 januari	VVS: Bazar
26 en 27 februari	Toneel

Zou u ook graag uw activiteit in deze kalender terug willen zien?

Stuur dan even een mailtje met de data naar hejtalheurd@live.nl.

Bedankt

Het Paramedisch Centrum Dorgelo heeft dagcentrum de Beek 2 life fitness fietsen geschonken. Hiervoor willen wij ze van harte bedanken.

Iedereen in het dagcentrum is er heel erg blij mee en de deelnemers gaan er zeker veel kilometers mee maken.

namens Dagcentrum De Beek,
Lenie Voppen en
Gerda Kamps

Bedankt

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de steun en medeleven tijdens mijn ziekenhuisperiode en daarna. De vele kaarten, bezoeken en telefoontjes hebben mij erg goed gedaan.
Nogmaals hartelijk dank daarvoor.

Cobie Bos

Heeft u een nieuwtje of artikeltje voor Hej 't al heard? Stuur dit dan in voor 8 februari 2011! Dit kan via de mail of in de brievenbussen bij Slim of de bibliotheek.

Huisjeweltevreden

Wie ben je?

José Lange

Hoe lang woon je hier?

Inmiddels woon ik al weer acht jaar in de pastorie aan de Europaweg. In 2002 toen ik in de St. Bonifatiusparochie in Nieuw-Schoonebeek en de parochies Schoonebeek en Weiteveen als pastor kwam werken, stond de pastorie in Nieuw-Schoonebeek leeg. De keuze om hier te gaan wonen was niet moeilijk. Midden in het dorp met prachtige bomen - waaronder een monumentale beuk- rondom het huis (al weet ik niet hoe ik zonder de tuinploeg alle bladeren in de herfst de baas zou moeten worden). Altijd vogels in de tuin, egels, eekhoortjes en dat was gelukkig maar eenmalig: een wild zwijn. Mensen ontmoeten ging gemakkelijk, vanzelfsprekend leerde ik door het werk al snel veel mensen, van jong tot oud kennen. Soms al een paar weken na de geboorte bij het doopsel tot op hoge leeftijd. Met veel mensen mag ik een stukje mee lopen op hun levensweg en dat beschouw ik als een voorrecht evenals het vertrouwen dat mij daarbij wordt gegeven. Ik ervaar de Nieuw-Schoonebeekers als gastvrij, gemoedelijk en ongedwongen.

Wat doe je in je vrije tijd?

Als je vrije tijd ziet als tijd om dat te doen wat je graag doet, dan ondervind ik dat dagelijks. Ik beleef veel vreugde en plezier aan het pastorale werk en zie het als een levensroeping, niet als verplichting of noodzaak. Ik houd van wandelen en lezen en tussendoor probeer ik de contacten met familie en vrienden bij te houden.

Welke gebeurtenis heeft indruk op je gemaakt?

In ieders leven gebeuren er dingen die indruk maken. Vaak denken we dan aan grote gebeurtenissen als geboorte en dood. Daar kan ik er zo een paar van noemen. Maar de gewone gebeurtenissen van iedere dag maken je tot wie je bent en doen je soms van inzicht veranderen of vertellen je even weer wat van belang is. Wat me te binnen schiet is 11 november. Het was die dag ontzettend slecht weer, de kinderen liepen met hun lampion in een plastic tas langs de deuren om ons de gelegenheid te geven om in navolging van Sint Martinus met hen te delen. De meesten zongen hun lied in hoog tempo, soms nauwelijks verstaanbaar maar dat was meer dan begrijpelijk in die weersomstandigheden. Tot twee meisjes van een jaar of vijf aanbelden, het enthousiasme spatte er van af. Het was denk ik het langste lied van de avond en het werd gezongen uit volle borst en met volle overgave. Het liet me even weer weten dat we als volwassenen soms het belangrijkste uit het oog verliezen en ons enthousiasme laten afremmen door allerlei onbeduidende zaken.

Wat wil je nog gezegd hebben?

Ik hoop dat de saamhorigheid, de gemeenschapszin, het met elkaar meeleven bij verdriet en blijdschap, zoals ik dat in Nieuw-Schoonebeek ervaar, door de ouderen kan worden overgebracht en doorgegeven aan de jongere generaties. Als het lukt om in het klein in harmonie samen te leven moet dat zeker leiden tot harmonie in het groot.