

Hej 't al heurd



Redactieadres: hejtalheurd@live.nl

mei 2011

Jaargang 3, nr.2

Dorpskrant Hej 't al heurd is een uitgave van enkele vrijwilligers uit Nieuw Schoonebeek in samenwerking met dorpsbelangen en is bedoeld om de Nieuw Schoonebeekse bevolking op de hoogte te houden van de activiteiten, nieuwtjes en dorpsbelangen. Hej 't al heurd wordt huis aan huis in Nieuw Schoonebeek verspreid.

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden kopij aan te passen aan de opzet en beschikbare ruimte in het blad.

Hej 't al heurd wordt eens in de twee maanden verspreid. Kopij kan een maand voor de volgende editie worden ingeleverd op het redactieadres of gemaïld worden.

Redactieadres:
Europaweg 309a
Kerkenweg 17
Europaweg 135a
Molenaarslaan 39
Europaweg 233
Of in de redactiebus bij supermarkt Slim of de bibliotheek.

Mail: hejtalheurd@live.nl

Een prachtig mooie dag.....

Koninginne-zaterdag 30 april 2011.

Onder een stralende zon en een stevige noordoosten wind begon deze speciale dag voor een groot aantal inwoners van Nieuw Schoonebeek al heel vroeg in de ochtend. Het beloofde (volgens Daniël Lohues) een prachtig mooie dag te worden.

Bepakt en bezakt kwamen de eerste rommelmarktverkopertjes (met ouders) ruimschoots op tijd het terrein bij de ijsbaan op om hun waren uit te stallen. Er was inmiddels al een grote bedrijvigheid, want diverse kramen moesten worden opgesteld en ingericht. En uiteraard waren de vrijwilligers van de organiserende verenigingen al weken van tevoren druk aan het werk. Officieel zou het startschot om 10 uur gegeven worden, maar voor tieners werd er al heel wat handel gedreven en kwam het publiek massaal toegestroomd. De hamburgerkraam deed al vroeg goede zaken en ook de ijscokar stond op een mooie plek opgesteld. Het bier vloeide rijkelijk, alsmede natuurlijk de koffie, thee en frisdrank. De schitterende zonnige dag was gevuld met heel veel activiteiten. Om slechts een paar te noemen:

- demonstraties van allerlei orde: sport – kunst – cultuur – natuur – hobby. De traditionele wedstrijden als: volleybaltoernooi – pannavoetbal – zeepkistenrace – törfsmietstried en de verlotingen met het Rad van Fortuin.

De prijzen werden als vanouds aangeboden door heel veel goedgezinde ondernemers uit zowel Nieuw Schoonebeek als daarbuiten. De spectaculaire roofvogelshow trok veel publiek en werd zelfs 2 keer opgevoerd. Dankzij het mooie weer en de vrije zondag aansluitend aan deze dag, werd het nog heel laat. De laatste oranjeklanten trokken tegen schemertijd huiswaarts om daar wellicht nog de laatste traditionele oranje tompoezen te verorberen en oranjebittertjes op te drinken. Daarna konden de vrijwilligers nog een paar uurtjes aan de slag, zodat de volgende ochtend het feestterrein er weer keurig geharkt bijlag. Geen prulletje meer te vinden! Goed gedaan, mensen! Een dag eerder werd iemand in ons dorp verblijd met de benoeming als Lid in de Orde van Oranje Nassau, n.l. Hans Katuin.

Uiteraard mogen we ook een andere dorpsbewoner niet vergeten die om dezelfde redenen ook deze onderscheiding heeft verdiend en zou hebben gekregen, doch het niet heeft mogen meemaken: Jo Heijnen.

Jo Heijnen, waarvan we ons nog goed kunnen herinneren hoe hij tijdens Koninginnedag 2009 in het open rijtuigje met een verslaggever van radio Drenthe over het terrein reed. Jo, die altijd op geheel eigen wijze de prijzen van het Rad van Fortuin aan kon prijzen. Nooit om een woordje verlegen en met een uitgesproken mening.

Jo Heijnen, deze markante figuur uit onze gemeenschap, is na een langdurige ziekte op donderdag 14 april overleden. De dag waarop hij zijn welverdiende onderscheiding zou hebben mogen ontvangen.

Wij betuigen de familie onze oprechte deelneming.



Paasvuur 2011

Er leek geen vuiltje aan de lucht: prachtige weersvoorspellingen voor het paasweekend. Dorpsgenoten die massaal aan het snoeien zijn geslagen waardoor de paasbult zienderogen groeide en enthousiaste vrijwilligers van de st. Willehadusgroep die de plannen voor een onvergetelijk feest al klaar hadden liggen. Totdat het nieuws ineens werd afgegeven dat de aanhoudende droogte wel eens roet in het eten zou kunnen gooien. Spannende dagen gingen vooraf aan het paasvuur... Vele paasvuren in de omgeving werden al afgelast, maar gelukkig kwam het verlossende woord van de brandweer nog op tijd: onze locatie voldeed aan alle voorschriften en het leek hen voldoende veilig om het vuur en feest door te laten gaan! De opluchting was uiteraard groot.

Na vele uren werk, inzet van vrijwilligers en lokale bedrijven was het moment op zondagavond daar: de welpen kwamen met een fakkeltocht richting het paasvuur om deze in lichterlaaie te zetten, en vanwege de droogte kostte dit natuurlijk geen enkele moeite. In een paar minuten tijd brandde het vuur zo hevig, dat het publiek spontaan oververhit raakte en zich zo ver mogelijk terugtrok richting de straat. Gelukkig nam de hitte snel af en in de loop van de avond verzamelde iedereen zich in een grote gezellige kring rond het vuur. Naast de nodige dorstlessers waren er ook voldoende braadworsten, ijsjes en patat te verkrijgen, waardoor de geschatte 600 bezoekers aan het eind van de avond tevreden huiswaarts konden gaan. De opkomst vanuit het dorp en omgeving was weer fantastisch en met z'n allen hebben we er een groot en probleemloos vreugdevuur van gemaakt. Tot onze verrassing kregen we de kans om de rest van Nederland te laten zien hoe gezellig het in Nieuw-Schoonebeek is, want een cameraman van het RTL nieuws heeft beelden van deze bijzondere avond vastgelegd en 'woordvoerder' Ben Blaauwgeers werd geïnterviewd over het evenement.

Om nogmaals aan te geven hoe belangrijk het is om samen te werken en te investeren in leuke evenementen voor jong en oud, willen we graag Ben en Paul Wubbels bedanken voor hun inzet en aanwezigheid tijdens de organisatie van het feest en natuurlijk het beschikbaar stellen van hun grond. Tevens worden Katuin Power Supply, Kuipers & Koers bouw, Loon- en grondverzetbedrijf Wolken, Kerperien, Jeugdsoos Rumah Pemuda, st. Willehadus groep en alle andere vrijwilligers erg bedankt voor hun hulp! Laten we er naar blijven streven om dergelijke feesten in stand te houden en tot een succes te maken!

Groeten,
organisatie en vrijwilligers van het paasvuur 2011

Hej 't al heard...

...dat op 19 maart de "PLUIM" officieel is onthuld in de dorpsshoeve. Zoals u weet heeft het dorp Nieuw Schoonebeek in zijn geheel deze prijs gewonnen. De pluim bestaat normaal uit een beeldje in de vorm van een echte pluim. Omdat de prijs voor een heel dorp bestemd was is gekozen om een glazen gedenkplaat te geven waar op een pluim op staat afgebeeld. Voor de onthulling waren alle buurten uitgenodigd, dorpsbelangen, stichting Volksfeest gemeente Emmen en afgevaardigden van de Culturele raad Schoonebeek welke de pluim heeft uitgereikt. Een ieder werd door Johnnie Herbers welkom geheten, hij gaf het woord aan Harrie Timmerman van de Culturele raad.

Harrie heeft uitleg gegeven hoe men tot het besluit kwam om de prijs aan ons dorp toe te kennen. Een onafhankelijke jury-commissie nomineert mensen, groepen etc voor de pluim. Men was ditmaal unaniem in de keuze voor Nieuw Schoonebeek. De commissie was enorm onder de indruk van hoe wij het volksfeest hebben gevierd. Met name de verzorging van de optocht, de organisatie van het feest en de saamhorigheid tijdens het feest. De gedenkplaat is bevestigd aan de wand in de entreehal van de dorpsshoeve. Door een volksfeest T-shirt voor de plaat weg te laten zakken werd hij officieel onthuld. Stichting volksfeest heeft tijdens het onthullingsfeest toegezegd Nieuw Schoonebeek in 2015 alle ingrediënten te geven om er wederom een gigantisch feest van te maken, en wie weet halen we dan weer de pluim naar Nieuw Schoonebeek!



Herinneringen aan Oud en Nieuw-Schoonebeek van mevr. Ann Prijs.

Zij woonde tijdens de oorlogsjaren een poosje in Schoonebeek en Nieuw Schoonebeek. Over gebeurtenissen die aan die tijd herinneren heeft ze iets voor ons op papier gezet. Ze woont nu met haar gezin in Zaandam.

Toen ik 12 jaar was kwam ik voor het eerst in Oud-Schoonebeek.

Het was door nare omstandigheden dat wij daar kwamen, mijn vader was lid van de NSB en we waren op dolle dinsdag op transport gezet naar Westerbork. Men had ons verteld dat we naar Groningen, Friesland of Drenthe zouden gaan, maar dat bleek niet te kloppen. We werden in Nieuwe Schans de grens over gezet, omdat men in Duitsland vrouwen nodig had voor het arbeidsproces. Vrouwen en kinderen werden gescheiden, mijn broer en ik gingen naar kinderkampen, ons jongste zusje mocht bij moeder blijven.

Na 7 maanden zag moeder kans ons terug te halen uit Tsjechooslowakije. De reis was verschrikkelijk; het was ijzig koud, de treinen hadden geen ramen meer, we werden beschoten en koffers werden gestolen. We hadden geen bonnen, geen geld en dus geen eten. Gelukkig kregen we onderweg wel eens eten van mensen die we tegenkwamen, bijvoorbeeld in de schuilkelders waar we regelmatig gebruik van moesten maken. Onder barre omstandigheden, waarbij moeder erg ziek was en ook nog zwanger bleek en de treinen maar mondjesmaat reden in die ijzige winter zagen we kans in Assen aan te komen. Vanaf daar zijn we met een aantal andere vrouwen en kinderen naar Schoonebeek gebracht, waar we naar een school gebracht werden, maar omdat moeder zo ziek was werden we snel naar een melkfabriek gebracht. In maart is mijn moeder naar de Zusters in Weiteveen gebracht, mijn broertje, zus en ik gingen naar Nieuw Schoonebeek, daar kwamen we bij de familie Bosch terecht waar we liefdevol werden opgevangen.

Op 1 april is bij de Zusters ons broertje geboren, we liepen dwars door het veld naar het klooster om ons broertje te zien. 2 april was mijn 13e verjaardag, het mooiste cadeau had ik al gekregen; een broertje. Maar van de familie Bosch kreeg ik op mijn verjaardag een mooi schilderijtje van Maria, het hangt nog bij ons in de slaapkamer!

Op 5 April kregen wij te horen dat ons broertje gestorven was, het kindje had ernstige ademhalingsmoeilijkheden en couveuses waren er waarschijnlijk niet. De zusters zijn in die dagen geweldig voor onze moeder geweest, heel erg was dat de pastoor ons broertje niet wilde dopen vanwege het feit dat mijn vader lid van de NSB was, het kindje is in ongewijde aarde begraven. Jaren later kwam er in Weiteveen een monument voor het ongedoopte kind, waar we hem kunnen herdenken. Toen onze moeder bij de zusters vandaan kwam moesten wij ook weer terug naar de school. Maar dit keer in Nieuw-Schoonebeek, we zijn daar niet zo lang gebleven. We hadden daar verschillende juffrouwen die ons verzorgden, Susan en Mien Bouwers, de directeur was Andries Meerstad en zijn vrouw.

Ik ben toen in Nieuw-Schoonebeek gebleven, totdat mijn moeder schreef dat ik thuis moest komen. Maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. De treinen liepen nog niet helemaal volgens het spoorboekje, maar met Trina Peters, die zou intreden in het klooster in Amsterdam mocht ik samen reizen. Zuster Engel uit Weiteveen bracht ons met de jeep naar Coevorden, van Coevorden naar Zwolle is gelukt, maar we hebben de trein naar Amsterdam gemist. Trina heeft de hele nacht op een stoel gezeten en ik heb op de grond gelegen op het jasje van een spoorman, om 6 uur ging de eerste trein en wij waren geradbraakt. Bij de familie Bosch heb ik zo'n fijne tijd gehad, op de boerderij mocht ik mee helpen voederbieten trekken, de varkenspot stampen en er werd een varken geslacht. Dat slachten vond ik minder leuk, maar helpen met worst maken was weer wel leuk.

Ik had daar ook een vriendinnetje Diny Schluter, ik ging 's avonds wel eens naar hun toe.

En het meest heb ik mij de eerste keer verbaasd over wat ik daar zag. Ze waren aan het breien, zelfs de mannen, iemand anders zat er te spinnen, ik keek mijn ogen uit. Wij deden ondertussen een spelletje, het heette "Ik heb een zwientje geslacht wol je der ook wat van hebben". Alweer wat jaren geleden heb ik nog een keer contact gehad met Diny, maar van het zwientje wist ze niets meer,

Toen ik jaren later met mijn verloofde op de fiets van Amsterdam naar Schoonebeek ging hoorden we het geluid van de ja-knikkers. Omdat we daar op een onmogelijk tijdstip fietsten, het liep al tegen twaalf uur 's nachts, vonden we het een luguber geluid. We kwamen bij de Familie Meerstad aan, de mensen lagen al in bed, maar gelukkig we mochten er nog in. Toen wij op bezoek naar Nieuw-Schoonebeek gingen zagen we bij de Familie Bosch een box op het grasveld en het bleek dat Geert was getrouwd met Marie Berens. Dat was voor ons een echte verrassing, Geert getrouwd en er was al een kindje.

Toen we later weer eens kwamen zagen wij dat de boerderij eruit zag als een jeugdthunk.

Wij hebben aan verschillende mensen gevraagd waar de familie Bosch was gebleven.

Er waren mensen die ons vertelden dat Geert was overleden, maar zijn vrouw was er nog.

Toen wij later weer eens aan het zoeken waren zag mijn man een bordje waarop Boschhof stond. Het was zondag en er zaten een paar dames, ik was zo vrij om hun het een en ander te vertellen. "Maar waarom vertelt u dat zelf niet aan haar" zeiden ze, en zo is het contact hersteld. Prachtige mensen hebben wij in die tijd ontmoet en de contacten die wij nu nog hebben zijn fijn. Ik heb altijd veel over Schoonebeek gezocht en gevonden, bijvoorbeeld het boekje "Hoe was t, vrogger" geschreven door Jennegien Elzing-Ensing

Ik heb daar zoveel herkenbare zaken in gevonden, die ik dus zelf ook heb meegemaakt.

Het is een van mijn leukste boeken, evenals het boekje "Engel in het veld". Mochten er nog meer van zulke boeken zijn dan hoor ik het graag, Als ik nu nog in Nieuw-Schoonebeek kom ken ik de plaats niet meer terug door de veranderingen. Ik ben blij met deze krant Hej 't al heard, het moet nu niet moeilijk zijn om helemaal op de hoogte te blijven van alles wat bij jullie gebeurd.

Ik wens alle Nieuw-Schoonebekers, bekend en onbekend, het allerbeste
Groeten van Ann Prijs.

Gries Wies: Noaberplicht

Nieuwe Buren:

Als je in Nieuw Schoonebeek ging wonen of verhuisde, vroeg je de buren aan elke kant om buur te worden. Ze kwamen dan op visite, en daarmee gingen ze ook de burenplicht aan.

Wilde iemand geen buur worden, dan werd hij ook niet uitgenodigd voor diverse dingen.

Bij een overlijden:

De buren werden direct ingelicht, ze kwamen dan zo snel mogelijk met zijn allen en namen meestal roomboter mee, dit was voor de koffietafel na afloop van de begrafenis.

Omdat er geen begrafenisvereniging was zorgden zij ervoor dat familie en kennissen bericht kregen, meestal ging dit persoonlijk en werden er hele afstanden afgelegd, omdat de meeste mensen in Nieuw Schoonebeek wel een familielid in Duitsland hadden.

Van de buren werd ook verwacht dat zij het biduur deden, dit was in het sterfhuis zelf, alle avonden tot de begrafenis, dit biduur bestond meestal uit litanieën, die vaak onuitspreekbaar waren en ook nog meestal onverstaaanbaar. Kwamen er veel mensen, en dat was vaak wel al het geval, dan werd er in de kamer voorgebeden, en op het deeleind hoorde je niets. Je zat dan vaak op een plank met een paar stenen eronder. De jongere mensen zagen dit ook wel eens als een uitje. Ook het gat op het kerkhof werd door de buren gegraven. De buurmannen waren de dragers, en moesten de kist laten zakken en het graf dichtmaken. Het koffiedrinken werd verzorgd door de buurvrouwen, ook al was dit in een cafe. Zij deden de afwas na de tijd.

Bij een huwelijk:

De buren werden uitgenodigd, maar moesten ook aan het werk. Er werden kippen geslacht, daar moesten de buren kippensoep van maken, ook werd er voor aardappelen gezorgd en de buren schilden ze. Er werden zoveel mogelijk producten gebruikt die men zelf had.

Bonen uit eigen tuin, zelf appelmoes maken, puddingen maken. De buren verzorgden de bediening en het bereiden van het eten, dekten de tafels, poetsten de glazen en zelfs moest er van tevoren nog wel even door het toilet en de zaal geveegd worden. Na afloop waren zij degenen die alles weer moesten opruimen, en gingen dus als laatsten naar huis.

In het dagelijks leven:

De buren hielpen waar ze konden, iedereen stond vaak voor elkaar klaar. Was jouw hooi droog en er dreigde slecht weer, schoot een ander een te hulp. Was er ziekte, was er altijd wel iemand die een kijkje kwam nemen en wat verse producten kwam brengen, de mensen hadden minder haast en wat meer tijd voor elkaar.

Bedankt

“Zoals toen...beleef je nooit weer”

We wisten het zelf wel al ... maar, we beseffen nu nog meer dat wij een hele lieve bijzondere man en vader hebben gehad.

En we koesteren alle mooie herinneringen aan **Bennie** met **een glimlach**...

“Glimlachjes zijn kleinigheden, dat is zeker; maar, als lichtpuntjes langs een levensweg, doen ze onvoorstelbaar veel goeds”

(Joseph Addison- 1672-1719)

Hierbij willen we iedereen bedanken voor alle lieve woorden, zowel persoonlijk, op de vele kaarten en zoveel mooie bloemen.

We hebben hier veel steun aan gehad en vooral ook steun die we nu nog zo ontzettend nodig zijn.

Heel hartelijk bedankt,

Lidy, Ben en Jose,
Jesper en Marijke, Ferenc.

Organisatie Buurtsupport (buurtbeheer)

Het hoofdkantoor van buurtsupport is gevestigd in Emmen. Buurtsupport heeft 12 werkgebieden verdeeld over de hele gemeente Emmen. Het gebied waar ik werkzaam ben is de “De Grensstreek” waar Nieuw-Schoonebeek ook onder valt. Buurtsupport is een maatschappelijke onderneming en vooral gericht op mensen die geen werk hebben, laaggeletterd zijn en verslavingsproblemen hebben. Deze mensen worden verzocht bij ons te werken met behoud van hun uitkering. De mensen die bij ons komen werken noemen we buurtwerkers. Deze buurtwerkers worden begeleid bij het uitvoeren van werkzaamheden die variëren van:

conciërge op scholen, werken in wijkwinkels, helpen bij sportverenigingen, bestraten, tuinonderhoud, het verwijderen van graffiti en het opruimen van zwerfafval.

Deze mensen maken zich weer nuttig voor onze maatschappij en verhogen zo het woon- en leefklimaat in de wijken en dorpen van de gemeente Emmen. De hoogste prioriteit van de werkzaamheden is zwerfafval opruimen. Tevens worden er verschillende cursussen aangeboden om hun kennis te vergroten. Werkervaring en cursussen verhogen de kans op een reguliere baan.

Meer weten? Bel dan naar onze conciërge Arend Hoffkamp tel: 06-12295922

Ook zo'n zin in een gezellig muzikaal zomers feestje met al uw dorpsgenoten...?

Wij van Rumah Live wel, en daarom organiseren we op **zaterdag 25 en zondag 26 juni 2011** weer het Nieuw Schoonebeekse **Tuinfeest**.

Op de zaterdag verschijnt tijdens het openluchtconcert "Rumah Live" **de band Jetset** ten tonele met in hun kielzog de **party DJ Roy**.

De vijfkoppige cover formatie Jetset viert dit jaar hun tienjarig bestaan en timmeren sinds 2009 als beroepsmatige rasmuzikanten aan den spreekwoordelijke weg. De gouden keeltjes, het gejengel op de draaddozen, het gehark op de zwart/witte blokjes en het gehamer achter de potten en pannen zit zo retestrak in elkaar dat je het idee hebt dat je naar de live uitvoeringen van de originele toppers staat te kijken. Ondersteund door de beste geluid- en lichtset heden ten dage te koop in Nederland, spelen ze covers variërend van De Dijk tot The Rolling Stones en van de nieuwste top 40 hits tot nummers uit de top 1000 allertijden. Met andere woorden: **"Dit wilt u als muziekliefhebber écht niet missen!"**

Voor de invulling tijdens en na de show komt -ondertussen bijna onze huis DJ- PlatenDraaier Roy Keuter weer op bezoek. En dit keer heeft hij nog meer feestknallers in z'n platenkist dan voorheen, waarmee hij een grandioos einde aan deze geweldige avond breit en wij moe maar 'vol'daan weer huiswaarts gaan voor onze welverdiende (maar naar verwachting korte) nachtrust.

Net als elk jaar willen we zondag 's ochtends ook van alles organiseren, maar ook net als andere jaren komen we daar door de verwachte kater niet aan toe en moeten de lichamen nog bijkomen van de stomende avond daarvoor. Als op zondagmiddag eindelijk ook het vocht achter de oren is opgedroogd, zo omstreeks 14:00 uur, wordt er gestart met de bekende maar oh zo mooie fietstocht door het pittoreske landschap in de omgeving van ons grensdorp Nieuw Schoonebeek. Hierbij worden weer allerlei moeilijke vragen aan u gesteld waarmee uiteindelijk weer mooie prijzen te winnen zijn. Tijdens de fietstocht wordt er voor de kinderen een spelmiddag georganiseerd met diverse spelletjes, activiteiten en lekkernijen. Aan het einde van de middag denkt u waarschijnlijk "Goh wat is het gezellig, ik wil eigenlijk helemaal nog niet naar huis, maar ik moet wel want ik moet nog eten..." Toevallig hebben we ook daar aangedacht en is er een uitgebreid assortiment van aardappel-, vlees- en visproducten uit het hete vet tot uw beschikking, waardoor u in één ruk door kunt naar het avondprogramma (wat al begint om circa 18:00 uur) en ook hier weer kunt dansen, genieten en feesten op de muziek van een bekende regionale popformatie. U leest het: Wederom voor elk wat wils tijdens het Tuinfeest 2011 op de parkeerplaats van Sportpark De Gruinte.

Overige informatie

Zaterdagavond:

Voorverkoop kaarten voor zaterdag 25 juni bij Rumah Pemuda en Cadeaushop De Vries voor slechts € 7,50 (aan de kassa kosten de kaarten € 10,00)
Terrein open 20:00 uur. Band Jetset: www.jetsetonline.nl
DJ Roy: www.djroy.nl

Zondagmiddag:

Start fietstocht/kindermiddag 14:00 uur, deelname € 2,00

Zondagavond:

Aanvang 18:00 uur, entree vrij.

Tot 25 en 26 juni!

Het bestuur van Stichting Rumah Live



40 jaar Kinderkamp

Op 17 september houden we de reünie in Schoonebeek. Hier is het immers allemaal begonnen. De werkgroep is druk bezig om een programma in elkaar te zetten. Foto's of zelfs dia's van vroeger worden uit oude schonendozen gehaald. Kook-oma's toveren bewaarde draaiboeken weer tevoorschijn. We hopen op een grote opkomst en roepen hierbij alle jongere en inmiddels oudere deelnemers van het kinderkamp op om te reageren. Hetzelfde geldt voor de (oud)vrijwilligers, of je nu een jaar mee ging of meer dan tien, we zien je graag terug op de reünie. Via de site: www.kinderkamp-reunie.tk kun je je aanmelden. Overige informatie in aanloop naar de reünie wordt ook op deze site gezet. Houdt die dus goed in de gaten. Via de speciale kinderkamphyves: www.kinderkampreunie.hyves.nl, kun je al kijken wie er nog meer komen. Tot slot, wie van de oud vrijwilligers nog gekke foto's, bijzondere verhalen, of leuke herinneringen heeft, laat het ons weten! Je kunt mailen naar: kinderkampreuni@gmail.com

Bezuinigingen in het onderwijs uitgesteld

Enige tijd geleden heeft in deze dorpskrant een artikel met als titel: "Bezuinigen op onderwijs: wat betekent het voor mijn dorpschool?" gestaan.

Hierin werd aangegeven dat de bezuinigingen op het passend onderwijs met name voor de plattelandscholen zeer nadelig kunnen uitpakken. Immers, als leerlingen extra hulp en bijstand op school nodig hebben, is dit moeilijker te regelen als de scholen onderling op verre reisafstand van elkaar staan. Dit is een verschil met de (grote) scholen in de Randstad, waar het probleem zich waarschijnlijk niet voor zal doen. Het bovenstaande is in de Tweede Kamer besproken en heeft geleid tot extra aandacht voor plattelandscholen in de komende periode. In de bestaande onderwijsverbanden moet dit tot concrete maatregelen leiden. Hierdoor vallen kinderen die extra hulp bij het leren nodig hebben niet buiten de boot. Meerdere raadsleden in Emmen houden de vinger aan de pols of dit ook echt vorm krijgt.

Daarnaast hebben de vele protest-acties ertoe geleid dat de bezuinigingen op het passend onderwijs worden uitgesteld. Reden hiertoe was dat de bezuinigingen wel erg snel moesten worden ingevoerd. Er zal nu in meerdere fasen en ook later worden bezuinigd. Alhoewel dit nog steeds niet de beste oplossing is, is dit in ieder geval een verbetering van het bezuinigingsvoorstel voor het passend onderwijs.

Immers, op kwalitatief hoogwaardig onderwijs en vooral op onze kinderen moeten we zuinig zijn. Goed onderwijs voor onze kinderen geeft hen de beste start op een goede toekomst!

Hermien Plas-Kerperien

Gries wies:

Verdwenen Winkels en bedrijven in Nieuw Schoonebeek
Van Aalminksweg tot de grens

1. Tallen, Europaweg 174, kleermaker
2. Anbergen, Europaweg 157, schilder
3. Tóller, Europaweg 180, schoenmaker en winkel
4. Wesselink, Kuer, Heggeler, Tóller en Eilering Europaweg 165
waren allen molenaar en bakker op de korenmolen annex bakkerij
5. Houtzagerij, Europaweg 165
6. Stevens, Sievert, kruidenier en smederij, Europaweg 190
7. Geert Borgman, kruidenierszaak, Europaweg 190
8. Gels, kruidenierszaak, Europaweg 190
9. Huser, Boerenleenbank, Europaweg 183
10. Gezusters Tóllers, kruidenierszaak, Europaweg 185
11. Annie Huser, automatiek, Europaweg 185
12. Eerst zuivelfabriek later Wit-Gele-Kruisgebouw, Europaweg 187
13. Eilering bakker Europaweg 196
14. Melkfabriek, malerij, voer, kunstmesthandel en eierloods
Europaweg 215
15. Schwieters, naaister, Europaweg 221
16. Steffens, kruidenier en bakker, Europaweg 214
17. Beerling Martinus, kleermaker, Europaweg 216
18. Assen, schilder, Europaweg 241
19. Leveling, kruidenierszaak, Europaweg 224
20. Lubbers, veetransportbedrijf, Europaweg 226
21. Siero, schilder en kruidenierswinkel, Europaweg 277
22. Borgman, kruidenier en café, Europaweg 311
23. Rolfes, café en kruidenier, Europaweg 319
24. Gels, kruidenierszaak en café, Europaweg 319
25. Platzer, kruidenierszaak, Europaweg 329
26. Schepers, kruidenierszaak en geldwisselkantoor, Europaweg 335

Als er iemand is die nog aanvullingen op de blokken van nu en de vorige keer heeft, zou u dit dan naar hejtalheurd willen mailen of aan iemand van de redactie willen doorgeven.

De eerste aanvulling is Buursma Europaweg 146 manufactuur en postkantoor

Hej't al heurd...

...dat ik, Bert Helmich, sinds 1 maart 2011 de autogarage van Henk Scherpen heb overgenomen.

Ik ben al 13 jaar werkzaam in het autovak. Ik heb mijn ervaring opgedaan bij verschillende autobedrijven en bij het RDW. U kunt bij mij terecht voor reparatie, onderhoud, APK en de bijbehorende werkzaamheden. Tevens beschik ik over de nieuwste apparatuur voor het diagnose stellen en lokaliseren van storingen van uw auto.

De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en zaterdag op afspraak. Ook kunt u mij 's avonds en in het weekend altijd bellen voor problemen of het maken van een afspraak. Kom gerust een kijkje nemen!

Bert Helmich
Europaweg 164
7766 AP Niw Schoonebeek
Tel: 0524 541409
Mob: 0646348786
email: autoservice-nieuw-schoonebeek@live.nl

Dorpsbelangen informeert

Er komen heel veel klachten binnen betreffende overlast door hondenpoep om en nabij de ijsbaan en het Ellenbosch. Mensen, laten we iedereen de ruimte geven in dit prachtig stukje natuur, neem even een schepje mee, neem het mee naar huis of je gooit het even onder de bossen die er genoeg zijn. Het is toch te gek om de honden midden op de paden te laten poepen?!?

De bibliotheek gaat sluiten. Er zal een bus komen, hierover zal de bibliotheek u informeren.

“De Beek” komt (tijdelijk) in de bibliotheek. Dit zal voor hen veel rust geven omdat ze dan niet steeds hoeven te ontruimen.

Onze Pluim is onthuld op 19 maart door Jos Roosken, vertegenwoordiger van de winnende straatversiering, en Johan Harbers, voorzitter Volksfeest comité. Opkomst was goed en het was gezellig.

De Kerkenweg wordt een 60-km weg. Scooters en bromfietsen moeten in de bebouwde kom en op deze 60-km wegen op de weg rijden.

Meldingen betreffende grijs en groen, voor Buurtsupport, via Han Gerth.

In de Dorpshoeve komt een servicepunt per oktober 2011. Hier kan men terecht voor allerlei informatie betreffende gemeente, zorg en wonen. Nadere informatie volgt nog.

Lintjesregen in Nieuw Schoonebeek

Donderdag 14 april zou de burgemeester een Koninklijke onderscheiding aan Jo Heijnen uitreiken. Jo is bij Koninklijk besluit van 22-03-2011 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Helaas kon de uitreiking niet doorgaan omdat de toestand van Jo plotseling toch wel erg verslechterde en hij 15-04-2011 overleed. Jo Heijnen die is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, ontving deze onderscheiding vanwege zijn vele verdiensten bij de voetbal- en ijsbaanvereniging.

Jo was vanaf 1974 betrokken bij Ijsbaanvereniging ‘De Scheuvel’ Van 1974 tot 1986 was hij commissielid en vanaf 1986 voorzitter. Ook begeleidde hij de basisscholieren bij schaatswedstrijden. Jo heeft zich altijd geheel pro-deo ingezet voor de ijsbaanvereniging. Vanaf 1970 was Jo betrokken bij de Voetbalvereniging ‘Schoonebeek’. Van 1993 tot 2010 was hij voorzitter van het jeugdbestuur. Ook was hij 29 jaar medewerker van de jaarlijkse bazaar en speaker van het jaarlijkse activiteitenweekend voor de jeugd. Vanaf 1999 was Jo betrokken bij het Oranjecomité en hij was de drijvende kracht achter de oprichting van het comité. Sinds drie jaar was hij voorzitter van het paardenfonds.

Hans ging op 29 april, net als alle andere jaren, naar het gemeentehuis om de vergunningen voor een aantal activiteiten in het dorp door te spreken. Dit jaar ging het net even iets anders dan gepland. Er stonden auto’s van de marechaussee en Hans zijn auto mocht niet op dezelfde plaats staan dus wilde hij weer naar huis gaan. Dit mocht niet zo zijn want hij werd deze dag geridderd. Het was een spannende en mooie ervaring volgens Hans, hij had dan ook de grootste moeite om zijn koffie in het kopje te laten.

Hans is de jongste inwoner van de gemeente Emmen die ooit geridderd is in deze gemeente. Na afloop werd dan ook nog uitbundig het volkslied gezongen.

Hij heeft het lintje gekregen van de Burgemeester en is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.

Vanaf 1994 is Hans Katuin bestuurslid van de Stichting Jeugdsoos Rumah Pemuda te Nieuw-Schoonebeek. De stichting bestaat sinds 1969, en organiseert iedere maand een activiteit in de vorm van een themafeest, een bandavond of een buitenfestival. Hans is minimaal één keer per week betrokken bij de organisatie van de bijeenkomsten van de jeugdsoos. Hans weet op een uitermate vakkundige wijze de jeugdige bestuursleden te sturen en te coachen. Ook is hij vanaf 1994 vrijwilliger bij diverse verenigingen en organisaties te Nieuw-Schoonebeek.

Vanaf 1998 is de heer Katuin voorzitter van de Stichting Rumah Live te Nieuw-Schoonebeek. Mede door de inzet van Hans wordt de saamhorigheid binnen het dorp vergroot en verstevigd.



AED en reanimatie cursus door dorpsbewoners

Inmiddels zijn er al drie dagdelen AED en reanimatiecursus geweest.

Ieder heeft weer zijn/haar nodige kennis opgefrist en allemaal hopen we dat we het reanimeren en AED gebruik in de praktijk nooit hoeven toe te passen.

Maar toch heeft iedereen die de cursus heeft gevolgd de achterliggende gedachte, dat; als er iemand plotseling in elkaar zakt, dat ik in ieder geval iets kan doen! Ook al weet ik dat het soms niet helpt. Je hebt dan in ieder geval iets kunnen doen.

Wat ook naar voren kwam is de aanmelding bij AED locator. Hierbij staat een schema over hoe dit in zijn werk gaat. Het is natuurlijk een geweldig systeem. Temeer omdat het soms enige tijd duurt voordat de ambulance, hier in

Nieuw Schoonebeek, ter plekke kan zijn. Iedereen die een diploma reanimatie/AED heeft kan zich hiervoor kosteloos aanmelden.

Het enige wat vereist is een mobiel nummer/gsm. Want via je mobiele telefoon krijg je een smsje wat je precies moet doen en waar je naar toe moet. Verder wordt er gevraagd om een vrijwilligers verklaring in te vullen.

Als je een oproep krijgt houdt dat wel in, dat je je hoofd erbij moet houden. Niet hals over kop in de auto springen en met 100km p.u. door het dorp rijden, geen alcohol op hebben, in goede gezondheid verkeren enz. om het slachtoffer te kunnen helpen. Het slachtoffer is er niet mee gebaat dat je ongelukken veroorzaakt. Meer informatie kun je vinden op www.aedlocator.eu



Een nieuw fietsenproject

Van de st. Roemeniëgroep Schoonebeek

Waar? In Bistrita in een tehuis waar ex-gevangenen wonen. De stichting Onisim een werkgroep, bestaande uit 7 verschillende kerken in Bistrita. Zij leggen de eerste contacten met de gedetineerden al in de gevangenis en kijken of de persoon in aanmerking komt om in hun huis te wonen. De kandidaat moet sowieso een alleenstaande man zijn, dus geen familie hebben. Natuurlijk wordt er ook gekeken naar wat de man op zijn kerfstok heeft, vervolgens kan hij dan na zijn ontslag uiterlijk anderhalf jaar wonen in het huis van Onisim en moet in die periode zoeken naar werk en huisvesting. In het huis behoeft men niet te betalen voor kost en inwoning. (deze kosten worden door de kerken betaald) Vindt hij werk dan wordt het salaris bewaard en uitbetaald op het moment dat hij Onisim verlaat. Naast de ex-gevangenen wonen er nu ook twee jongens uit een kindertehuis. Wanneer deze jonge mensen de leeftijd van 18 jaar bereiken worden ze uit het kindertehuis ontslagen en moeten ze maar zien hoe ze in leven blijven. Velen van hen verdwijnen in de criminaliteit, prostitutie en mensenhandel. Uiteraard gelden voor deze adolescenten dezelfde regels als voor de ex-gevangenen. Nu heeft men ons gevraagd of wij nog iets wisten om aan geld te komen en zodoende willen wij het fietsproject nieuw leven inblazen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Wij verzamelen hier oude fietsen en sturen die naar Roemenië, daar maakt men van twee of drie fietsen een bruikbaar exemplaar dat verkocht kan worden. Zo snijdt het mes aan twee kanten, de mannen hebben wat te doen en het levert financieel nog wat op.

Dus hebt u nog ergens een oude en/of kapotte fiets staan, waar je toch niets mee doet, bel ons 0524 531693 dan en we maken een afspraak, wanneer we de fiets ophalen.

Brengen mag natuurlijk ook bij de fam. Ellen, Westersebos 17 in Schoonebeek e-mail: gradusineke@zonnet.nl

Zoek en win

Ergens in Nieuw Schoonebeek is een fotolijstje met daarin het logo van deze krant verstoppt. Dit logo kan echt overal liggen/staan of hangen. Het is al in een van de gaten van de glasbak gevonden, in de supermarkt en op het podium tijdens een toneelvoorstelling. Het is de bedoeling dat u dit logo zoekt en het bij een van de redactieleden afgeeft als u het gevonden heeft. De vinder krijgt als beloning een overheerlijke slagroomtaart aangeboden door een van de lokale bedrijven. Dus mensen: "ogen open!" En succes!



Bedrijf van de maand: Bouwbedrijf Stripper en Zn.

Na jarenlang gewerkt te hebben bij de Bam en bouwbedrijf Paas besloot Benie Stripper 44 jaar geleden om voor zich zelf te beginnen als zelfstandige. Om te kunnen beginnen werden de benodigde aannemers papieren gehaald en in 1967 ging bouwbedrijf Stripper van start in een kleine garage aan de Molenaarslaan 10 te Nieuw Schoonebeek. De werkzaamheden bestonden destijds uit kleine timmer- en onderhoudswerkzaamheden bij lokale particulieren en de vele boerenbedrijven in het dorp.

Op het sigarendoosje werd de calculatie gemaakt en aan de keukentafel, met de pruttelende soep op de achtergrond, werden de afspraken mondeling besproken voordat er met de werkzaamheden werd begonnen. Ook ma Stripper werkte geregeld, naast haar werk als kraamverzorgster, mee in het bedrijf om o.a. materialen op te halen en te bezorgen bij klanten.

Het familiebedrijf groeide in die tijd uit haar jasje en wegens ruimtegebrek werd met medewerking van de toenmalige gemeente Schoonebeek en de familie Leveling in 1979 het bedrijf verhuisd naar de huidige locatie aan de Europaweg 90a te Nieuw Schoonebeek.

Stukje voor stukje werd er op het grasland een werkplaats, kapschuur en een woning gebouwd. Wegens het toetreden van beide zoons Maarten en Casper werd de bedrijfsnaam in 1997 gewijzigd in bouwbedrijf Stripper en Zn.

Het werkgebied breidde zich uit tot de gehele Zuidoosthoek van Drente.

In 2004 ging pa Stripper met pensioen en werd het bedrijf definitief overgenomen door Maarten en Casper. De huidige kern activiteiten zijn nog steeds nieuwbouw, verbouw en onderhoud. In 2012 bestaat het bedrijf 45 jaar.

Dit keer werd het logo op het terrein van het koninginnedagfeest gevonden door Betsie Steffens. Betsie gefeliciteerd en geniet van de heerlijke taart, aangeboden door bouwbedrijf Stripper en Zn.



Hej 't al heurd...

...dat ik zelf heb geconstateerd dat de vos flink aan het oprukken is. Zo keek ik op een avond rond een uur of twaalf uit het raam en zag tot mijn verbazing een vos in onze straat lopen met iets in zijn bek.

Bij de boeren komt het natuurlijk wel eens voor dat de vos even een bezoekje komt brengen bij de boerderij. Deze boeren zijn meestal wel bekend met de vos. Maar nu blijkt dat de vos zich 's nachts ook gewoon in de bebouwde kom laat zien.

Voorals menschen met vogels of pluimvee moeten erop bedacht zijn dat de vos ook bij hen zomaar achter het huis kan komen. Met alle gevolgen van dien.

De vos heeft een heel groot aanpassingsvermogen en kan eigenlijk overal aarden, zonder daar nu warm of koud van te worden. De vos kan natuurlijk ook gevaarlijk zijn voor de mens i.v.m. het overbrengen van hondsdolheid.

Ik heb met de plaatselijke jagers (jachtveld Heijnen en Germes) contact gehad, om eventueel wat aan de vossenplag te doen.

Groet Roberto Heijnen

Een tafelgesprek met 5 oudere inwoners van Nieuw Schoonebeek over de oorlogstijd.

Dhr Geert Veenker, Dhr Jo Platzer, Mevrouw Marie Alers- Jansen, Marie Töller- Mohlmann, Dhr.Herman Schutten spraken over het dagelijks leven in Nieuw Schoonebeek tijdens de oorlogsjaren.

Ze waren in die tijd allemaal rond de twintig jaar en weten nog goed dat de mensen zich in de tijd vóór de oorlog terdege bewust waren van de oorlogsdreiging. Oma Schutten, zij kwam uit Duitsland, had al in 1935 gezegd dat Hitler aan de macht wilde komen. Vlak voor 1940 kon men in ons dorp al het testen van kanonnen horen. Dat testen gebeurde op de testbaan in Meppen. In de dagen voor 10 mei 1940 werden de zgn. mitrailleur-nesten gezien, en er waren veel soldaten gelegerd vlak over de beek; men mocht "de stroom" ook niet meer over. Op het oosten zag men dat er een versperring aangelegd was van prikkeldraad en al eerder waren er vlak over de grens huizen gebouwd voor de commiezen en soldaten. Men was dus al een beetje voorbereid en door bekenden in Duitsland waren enkele dorpsbewoners al gewaarschuwd; ze kwamen er aan. Op 9 mei 's avonds merkte men in het dorp dat de soldaten in Neuringe zich opstelden; er was rumoer en onrust.

De ochtend van 10 mei, het was net een beetje licht geworden kwamen de soldaten de grens over. Met ontzettend veel paarden, wel duizend, voorafgegaan door motorrijders en een soort pick-up-auto waarop drie soldaten stonden met mitrailleurs. Toen de Duitsers binnen vielen was er geen paniek of angst, men had het immers al verwacht.

Het dagelijkse leven veranderde nog niet meteen, wel werd de Mark (Duitse munteenheid) meteen meer waard, van de wisselkoers van 0,20 cent voor 1 Mark werd al snel 0,75 cent gemaakt. Ook mocht men Duitsland niet meer in, maar voor een begrafenis kreeg je meteen permissie en ook als er een koe of varken uitgebroken was werd er niet moeilijk gedaan en mocht je het beest gaan halen.

Er moest vanaf het begin verduisterd worden; geen licht op de fiets en de ramen moesten bedekt worden. In het grensgebied ontstond een Sperrgebiet, je moest zo'n 200 tot 300 meter vanaf de beek blijven. Na de oorlog was er een dergelijk gebied aan de andere kant van de beek, dat ging toen uit van de geallieerden. Er kwam al snel gebrek aan fietsbanden en kleding. Veel goederen kwamen op de bon en met de grote gezinnen van toen had je al snel te weinig spullen. Gelukkig verbouwde men hier zelf de groente en ook aan vlees was geen gebrek, er werd zelfs meer geslacht dan anders, omdat je ook vlees of spek moest hebben om te ruilen. Koffie was wel een probleem, er was surrogaatkoffie te koop, maar men maakte ook wel zelf koffie van rogge die men brandde, in een soort koker ronddraaiend boven het vuur. Niet erg smakelijk. Van bieten werd stroop gemaakt, dat was wel erg lekker. Olie maakte men van koolzaad en zelfs vermicelli werd zelf gemaakt van meel, eieren en als dat mengsel stijf werd sneed men er reepjes van. In Neuringe werd zelf jenever gemaakt.

De mannen vanaf een jaar of 18 tot 55 jaar moesten gekeurd worden in Coevorden om tewerkgesteld te kunnen worden. Dhr Veenker werd afgekeurd, omdat zo hoorde Jo Platzer vanuit het kleedhokje er naast, hij zichzelf niet kon aan- of uitkleden, omdat hij zijn arm niet goed kon gebruiken. "Maar kerel, zo sprak de dokter, je bent nog niet uitgekled; nee dokter, dat kan ik niet zelf.....Na de keuring : "Kleedt u zich maar weer aan", Veenker; "ja dokter, maar dat kan ik niet zelf".....

De jongens die werden goedgekeurd werden aan het werk gezet in Diever, de oorlogslinie lag daar en zij moesten daar de loopgraven uitspitten en wallen maken die de tanks tegen konden houden, anderen moesten takkenbossen samenbinden om instorten te voorkomen. De mannen kregen 5 gulden per dag en na tien dagen mochten ze even naar huis, op de fiets natuurlijk.

Er werd door de mannen ook behoorlijk tegengewerkt: zogenaamd spitten en dan met de lege kruiwagen naar de bult verderop rijden, of zo; het gat wat de één gespit had werd door de ander weer volgegooid. De jongens werden ondergebracht bij boeren uit de omgeving, ze sliepen in het stro of op de zolder. De mannen die weigerden te werken voor Duitsland doken onder of sloegen op de vlucht, ze sliepen in gaten in de grond, onder roggeschoven of in turfbulten.

Dhr Schutten werd tewerkgesteld in een gifgasfabriek; dat wilde hij niet en hij is toen gevlucht en in Nieuwlande terecht gekomen, de verzetsgroep daar heeft goed voor hem gezorgd; bezorgde hem bonnen, een vals identiteitsbewijs en bracht hem onder in 2e Exloërmond, waar hij in een hol in het bos moest slapen. In die buurt was de Grüne Polizei actief, zij waren erg streng.

Iedereen was bang voor razzia's; de jonge mannen moesten dan vluchten, radio's moesten verstopt worden in de tufbult en het vee, vooral de paarden werden het veld in gejaagd.

Men waarschuwde elkaar wel direct. Op een zondagmorgen, toen de kerk vol zat en dus ook de fietsenstalling vol stond, maakten de soldaten van de gelegenheid gebruik om de fietsen in te vorderen. Marie Beerling heeft zich verweerd door steeds te blijven fietsen en te blijven zeggen dat ze de fiets niet kon missen, de soldaat bleef naast haar lopen en zag uiteindelijk bij een willekeurig huis een fiets staan en heeft die toen maar meegenomen, Marie kon haar fiets blijven gebruiken.

Vervolg tafelgesprek

In het laatste oorlogsjaar is er een vliegtuig boven Nieuw Schoonebeek neergeschoten, de aanwezigen kunnen zich dat nog goed herinneren, aangeschoten bij Lubbers op het oosten en via het westen uiteindelijk neergestort bij Steffens (Hoesman).

Als er vliegtuigen boven ons dorp vlogen dan wist men dat ze overtollige ballast af zouden werpen; lege benzinetanks bijvoorbeeld. Iedereen probeerde dat dan te pakken te krijgen, er werd van alles van gemaakt. Soms was de tank nog redelijk vol, de benzine ging naar de dokter; hij had tenminste een auto. Het was overigens verboden de afgeworpen spullen op te zoeken en mee te nemen.

Vlak voor het eind van de oorlog werden er veel Duitse soldaten bij de boerderijen ingekwartierd. Er kwam iemand langs om te inspecteren en dan werd er op de deur geschreven welke Feldwebel er in je huis kwam en met het hoeveel soldaten. Die jongens hadden gevochten in Noorwegen en bleven ongeveer 4 weken in Nieuw Schoonebeek, waarna ze naar Arnhem of de Ardennen vertrokken om daar verder te vechten. In die 4 weken moest er ook geoefend worden, er waren kanonnen meegekomen en in menig huis was munitie opgeslagen. Ook was er in het dorp een tankgracht gegraven. Ze sliepen in de schoongemaakte stal of in een kamer in je huis. Eten kregen ze van de veldkeuken, maar dat was vaak zo vies dat dat rechtstreeks naar de varkens ging.

Dat de oorlog ten einde liep merkten de inwoners aan de troepen Duitsers die het land uittrokken, ze kwamen met paarden en gingen met koeien en ossen het land weer uit.

Paarden, konijnen, kippen en eieren werden ingevorderd, ze moesten immers nog een heel eind en ze moesten toch eten onderweg.

Op 6 april 1945 kwamen vanaf Neuringe en over de grens bij Twist de Canadezen ons dorp bevrijden. De Tommies, zoals ze genoemd werden kwamen met al het materieel dat ze hadden het dorp doorrijden, het was een geratel van jewelste. Zij brachten chocola, kauwgom, sigaretten en heerlijk wit melkbrood mee. Er werd veel geruild, met name eieren waren zeer gewild bij de Canadezen. Uiteraard was er toen groot feest bij de café's in het dorp.

Foutje Moeder natuur

Hallo ik wil even mijn konijn aan jullie voorstellen. Zijn naam is Bugs Bunny. Het is een heel bijzonder konijn want hij heeft maar één oor, zo is hij geboren. Het is een heel lief konijn maar soms luistert hij maar half.

Groetjes Frank Scherpen.



Hej't al heard...

...dat ik, Leon Steffens, op uitwisseling ben geweest naar Italië. Dat houdt in dat je een week naar Italië gaat en daar in een gastgezin eet en slaapt, en dat daarna die jongen waar jij bij zat een week bij jou komt. Ik heb me opgegeven en werd uitgekozen. Eerst gingen we met de bus naar het vliegveld en met het vliegtuig gingen we naar het vliegveld van Rome. Daar aangekomen waren er een paar Italianen die ons opwachtten en naar een andere bus brachten. Toen gingen we naar het dorpje waar de gastgezinnen op ons zaten te wachten. 's Morgens bij het ontbijt kon ik kiezen wat ik allemaal wou hebben. Ze hadden: chocoladecake, croissants, yoghurt, gewoon keihard brood en fruit, echt van alles dus. Na het ontbijt werden we naar school gebracht en hun school begint net als bij ons om half 9. Alleen is hun school veel kleiner en armer, want ze hadden geen kluis en moesten hun jassen aan spijkers hangen in het lokaal. Maar ook hadden ze 2 locaties van de school; een in Canale Monterano en een in Manizana maar ze horen wel bij elkaar.

Ook hadden ze geen digibord en computer in elk lokaal, maar in één lokaal. Ook kregen we warm eten in de pauze alleen was dat pas om 2 uur. 's Avonds aten we warm maar dat was pas om 8 uur en dan gingen ze ook heel laat naar bed. De volgende 2 dagen gingen we naar Rome en daar bezochten we van alles zoals de S.Pieterskerk het colloceum en ook zagen we de paus. En we konden nog niet even over straat lopen of er kwamen alweer van die mensen die ons allemaal rommel aan wilden smeren, en als ze de politie zagen gingen ze er opeens als hazen vandoor. En ook hadden we een sportdag voor alle 2de klassers. Op een voetbalveld waar allemaal atletiek wedstrijden werden gehouden. Vrijdag avond hadden we een afscheid avond met alle gastgezinnen. En de volgende dag gingen we weer terug naar Nederland.

Activiteitenkalender

10 mei	Jaarvergadering dorpsbelangen
18 mei	KVV: Verrassingsavond
21 mei	Tienerwerk: Paardrijden
22 mei	50-jarig jubileum speeltuinver,
28 mei	11 jaar de Spinde; mmv de band Hoksons, aanvang 20 uur.
2 juni	Dauwtrappen voor welpen, ver kenners en verrow's. 5:45 uur bij de blokhut
2 juni	dj+band, Rumah Pemuda
4 juni	Tienerwerk: Instuif
15 juni	KVV: dagje uit fietsen
18 juni	Tienerwerk: Boerengolf
2 juli	Tienerwerk: Instuif
16 juli	Tienerwerk: Afsluiting
17 juli	Beachvolleybal, de Spinde, 12 uur aansluitend beachparty
12 t/m 20 aug	Zomerkamp Verrow's
13 t/m 20 aug	Zomerkamp Verkenners
21 augustus	fiets 'm erin, ijsbaan
29 aug t/m	Spelweek, Nieuw Schoonebeek
1 september	ijsbaan.
13 september	Verg. dorpsbelangen 20:00
21 september	KVV: brandwondenstichting
19 oktober	KVV: creatieve avond
8 november	Verg. dorpsbelangen 20:00
16 november	KVV: Roemenië werkgroep
7 december	KVV: ontspanningsavond met een lach en een traan

Zou u ook graag uw activiteit in deze kalender terug willen zien?

Stuur dan even een mailtje met de data naar hejtalheurd@live.nl.

Laat het zwembad niet verzuipen.

Gezocht, dagelijks bestuur leden voor zwembad "de Wieken".

Ben je enthousiast, gemotiveerd en heb je verstand van administratie en secretariële werkzaamheden?

Meld je dan op tel. nr. 0524-541697

Heeft u een nieuwtje of artikeltje voor Hej 't al heard? Stuur dit dan in voor 8 juni 2011! Dit kan via de mail of in de brievenbussen bij Slim of de bibliotheek.

Huisjeweltevreden

Wie zijn jullie?

Herman Schulte en Greet Schulte- Herbers. Beiden geboren in Nieuw Schoonebeek, beiden op "t Oosten" geboren. Ouders van drie kinderen; Sylvia, Claudia en René. Inmiddels ook de trotse opa en oma van 5 kleinkinderen.

Hoe lang wonen jullie hier?

Wij wonen ons hele leven in Nieuw Schoonebeek en straks in juni al 45 jaar in de van Eklaan, meteen na ons huwelijk. Greet werkte voor haar huwelijk in de kledingfabriek in Meppen, Duitsland; iedereen had daar in de grote hal een eigen werkplek. Greet zette de zakjes op de overhemden en pyjama's anderen streken de spullen die gemaakt waren. Als heel jong meisje ging ze naar de kostschool in Slagharen, daar ging ze naar de huishoudschool. Daarna was ze een poosje thuis om te helpen en al snel ging ze werken in de huishouding bij de familie Bosman en bij bakkerij Steffens. Toen ze 18 was werkte ze in Coevorden in een kruidenierszaak; destijds werd alles nog apart afgewogen; koffie, thee, suiker enz. Dat was leuk werk! Omdat de uitzet er moest komen en ze graag meer wilde verdienen ging ze naar de fabriek in Duitsland, na het trouwen heeft ze daar nog een poosje gewerkt en toen kwam Sylvia. Herman is direct na de lagere school (en ook tijdens de lagere schoolperiode in het turf/verveenderij gaan werken, daarna heeft hij gewerkt bij de steenfabriek. Dat was erg zwaar werk. Na de steenfabriek kon hij aan de slag bij de AKU (later AKZO). Omdat hij toch iets anders wilde heeft hij zich om laten scholen tot draaier in de metaalfabriek en vanaf toen heeft hij altijd, ongeveer 36 jaar, in de metaal gewerkt, waarvan 23 jaar bij firma Blancke.

Wat doen jullie in de vrije tijd?

Voor Herman mag vrije tijd met een groot vraagteken; hij helpt mee in allerlei groepen en doet veel vrijwilligerswerk; klussengroep van VVS, kerkhofploeg, hij is koster, hij is 30 jaar akoliet geweest, actief in de straat, medewerker kantine van de VVS, heeft negen keer in de commissie van het volksfeest gezeten en is al 35 jaar actief betrokken bij de plantenactie van de basisschool en hij volgt momenteel een computercursus. Greet past op de kleinkinderen, leest veel, breit (mooie, dunne sokken), puzzelt graag en als de tijd weer verzet wordt kaart ze op de donderdagavond, samen met 3 andere vrouwen. Als er dan nog tijd over is én het mooi weer is springen ze graag samen op de fiets en elke avond spelen ze met z'n beiden een potje rummikub.

Welke gebeurtenis heeft indruk op jullie gemaakt?

Voor beiden geldt de geboorte van hun eerste dochter; zo'n klein zwartkoppie die weken te vroeg geboren is en heel, heel klein was. Samen genieten ze nu van hun kleinkinderen; de grappige en wijsneuzige opmerkingen van hen en de gezelligheid die ze met zich meebrengen. Gelukkig kunnen ze een echte opa en oma voor ze zijn en zijn ze toch wel minder streng voor de kleinkinderen dan ze voor hun eigen kinderen waren. Ze laten zich sneller overhalen.

Wat willen jullie nog gezegd hebben:

Geniet van de dagen, wees blij met de mensen om je heen en wees blij met het leven.

En dat je tevreden kunt zijn.