

# Hej 't al heurd



Redactieadres: hejtalheurd@live.nl

juli 2011

Jaargang 3, nr. 3

Dorpskrant Hej 't al heurd is een uitgave van enkele vrijwilligers uit Nieuw Schoonebeek in samenwerking met dorpsbelangen en is bedoeld om de Nieuw Schoonebeekse bevolking op de hoogte te houden van de activiteiten, nieuwtjes en dorpsbelangen. Hej 't al heurd wordt huis aan huis in Nieuw Schoonebeek verspreid.

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden kopij aan te passen aan de opzet en beschikbare ruimte in het blad.

Hej 't al heurd wordt eens in de twee maanden verspreid. Kopij kan een maand voor de volgende editie worden ingeleverd op het redactieadres of gemaild worden.

Redactieadres:  
Europaweg 309a  
Kerkenweg 17  
Europaweg 135a  
Molenaarslaan 39  
Europaweg 233  
Of in de redactiebus bij supermarkt Slim of de bibliotheek.

Mail: hejtalheurd@live.nl

## Even voorstellen: Speeltuinenvereniging "t Centrum".

Wij zijn Frank Steffens, Nico Schepers, Peter Engberts, Monica Schepers en Bianca Eikens. Met z'n vijven vormen we het bestuur van speeltuinenvereniging "t Centrum.

De speeltuin is gelegen tussen de Molenaarslaan en de Van Eklaan (ingang Van Eklaan). Hier staan leuke speeltoestellen en er is een voetbalveldje. Vorig jaar is er een nieuwe zandbak ingekomen en we zijn nu druk bezig om balvangnetten achter de doelen te krijgen zodat onze "buren" geen/minder overlast zullen hebben van rondvliegende ballen. Gelukkig is ons hiervoor al hulp/sponsoring toegezegd en we hopen dit na de zomervakantie te kunnen realiseren. Verder organiseren we ieder jaar verschillende activiteiten voor onze leden. Zo verwelkomen we ieder jaar Sinterklaas voor de kinderen t/m groep 5. Voor de kinderen van groep 6 t/m 8 een gezellige bingoavond en voor alle kinderen met (palm)pasen eieren zoeken.

Ook zitten we in het oranjecomité. Samen met de ijsbaanvereniging, de loopgroep en de gymvereniging zorgen we met Koninginnedag voor een leuk programma bij de ijsbaan.

22 mei hebben we het 50 jarig bestaan van de speeltuin gevierd. De dag begon met heel veel regen maar gelukkig klaarde het 's middags op! Het was een super gezellige middag. Voor de kinderen waren er spelletjes, een diabloworkshop en een clown die de kinderen heeft geschminkt. Ook kregen de kinderen een heerlijke suikerspin waar sommige kinderen niet genoeg van konden krijgen, zie foto. Verder was er muziek, een hapje en een drankje en een verloting. We willen dan ook de sponsoren en de vrijwilligers bedanken voor het mede mogelijk maken van deze middag.



## Hej t al zien....

...dat er al is gestart met de aanleg van de nieuwe beek. Op het Blik op de grens van Nieuw Schoonebeek en Schoonebeek aan de zuidkant van de Europaweg ligt een enorme berg grond wat bij de aanleg is vrijgekomen. Dit stukje nieuwe beek heet fase Blik-Klaassen, het is een proeftraject waarin het waterschap ervaring wil opdoen met aanleg en beheer van het nieuwe Schoonebeekerdiep. In deze proef is zeshonderd meter beek aangelegd in een winterbed met een gemiddelde breedte van ongeveer zeventig meter. In totaal is er ongeveer 50.000 m3 grond ontgraven.

Direct na de aanleg van dit eerste stukje beek start het beheer van de begroeiing die zich in het winterbed zal gaan ontwikkelen. Het is de bedoeling dat een groot deel van dit beheer wordt uitgevoerd door grazend vee van agrariërs uit de omgeving. Hierover is het waterschap momenteel met verschillende agrariërs in gesprek. Naast het opdoen van ervaring met aanleg en beheer, wil het waterschap met het proeftraject Blik-Klaassen laten zien hoe het toekomstige Schoonebeekerdiep eruit gaat zien. Er zijn de afgelopen weken verschillende informatie avonden georganiseerd waar door het waterschap uitleg is gegeven over het project.

### Over het project Schoonebeekerdiep

Waterschap Velt en Vecht gaat de komende jaren de beek over een lengte van ongeveer 15 kilometer een andere inrichting geven. De nu nog smalle en gekanaliseerde beek zal veranderen in een kronkelende waterloop, met een veel bredere beekbedding, met flauwe oevers en zonder stuwen. Met de herinrichting krijgt water de ruimte en dit draagt bij aan het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering. Ook wordt de beek aantrekkelijker voor mens, plant en dier. De plannen voor de nieuwe beek zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de streek. De kosten van de herinrichting van het Schoonebeekerdiep bedragen ongeveer 15 miljoen euro.

Er dienen echter nog wel procedures qua vergunningen doorlopen te worden.

### Planning herinrichting Schoonebeekerdiep

De herinrichting van het Schoonebeekerdiep wordt uitgevoerd in deeltrajecten. De deeltrajecten zijn afgebakend als de trajecten tussen twee stuwen. De uitvoering van proefproject Blik-Klaassen loopt vooruit op de uitvoering van het deeltraject Blik. Planning is de inrichting van de gehele beek in 2017 af te ronden. De voorlopige planning is als volgt:

2011: proefproject Blik-Klaassen  
2012/2013: deeltraject Blik + deelproject Wilmsbo  
2013/2014: deeltraject Kerkestukken  
2014/2015: deeltraject Kloosterbos  
2015/2016: deeltraject Nieuw Schoonebeek  
2016/2017: deeltraject Neuringe



Op deze foto ziet u hoe de beek er op 1 mei nog uitzag.



Op deze foto ziet u de beek zoals het nu is geworden.



**Het onderstaande verhaal kregen we binnen via Mevr. Wubbels- Beerling. Het is het verhaal van de heer Jan Jacobs, nu wonend in Rotterdam.**

### **De Hongerwinter 1944.**

In de hongerwinter van 1944 hoorde mijn moeder van een buurvrouw dat ze in Nieuw Schoonebeek nog evacués opnamen, mits deze een brief van de pastoor bij zich had. Brief van onze pastoor gehaald waarin hij verzocht om ons te helpen bij het vinden van opvang. Met een fiets waarvan de banden gemaakt waren van opgevolde tuinslangen en op de bagagedrager een houten koffertje met het hoognodige vertrok ik, ik was 13 jaar, samen met een 3 jaar oudere buurjongen op naar Nieuw Schoonebeek. De eerste dag kwamen we niet verder dan Utrecht. De volgende dag bereikten we even buiten Deventer een bij de buurjongen bekende boerderij, daar kregen we eten en mochten we in de koeienstal slapen. Op de derde dag, na een uurtje fietsen liet de buurjongen mij in de steek omdat ik te langzaam fietste. Dus alleen verder, met in je kop, "op naar Nieuw Schoonebeek". Eindelijk kwam ik aan in Coevorden, ik dacht dat ik nu wel gauw op de plaats van bestemming zou zijn, maar de weg tussen Coevorden en Nieuw Schoonebeek was de langste weg van de hele tocht. Ik belde aan bij de kerk waar ik zo naar had uitgekeken, gaf de brief af, na het lezen van de brief zei hij dat hij niets voor mij kon doen. Ik moest het maar zelf proberen. Daar stond ik weer, dit was de tweede teleurstelling van deze dag. Bij de volgende boerderij barste ik in huilen uit, het was zaterdag, het was donker en ik was oververmoeid. Ik werd naar binnen gehaald, kreeg een bord gebakken aardappelen die ik staande heb opgegeten, omdat ik zo'n pijnlijk achterste had. Daarna werd ik naar bed gebracht en viel als een blok in slaap. De volgende dag zei de oudste zoon dat ik naar huis kon schrijven dat ik tot na de oorlog bij hun kon blijven. Het gezin bestond uit een bejaard echtpaar, oudste zoon Hein die werkte op de melkfabriek, zoon Geert die postbode was en de jongste zoon Ben die meubelmaker was. Ben was ondergedoken en sliep in de schuur, waar een kamertje gemaakt was van opgestapelde stobalen en ik sliep in zijn kamer op de boerderij.

Om in de gemeente ingeschreven te worden, moest ik medisch gekeurd worden en dus ging ik 's maandags achterop de fiets bij Geert naar de zusters in het veld, een soort dokterspost. Na een medisch onderzoek werd door een non mijn hoofd kaalgeschoren, ik had hoofdluis. Ondanks mijn kale kop werd ik in gauw opgenomen door Schoonebeekse jeugd. Ook met de drie broers trok ik op, met de oudste naar de melkfabriek waar ook boter werd gemaakt door boterman Jan. Met de middelste ging ik, toen ik weer een beetje fietsen kon, mee het veld in om de post te bezorgen, ook leerde hij mij koeien te melken. De eerste keer door mij aan de verkeerde kant van de koe te zetten, die mij en de melkemmer prompt van mijn kruk schopte. Ook liet hij mij een keer turf steken. Dat steken ging nog wel, maar om de gestoken turven op de schop uit de put te tillen dat kon ik niet voor elkaar krijgen. De jongste zoon liep overdag gewoon om het huis, werkte wat op zijn draaibank in de schuur waar ik ook een keertje op de draaibank met een stiggel op een stuk hout mocht proberen wat groeven in het hout te krijgen. Ook liep hij vaak met twee vrienden die net als hij waren ondergedoken op het land te jagen. Op een dag zei de boer "kom jongen", hij noemde mij nooit bij mijn naam, en liepen we drie boerderijen verder waar zijn vriend woonde. Daar werden door die vriend een paar klompen voor mij gemaakt. Tijdens het maken hadden ze altijd heftige discussies. Ik was heel trots op mijn klompen en voelde mij echt als een boerenzoon. De boerin was volgens mij ook boven de 70 jaar, maar zij deed nog het hele huishouden, zelfs de mand met turven haalde ze nog uit de schuur. Hein, de oudste zoon was 27 en zorgde als een vader voor mij en als hij dat volgens zijn vader niet goed deed kreeg hij op zijn kop. Zo was ik op een avond na spertijd met mijn vrienden buiten toen de boer tegen Hein zei "waar is dat dekselse jong", waarop Hein mij ging zoeken en een paar boerderijen verder vond en ik voor straf een schop onder mijn kont kreeg. Hij had het er jaren later nog over, ik was het totaal vergeten. De broers hadden verkering met twee zussen een boerderij of tien verder en als ze op bezoek gingen ging ik vaak met hen mee. Meestal zaten we dan rond de potkachtel te praten, vaak over Rotterdam en over mijn familie. Na achten liepen we dan achter de boerderijen langs, waar over de sloten planken lagen. Ondanks de Duitse grens die nog geen 300 m parallel liep aan de weg werd er vaak gebruik van gemaakt. Op een gegeven moment moest ik met Hein mee naar de kleermaker van het dorp, mijn korte broek was wel erg kort geworden. Ik had wel een overall gekregen, maar daar kon ik op zondag niet mee naar de kerk. De kleermaker verlengde mijn korte broek met stroken, toen we de broek gingen ophalen gaf Hein een door de boerin gekarnd pakje boter, ik weet niet of dat voor het maken van de broek was. Ik was in een fijn gezin terecht gekomen. In het begin van mijn komst was de Deventer brug nog open en kwamen er wel 40 bezoekers per dag vragen om eten en zolang het kon kregen ze allemaal een beetje graan. Op een gegeven moment was dat op en moesten we nee verkopen, kort daarna werd de brug afgesloten. Er kwam niemand meer door de IJssellinie. In april van 1945 begonnen vanuit Holland de Duitse troepen zich terug te trekken. Op een dag werd er bij ons een Duits peloton ingekwartierd, de soldaten op de deel, de officier op een kamer. Bij de boerderij stond ook een bijenschuur voor alle zekerheid hadden we bijtijds de fietsen van Hein en mij achter de schuur gezet en afgedekt met een rieten mat. Maar helaas: de volgende dag waren er vier soldaten en onze fietsen verdwenen. De officier was des duivels, vier van zijn mannen waren gedeserteerd. Het peloton vertrok die dag ordelijk. Dat ging andere dagen wel anders, lopende, fietsend, met paard en wagen. Soms werd er een varken neergeschoten. Dat werd dan op de wagen gegooid en verder ging men dan, en dat was echt niet het enige wat op de wagens lag. Wat daar langs trok was zo'n haveloos zootje, ellenlang, een verslagen leger. Vanuit Duitsland trokken de Canadezen Nederland binnen, dat was een feest. Een paar dagen later trokken ze verder, we waren bevrijd, dat was begin april. Ik bleef tot augustus in Nieuw Schoonebeek waarna ik in een belwagen naar huis en mijn familie werd gebracht. Ik kom nog steeds in Nieuw Schoonebeek bij de familie die mij bijna een jaar hebben opgevangen, waarvoor ik nog erg dankbaar ben.

## Groeten uit ..... Twist Bult

Hallo ik ben Henk Blaauwe. Zoon van Lies en Herman Blaauwe. Ik ben 52 jaar jong en woon nu ruim 26 jaar in Duitsland. Ik ben getrouwd met Monika en we hebben een dochter Danique van 21 jaar. Ik heb Monika 30 jaar geleden leren kennen bij ons op de hühnerhof in Nieuw Schoonebeek. Monika kwam kippen en eieren halen. (zoals zoveel Duitsers) Daarna trof ik haar in de Boogie Bar en Twist weer en ben ik haar niet meer uit het oog verloren.

We hebben een woning gebouwd in de nieuwbouwwijk in Twist, waar ik nu nog steeds met heel veel plezier woon. Ik heb mijn voetbalcarrière bij Schoonebeek 5 ingeruild voor een contract bij Grensland Twist 4.

Daar heb ik 22 jaar "actief" gevoetbald waarvan de laatste 10 jaar als leider/trainer. Met dit team werden we elk jaar Weltmeister!! (in de kantine). Ook ben ik nog actief schutter bij de Schutzenverein Eichenlaub. Dit is een actieve vereniging met veel trainingsuren.

Toen ik van de technische school kwam, ben ik mijn loopbaan begonnen bij de firma Rozeman in de smederij. Van opa Rozeman heb ik veel geleerd. Het was een afwisselende baan, er werd hard gewerkt voor de boeren en de NAM. Na 3,5 jaar heb ik de overstap gemaakt naar EPE in Schoonebeek. Dit is een gas en olie winningbedrijf. Dit bedrijf werd na 3 jaar overgenomen door Mc Evoy in Coevorden. Na daar 5 jaar te hebben gewerkt werden we overgenomen door Cameron in Hoogezand waar ik nu nog steeds werk. Mijn werkzaamheden bestaan uit onderhoud en reparaties van afsluiters van olie en gas putten op NAM locaties, zowel op zee als op land. Hierdoor kom ik regelmatig nog oud dorpsbewoners tegen.

Mijn vriendgroep bestaat nog steeds uit vrienden van de lagere school tijd. Hier hebben we regelmatig leuke contacten mee.

Ook leuk om te vertellen is, dat ik samen met Carla, Riet, Ada, Hendriette en Henk een lagere school klas-senreünie heb georganiseerd in 2001. We hebben een geweldige dag gehad op de lagere school en de Zwarte Racker.

Ik kom nog regelmatig in Nieuw Schoonebeek op de oude stee bij mijn broer.

Schöne Grüße aus der Heimat.  
Henk.

### Hej 't al heard dat:

- onze parochie sinds kort een nieuwe pastor (priester) heeft?
- hij de namen draagt van Tjitze Titus Tjepkema
- hij is geboren in Friesland
- hij woont in de pastorie aan de Sint Jan straat in Coevorden
- hij samen met pastor Lange het pastorale team vormt voor de parochies Nieuw Schoonebeek, Weiteveen, Schoonebeek, Coevorden en Steenwijksmoer
- hij 21 mei in Groningen tot priester is gewijd door bisschop de Korte
- hij 22 mei zijn eerste Heilige Mis heeft opgedragen in de prachtig versierde kerk in Nieuw Schoonebeek
- hij werd binnengehaald in een koets getrokken door twee paarden en werd verwelkomt door vele parochianen, vrienden en genodigden
- hij daarna in Coevorden een feestelijke heilige Mis heeft opgedragen
- er 's middags een receptie was in Steenwijksmoer voor alle parochianen uit de vijf parochies



- er daarna een Maria-vesper en plechtig lof was in Steenwijksmoer, waar vele koren uit de samenwerkende parochies hebben gezongen
- pastor Ketelaar het laatste jaar in Steenwijksmoer woonde en assistentie verleende in de vijf parochies
- we eind augustus afscheid moeten nemen van pastor Ketelaar en dat we hem dankbaar zijn voor het werk, dat hij in het afgelopen jaar in de parochies heeft gedaan
- wij hem het allerbeste wensen en dat hij nu mag genieten van zijn welverdiende rust.



## Anoek Lubbers in Curacao

Ik ben Anoek Lubbers, dochter van Harry & Sinie Lubbers van het oosten.

Dit jaar ben ik voor mijn afstudeerstage naar Curacao geweest. Ik zit in het laatste jaar van het Cios (sport opleiding in Heerenveen).

Zelf leek me het erg leuk om een stage in het buitenland te mogen doen, vond het toch wel spannend omdat ik nog nooit zo lang uit het mooie nieuw Schoonebeek ben geweest. Daarom heb ik gekozen om 3.5 maand weg te gaan. Dat leek me nog wel te doen. Curacao leek me een erg mooi eiland waar ik van de cultuur nog veel kon leren.

Thuis vonden ze dat ik dit moest doen, ze zeiden: "je bent nu nog jong, nu kan het nog".

Toen het eenmaal zover was, werd het toch allemaal wel een beetje spannend.

4 februari begon het! Ik ging samen met nog een klasgenoot uit Erica naar Curacao. Mijn stage was bij de SwimFactory (een zwemschool). We moesten zwemles geven, nieuwe groepen opzetten en allerlei activiteiten organiseren.

Na 12 uur vliegen was ik eindelijk aangekomen in Curacao. Mijn verwachting was een stralend zonnetje.

Helaas kwamen we aan in een regenachtig Curacao maar wel met 29 graden.

We gingen direct door naar het huis.

Het huis zag er mooi uit maar het was niet echt schoon met heel veel huisgenoten. Gelukkig kwam 2x in de week een schoonmaakster.

Ik kwam in een hechte groep terecht dus dat was even wennen maar toch werd ik al snel opgenomen in de groep. Ik had een kamertje voor mij alleen, daar was niks op aan te merken.

We moesten 's maandags gelijk naar onze stage! Dat zag er echt super uit en we hadden een aardige stagebegeleider.

We huurden daar een auto via een kennis van mijn klasgenoot. Daar hadden we geluk mee. We hadden echt een grote auto vergeleken met de rest van onze huisgenoten, en hij heeft ons in die 15 weken maar één keertje laten staan. Dat was gelukkig ook zo weer opgelost.

Onze stage liep de eerste weken erg goed, wel moesten we een beetje wennen. Helaas werd er daarna teveel van ons verwacht, geëist en kregen we te weinig begeleiding. School heeft toen besloten dat het beter voor ons was om te stoppen met deze stage. Het was een heel gedoe, als je zo ver van huis bent en je moet alles met z'n tweetjes regelen. Gelukkig was mijn vriend Vincent er in die week. We hebben toen mooi met z'n tweetjes vakantie gevierd. Toen hij weer weg was hebben we met onze school nog overlegd om de opdrachten op andere stageplekken te doen, zodat we alles nog konden uitvoeren.

Helaas is het allemaal even anders gelopen dan hoe ik het verwacht had, maar gelukkig heb ik met die stage en de extra opdrachten wel mijn diploma Cios niveau 4 behaald!

Ik heb daar in die 15 weken heel veel leuke mensen leren kennen. Heel veel van het eiland gezien.

We hebben op tal van mooie stranden gelegen, dagen rondgetoerd om al het moois van het eiland te zien, de hoogste berg beklommen, geleerd te wakeboarden en natuurlijk veel gefeest. Ik heb erg veel geleerd over het eiland, de cultuur en de bewoners.

Zelf wil ik er nog wel graag weer een keer op vakantie, toch zou ik er niet permanent willen wonen.

Ik zou nooit helemaal aan de denkwijze van de Antillianen kunnen wennen. Ze zijn allemaal erg relaxt en doen alles op hun tijd en natuurlijk zou ik niet zonder m'n familie en vrienden kunnen.

Het was echt een geweldige ervaring die ik niet meer zal vergeten en niemand mij afneemt!

Groetjes Anoek



## Oude ambachten

Toon was de hoefsmid, de fietsenmaker, de elektricien, de kachelsmid en nog veel meer.

Toon is geboren op 30 augustus 1900 te Weiteveen, daar waar de potten later stonden en nu de woning van Jo en Annie Wesseling. Zijn moeder kwam uit Duitsland en zijn vader uit Nederland (Avereest). Zijn vader kocht een boerderij in Nieuw Schoonebeek en dus werd er verhuisd. Toon was een harde werker en ging na de lagere school werken in Duitsland om daar centen te verdienen in het veen. Dit werk beviel hem niet, hij wou meer. In de Krim was een fietsenmaker (Goeman) die een loopjongen zocht (zo werd een leerling genoemd). Dit werkt beviel hem wel maar Toon wilde meer. Later is hij gaan werken in Hoogland (nabij Utrecht). Van Hoogland ging Toon als smidsknecht naar Abcoude. Hier kon je goed geld verdienen en dat was voor hem erg belangrijk.

In Utrecht heeft hij zijn diploma voor Rijkshoefsmid behaald. Toon was toen 20 jaar. Maar Toon was Nieuw Schoonebeek niet vergeten. Hier had hij verkering met Lies (Wubbels). Hij had het plan om een gezin te stichten en een bedrijf te starten. Beiden zijn gelukt. Na wat moeilijkheden met Pastoor Huurdeman, die had in die periode bijna alles te vertellen in het dorp, de smederij mocht namelijk niet te dicht bij de kerk worden geplaatst, want dit kon gaan storen tijdens plechtigheden zoals begrafenissen. Het oorspronkelijk plan werd gewijzigd en verschoven naar westelijke richting. De smederij en woonwinkelpand werd gebouwd in 1927. Daar staat nog steeds de woning en (voormalige) smederij. De smederij is nu verbouwd tot woning en het winkelgedeelte is verbouwd tot kapsalon, door een van zijn kleinkinderen.

Toon kon van alles, en had als eens van de eersten een auto en was daardoor chauffeur voor de brandweer. Zorgde ervoor dat de kerkklokken werden opgewonden en dat de ijsbaan, toen nog bij Bekel, vol water kwam te staan als het vroom. Kortom, Toon was van alle markten thuis.

Het ging goed met het bedrijf maar Toon moest en wilde hard werken om maar vooruit te komen. Zo kreeg hij het gemeentelijke elektriciteitsbedrijf van de gemeente erbij. Dit was toen nog allemaal bovengronds en dat was erg arbeidsintensief. Stringen moesten zo snel mogelijk worden verholpen, ook als ze zich 's nachts voordeden.

Ook het gezin groeide mee met het bedrijf. Eerst kwam Liza, toen Annie, Toos, de jongens Tonny, Harry en Herman en later Cecilia. Zondags was het de zoete inval omdat nogal wat boeren met de koets naar de kerk gingen (lopen was nogal ver en fietsen kon nog niet iedereen). De paarden moesten tijdens de kerkdienst worden gestald en daar was de smederij van Toon mooi geschikt voor. Na de dienst kwam men eerst koffie drinken met z'n allen voordat de paarden weer voor de koets werden gespannen.

Iedereen wist waar Toon woonde en als een buitenstaander vroeg waar Rozeman woonde moesten zij het antwoord schuldig blijven. Zo werd verteld althans. Toon was de naam en zo werden ook de kinderen genoemd (Liza van Toon of Harry van Toon.....). Toon heeft altijd met plezier hard gewerkt, 6 dagen in de week, 12 -15 uur per dag was geen uitzondering. Toon is 98 jaar geworden en heeft altijd zelfstandig kunnen wonen. Dus met hard werken kun je best oud worden.

---

## Hej 't al heurd... Max Bosch

Hallo ik ben Max Bosch en ik heb mijn spreekbeurt gedaan over het leger.

Ik heb het onderwerp: het leger gekozen, omdat Leon Herbers ook in het leger zit en ik wou er meer over weten wat hij allemaal doet. Daarom heb ik Leon gevraagd om mij te helpen met het zoeken naar informatie. Eerst deed ik mijn spreekbeurt in de klas en daarna gingen we naar buiten wachten op de tank.

Er kwam een Leopard 1 – tank van het leger bij ons op school. We mochten in de tank en hier kregen wij uitleg over hoe alles werkte. De chauffeur legde ons uit wat hij deed met de tank.

De tank ging ook van de aanhanger af, dit maakte heel veel lawaai.

De andere chauffeur legde ons de dode hoek uit van de vrachtauto waar de tank mee vervoerd werd. Dit kwam goed uit, want we hebben 25 mei het verkeersexamen gedaan. Het is heel belangrijk om te weten wat de dode hoek is.

Een vrachtwagenchauffeur kan namelijk fietsers of voetgangers niet zien als deze in de dode hoek 'staan'. Gelukkig zijn we allemaal geslaagd voor ons verkeersexamen. En het cijfer dat ik voor mijn spreekbeurt heb gekregen was een 8!

Groetjes Max Bosch





## Spooktocht Nieuw Schoonebeek

Ver in de vorige eeuw, in de jaren tachtig, ontstond het. Nieuw Schoonebeek was in die tijd wellicht net zo groot en uitgestrekt als heden ten dage en ook toen werd het dorp bewoond door diverse clans die vreedig met en naast elkaar woonden. Tot er iemand op een idee kwam.....

Die iemand was Herman Schepers, van Rikken-Toon. Herman was jeugdwerker in de gemeente Schoonebeek en bedacht in die functie dat het leuk voor een vrijwilligersavond was om een griezeltocht te organiseren. En zo geschiede... Deze eerste aanzet tot de latere bekende Nieuw-Schoonebeekse Spooktochten, speelde zich af in Weiteveen..... in het toenmalig Clubhuis aan de Bieuwengaweg. Ja.... IN het clubhuis!

Deze vrijwilligersavond was een geweldig succes en dit bracht de organisator op het idee om het wat groter uit te bouwen.

En toen werd het 1990.

De vaste clans van Jeugdsoos Rumah Pemuda, Tienerwerk en Jongerenwerk Schoonebeek staken de koppen bij elkaar en de eerste spooktocht in oktober 1990 was een feit. Vanaf de jeugdsoos bij De Westerendse werden met een boerenkar de groepen weggebracht, gelijk een dropping en met gebruik van fakkels werd de route gelopen. Gedragsregels voor de spoken waren nog niet, dus het ging er tijdens de tocht soms gevoelig aan toe. Er werd duchtig geknepen, gevoeld en geprikt.

Menig een hield die avond "de bukse niet dreuge".

De jaren daarop sloten steeds meer verenigingen en groepen zich aan bij de organisatie, want men had al snel in de gaten dat meedoen net zo leuk is als meelopen. Onderhand had de happening al zoveel naam en faam opgebouwd, dat bij de 3e Griezeltocht in 1994 de kaartjes al ver van te voren waren uitverkocht. Met bussenvol kwamen diverse personeelsverenigingen van buitenaf naar Nieuw Schoonebeek om zich de stuipen op het lijf gejaagd te krijgen.

Na evaluatie moest de organisatie bij de daaropvolgende Spooktochten nieuwe regels betreffende de kaartverkoop opstellen. Bijvoorbeeld: niet meer kaarten dan gezinsleden – voorverkoop alleen voor Nieuw Schoonebeekers – beperkte aanschaf kaarten en op het laatst bleef er uiteindelijk ook nog weleens een kaartje voor een buitenstaander over. En de zwarte handel in kaartjes tierde welig. Want onze zuigelingen, peuters, kleuters, gehandicapte, bejaarde en zieke dorpsbewoners verkochten hun kaartje graag aan de hoogste bidder. En zo gebeurde het dat menig liefhebber van spooktochten van buiten het dorp toch nog het grote geluk kende om deelgenoot te mogen zijn van de tocht der tochten!

In 1996 had de spooktocht al zoveel naam en faam ontwikkeld dat ook de openbare bibliotheek zich bij de organisatie aansluit om een educatieve wending aan het geheel te geven. De basisschoolkinderen werden al ver van te voren lekker bang gemaakt met verplichte heksenketellectuur. En peuters en kleuters werden wekenlang uit griezelboeken voorgelezen.

Liefhebbers van muziek konden hun hart ophalen aan de uitgebreide griezelmuziek die met regelmaat door het dorp schalde.

Langzamerhand werd het tweejaarlijkse gebeurtenis toch een te groot evenement.

Dat wil niet zeggen dat het doodbloedde. Na de 5e editie in 2001 werd besloten dat het haalbaar moet zijn om er een 5-jaarlijkse gebeurtenis van te maken. Dat betekent dus, dat na 2006, er dit jaar op zaterdag 29 oktober 2011, opnieuw een Spokentocht in Nieuw Schoonebeek zal plaatsvinden. Met dank aan de diverse deelnemende verenigingen, vriendengroepen en individuen die belangeloos ook dit jaar weer de schouders onder zo'n enorme klus willen zetten.

Met vriendelijk groeten  
Casper het Spookje

---

## Van de wijkagent

Over een paar maanden is het zover. De jongeren die nu in groep 8 zitten gaan dan naar het voortgezet onderwijs. Ik hoop dan maar weer dat deze jonge mensen goed zijn voorbereid op wat allemaal komen gaat. Kortom hebben deze kinderen de voorlichting gehad die ze eigenlijk moeten hebben? Eenmaal op het voortgezet onderwijs komen deze kinderen, vaak voor het eerst, in aanraking met alcohol en drugs. Misschien gebruiken ze het niet zelf, maar anderen wel. Ik vind het belangrijk dat onze jeugdigen vooraf ingelicht moeten worden. Daarom geef ik op een aantal scholen zelf voorlichting aan groep 8. Middels een powerpoint bespreek ik bijvoorbeeld hoe diverse drugs eruit zien, wat het doet met je lichaam en vooral hoe het je leven kan beïnvloeden. Heel vaak merk ik aan de jongeren dat ze van huis uit niet of nauwelijks zijn voorgelicht door hun ouders. Ik geef de kinderen altijd het advies mee om thuis, met hun ouders, het besproken item nogmaals door te spreken. Op deze manier hoop ik dat thuis dingen bespreekbaar worden gemaakt en dat iedereen daar van kan leren. Op deze manier kunnen ouders ook grenzen aangeven, wat wel en wat niet acceptabel is.

Met vriendelijke groet,

Sabrina Luchtmeijer

## Verslag van het activiteitenweekend van de voetbalvereniging Schoonebeek, 11 en 12 juni

Ook dit jaar werd er weer een weekend georganiseerd voor de jeugdleden van VVS. Al maanden van tevoren zijn het jeugdbestuur en enkele vrijwilligers druk bezig met het bedenken van een thema (dit jaar Holland) en de daarbij passende spelletjes en het regelen en organiseren van alles wat daarbij hoort. Voor de kinderen begint de voorpret al met de indeling van de teams; zodra ze het briefje krijgen waarop staat in welk shirt ze moeten verschijnen begint het al met elkaar bevragen via hyves en sms-jes; welke kleur ben jij?

Zaterdagmiddag om 13.00 uur begint het en zondagmorgen rond 10.00 uur mogen de ouders komen om de (doodvermoede) kinderen mee te nemen naar huis.

Dit jaar hebben we Rob Koers en Rik Wenneker (bijna de oudsten) en de jongste deelnemers Tim de Geus en Sven Wendker gevraagd naar hun ervaringen tijdens het activiteitenweekend.

Voor Rob was het de 10e keer en voor Rik was het de 9e keer dat ze meededen, beiden vinden het elk jaar weer geweldig. Op de vraag of ze nog iets wisten van vorige jaren wist Rob meteen te vertellen dat het spel de rode draad met de brandweer er wat hem betreft wel uitsprong; spannend! Rik herinnerde zich dat ze bij hevige regen en onweer met z'n allen (en dan praten we al snel over zo'n 60 kinderen) in de sporthal moesten slapen. Beiden vinden het leuk dat je in dat weekend een team vormt met kinderen van alle elftallen. Ook het voetbaltoernooitje op zondagmorgen vinden ze leuk, hoewel dat niet meevalt met zo weinig slaap, want ook dat is één van de speciale dingen van het activiteitenweekend: heel laat opblijven, 's nachts voetballen,

naar de (kantine)disco en tot diep in de nacht bbq'en!

Voor Tim de Geus en Sven Wendker was het de eerste keer, ze hadden er erg veel zin in, maar vonden het ook heel spannend, ook omdat ze niet goed wisten wat er allemaal ging gebeuren. De jongens vonden de spelletjes van de zaterdagmiddag heel leuk; koekhapen en aan een spijkerbroek aan de graafmachine hangen!! Sven zou 's nachts lekker thuis slapen, maar besloot die zaterdagmiddag al dat hij toch wilde blijven; mama werd gebeld en zij bracht de slaappullen en de knuffels en beide jongens hebben de nacht doorgebracht met andere jongens, samen slapen in de kledkamers. Maar dat slapen kon pas na het dansen in de disco en het vuurtje steken bij de vuurkorf, Het voetballen op zondagmorgen was dan ook best zwaar.

Namens de alle deelnemers gaat er een dikke pluim richting het jeugdbestuur en de vrijwilligers die mee hebben geholpen om zo'n mooi weekend voor de jonge voetballers te organiseren.



### Dames Volleybal De Tuutwulp.

Op de maandagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur is er training in de sporthal onder leiding van Margreet Volkerts. Momenteel zijn er 15 leden van alle leeftijden. De jongste is 28 jaar, De oudste is 61 jaar. Dat gaat prima samen. De een heeft wat meer talent dan de ander, maar plezier in het spel hebben ze allemaal.

Sinds jaren doen we mee aan de recreantencompetitie. De wedstrijden worden voornamelijk gespeeld op de trainingsavonden van de verschillende teams. Het ene jaar met wat meer succes dan het andere jaar. Na afloop van een wedstrijd gaan we samen nog wat drinken en of eten. Dat is goed voor de teambuilding en heel gezellig.

Op de laatste maandagavond voor de zomervakantie gaan we met z'n allen uit eten. Een leuke afsluiting van het seizoen. Heb je zin om ook te volleyballen, kom gerust een keer op een maandagavond kijken. Nieuwe leden zijn van harte welkom Dit zijn de huidige leden in de nieuw aangeschafte shirts (zie foto).

Anita, Anneke, Corrie, Ellen, Elly, Gonda, Gre, Hedy, Ina, Ingrid, en Margreet onze leidster.





## Zoek en win

Ergens in Nieuw Schoonebeek is een fotolijstje met daarin het logo van deze krant verstoppt. Dit logo kan echt overal liggen/staan of hangen. Het is al in een van de gaten van de glasbak gevonden, in de supermarkt en op het podium tijdens een toneelvoorstelling. Het is de bedoeling dat u dit logo zoekt en het bij een van de redactieleden afgeeft als u het gevonden heeft. De vinder krijgt als beloning een overheerlijke slagroomtaart aangeboden door een van de lokale bedrijven. Dus mensen: "ogen open!" En succes!



## Bedrijf van de maand: NL Hydroservice

Ik ben Nico Looren de Jong en woon nu al bijna 5 jaar aan de Europaweg 127.

Ik woon hier samen met mijn vriendin, zoontje en schoonouders. We zijn vanuit het westen van het land gekomen (het dorpje Lekkerkerk). Het bevalt ons hier prima.

Ik ben altijd werkzaam geweest in de graafmachinebranche. In januari 2007 ben ik als zelfstandige begonnen; ik heb van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Mijn werkzaamheden omvatten allerlei reparaties aan bouw- en grondverzetmachines met als specialiteit hydrauliek (pompen, ventielen en cylinders). Ook doe ik las- en constructiewerk en allerlei montagewerk. Ik ben voorzien van een goed uitgeruste servicebus om de problemen altijd snel en vakkundig aan te pakken.

U kunt mij voor allerlei technische problemen bellen; ik zie alles als een uitdaging.

Ik vindt het leuk om mezelf op deze manier voor te stellen en misschien tot ziens.

N. Looren de Jong  
NL-Hydroservice  
06-20133051

Het logo is dit keer gevonden door Chiel Schepers. Hij vond het logo in de voetbalkantine van VVS. Chiel, van harte gefeliciteerd en dat de taart je maar goed mag smaken.



## KVV viert 55-jarig bestaan en krijgt rondleiding Sligro.

In mei bestond de KVV 55 jaar. Het bestuur wilde dit niet zomaar voorbij laten gaan en heeft op 18 mei voor hun leden een verrassingavond georganiseerd om het jubileum te vieren. De avond begon met een woord en communieviering in de kerk helemaal in het teken van het jubileum. Na de dienst kwamen we samen in de Zwarte Racker waar de koffie klaar stond. Op een aantal tafels lagen verschillende fotoboeken, jaarverslagen en ledenlijsten van de afgelopen 55 jaar, die de leden in konden inzien en zo herinneringen konden ophalen en delen met elkaar. We werden deze avond verblijd met optredens van 3 verschillende artiesten. Ronald had een schitterend hapjes buffet gemaakt waar gretig van werd gegeten.

We hadden een verloting met prachtige prijzen beschikbaar gesteld door verschillende dorpsgenoten, die we langs deze weg nogmaals heel hartelijk willen bedanken.

Op donderdag 14 april gingen we met 48 dames van de KVV naar de Sligro in Emmen.

We werden door Eric Blaauwe en medewerkers hartelijk ontvangen met koffie en iets lekkers. Eric vertelde iets over de organisatie Sligro, waarna de groep dames in tweeën werd gesplitst. Beide groepen kregen een rondleiding door het filiaal met verschillende proeverijen. We kregen de mogelijkheid om nog even te winkelen, waar gretig gebruik van werd gemaakt. De avond werd afgesloten met een "wijnproeverij". Het was een geweldige avond. Via deze weg willen wij Eric Blaauwe nogmaals hartelijk bedanken voor deze fantastische avond.

Bestuur en leden KVV.

## Dauwtrappen te paard

Vandaag heeft Bennie Buter met zijn harem een dauwtraprit te paard gemaakt. Hij had zelf de route uitgezet en heeft ons een stukje natuur én cultuur van Weiteveen laten zien. We startten om 7 uur 's morgens op het terrein van de Oliveveldruiters in Nieuw-Schoonebeek. Natuurlijk was nog niet iedereen helemaal wakker, totdat Lianne het terrein opstapte. Ze bracht hier direct verandering in met de woorden: "Goedemorgeeeeeen allemaaaaal!" Hierna kon de tocht beginnen.

Nog geen twee seconden na ons vertrek had Lianne's paard Bastion er al een beetje genoeg van. Vandaar dat we eerst een stukje hebben gedraafd. Gelukkig was Bastion hierna weer helemaal koest en heeft Lianne de tocht flierefluitend door kunnen zetten. De route bracht ons langs prachtige landerijen en niet te vergeten stoeterij Duursma, waar we werden opgewacht en een warm onthaal kregen.

Hierna zetten we de route voort door het mooie Weiteveen. Als de mensen nog niet wakker waren, werden ze dat wel, want de paarden en pony's maakten veel lawaai met hun hoefijzers op de straat. Wat wel vreemd was, was dat we inmiddels Lianne niet meer hoorden. Vandaar dat we ook een paar keer tijdens de rit achterom hebben moeten kijken, om te zien of ze er nog wel was.

De tocht vervolgde zich langs supermarkt coop, het sportveld en toen langs de ijsbaan het Bargerveen in. De pony van Marjolein had er behoorlijk veel zin in, vandaar dat die steeds bij voorganger Angelique in de kont kroop. Hiermee werd ook direct de geduldigheid van Cavalia, Angelique's pony, getest. En met succes, want Cavalia had héééél veel geduld. Toch is dat geduld ook wel eens op, want op een gegeven moment gaf hij toch een bokje weg. Ohja en trouwens, Ineke was erg tevreden en heeft Banzai klaargestoomd voor zijn baasje Gerrit. Ook dit met veel succes, want Banzai is helemaal Pattieproof! Mooi man!

Toen we een mooi eindje op weg waren, misten we opeens 2 groepsleden, maar na een paar minuten kwamen Daphne op Nimue en Lianne op Bastion er alweer aangestormd. In de volle galop kwamen ze achter ons aan, want er moest een klein plasje worden gepleegd. Sindsdien zijn we er ook achter dat Bastion een vijfde been heeft. Het is erg goed gegaan met Daphne en Nimue, daar zijn we natuurlijk erg blij mee!

Ook het paard van Chantal, Nienke, deed erg zijn best tijdens het dauwtrappen! Hiermee is gebleken dat Nienke veel rustiger is onder Chantal dan onder Klaas. Zelfs van fietsers was ze niet onder indruk. Hoe zou dit nou toch kunnen?!?

Eenmaal door het Bargerveen gekomen, kwamen we bij Strontkuper aan. Omdat ze in deze regio's alle paden verbieden voor ruiters, hebben we daar nog een klein stukje door een bos kunnen rijden waar het wél mocht. Het was maar goed dat we zo vroeg waren, want er waren alweer veel muggen in het bos. Gelukkig hebben de paarden en pony's zich desondanks keurig gedragen.

Onderweg heeft Kim nog een aantal foto's gemaakt. Het was overigens wel knap dat ze daar nog tijd voor had, want ze moest natuurlijk ook even (2 uur) bijkletsen met Angelique. Daar had de groep verder geen problemen mee, want Lianne had tijdens de rit niét zo'n groot woord. Wel vreemd trouwens...

Nadat we het bos verlieten hebben we de terugreis ingezet. We reden via de Dordsedijk terug naar Weiteveen, waar we nog even met zijn alleen naar Margrit Mensen hebben staan zwaaien. We draafden verder, maar op een gegeven moment begonnen de eersten die klaagden over een zere kont. Niet verwonderlijk, na inmiddels ongeveer 1,5 uur te hebben gereden. Lisa, de pony van Mikki, was dan ook kapot en wou toen niet meer zo hard. Gelukkig zijn ook zij gewoon weer thuisgekomen.

Na afloop van de tocht had iedereen een zere kont, behalve Dinie! Ze was erg blij met haar paard, want die had zich voorbeeldig gedragen, zo vertelde Dinie.

Al met al was de rit zeer geslaagd, maar dat was natuurlijk nog niet het einde. Toen iedereen terug was en zijn paard of pony weer had afgezadeld, stond er een heerlijk ontbijt voor ons klaar. Hiervoor willen we nog een aantal mensen bedanken. Wolff Infra bv voor de sponsoring van het ontbijt, Bram en Bertha Hooijveld voor de inkopen en Ineke van Oenen voor het verzorgen van het ontbijt. Ook Yvonne Gommer willen we nog even in het zonnetje zetten voor het organiseren van het dauwtrappen, want het was een zeer geslaagde tocht en zeker voor herhaling vatbaar.

Iedereen die meegedaan heeft aan het dauwtrappen, bedankt! En we hopen natuurlijk op nog meer van deze leuke activiteiten.





## Tijdens de reis.....

Voor diegene die na uren rijden de liedjes allemaal wel een keer gezongen hebben, het spelletje "ik zie ik zie" ook niet meer kunnen spelen én als de kinderen duf zijn van het filmpje kijken achterin is er een ruime keus aan vakantieboeken die perfect op de achterbank gelezen en bekeken kunnen worden;

Als je het boek **Duizelingwekkende doolhoven** bekijkt, geschreven door Flintham ben je zo 100 kilometer verder.



Ook met de wat traditionelere vakantieboeken zoals; **het jongenszomerboek en het meisjeszomerboek** vliegen de uren voorbij. Het Jongens Zomerboek: Speel het spionnenspel, probeer een coole zomersport uit. Doe de Japanse tekenpuzzel, zoek alle verstopte schelpen, leer jongleren in vier stappen. Maak alle puzzels en los de raadsels op...en nog veel meer!

Het Meisjes Zomerboek: Maak een heerlijke roze pudding!

Geef een eigen park-of tuinfeestje. Leer stoere danspassen,

lees alle verhalen. Doe de test: welke zomergodin ben jij? Ontwerp je eigen kussensloop En nog veel meer!



Helemaal nieuw is het boek **Op de achterbank**, geschreven door Gerard Jansen. Het is het eerste vakantie-digi-doe-boek voor onderweg; met toevoeging digitale extra's, zoals je eigen QR-code maken en kraken, apps die je van tevoren kunt downloaden; bijv. een app downloaden waarmee je nummerborden van auto's in kunt vullen en dan kunt zien hoe duur de auto nieuw is en ....of het een gestolen auto is) en AR-spelletjes (spelletjes waarbij de werkelijke wereld en de virtuele wereld gemixt worden).

Maar ook als je geen telefoon of Ipad hebt waarmee je dit kunt doen is dit een erg plezierig en vernieuwend vakantie-doeboek; leuke (moeilijke) zoekplaten, spelletjes, en de hilarische achterbankbingo; ouders zeggen vaak hetzelfde tijdens de reis; bijv. "laat elkaar met rust" of "jajajaja ik had 'm wel gezien". Zodra één van je ouders dit zegt en het staat op jouw bingokaart mag je dat aanstrepen; als eerste een volle kaart betekent iets lekkers uitzoeken bij het volgende tankstation.

Deze en honderden andere boeken zijn te koop in de boekhandel, maar natuurlijk ook te leen in de bibliotheek



---

## Nieuws van Dorpsbelangen

10 mei 2011 was onze jaarlijkse ledenvergadering.

Helaas een zeer slechte opkomst. Aanwezig waren het bestuur, de wijkagente en 1 lid (kascontrole). Besloten wordt om dit in het vervolg te houden in een openbare vergadering van Dorpsbelangen.

Met ingang van 1 oktober 2011 komt in de Dorpshoeve een servicepunt: HET INFOHUUS.

Hier kan een ieder informatie krijgen betreffende welzijn, wonen en zorg. Bijvoorbeeld wanneer u problemen hebt met formulieren invullen of vragen hebt betreffende zorg, het huren van een (andere) woning. Of u wilt graag dat er iemand met u meegaat naar een instantie of een ziekenhuis.

Niet iedereen heeft familie vlak bij, of men is aan het werk. Dit zijn een paar kleine voorbeelden.

De bibliotheek sluit 22 juli 2011.

Wij als Dorpsbelangen horen regelmatig het commentaar dat we als dorp actie hadden moeten voeren tegen de sluiting. Wist u dat slechts 11 à 12 % van de bevolking van Nieuw Schoonbeek lid is van de bibliotheek? Er komt een alternatief: de bibliobus komt 2x per week.

Woensdag morgen bij de school: 11.05 – 12.30 uur.

Vrijdag middag bij de Dorpshoeve: 16.35 – 17.20 uur.

**En met je abonnement kun je in alle Drentse bibliotheken boeken e.d. lenen.**

Het pad naar plan Bekel, vanaf de Europaweg is nu afgesloten voor auto's d.m.v. hekken.

Helaas is het hokje voor de Dorpshoeve vernield. 1 wand is er uitgedrukt! Jammer dat dit gebeurt.

Laten we zuinig zijn op wat we hebben!

De Id€€ kaarten van de gemeente komen binnenkort weer in de bus. Dus wilt u iets voor uw buurt/straat, dan z.s.m. reageren want hiervoor geldt: wie het eerst instuurt, wordt beloond.

## Pinkpop 2011

Het is zaterdag 11 juni, 3 uur 's ochtends en op verschillende plekken in Nieuw Schoonebeek gaat de wekker. Nog even een heerlijke douche en een voedzaam ontbijt en de reis naar Landgraaf kan beginnen. Het is weer tijd voor Pinkpop. Een festival waar we ons vorig jaar zo goed hebben vermaakt dat we besloten het dit jaar over te doen. Na een reis van ongeveer 3 uur zijn we dan eindelijk aangekomen. De tent is opgezet, tijd om te relaxen, kennis te maken met de burens en dan is het rond een uur of 2 tijd om naar het festival terrein te gaan. Herinneringen komen boven, al het goede van vorig jaar flitst op je netvlies voorbij alsof het de dag van gister was dat we hier voor het laatst zijn geweest. 'De Staat' is druk aan het spelen wanneer wij onze ogen uitkijken naar de hoeveelheid mensen die al aanwezig zijn om een groot feest te bouwen. 'Manic Street Preachers' was één van de vele bands die op het lijstje stonden om te aanschouwen. Echte Britpop klassiekers, heerlijk om mee te beginnen. Daarna was het tijd voor 'Lifehouse'. Heerlijk meezingen met Halfway Gone en Hanging by a moment. Ook hebben we 'Elbow' gezien, een Britse band die je naar meer doet verlangen. Na 'Elbow' zijn we op onze plek blijven staan omdat met een klein uurtje 'Coldplay' zou gaan beginnen. Wij als echte die-hards weten hoe we moeten overleven in de drukte. Alleen een non-stop bloedneus en een panic-attack hebben ervoor gezorgd dat twee van ons het optreden van een afstandje moesten bekijken. Desalniettemin was 'Coldplay' goed, van dichtbij en van een afstandje. The Scientist, Yellow, Trouble, Cemeteries in Londen waren een aantal nummers die velen van ons kennen, maar ook veel nieuwe songs hebben ze gespeeld. 'Coldplay' is echt een must see voor jong en oud. Het was de afsluiter van de eerste avond, de eerste dag zat er al weer op.

Dag twee was aangebroken, zondag, eerste pinksterdag. De vogeltjes floten, het zonnetje scheen en het was tijd om ons te laten zien buiten. Na een heerlijk ontbijt van droge bolletjes was het weer tijd om ons naar het festival terrein te begeven. 'Hanson' stond op het programma en ondanks dat we ons er een beetje voor schaamden, wilden we het toch wel even zien. Die mannen zijn mooi opgedroogd en hun liedjes klonken ook wel lekker. Toen begon het, mmm-bob, het nummer dat iedereen nog zo uit volle borst kan meezingen. Iedereen in de verste verte stond mee te brullen, zelfs grote gespierde mannen met tatoos schaamden zich er niet voor. Aangezien we verder niet veel bands in het bijzonder wilden zien, hebben we even ergens rustig op een bankje gezeten, genietend van het uitzicht en het muziek. Zo ineens, uit het niets, zie je mensen lopen en denk je, hey, heb ik die niet eens eerder gezien? En ja hoor, het waren de families Schepers en Fischer die ook van Pinkpop wilden genieten. Na een babbeltje was het tijd om weer eens te gaan relaxen. Heerlijk op het grasveld, beetje eten, beetje drinken 'Wolfmother' hier 'Graffiti6' daar 'White Lies' er ook nog bij, wat wil een mens nog meer. Even snel naar de tent om wat warmes aan te trekken voor de avond, een stuk droge worst voor nieuwe energie en we konden er weer helemaal tegenaan. 'Kings of Leon' was de afsluiter voor de tweede avond. Muzikaal was het een super optreden, Pyro, Use somebody, Back down south, stuk voor stuk waren ze geweldig. Maar tijdens Sex on fire ging iedereen, maar dan ook echt iedereen geheel uit zijn dak. Een waardige afsluiter. Met 65.000 man tegelijkertijd richting de camping is niet geheel een ideale situatie maar het is wel prachtig om te zien hoeveel mensen dat nou werkelijk zijn.

Het was alweer een tijdje dag en de crackers kwamen ons al tegemoet. Tweede pinksterdag, de dag dat er trekkerslep was in Schoonebeek. We hebben nog even getwijfeld wat we gingen doen, terug naar Schoonebeek of toch maar in Landgraaf blijven. Aangezien er heel wat goeie bands voor de maandag ingeroosterd waren, zijn we maar gebleven. En dat was maar goed ook. 'Scouting for girls' konden we vanaf onze tent horen, en dat klonk erg lekker. 'Plain white T's' was een beetje soft, maar dat was niet erg. Zo konden we er even rustig inkomen. Het nummer Hey there Delilah werd door het hele publiek meegezongen. 'Beatsteaks' was echt een verrassing. Geweldige band, nooit van gehoord maar zeker enige research waard. Hierna snel rennen naar het andere podium want daar begon 'Go back to the zoo'. Ze speelden wel lekker maar niet geheel bijzonder. Halverwege gingen we maar weer terug naar het andere podium omdat daar 'The Gaslight Anthem' zou spelen. Wederom een geweldige verrassing, zeer goeie band, erg goed gespeeld en geweldig gezongen. Hier gaan we meer van horen. Na een dik uur spelen was het helaas alweer voorbij en wij gingen snel terug naar de mainstage om 'Volbeat' te beluisteren. Dit was wat ruiger maar toch erg lekker om naar te luisteren. Ook voor hen kwam er een eind aan en wij moesten weer snel naar het andere podium omdat we 'The Script' wilden zien. Hoge verwachtingen die ze helaas niet konden waarmaken. We zijn hier ook niet tot de laatste noot bij gebleven want 'Kaiser Chiefs' stond al te wachten om op te treden op het grote podium. Een bekend nummer van hen is natuurlijk Ruby en iedereen kon deze meezingen. Ze blonken er niet echt uit zoals we misschien wel hadden gewild, maar dat was niet erg, want nu konden we weer terug naar het andere podium om 'Thirty seconds to Mars' te aanschouwen. Acteur en zanger Jared Leto is een echte entertainer want hij kreeg binnen no-time het hele publiek in z'n macht.



Ook niet zo gek als je kleine jongens op de schouders van hun vader het podium op laat komen zodat ze het van dichtbij mogen bekijken. Geweldige band. Helaas kwam ook aan hun optreden een eind. Een schrale troost was dat de 'Foo Fighters' alweer klaar stonden om Pinkpop 2011 af te sluiten. Wie kent ze niet, een hobbyproject van de drummer van Nirvana wat uitgegroeid is tot een van de grootste rockbands ter wereld. Nummers als Learn to fly, Breakout en Walk zorgden voor een spectaculair optreden van de mannen. Dik twee uur later moesten de 'Foo Fighters' er ook mee ophouden. Na een daverend applaus en prachtig vuurwerk was Pinkpop 2011 een feit. Het was weer voorbij, iets waar we zolang naartoe hebben geleefd, over. De laatste keer teruglopen naar de tent was verschrikkelijk, lichaam buiten werking, geen bands meer om naar uit te kijken alleen nog maar een laatste nacht. Het veldbedje lonkte, de tandenborstel keek ons verlangend aan, het was tijd om op één oor te gaan. Toen we wakker werden was meer dan 90% van de camping gasten al verdwenen. We aten ons ontbijt, waaiden een waslapje door het gezicht en een laatste run naar de bio-dixi. Tijd om koffers in te pakken en terug te gaan. 3 uur sloeg de klok toen we langs Kiek in de Pann scheurden. We waren er bijna, weer op vertrouwde grond. Heerlijk om na zo'n geweldig weekend toch weer lekker thuis te zijn. Eenmaal opgesloten in de badkamer, flitsen herinneringen aan je voorbij alsof het slechts een droom was.

Groetjes Mandy Heller, Daphne Buter,  
Bernice Bosch, Tamara Levelink,  
Babke Schepers en Marike Grooten



---

### **Rumah Live wederom een succes!**

Ondanks het natte weer was het afgelopen Rumah Live evenement weer een Nieuw Schoonebeeks succes! Tijdens de start op zaterdag 25 juni speelden op het nieuwe podium van Katuin Podium Systemen Top-100 band Jetset en DJ Roy de spreekwoordelijke voetjes van de dansvloer. Gezelligheid, "muzikwa-liteit" en genieten waren enkele van de uitspraken van het massaal toegestroomde 300 koppige publiek. De goed verzorgde catering en de juiste dosis natjes zorgden voor een frivool tafereel, wat nog lang naderde tot in de kleine uurtjes op het parkeerterrein van Sportpark de Gruinte. Met volle buikjes, blijde gezichtjes en piepjes in de oren trokken de bezoekers huiswaarts, slenterend door de straatjes van ons dorpje, hier en daar een boompje, paaltje of straatklinker kussend, om tenslotte een sprong te wagen in het hinderlijk roterende bed.

De volgende dag droogden de zonnestrallen het parkeerterrein weer op en deden de opstijgende alcohol-dampen menigeen herinneren aan de gezelligheid van de voorgaande avond. Langzaam ontwaakte Nieuw Schoonebeek en begon de schoonmaak, voorbereiding en opbouw voor de fietstocht en het avondprogramma op de 26ste van juni. Uiteindelijk waren de vragen tijdens de fietstocht wederom te moeilijk voor het gros van de deelnemers en bleven er maar een paar hoogbegaafde fietsers over om onder de hete middagzon de prijzen van Supermarkt Slim, Haarstudio Monique Rozeman en Bloemenshop De Vries in ontvangst te nemen van de razende reporters van het Rumah Live bestuur.

's Avonds werd er gretig gebruik gemaakt van de 'Fruits de Mer', de aardappelgratin voorzien van eisersaus en diverse soorten vleesstaven en vleeschijven, tot vreugde van enkelen die bezorgd waren dat ze op hun eigen kookkunsten waren aangewezen.

De muzikale omlijsting van de top-40 band deed velen een versnelling hoger gaan en ook ditmaal viel het talent van de 5 heren in goede aarde bij de toeschouwers. Evenals de verloting waarbij er fantastische prijzen zoals een iPad2 en een prachtige fotoprinter werden gewonnen. Voldaan en uitgeput werd het Rumah Live weekend voor 2011 afgesloten en kijken we terug op een geslaagd evenement. We hopen dat we volgend jaar weer kunnen rekenen op uw gezelligheid en zien u graag terug op Rumah Live 2012!

## Activiteitenkalender

12 t/m 20 aug	Zomerkamp Verrow's
13 t/m 20 aug	Zomerkamp Verkenners
21 augustus	fiets 'm erin, ijsbaan
29 aug t/m 1 september	Spelweek, Nieuw Schoonebeek ijsbaan.
13 september	Verg. dorpsbelangen 20:00
21 september	KVV: brandwondenstichting
19 oktober	KVV: creatieve avond
29 oktober	Spooktocht
8 november	Verg. dorpsbelangen 20:00
16 november	KVV: Roemenië werkgroep
7 december	KVV: ontspanningsavond met een lach en een traan

Zou u ook graag uw activiteit in deze kalender terug willen zien?

Stuur dan even een mailtje met de data naar [hejtalheurd@live.nl](mailto:hejtalheurd@live.nl).

## Hej 't al heurd...

...dat Kimberly Roosken de tweede plaats heeft gehaald bij de zandstrooiwedstrijd.

## BEDANKT

Hierbij willen wij een ieder bedanken voor de vele kaarten en bloemen en aandacht, wij hebben hier veel steun en troost door ontvangen.

Klaas Uneken  
Tineke en Rene  
Geke en Arie  
Harmien en Hans  
Jan en Irma  
en de kleinkinderen

## Huisje Weltevree

### Wie zijn jullie?

Wij zijn Arie Grooten en Yvonne Bos. Arie is 27 jaar, en Yvonne 23 jaar.

### Hoe lang wonen jullie hier al?

Arie woont hier al zijn hele leven, de eerste 11 jaar in de Smidse, daarna aan de Europaweg. Yvonne komt van oorsprong uit Nieuw Amsterdam, maar zo langzamerhand heeft ze dit ingeruild voor Nieuw Schoonebeek.

### Wie werkt waar?

Arie werkt als uitvoerder in grondwerken op locaties door het noorden van het land. Yvonne is verpleegkundige en volgt nu de opleiding tot hartfunctielaborante in het Scheper Ziekenhuis te Emmen.

### Wat doen jullie in je vrije tijd?

Arie doet aan fitness, daarnaast diverse bezigheden om het huis zoals op dit moment het bouwen van een tuinhuisje. Yvonne heeft winkelen als hobby, daarnaast is ze altijd druk met het huishouden en de studie.

### Welke gebeurtenis heeft indruk op jullie gemaakt?

Gezien onze nog jonge leeftijd kunnen we zeggen dat we relatief gezien weinig indrukwekkende gebeurtenissen meegemaakt hebben, naast natuurlijk algemene gebeurtenissen als het slagen voor een opleiding, rijbewijs, etc. Als deze vraag ons een halfjaar later gesteld zou worden, zouden we waarschijnlijk antwoorden ons huwelijk, welke gepland staat voor Augustus dit jaar. Hiervan hopen we natuurlijk dat dit een leuke en gezellig dag zal worden en we een mooi feestje gaan vieren met onze familie, vrienden en collega's.

### Wat willen jullie nog gezegd hebben?

Dat we het hier prima naar onze zin hebben, en dat bij de leuke feestjes die hier worden georganiseerd jong en oud altijd present is.

Tot slot wensen we iedereen een goede zomer en een fijne vakantie toe!

Heeft u een nieuwtje of artikeltje voor Hej 't al heurd? Stuur dit dan in voor eind augustus 2011! Dit kan via de mail of in de brievenbussen bij Slim of de bibliotheek.