

Hej 't al heurd



Redactieadres: hejtalheurd@live.nl

december 2011

Jaargang 3, nr. 5

Dorpskrant Hej 't al heurd is een uitgave van enkele vrijwilligers uit Nieuw Schoonebeek in samenwerking met dorpsbelangen en is bedoeld om de Nieuw Schoonebeekse bevolking op de hoogte te houden van de activiteiten, nieuwtjes en dorpsbelangen. Hej 't al heurd wordt huis aan huis in Nieuw Schoonebeek verspreid.

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden kopij aan te passen aan de opzet en beschikbare ruimte in het blad.

Hej 't al heurd wordt eens in de twee maanden verspreid. Kopij kan een maand voor de volgende editie worden ingeleverd op het redactieadres of gemaild worden.

Redactieadres:
Europaweg 309a
Kerkenweg 17
Europaweg 135a
Molenaarslaan 39
Europaweg 233
Of in de redactiebus
bij supermarkt Slim.

Mail: hejtalheurd@live.nl

Snertloop: 4e zege op rij voor Hans Schepers Zaterdag 10 December 2011

Hans Schepers uit Erica won zaterdagmiddag voor de vierde keer op rij de 10km tijdens de Snertloop van de Loopgroep Schoonebeek. De winnaar deed dat in een tijd van 34.16. Thomas van der Wal die de laatste wedstrijden steeds dichterbij kwam van Hans Schepers eindigde ook nu weer op een tweede plaats met een achterstand van 48 seconden. Als derde eindigde Pieter Jan Kooi uit Loppersum. Bij de dames 10 km kwam Yvonne Kamies uit Emmen als eerste over de streep met Ariska Hofstede op 42 seconden als tweede. Roelie Heyting uit Schoonebeek werd derde. Op de 5 km was Marianne van der Steen uit Hoogeveen de sterkste en bij de heren gingen de bloemen naar winnaar Vincent Zwemmer uit Emmen.

10 KM MANNEN

Plts	Naam	GJ	Woonplaats/Vereniging	Tijd
1	Hans Schepers	70	Erica	34:16
2	Thomas v.d. Wal	73	Klazienaveen	35:04
3	Pieter-Jan Kooi	67	Loppersum	36:55

10 KM VROUWEN

plts	Naam	GJ	Woonplaats/Vereniging	Tijd
1	Yvonne Kamies	69	Emmen	43:35
2	Ariska Hofstede	86	Erica	46:17
3	Roelie Heyting	61	Schoonebeek	46:58

5 KM MANNEN

Plts	Naam	GJ	Woonplaats/Vereniging	Tijd
1	Vincent Zwemmer	77	Emmen	18:00
2	Jannes Dolfing	68	Westerbork	18:01
3	Heinz Stroeve	49	Emlichheim	19:40

5 KM VROUWEN:

Plts	Naam	GJ	Woonplaats/Vereniging	Tijd
1	Marian van der steen	86	Hoogeveen	23:15
2	Alet Lingenaar	90	Zwartemeer	23:37
3	Esther Berens	83	Weiteveen	25:09



Mountainbiken in Nieuw Schoonebeek en omstreken is meer dan alleen maar fietsen.....

Al zo'n 15 jaar komen op de zondagmorgen om 9.30 uur in de Vierakkers een groepje crossers bij elkaar om de strijd tegen de natuur aan te gaan op de mountain bike. Door de jaren heen hebben we een behoorlijk arsenaal aan paadjes door de natuur op onze "virtuele Tom Tom" mogen vastleggen. Zo langzamerhand bestrijken die alle windrichtingen! Laat ik er eens één nemen in Zuid Westelijke richting: Over de Aalminksbrug richting het bospad door het Paradis, over de zandweg, links richting kanaal Emlicheim, voor Emlicheim de heuvels in richting Coevorden. Dan via de heuvels naar de Vecht. Over de brug richting het "Harry Potterbos". Door dit bos naar de fiets Vechtbrug, oversteken rechts naar de Donsberg. Dan via GroB Ringe naar Hoogstede langs een schitterend pad met een magnifieke uitkijk op boerderijen gemaakt van het traditionele Bentheimer zandsteen richting Neugnadveld door het bossie met als "toetje" het vergeten Johan graspad door Olden Slag.

Natuurlijk fietsen wij wel over verbindingswegen met asfalt en grijze klinkers maar de opzet is toch altijd zoveel mogelijk avontuur; hotsen en knotsen over bospaadjes, tot aan je as door het veen in de beruchte Goelag, over oude zandpaden om een oude zandafgraving, oude karrensporen door weilanden, stoempen door riet en Sumpf, wildpaadjes en soms,, dan is er geen weg,, lopen met de fiets op je nek over diepe sloten, over verlaten bruggen uit WO2, door weilanden met wilde stieren, paadjes die uitkomen op vergeten boerenerven met oude dametjes die je beschimfen met: "Das ist hier kein weg". Waarop iemand van ons zei; "Maor...,Wie sind die Weg kweit! "Af en toe een overspannen Staatsbosser met een dikke Jeep die ons vertelt dat wij alle natuur kapot maken! Nee hoor, pure liefhebbers allemaal altijd even enthousiast! "Hier, daar op kwart voor negen een groep reeën. patrijzen, fazanten, reigers, ganzen, hazen en konijnen, Onze paden doorkruizen elkaar vaak. Af en toe een schitterende ijsvogel en vaak een buizerd maar allemaal met hetzelfde doel: genieten van de vrijheid in de buitenlucht!

Soms zijn er momenten die zeggen even niets en denk je bij jezelf dit kan toch niet waar zijn maar toch is het zo! "Die ene keer dat een aantal van de bikers oog in oog stond met een knagende bever... je gelooft je ogen niet. Maar toch is het zo... en dan relatief zo dicht bij!"

Fietsen op de Mountainbike is afzien en genieten elke keer weer! Het trotseren van een harde oostelijke wind, met je bike tot aan je assen door een overstroomde Vecht, niet wetende waar de Vecht echt de Vecht is!

"In de omgeving van Ulsen met 50 de bult af midden door het bos. Dat is echt kicken! Maar dan is er ook tijd voor de pauze bij "de Schere".

Even bijkletsen over voetbal en de zoveelste blessure van Robben.

Dan weer de terugweg inzetten naar huis en genieten van gloeiende koffie en een heerlijke douche...

Jacques, Erik, Harrie, Ben, Jos, Robert, Frans, Alexander, Johan en Ton



Kinderen rond de kribbe

Op 1e kerstdag om 15.00 uur is er weer "Kinderen rond de kribbe".

Op deze middag zal er een kerstverhaal worden voorgelezen met een kindje in de Kribbe en net als ieder jaar hopen we dat er kinderen zullen zijn die voor ons willen zingen, voorlezen of muziek maken. Je kunt je hiervoor opgeven bij: Chantall Striper (540600) of Astrid Wendker (06-12352211).

Ook zoeken wij nog vrijwilligers die mee willen helpen met de voorbereidingen van Kinderen rond de Kribbe want vele handen maken licht werk.

Alle kinderen, papa's en mama's, opa's en oma's en alle andere belangstellenden zijn van harte welkom. Vanaf 14.45 uur is de kerk open.

We hopen ook dit jaar weer op veel belangstelling.

Hennie Bruning de bakker.

Hennie is er een van de oude generatie, die in het bakkersvak een grote ontwikkeling hebben doorgemaakt. Zijn vader was bakker en dit beroep leek hem ook wel wat. Hij maakte grote veranderingen mee, van het stoken van de oven met takkenbossen, turf en kolen, naar gas maar ook de mechanisatie van het kneden van het deeg en de verdere ontwikkeling van apparatuur, voor het bereiden van producten voor de klanten.

Hier zijn verhaal:

Ik kom uit een echte bakkersfamilie. Mijn vader en grootvader waren van Duitse afkomst en kwamen uit Kalle am Bahne. Mijn vader kwam uit een gezin van zeven kinderen waarvan vijf kinderen zijn overleden aan de Kroep. Na de lagere school ging ik eerst in Emmen naar de bakkersschool, voor de tweejarige opleiding van halfwas. Hier haalde ik het diploma en getuigschrift, dat was toen nog dubbel. Daarna ging ik een éénjarige opleiding voor tweede gazel volgen en daarna een jaar voor eerste gazel. Hierna kon ik op voor patroon maar dan moest ik ook nog een vak extra doen. Dat was boekhouden, met een tabellarisch kasboek wat mij teveel was. Ik heb het diploma wel gehaald maar alleen praktijk zonder theorie. Toen aan het werk, maar niet bij mijn vader. Ik wilde liever een grote knecht zijn dan een kleine ondernemer. Er stond een advertentie in de krant van bakkerij Kreuze in Klazienaveen. Daar gesolliciteerd en aangenomen. Later hoorde ik dat z'n vrouw direct had gevraagd: "Heb je die rooie ook aangenomen?" Ik viel op met m'n rode haar. Het was daar hard werken. Om half zes 's morgens beginnen in de bakkerij tot tien uur voormiddag en daarna met de transportfiets met korf voorop richting Zwartemeer om in al de wijken het brood te bezorgen; de Kamerlingswijk de Kloostermanswijk, Molenwijk, Dorpshuiswijk en de Veringawijk. Dit waren lange dagen. Vooral 's winters, als er sneeuw of ijzel op de straat lag, was het heel zwaar. Je ging wel eens onderuit met fiets en korf. Dan was er maar één zorg en dat was dat je de korf dicht hield en de handel niet op straat kwam. Hier heb ik gewerkt van mijn zeventiende jaar tot aan mijn diensttijd in 1958, ik was toen negentien jaar. Kreuze had als specialiteit Zeeuwsbrood, dit was wat goedkoper. De mensen hadden het toen heus nog niet zo goed als nu. Koekjes waren een delicatessen, daar bakten we wel honderddertig pond per week van. In mijn diensttijd werd ik, door mijn beroep, kok in de kazerne in Leiden. Na mijn diensttijd werd ik benaderd door bakker Kreuze om weer bij hem te komen werken en ik heb daar nog anderhalf jaar gewerkt. Halverwege de jaren vijftig kwam er een grote verandering in het venten met de korf en fiets. Dit kwam door de auto. Dit was een verbetering en je kon ook veel meer artikelen meenemen. Ik werd benaderd door de heer Schepers (Pieper Geert) of ik bij hem in de bakkerij wilde komen werken. We kregen een akkoord over werk en loon en voor mij mooi dicht bij huis. Hier werkte ik twee jaar. Mijn vader is in die tijd gestopt met de bakkerij. Hij kon door een sanering van de overheid met 59 jaar in de VUT. Zijn specialiteit was de Duitse boterkoek, waar veel mensen hem van kennen. Ik werd benaderd door Herman Platzer, onder het venten in ons dorp, of ik bij hen wilde komen werken. Het loon was goed, het werk plezierig, alleen maakten we lange dagen. Herman had ook een specialiteit en dat waren z.g. plasjes, een klein rond koekje. Dit werd alleen gebakken voor nieuwjaar. Ik was inmiddels getrouwd met Triena en we kregen kinderen. Ook moest ik stoppen met voetballen. In het bakkersvak kun je nooit een vaste tijd aan houden door plotselinge omstandigheden. Herman had zelf ook al eens een been gebroken door het voetbal daarom durfde ik het risico niet te lopen dat mij dit zou overkomen. Na vier jaar hier gewerkt te hebben wilde ik graag naar een normale werkweek. Die vond ik bij Jan Assen in Coevorden. Hij had net een banketfabriek geopend en daar kon ik aan de slag. Een werkweek met op zaterdag vrij en van 's morgens zeven uur tot 's avonds half vijf. Ik wist na al die jaren niet wat mij overkwam. Maar na twee maanden werd de fabriek alweer gesloten en stond ik op straat. Na vier weken belde hij me op of ik weer bij hem wilde komen werken in de bakkerij aan de Friesestraat in de Assen Combie. Iedere dag ging ik met de bus naar mijn werk Het was zo geregeld dat ik met de bus van half zes weer naar huis kon. Ik maakte daar veel tompoezen. Maar ik was niet alleen bakker. Ik hielp ook mee als er verbouwingen waren in het pand. Je werd een manusje van alles. We kregen verschil van mening over de manier van het bewerken van een recept waardoor ik ontslag heb genomen. In het bakkersvak was veel vraag naar ervaren beroepskrachten zodat ik na enkele weken alweer aan de slag kon bij bakker van Venen. Mijn rode haren gaven enkele keren wel eens bekendheid. Een controleur gaf van Venen een tip dat er in Nieuw Schoonebeek een bakker vrij was die wel weer aan de slag wou. "En wie is dat?" vroeg hij. "Een Bruning." was het antwoord. "Die rooie? Laat hem maar komen." Hier werkte ik tot mijn 63 jaar en ging toen met de vut. Het bakkersvak is een mooi beroep maar het nadelige ervan is dat je altijd werkt in de hele vroege morgenuren. Dit hield in dat je 's avonds vroeg naar bed ging wat wel eens ten koste ging van bruiloften en feesten in de familie en vriendenkring. Nog enkele anekdotes uit het bakkersvak. In mijn tijd op de ambachtschool kwamen de leraren altijd naar de bakkers afdeling koffie drinken maar het ging hen vooral om het gebak. Op een keer hebben wij er een dun laagje groene zeep tussen gedaan. Daar hebben ze een dag van genoten. Ze konden de smaak niet uit de mond krijgen en vonden het verschrikkelijk. We hadden een systeem van inpakken in de korf; oud en vers brood om en om. Enkele mensen dachten dat ze geen vers brood kregen. We namen het brood dan even mee naar de korf en kneden de buiten kant even goed. Daarna kregen we meestal de bevestiging dat het een verse was. Na mijn pensioen vind ik het nog steeds leuk om iets nieuws uit te proberen. Bijvoorbeeld een saucijzenbroodje bij een verjaardag. Dit iets pittiger bakken en dan in blokjes snijden. Heerlijk bij een borrel. Of het bakken van taarten met verjaardagen.

Dit was mijn verhaal over een mooi beroep. Een product maken dat de mensen iedere dag nodig hebben.

Hennie Bruning



Stichting Zwembad "De Wiekslag"

Omstreeks 13 oktober en 8 november jl., binnen een tijdsbestek van 4 weken, is er 2 keer ingebroken in de kiosk van Zwembad "De Wiekslag". Hierbij is er ook brand gesticht en is er een spoor van vernielingen achtergelaten. Tot dusverre zijn er geen aanhoudingen verricht. Wij zijn op zoek naar getuigen. Heeft u iets verdachts gezien op het terrein van het zwembad rond voor-voemde data, neemt u dan contact op met de politie, tel.nr. 0900-8844 of met één van de bestuursleden.

Naar aanleiding van deze inbraken zal het bestuur tijdens hun laatste vergadering dit jaar besluiten of ze nog door zullen gaan of dat ze hun functie zullen neerleggen, waarbij het bad wordt gesloten. De Stichting draait op een groep vrijwilligers die er met hart en ziel, veel vrije tijd en energie in stoppen, dit willen we graag blijven doen, maar niet op deze voet.

Het bestuur van St. Zwembad "De Wiekslag"

PIETENDISCO in de Dorpshoeve!!!

Wanneer: vrijdag 18 november 2011
Voor wie: kinderen t/m groep 5
Waar: Dorpshoeve
Organisatie: speeltuinvereniging 't Centrum

Vrijdagavond 18 november was er een Pietendisco voor de kinderen in de Dorpshoeve.

Om 18.00 uur was er een wervelende binnenkomst van maar liefst 9 Disco-Pieten en kon het feest beginnen. Er was volop Disco-pret met een hoog mee-dans en mee-zing-gehalte!

Na een korte pauze met ranja kwam Sinterklaas langs. Hij sprak de kinderen toe en kreeg de mooiste tekeningen en er werd natuurlijk voor hem gezongen. Samen met de pieten hebben de kinderen de Limbo gedanst met de staf van Sinterklaas en er was een Reuzenpietenpolonaise! Het was weer een super gezellig feestje met (volgens de kinderen) hele COOLE pieten!

Om 19.30 uur was het feest afgelopen en gingen de kinderen met een mooie, lekkere zak snoep naar huis.

Speeltuinvereniging 't Centrum



Nieuws van Dorpsbelangen

24 oktober kwam de burgemeester voor zijn jaarlijks bezoek aan onze EOP (Erkende Overleg Partner) Jeugdsoos Rumah Pemuda had in de persoon van Dennis Hemme een presentatie gemaakt.

Fictief persoon Kees, van baby tot zijn ca. 25e jaar, beleeft zijn jeugd in Nieuw Schoonebeek.

Van het zuigelingen bureau, peuterspeelzaal, basisschool, sport, spelweek, scouting en uitgaan. Alle problemen kwamen zo voorbij. Totdat Kees geen passende woning kon vinden en vertrok (helaas) naar Klazienaveen. Geweldig gemaakt.

De verlichting langs de Kerkenweg is sober. De jeugd gaat er wel veel langs. Het beleid is helaas provinciaal dat Drenthe weer donker moet worden. Palen die stuk zijn worden dus niet vervangen.

De snelheid op de Europaweg is een probleem, er wordt veel te hard gereden, vooral wanneer de school begint en weer uitgaat. Er komt contact met de politie dat ze hier met de lasergun gaan controleren. Dit aangaande het bezoek van de burgemeester.

Vervolg betreffende onze maandelijkse vergaderingen.

Begin november is het Infohuus van start gegaan. Iedereen is geïnformeerd d.m.v. de folder.

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers, dus wie belangstelling heeft kan zich melden. Misschien hebt u wel eens tijd over om iemand te helpen. Denk aan even iemand helpen in de tuin, meegaan naar een arts. Enz. Meldt u aan bij het Infohuus, elke dinsdag en donderdag geopend in de Dorpshoeve, van 9 uur tot 11.30 uur.

Met ingang van januari 2012 behoren wij ook tot Emmen Revisited. Dit heeft als groot voordeel dat we gemakkelijker ingang kunnen vinden tot gemeentelijke zaken. Wij als EOP zijn er heel blij mee.

Zie je zaken in het dorp betreffende grijs en groen, bel met Han Gerth (542373) of Arend Hofkamp (0612295922).

Kerstmarkt op de Gerardus Majella school

Dag allemaal,

Dit jaar is het weer zover.

Op donderdag 22 december van 18.00 uur tot 21.00 uur hebben we op school weer een kerstmarkt.

Deze markt houden we eens per drie jaar.

Op deze markt wordt natuurlijk weer van alle verkocht; door de kinderen gemaakte kerstspulletjes, kerststukjes, kerstkaarten, kniepertjes, worst, snert, koffie, glühwein, enz. enz.

Natuurlijk is er ook weer het rad van fortuin, de enveloppenkraam en het prachtige kerstspel dat wordt opgevoerd door de kinderen van groep 4.

Voor alle kinderen (en ouders) zal er weer een spelletjescircuit zijn.

Maar vooral zal het weer een gezellige avond worden voor iedereen.

De opbrengst van de markt gebruiken we dit jaar om de materialen bij de kleuters aan te vullen en te vernieuwen.

Natuurlijk zoeken we nog sponsors die een prijsje of iets om weer te verkopen beschikbaar willen stellen.

Mocht u iets willen geven, aarzel dan niet en neem contact op met iemand van het team, of stuur een mailtje naar school.; gerardusmajella@xs4all.nl

Allemaal tot ziens op 22 december van 18.00 uur tot 21.00 uur.

Hej al heurd...

...dat op zondag 20 november het straatnaambordje van "De Waide" is onthuld door de bedenker, mevrouw Annie Buter. De onthulling vond plaats op een bijzondere dag, mevrouw Annie Buter vierde op die dag namelijk haar 90e verjaardag! In het bijzijn van haar familie en de andere verjaardagsgasten mocht ze onder het toezien van de eerste bewoners van De Waide en dorpsbelangen het bord onthullen. Annette v/d Zwan hield een inleidend verhaal waarin zij aangaf hoe blij dorpsbelangen is met het feit dat na zoveel jaren wachten eindelijk weer kavels beschikbaar zijn voor ons dorp. Zij bedankte mevrouw Annie Buter voor haar inzending van de naam. Door aan een koord te trekken werd het bord met de naam DE WAIDE onthuld.

Namens dorpsbelangen werd haar een naambord van de Waide overhandigd met daar onder haar naam als bedenker. Het is best bijzonder dat één van de "oudste" inwoners van ons dorp de naam voor de "jongste" straat van ons dorp bedenkt. Als afsluiting werd er nog gezamenlijk een toast uitgebracht middels een glas champagne.

Zonnebloem

theaterdag 30 september 2011

De vereniging Zonnebloem van Nieuw Schoonebeek heeft ons allen, "die zich daarvoor opgegeven hadden", een prachtige theatermiddag bezorgd in Hotel Eden in Emmen. De titel van het theaterstuk was: "Het was maar een clown". Vele artiesten beelden dit uit met zang en toneel. Een groot applaus volgde hierop, een teken dat iedereen het prachtig vond. Ook de koffie en thee met cake en het drankje viel goed in de smaak. Bestuur en vrijwilligers van de Zonnebloem heel hartelijk bedankt. Eén van de gasten

Ziekenzondag 11 september 2011

Zaterdag 10 september zijn fruitdoosjes rondgebracht bij de mensen die ziek zijn. Zondagmorgen 11 september was er een kerkdienst voorgegaan door Pastoor Tjepkema. Na afloop van de kerkdienst was er achterin de kerk gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken, hier werd volop gehoor aan gegeven.

Vrijdag 14 oktober 2011 is mevr. Mieke Wolken op onze vrijwilligersavond in het zonnetje gezet, ze is nl. 10 jaar vrijwilligster bij onze afdeling Nieuw Schoonebeek. Hiervoor kreeg ze van Zonnebloem Breda (hoofdkantoor) een speldje en een oorkonde. Van onze afdeling kreeg ze een kaart met persoonlijke felicitatie en een bos bloemen. Mieke doet haar werk met zo veel plezier en enthousiasme dat ze een gewaardeerde vrijwilligster is zowel voor de gasten uit haar buurt als voor onze afdeling. Als er iets gedaan moet worden of ergens heen Mieke is altijd van de partij!! Mieke alsnog proficiat en bedankt.





KERSTPAGINA

Recept;

Voor de echte bakliefhebbers:

Croquembouche

Ingrediënten voor het soezenbeslag:

- 3 dl water
- ½ theelepel zout
- 150 gr boter
- 175 gr bloem
- 6 eieren M

Voor de vulling:

- ½ liter slagroom
- 150 gr witte basterdsuiker
- 1 zakje slagroomversteviger

Voor de karamel:

- 150 gr suiker
- 4 eetlepels water



Bereiding:

1. Breng het water met het zout op hoog vuur aan de kook in een steelpan met een dikke bodem.
2. Roer er de in blokjes verdeelde boter door. Voeg, als de boter is gesmolten, in één keer de bloem toe, draai het vuur laag en blijf roeren tot het mengsel als een bal van de panbodem loslaat.
3. Schep het mengsel in een kom en laat 2 minuten rusten. Roer er één voor één de eieren door en voeg het volgende ei pas toe als het vorige geheel is opgenomen.
4. Verwarm de oven voor op 220°C. Schep het beslag in een spuitzak met een glad spuitmondje en spuit, verdeeld over twee met bakpapier beklede bakplaten, 7 soesjes ter grootte van een walnoot. Let op voldoende tussenruimte, want het formaat van de soesjes verdubbelt.
5. Duw de puntjes met een natgemaakte vinger naar beneden om te voorkomen dat ze verbranden. Zet de soesjes in de voorverwarmde oven, schakel de oventemperatuur na 10 minuten terug naar 180°C en laat de soesjes nog 10 minuten bakken.
6. Schakel de oven uit en laat de soesjes met de ovendeur op een kier nog 10 minuten drogen. Laat ze op een rooster afkoelen.
7. Klop de slagroom met de suiker bijna stijf en klop er dan de slagroomversteviger door. Prik met een spuitmondje een gaatje in de bodem van ieder soesje.
8. Schep de slagroom in een spuitzak en vul de soesjes. Maak op een platte schaal een piramide van de soesjes.
9. Maak een "bodem" van ca. 25 soesjes. Daarop komt een laag van 16, een laag van 12, een laag van 8, een laag van 5, een laag van 3 en tenslotte een kroon van één soesje.
10. Doe de suiker met het water voor de karamel in een steelpan met een dikke bodem en laat koken tot een helderbruine karamel.
11. Trek met twee vorken draden van de karamel en spin die om de piramide.

Tips:

Het trekken van karameldraden gaat sneller als van een oude garde de onderkant met een tang wordt weggeknipt zodat de draden los hangen. De karamel kan ook achterwege worden gelaten. Bestrooi de soezentoren dan royaal met poedersuiker of doop de soesjes één voor één in gesmolten chocolade voor ze worden gestapeld.





Knutsel tip:

Zoekt u iets om, misschien samen met uw kinderen, uw huis te versieren?

probeer dit eens;

kerstfiguur (engel, kerstboom, kerstklok, sneeuwman)

nodig; oude kerstkaarten, kerstpakpapier, tekenpapier, lijm

werkwijze; tekenen en omtrekken met zwarte lijnen en met mozaïek, geknipt uit kerstkaarten van vorig jaar of kerstpakpapier beplakken;

zelfgemaakte kerstballen;

nodig; behangplaksel, ballonnen, katoenen draden diverse kleuren

werkwijze; ballonnen opblazen tot gewenste grootte (niet te groot maken), de draden door het behangplaksel halen en op de ballon plakken, de draden mogen kriskras over elkaar heen. Een paar dagen laten drogen, ballon doorprikken en verwijderen. De ballen staan mooi in een grote glazen vaas.

Raamhanger;

Nodig; ijzerdraad, sieradendraad, kralen, lovertjes, glinsterfiguurtjes

Werkwijze; Van ijzerdraad een ster maken, op sieradendraad een ketting maken van kralen, lovertjes e.d en dit om de ijzerdraad-ster wikkelen.

Kerstbezinning;

In de tijd van nacht en duisternis,

is het licht een groot gemis

Laat dan Kerst, het feest van licht

De vrijheid terugbrengen op ieders gezicht

Ik heb daarom een wens voor iedereen

Een mooie kerst met lieve mensen om je heen

Mensen die van je houden om wie je bent

In wie je misschien een stukje van jezelf herkent

Laat merken dat je om die mensen geeft

Dat je samen met hen iets moois beleeft

Voel de warmte die dat alles brengen kan,

Geniet van de liefde tussen ouders, kinderen, vrouw en man

En vergeet niet om al de liefde die je hebt gekregen

Aan iedereen die het nodig heeft door te geven

Oproep van een engel:

Houd niet je oren dicht

Je moet me echt geloven,

Ik kom zojuist van boven

Ik heb een Gods bericht

Vannacht is het geschied

Het Kerstkind is geboren

En ieder mag het horen

Je weet niet wat je ziet

De os stond stil te kijken

Deze ezel blies Hem warm

Ze waren samen arm

Maar rijker dan de rijken

Het kindje sliep, Maria blij

Hij lag zo lief te dromen

Wie zou daar aankomen?

Dag herders, kom d'r bij!

Ze speelden vrolijk op hun fluit

En deelden samen brood

En Jozef zei; "straks is ie groot

Dan draagt Hij vrede uit"

Dat goede nieuws moet verder

De hele wereld door

Ja, ach daar kwam ik voor:

Ik zoek nog een paar herders!



CARBID SCHIETEN OP 'DE BULT'

In 1993 namen enkele bewoners aan de Dobbe het initiatief om met carbid te gaan schieten. Dit gebeurde op het grasveld achter de huizen van de Vierakkers 4 en 6, die toen nog in aanbouw waren.

Carbid en melkbussen werden gehaald en het geknal kon beginnen. Dit was meteen ook het startsein voor het huidige jaarlijks wederkerende 'carbid schieten op de Bult'. Een jaar later, de ijsbaan is dan al uitgegraven, werd de hele buurt uitgenodigd en het carbid schieten verplaatst naar 'de Bult'. De buurt regelde het carbid, de melkbussen en niet te vergeten de drank. Iedereen was dan ook 's middags na de eerste knallen aanwezig en het werd een gezellig knallende oudejaarsdag.

Nu, jaren later, is het carbid schieten een en al gezelligheid. De hele bevolking is van harte welkom en samen maken we er een oorverdovend festijn van. Wel hebben we nu een fooienpot staan om de kosten voor de buurt enigszins te drukken.

Bij mijn weten zijn er nooit ongelukken gebeurd wanneer het oude jaar luid werd uitgeknaald. Hierdoor wordt feestvreugde alleen maar verhoogd. Indien je onder de ongelukken ook de mensen verstaat die 'de Bult' al rollend naar beneden verlaten, zijn er veel 'ongelukjes' gebeurd. De behandeling hiervoor is simpel: uren laten slapen en met een bak sterke koffie rustig bij laten komen. Jong en oud genieten van de knakworsten, de soep, de Nieuwjaarsrolletjes, de warmte van de vuurkorven, de warmte van de meegebrachte sterke drank, al dan niet zelf gebrouwen, en van de warmte van de mensen. Sinds enkele jaren staat er ook een tent, wat een beetje beschutting brengt. Want koud kan het worden op de bult. Het schijnt dat het bier op de bult kouder is dan in de koelkast van de ijsbaanvereniging! Geen wonder dat je dan extra moet drinken om op temperatuur te komen!

Ik wens iedereen alvast een knallende jaarwisseling en een tevreden Nieuwjaar.

Een bewoner van de buurt 'De Woudlopers'

Jaarlijkse gezellige middag van de Zonnebloem en dagcentrum de Beek

Op 9 of 16 februari 2012 zullen de Zonnebloem en dagcentrum de Beek samen een gezellige middag organiseren in de ruimte van dagcentrum de Beek in de Dorpshoeve. De precieze datum zal in de uitnodiging staan en zullen we nog bekend maken.

Deze middag zal in het teken staan van het bekijken van oude foto's van Nieuw Schoonebeek en aansluitend wordt er een bingo georganiseerd onder het genot van een hapje en een drankje.

Eerdaags kunt u de uitnodigingen voor deze middag door de Zonnebloem tegemoet kunnen zien.

We hopen dat er veel belangstelling is voor deze gezellige middag.

Medewerkers van de Zonnebloem en dagcentrum de Beek.

Hej't al heurd.....

Dat de spooktocht 2011 weer een fantastische happening was en dat alle vrijwilligers door iedereen die de tocht gelopen heeft hartelijk bedankt worden!

Bliksemactie 2011 St. Willehadusgroep.

Op vrijdag 18 november was weer de jaarlijkse bliksemactie van de St. Willehadusgroep. Hieronder kunt u lezen wie deze prijzen hebben gewonnen en door wie ze worden aangeboden.

1e prijs: Tablet	J. Gels, Vierakkers 1
2e prijs: Nintendo 3ds	A. Fischer, Kerkenweg 22
3e prijs: E-reader	Dr. Smit, Huurdemanlaan 17
4e prijs: Kerstpakket	B. Lubbers Huurdemanlaan 5, aangeboden door Sligro Emmen.
5e prijs: Boodsch. pakket	O. Gepken, van Eklaan 12, aangeboden door Plus Fischer.
6e prijs: Sport cadeaubon	E. Wubbels, Europaweg 173, aangeboden door Bewegingsstudio Beekzicht
7e prijs: Cadeaubon	H. Berens, Europaweg 33, aangeboden door Bloemenshop de Vries
8e prijs: Kappersbon	D. Rogge, Vierakkers 2, aangeboden door Haarstudio Monique Rozeman
9e prijs: Texaco cadeaubon	M. Heijnen, van Eklaan 18, aangeboden door Tweewieler Centrum Bos-Niers

De hapjes en drankjes voor onze lotenverkopers werden aangeboden door Slim supermarkt en Cafetaria de Spinde.

De loten werden gesponsord door Kuipers & Koersbouw en Lubbers-Tienstra timmer- en metselwerken. Via deze weg willen wij al onze sponsors, lotenkopers en verkopers hartelijk bedanken voor weer een succesvolle bliksemactie.

Met vriendelijke groet, bestuur en leden st. Willehadusgroep.

Groeten uit... **Wenen**

Beste Nieuw Schoonebekers, hoe begin je zo'n stukje voor de "Hej 't al heurd" dorpskrant? Tenslotte ben ik al meer dan dertig jaar geleden vertrokken uit Nieuw Schoonebeek om te gaan studeren in Utrecht. Wie kent je dan nog? Ik ben Theo Juurlink, zoon van Dolf Juurlink en Annie Pieper (van het Oosten). Gelukkig komen we nog wel eens op Nieuw Schoonebeek voor een bezoek aan oma en de rest van de familie, al is de reis vanuit Wenen dan wel behoorlijk ver. Tijdens zulke bezoeken merk je hoe mooi groen en wijds Nieuw Schoonebeek en omgeving is. Dat is een behoorlijk contrast met Wenen en de Oostenrijkse bergen. Ik ben al weer een hele tijd getrouwd met Senj en we hebben twee kinderen (Anna Rosa en Paul). Senj komt uit Canada en we hebben elkaar getroffen tijdens een reis door Indonesië. Verre reizen heeft er dus altijd al ingezet. Paul en Anna Rosa spreken zowel Nederlands als Engels. Alhoewel ze op de internationale school les krijgen in het Engels houden ze het Nederlands goed bij doormiddel van extra lessen. Helaas schiet het "Nij Skoonebeeks" der een beetje bij in maar ik word toch regelmatig door hen gevraagd hoe je zoiets vraagt in het dialect.

Hoe komen jullie in Wenen terecht? Dat is natuurlijk een lang verhaal en heeft alles te maken met mijn werk. Na mijn studietijd in Utrecht heb ik op diverse locaties in Nederland gewerkt maar uiteindelijk ben ik terecht gekomen bij een aan de Verenigde Naties (VN) gelieerde organisatie in Den Haag. Bij de OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) heb ik bijna elf jaar met plezier gewerkt. Daarna ben ik op hetzelfde pad verder gegaan. Inmiddels werk ik al weer sinds bijna vijf jaar bij een soortgelijke VN organisatie in Wenen. Dit keer bij de Organisatie (CTBTO) die het verbod op het nucleaire test explosies moet bewaken. Wenen is een groot centrum voor internationale/VN activiteiten. Je hebt er verder o.a. het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA), de VN, Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), de OPEC en nog veel meer.

We genieten nog steeds van ons verblijf in Wenen.

Het lijkt nog steeds een beetje vakantie. Wenen is en blijft een prachtige stad met een grote geschiedenis als hoofdstad van het Oostenrijk/Hongaarse Keizerrijk. In veel opzichten leven deze tijden nog voort in Wenen. Af toe krijg je de indruk dat Weners denken dat ze nog steeds in de hoofdstad van een groot rijk wonen. Maar vermoedelijk krijg je die indruk ook in andere hoofdsteden (Amsterdam!). De gebouwen in het centrum van Wenen herinneren je nog steeds aan historische tijden. Ook komen er nog steeds veel toeristen op de verhalen rond Elizabeth (Sissi) en Frans Josef af. Wenen is een beetje een onbekende grootse toeristische trekpleister. Veel mensen zijn blij verrast met deze mooie en rijke Weense geschiedenis als ze op bezoek komen. Wij blijven dan ook nog wel even thuis in Wenen en zeggen met zijn allen



"Grüss Gott".

Hej 't al heurd...

...dat na ruim 20 jaar Schoonex Reinigingssystemen de knoop heeft doorgehakt en besloten om het bedrijf te verhuizen van de loods bij hun huis aan de Europaweg te Nieuw-Schoonebeek naar een bedrijfspand aan de Einsteinweg 4 in Coevorden. Hiermee is ook het besluit genomen om de ingezette groei voort te zetten. Begonnen met het verhuren van een hogedruk unit in een aanhanger is het bedrijf enorm gegroeid. Nog steeds is het een echt familiebedrijf waarbij het hele gezin meewerkt en klaarstaat voor de klanten.

Vanuit ons achterhuis zijn we verhuist naar een pand van ca. 1250m² welk bestaat uit een compleet ingerichte professionele werkplaats, speciale ruimte voor het repareren/testen van hogedrukslangen en benodigdheden, binnenopslag van alle (vorstgevoelige) apparatuur, showroom waar het Kärcher assortiment getoond kan worden, kantooruimte, werkplaatskantoor en een ruimte om gasten te ontvangen. Het buitenterrein is 1000m². Kortom van een bedrijf aan huis hebben we nu de ruimte om optimaal te kunnen werken.

Mantelzorg/Week van de mantelzorg.

Er is mij door de redactie gevraagd om een stuk te schrijven over de mantelzorg en de week van de mantelzorg/verwendag voor mantelzorgers van het contactpunt Schoonebeek en omstreken.

Ik begin met uitleg over de mantelzorg. Wanneer bent u mantelzorger? U bent mantelzorger als u ongeveer 8 uur per week intensief bezig bent met zorgtaken voor onder andere uw partner, kind, ouder, familielid, enzovoort. U kiest er niet zelf voor, u bent er niet voor opgeleid en u wordt er niet voor betaald. Mantelzorg geven doe je gewoon omdat je om iemand geeft, maar soms kan deze zorg wat begint uit vanzelfsprekendheid en liefde een zware belasting worden omdat de zorg vaak jarenlang naast allerlei andere taken moet gebeuren.

Omdat wij als contactpunt mantelzorg weten waar mantelzorgers tegenaan lopen proberen wij zo goed mogelijk te ondersteunen en te informeren.

Het contactpunt mantelzorg verzorgt het lotgenotencontact en behartigt de belangen van de mantelzorgers op dorps- en gemeentelijk niveau om te zorgen voor de beste ondersteuning. Het bestuur van het contactpunt Schoonebeek en omstreken bestaat uit vrijwilligers (vaak ex- en mantelzorgers). Wij zijn actief in Schoonebeek, Nieuw Schoonebeek, Weiteveen, Nieuw Amsterdam/Veenoord en Zandpol.

Het contactpunt adviseert en ondersteunt mantelzorgers door:

- * het geven van advies op gebied van zorgtaken,
- * het geven van themabijeenkomsten,
- * ontmoetingen te organiseren waarbij lotgenoten elkaar kunnen treffen,
- * mantelzorg onder de aandacht te brengen op lokaal en provinciaal gebied,
- * mantelzorgers te vragen zich te laten registreren zodat inzichtelijk wordt hoeveel mensen waaronder ook jongeren zich geheel belangeloos voor een ander inzetten.

Als waardering organiseert de gemeente Emmen in samenwerking met de contactpunten in de regio Emmen en Sedna een week van de mantelzorg waarin de mantelzorger centraal staat. Deze week was dit jaar half november en is door een grote groep mantelzorgers bezocht.

Ons contactpunt organiseert ook in deze week ieder jaar een verwendag in 't Aole Gemientehoes die bestaat uit een ochtend verwend worden op allerlei manieren o.a. door kapsters, nagelstylistes, schoonheidsspecialistes, pedicures, een masseur en er wordt een bloemenworkshop geboden. Deze vrijwilligers (uit het bedrijfsleven) stellen hun diensten al jaren gratis beschikbaar waarvoor wij ze ontzettend dankbaar zijn. Dit jaar was uit ons dorp aanwezig Miranda Gerdes-Bakker (schoonheidsspecialiste), in het verleden was zij er ook bij en Monique Wemhoff-Rozeman (kapster) is ook al jaren aanwezig alleen dit jaar door ziekte onder haar personeel moest zij afzeggen. Na de ochtend is er een warme en koude lunch geserveerd door café/restaurant Dorgelo en wordt het gebak geschonken door bakkerij Kolkman.

Er waren 60 mantelzorgers aanwezig die een heel prettige dag hebben gehad en even een dag aan zichzelf konden besteden zonder de zorg voor diegene waarvoor zij zorgen. De foto's geven een impressie van deze dag. Voor degene die niet naar de verwendag wilden gaan was er een keus om o.a. bij een wedstrijd van F.C. Emmen als VIP gast aanwezig te zijn. Voor jonge mantelzorgers was er een apart programma. Voor nadere informatie kunt u altijd met mij contact opnemen. Ik ben bestuurslid en contactpersoon voor Nieuw Schoonebeek.

Ariane Lobbes, Kerkenweg 33, Nieuw Schoonebeek. Tel. 541703



Boomplantdag 1974

Er zijn vanuit de basisschool in de periode van 1974 bomen geplant in de Molenaarslaan, dat was de nationale boomplantdag. Bij de bomen zijn ook flessen met daarin een briefje in de grond gestopt.

Wie kan zich hiervan nog iets herinneren en wat is er toen op de briefjes geschreven.

Weet je nog een leuk verhaaltje hierover, schrijf of mail dit dan naar de redactie.

Zoek en win

Ergens in Nieuw Schoonebeek is een fotolijstje met daarin het logo van deze krant verstoppt. Dit logo kan echt overal liggen/staan of hangen. Het is al in een van de gaten van de glasbak gevonden, in de supermarkt en op het podium tijdens een toneelvoorstelling. Het is de bedoeling dat u dit logo zoekt en het bij een van de redactieleden afgeeft als u het gevonden heeft. De vinder krijgt als beloning een overheerlijke slagroomtaart aangeboden door een van de lokale bedrijven. Dus mensen: "ogen open!" En succes!



Bedrijf van de maand: Autorijschool Schulte

Autorijschool Schulte is gestart op 5-10-2000.

Om mezelf rijinstructeur te mogen noemen moest ik eerst een cursus volgen die ik in 2000 heb afgerond. Hierna ben ik parttime met de rijnschool begonnen. Om ervaring en de kneepjes van het vak te leren heb ik eerst parttime bij een rijnschool in Emmen gewerkt. 's Morgens werkte ik daar en 's middags en 's avonds voor mezelf. Totdat het zo druk werd dat ik fulltime voor mezelf kon beginnen.

Wij geven rijles in de categorie B(auto),BE (aanhanger) en we kunnen ook goed theoriemateriaal voor de bromfiets aanbieden (zo blijft het bromfiets rijbewijs ook betaalbaar.) Ook het theorie-examen reserveren is geen probleem.

Tot op heden is er geen haar op mijn hoofd dat spijt heeft dat ik met dit werk ben begonnen.

Plezier in het werk hebben en een goede band met de leerlingen vind ik dan ook erg belangrijk. Ik hoop dat door de goede relaties, goede resultaten en normale prijzen te hanteren de leerlingen blijven komen.

Zo heb ik in de loop der jaren dan ook heel wat jeugdige Nieuw Schoonebeekers leren kennen. Diegene die hun rijbewijs bij mij hebben behaald steken dan ook altijd nog een hand op als ik ze tegen kom of zeggen gewoon moi. (Mooi toch)

Vanaf 1-11-2011 kunnen jongelui die na deze datum 16,5 jaar zijn ook beginnen te rijlessen. Degene die voor deze datum al 17 waren kunnen ook beginnen met rijlessen maar niet eerder examen doen als ze 18 jaar zijn.

Voor alle informatie zie www.rijnschoolschulthe.nl of 0524 542392

Groeten Henrie

Het logo is dit keer gevonden door Ruben Schwieters. Wij hopen dat de taart je goed heeft gesmaakt.



KBO en Zonnebloem

Op dinsdag 13 dec. heeft de KBO samen met de Zonnebloem een heel gezellige kerstmiddag voor hun leden gehouden. Dit gebeurde in de sfeervolle zaal van de Zwarte Racker. Er waren ongeveer 120 personen aanwezig waaronder ook veel ouderen die met extra hulp aanwezig konden zijn. We werden welkom geheten door de voorzitter van de Zonnebloem, Irma Bakker.

Vanaf 11.30 u. waren de leden welkom. De tafels waren opgefleurd met mooie kerststukjes door een groep dames gemaakt. Om 12.30 u. werden de tafels ruimschoots gedekt met brood, veel soorten beleg en koffie of thee. Na het afruimen van de tafels gingen de Purple Stars uit Klazienaveen optreden.

De twee dames brachten een zeer muzikaal programma in drie fases met liedjes en kerstliedjes in het Nederlands, Engels, Duits en Drents. Verschillende liedjes konden de gasten meezingen waar goed gebruik van werd gemaakt. In de eerste pauze werd een drankje geserveerd en loten voor een heel ruime verloting verkocht. Hierna volgde in de volgende twee pauzes de trekking.

Opvallend was dat er veel prijzen vielen aan de tafel waar de mensen van dagopvang "De Beek" zaten. Dit werd hun van harte gegund. Na het afsluiten van de bijeenkomst door voorzitter Gré Overberg van de KBO gingen we met een goed gevoel huiswaarts.

Er werden nadien nog wat kerststukjes bezorgd bij leden die ziek waren of om een andere reden niet aanwezig konden zijn.

Activiteitenkalender

17 december Filmavond Tienerwerk
31 december Tweetyparty bij de ijsbaan.
3 en 4 maart Toneel Oes Kluppie
Zou u ook graag uw activiteit in deze kalender terug willen zien?
Stuur dan even een mailtje met de data naar hejtaalheurd@live.nl.

DVD's

Dvd's fiets 'm erin / spooktocht zijn te bestellen via antoonheijnen@home.nl
kosten: €10.- voor een normale dvd en €12.50 voor een blue-ray

Oproep:

Wie heeft er zin om op woensdag of donderdagavond mee te doen aan een potje badminton. Wij hebben leden nodig!
De woensdagavond is van 20.00 uur tot 21.30 uur. (niveau recreatief) De donderdag van 19.00 uur tot 20.30 uur. (niveau sportief)
Kom gerust enkele avonden langs om te zien of het iets voor je is en of het klikt met de medespelers zonder verplichtingen.

Tweetyparty

Na 5 jaar hebben wij besloten te stoppen met het organiseren van de Tweetyparty. Via deze weg willen wij het oudejaarsfeest graag overdragen. Wie zich geroepen voelt kan contact opnemen via de mail van hej 't al heurd. Voor dit jaar zijn we nog dringend op zoek naar mensen die een uurtje willen helpen achter de bar.

Heeft u een nieuwtje of artikeltje voor Hej 't al heurd? Stuur dit dan in voor 25 januari 2012! Dit kan via de mail of in de brievenbus bij Slim.

Huisje Weltevree

Wie bent u?

Ik ben Rene Huser en maandag 28 november 2011 25 jaar gelukkig getrouwd met Tineke Uneken. Samen hebben wij 3 dochters. Wij hebben ook nog een zoon gehad en allemaal beginnen ze met een D, te weten Denise(+Danny) Debora en Doreen waarvan de oudste Denise 7 november getrouwd is met Arjan Peters. Wij wonen aan de Dordseweg in Nieuw-Schoonebeek. Ikzelf heb nog 6 broers en 2 zussen waar wij een goede band mee hebben. Het mooie is dat wij allemaal in de gemeente Emmen wonen.

Hoelang woont u hier ?

Eind 1985 kochten wij deze woning en na een jaar van verbouwen trokken wij 28 november 1986 in deze woning nu dus 25 jaar geleden.

Wat doet u in uw vrije tijd?

Mijn vrije tijd breng ik veel met mijn gezin door waar ik heel trots op ben en in het verleden was het ook voetbal. Tussen 1992-2000 was wel de mooiste periode waar wij als 4e klasse voetballers doorstroomden naar de 1e klasse. Voor een dorp met 1500 inwoners een bijzondere prestatie. We hadden in die tijd een geweldig team en een geweldig publiek waar je het voor deed. Een bijzonderheid voor mij was dat ik met nog 2 broers in de basis stond. Naast het voetbal had ik als hobby vogels en sierkippen. Ook lezen en studie geven uit de bijbel is voor ons een groot deel van het leven geworden.

Welke gebeurtenis heeft indruk op u gemaakt?

Er zijn veel dingen in ons leven gebeurd die indruk hebben gemaakt maar door de beperkte ruimte heb ik dit eruit gelicht. De geboorte van onze 4 kinderen waaronder in het bijzonder onze zoon Danny. Op 20 juli 1994 werd Danny geboren en na 7 maanden moesten wij weer afscheid nemen. Al gauw bleek dat zijn levertje niet goed was. Er volgde een zware en droevige tijd waarin wij ook van 8 andere kinderen die bij ons waren in het AZG afscheid moesten nemen. Het was een totaal ander leven. Na maanden van vechten kon Danny de strijd niet meer aan en langzaam ging hij van ons heen. Het was 19 februari 1995 dat hij stierf in de handen van Tineke. Het is voor ons ondanks het lijden niet voor niets geweest, we zijn er geestelijk een stuk rijker op geworden. Ook het verlies van mijn beide ouders heeft indruk gemaakt, jongstleden op Moederdag 8 mei stierf plotseling ook mijn schoonmoeder.

Wat wilt u nog gezegd hebben?

Wat ik nog gezegd wil hebben is dat wij na al deze gebeurtenissen zeker wisten dat er een God was, door de bijbel te gaan onderzoeken openbaarde God zich tot ons, zoals wij dit nog nooit hebben ervaren, wonderlijk heeft Hij door ons gewerkt. Wij hebben ons hart aan Jezus gegeven zoals Hij dit van een ieder vraagt. Het is nu 16 jaar geleden en elke dag voelen wij en onze kinderen ons er gesterkt door, een levend geloof die wij in het verleden nooit hebben gekend. Na alles wat er is gebeurd, is er voor ons een antwoord gekomen op de vraag "waarom" en zo gezegd is mijn vrije tijd nu voor Hem. Veel heb ik hierover te zeggen en er is ook veel door anderen gezegd, maar er is maar één waarheid wat alles te boven gaat en dat is wat Jezus voor mij en een ieder heeft gedaan. Wij hebben zijn kracht en liefde ervaren wat wij niet kunnen ontkennen. Een ieder die Jezus in zijn hart vraagt zal eeuwig leven ontvangen en niet door goede werken.