

# Hej 't al heurd



Redactieadres: hejtalheurd@live.nl

februari 2012

Jaargang 4 nr. 1

Dorpskrant Hej 't al heurd is een uitgave van enkele vrijwilligers uit Nieuw Schoonebeek in samenwerking met dorpsbelangen en is bedoeld om de Nieuw Schoonebeekse bevolking op de hoogte te houden van de activiteiten, nieuwtjes en dorpsbelangen. Hej 't al heurd wordt huis aan huis in Nieuw Schoonebeek verspreid.

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden kopij aan te passen aan de opzet en beschikbare ruimte in het blad.

Hej 't al heurd wordt eens in de twee maanden verspreid. Kopij kan een maand voor de volgende editie worden ingeleverd op het redactieadres of gemaïld worden.

Redactieadres:  
Europaweg 309a  
Kerkenweg 17  
Europaweg 135a  
Molenaarslaan 39  
Europaweg 233  
Of in de redactiebus bij supermarkt Slim.

Mail: hejtalheurd@live.nl

## Tweetyparty 2011

De laatste keer? Of toch niet?

Tweetyparty 2011 was een groot succes. Het was drukker dan ooit in de verwarmde tent bij de ijsbaan. Op de dansvloer waren de mensen gezellig aan het dansen, achterin de tent ontstonden nieuwe stelletjes bij de jeugd en aan de zijkant kon men "rustig" praten.

Na het bericht van het oude bestuur dat zij ermee stoppen leek het erop dat iedereen er nog graag een keertje bij wilde zijn. Jong en oud was vertegenwoordigd.

Er hing een gezellige sfeer en we hebben met zijn allen een goed begin van het nieuwe jaar gemaakt.

Ook het vuurwerk was weer prachtig dit jaar.

In het dorp was het verder erg rustig. Het grote voordeel van zo'n mooi dorpsfeest. Dit is ook een van de redenen dat de gemeente Emmen blij is en dus ook subsidie geeft, dat er feesten zoals de Tweetyparty worden georganiseerd. Ook dorpsbelangen is blij met zulke feesten voor het dorp. Dankzij hen kon iedereen gratis de tent binnen.

Maar... nu is het jaar 2012 begonnen en is er geen groep vrijwilligers meer die het feest voor dit jaar wil organiseren. Er zijn geen reacties gekomen op de vorige oproepen van het Tweetyparty bestuur. Dit is dan ook de laatste oproep van de oude bestuursleden om toch nieuwe enthousiaste mensen te vinden die dit feest over willen nemen. Wij kijken allemaal met een goed gevoel terug op de voorgaande 5 jaren maar vinden dat het tijd is dat anderen het overnemen.

Wil je eerst meer informatie over wat het nu eigenlijk inhoudt om zo'n feest te organiseren dan kun je een mailtje sturen naar hejtalheurd@live.nl . De draaiboeken liggen klaar voor een volgende groep.

(Ook de mensen die 's nachts tijdens de Tweetyparty hebben aangegeven dat ze volgend jaar wel willen helpen zijn nog steeds van harte welkom.)



## Het infohuus

In november van het afgelopen jaar is het Infohuus van start gegaan in de Dorpshoeve. Het Infohuus is een informatievoorziening waar alle bewoners terecht kunnen met vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het Infohuus is op dinsdag- en donderdagmorgen geopend van 9.00 tot 11.30 uur.

Het Infohuus kan u op weg helpen om de juiste instanties in te schakelen voor uw vraag.

Om nog meer bekendheid te geven aan het Infohuus is het idee ontstaan om een open huis te organiseren. Hierbij zijn verschillende organisaties aanwezig, en krijgt u een indruk van het Infohuus en wat wij voor u kunnen betekenen.

Tijdens dit open huis zullen er ook diverse activiteiten voor de kinderen aangeboden worden. Tevens bieden wij u, namens het Infohuus en Dorpsbelangen, een kopje koffie of thee met wat lekkers aan.

Dit open huis zal plaats vinden op vrijdag 16 maart, van 15.00 uur tot 19.00 uur in en om de Dorpshoeve. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Er is voor elk wat wils, van jong tot oud! Komt allen dan maken we er met elkaar een gezellige middag en avond van!

Met wat voor vragen kunt u bij het Infohuus terecht????

Alle vragen zijn van harte welkom bij het Infohuus. De medewerkers van het Infohuus zullen samen met u op zoek gaan naar een antwoord op uw vraag.

Er zijn al een aantal voorbeelden uit de praktijk:

Iemand die vragen had over de tegemoetkoming voor huishoudelijke hulp en andere ondersteuning.

Ook is er iemand geweest die problemen had met het schoonmaken van de sloot voor het huis.

Er is ook een bewoner langsgelopen die specifieke hulpmiddelen in huis nodig had.

Als deze mensen zijn geholpen door de medewerkers en daarmee een stapje dichterbij de oplossing van hun probleem.

---

## Bericht van de wijkagent

Als wijkagent heb ik zitting in diverse overlegstructuren. Te denken valt dan het jeugdteamoverleg, Buurt Sociale Activering, EOP overleggen. Tot voor kort hadden de wijkagenten ook zitting in het zogenaamde OGGZ, openbare geestelijke gezondheidszorg, overleg. Sinds kort wordt dit overleg echter gedaan door 1 interne collega, die vervolgens alle wijkagenten weer op de hoogte houdt. Graag wil ik u uitleggen hoe het OGGZ werkt, en wat u vervolgens als burger kunt betekenen.

Soms krijgt de wijkagent, via een melding of een tip, wetenschap van een burger waarmee het niet goed gaat. Het kan zijn dat het om een individuele persoon gaat, of zelfs een gezin. Het is dan aan de wijkagent om in te schatten wat er met deze persoon moet gaan gebeuren. De wijkagent maakt een inschatting van de situatie en zorgt er vervolgens voor dat deze persoon bij de juiste hulpverlenende instantie wordt ingebracht. Soms kan het handig zijn dat een extern iemand, bijvoorbeeld de burens, familie of vrienden, ondersteunende informatie vertrekt.

De politie kan personen aanmelden bij het OGGZ die;

\*\* Worden verwaarloosd / zichzelf verwaarlozen.

\*\* Hun woning ernstig vervuilen.

\*\* Vreemd en zorgwekkend gedrag vertonen.

\*\* Overlast veroorzaken.

\*\* Dak en thuisloos dreigen te worden.

\*\* Diep in de schulden zitten en geen hulp zoeken.

\*\* Zorgmijgend zijn of juist overal hulp zoeken.

\*\* Mensen die vereenzamen.

\*\* Psychische of verslavingsproblemen hebben.

\*\* Zich in andere zorgwekkende situaties bevinden.

Indien u iemand, danwel een gezin, kent met dergelijke problemen, kunt u contact met mij opnemen. Dit is vooral belangrijk met de zogenaamde zorgmijders. Mensen die niet inzien dat ze een probleem hebben of niet meer bij machte zijn om het probleem bespreekbaar te maken. Door deze mensen in te brengen bij bijvoorbeeld het OGGZ overleg worden de problemen inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt. Soms blijkt dat mensen langdurige zorg behoeven en soms is een duw in de juiste richting voldoende om weer een normaal leven te kunnen leiden.

## Nieuws van Dorpsbelangen

Plastic zakken voor gescheiden afval inzamelen zijn ook verkrijgbaar bij het Infohuus in de Dorpshoeve. Elke dinsdag en donderdag geopend van 9.00 – 11.30 uur.

Op de nieuwjaarsreceptie in het Oalde Gemeintehuus in Schoonebeek is als tegenprestatie voor de gewonnen Schoonebeker Pluim vorig jaar, een DVD met foto's van ons volksfeest vertoond.

Op "plan Ans" zullen door Domesta huurappartementen worden gebouwd. Om en nabij de bouwvak 2012 zal hiermee worden begonnen. De boom met ondergrond blijft eigendom van Vestia.

Bennie Wolken heeft aangegeven met zijn werk voor de EOP te willen stoppen. Hij heeft Anneke Bos gevraagd als zijn opvolger en dit heeft ze aangenomen. Anneke is ook tussenpersoon voor de redactie van Hej 't al heurd.

Officieel nemen we afscheid van Bennie in onze eerstvolgende jaarvergadering in mei 2012.

Zie je zaken in het dorp betreffende grijs en groen, bel met Han Gerth (542373) of Arend Hofkamp (0612295922).

### Ontwikkelingen centrum Emmen – Atalanta

B en W van de gemeente Emmen vindt het belangrijk om de bewoners te betrekken bij de plannen rond het centrum van Emmen. Sinds de start van Atalanta in 2008 heeft de gemeente overleg gehad met verschillende partijen binnen de gemeente. Daarnaast worden ook de bewoners en ondernemers erbij betrokken. Omdat Atalanta inmiddels deel is van een bredere aanpak van het centrum van Emmen is er vorig jaar met de erkende overlegpartners gesproken over de totale aanpak van het centrum.

Tevens bleek er belangstelling te zijn onder de bewoners van de omliggende dorpen en wijken.

Mochten in Nieuw Schoonebeek meerdere mensen geïnteresseerd in uitleg door de gemeente betreffende dit Atalanta project, dan willen we vanuit de dorpsraad een avond organiseren.

Als u belangstelling heeft kunt u zich opgeven via de mail bij j.herbers@planet.nl ; hn.vander.zwan@hetnet.nl of gemes17@hetnet.nl of u kunt bellen naar Corrie Gemes tel: 542330.

### Reggefiber

Zoals u heeft vernomen is Reggefiber bezig met het aanleggen van glasvezel in ons dorp. Het wordt op dit moment alleen gerealiseerd binnen de bebouwde kom.

Reggefiber kijkt nog naar de eventuele kosten betreffende de aanleg buiten de bebouwde kom.

Mocht dit doorgaan dan krijgen de bewoners hiervan uiteraard bericht.

---

### Ijs-festijn op de nieuwe baan

Gelukkig konden de kinderen dit jaar al snel hun eerste korte baantjes maken op de nieuwe betonplaat die door het ijsbaanbestuur op tijd onder water was gezet en waar de kinderen, dus ruim voor de grote ijsbaan toegankelijk was, gebruik van konden maken.

Helaas was er een stroef begin omdat het ijs stuk gemaakt was, waardoor de kinderen toch nog langer moesten wachten dan het weer het toe liet.



### Hej 't al heurd...

...dat Oes Kluppie op 3 en 4 maart weer toeneel speelt. 't stuk het: "Jan Smeer en Zeun." Weduwnaar Jan Ottens en zien zeun Thijs habt dur een smeerboel van maakt. Deurmiddel van een weddenschap wilt ze veur de schoonmaak en hoesholling wat vrouwluu antrek`n. Dat alles wat anders löp, lig ok an buurman Krelis en zien laaie zeun. Een oalderwets stuk dai beslist meut zein. Op Zoaterdag oam` t speelt ok weer de Zwarte Racker band, dus kom lustrun en zein. Oes Kluppie.

---

### Hej 'tal heurd...

... dat Carmina Burana gaat zingen in Zwartemeer; Carmina Burana is door het koor Friends gevraagd een optreden te verzorgen op zaterdag 17 maart a.s. We zullen daar onze popsongs laten horen. Heel graag willen we iedereen uitnodigen om naar ons, maar zeker ook naar het koor Friends te komen luisteren. Het concert wordt gegeven op Sportlandgoed Zwartemeer, het begint om 19.30 uur, de entree bedraagt €5,00 en in de pauze is er een verloting. Carmina Burana

# “Beetje waardeloos dat je paleisbezoek moet bespreken”

De zomerrubriek ‘Toerist in Baarn’ is terugggekeerd. Hierin vertellen toeristen en dagjesmensen over Baarn, hun vakantie en een beetje over zichzelf. Vandaag een echtpaar uit Drenthe. Ze hebben de olievelden van Nieuw-Schoonebeek een week verruild voor de Vuursche bossen.

Tussen de buien door fietst een viertal over de Hooge Vuurscheweg richting Lage Vuursche. Ze zijn op de terugweg van een bezoek aan Paleis Soestdijk. Mooi hoor, die tuinen, maar wel jammer dat ze niet naar binnen konden. “Een beetje waardeloos dat je dat allemaal van te voren moet bespreken”, zegt Annie Wendker in onvervalst Drents. Recht voor z’n raap.

Zij is hier echt de toerist. Samen met haar man Jo verblijft ze een week in Bungalowpark De Spar in Lage Vuursche. De

olievelden van Nieuw-Schoonebeek verruild - “weten jullie nog dat daar in 1976 de olie uit de grond spoot?” - voor de Vuursche bossen. Ze zijn voor het eerst in deze regio en vinden het prachtig. Dagelijks staat er een fietstocht in de omgeving op het programma. Naar de Loosdrechtse Plassen, Laren, Hilversum, Kasteel Groeneveld of Spakenburg. Maar soms blijven ze ook gewoon in hun comfortabele huisje, lekker ontspannen.

Het is echt vakantie voor ze, koken doen ze dus niet. De pannenkoekenhuizen om de hoek hebben daardoor wat meer omzet gedraaid. Van een van de obers kregen ze de tip om eens ‘gekke mensen te gaan kijken in Laren’. “Maar de winkels waren gesloten en de kakkers lagen nog op bed.”

Zij heeft de bestemming uitgezocht. Het bungalowpark trof zij aan in het tijdschrift

FietsActief. Hij vindt het helemaal prima om in Nederland te blijven. De vakantie in Turkije was geen doorslaand succes. “Het was toen veel te heet. Ik ben erg ziek geworden.”

Vertoevend in de gemeente Baarn hebben ze eigenlijk maar weinig van Baarn gezien. “We zijn er alleen doorheen gefietst”, bekennen ze. “Maar de mooie huizen vielen daarbij wel op.” Het tweetal dat hen vandaag vergezelt gaat vanavond weer terug naar Drenthe. Want Bennie Wendker moet voor de schapen en pony’s van zijn broer Jo zorgen. Het is hun gezamenlijke hobby. Die zal door Jo geïntensiveerd worden als hij over anderhalve maand met vervroegd pensioen gaat. Hij vindt het niet erg om dieren in plaats van de gasvelden van de NAM te verzorgen.

(Foto: Henk Ruitenbeek)



## Het schelpenpad geasfalteerd

Onlangs is een gedeelte van het “schelpenpad” geasfalteerd, dit is gebeurd met subsidie van de gemeente Emmen. Het fietspad stond vorig jaar in de top 10 slecht onderhouden fietspaden en is onderdeel van het fietspadenstelsel van de gemeente Emmen. De nominatie was dan ook een reden om het fietspad te herstellen. In het voorjaar krijgt de bovenlaag de kleur van de originele graluxlaag, zodat de kleur weer overeenstemt met het originele pad.

Het is onzeker of het volgende stuk van het traject ook onder handen genomen wordt, dat is afhankelijk van de subsidiegever.



## Pascal Huser in Jong Oranje

Dinsdag ochtend ging de wekker om 06:00, nog eventjes snel de laatste spulletjes inpakken en toen gingen we onderweg naar Rotterdam. We moesten ons eerst met z'n allen melden in de kantine. De trainer hield daar eventjes een woordje en van daaruit gingen we naar de kleedkamer. We kregen allemaal een trainingspak en toen gingen we trainen. Dit was gelukkig de laatste keer van de week dat we met -4 graden gingen trainen! Na de training gingen we nog eventjes lunchen in de kantine. Daarna gingen we met de bus naar Rotterdam Airport. Om 16:20 u vlogen we naar het vliegveld in Faro. In het vliegtuig kregen we een paar formuliertjes die we moesten invullen, we moesten voor ons zelf doelstellingen bepalen en vragen invullen over je sociale leven. Eenmaal daar aangekomen gingen we verder met de bus naar het hotel. Dit was maar een half uurtje rijden. Toen we bij het hotel aankwamen kregen we eerst de kamerindeling te horen. Ik zat de hele week bij mijn 'Sc Heerenveen' teamgenoot: Robert Van Koesveld. Nadat we de koffers in onze hotelkamer hadden gezet gingen we meteen eten. Om 21:00 u (Portugese tijd) hadden we nog een bespreking met het team. Dit ging over de formulieren die we in het vliegtuig moesten invullen. Nu gingen we samen de doelstellingen bepalen. En dat was duidelijk: we willen dit toernooi winnen en samen beter worden! Na de bespreking gingen we slapen. Woensdag hadden we 1 training. Het trainingsveld was 5 minuutjes rijden vanaf het hotel. Deze training hebben we vooral de 'dode' spelmomenten en het aanvallend verdedigen getraind. Het niveau is erg hoog! En het is toch wel een beetje moeilijker want je kent de andere jongens niet zo goed. Na de training hadden we een rust periode, waarbij we op ons eigen hotelkamer moesten blijven. Even een filmpje gekeken dus. Na de 'rust' hadden we 2 uur lang studie. Dus gewoon met huiswerk en toetsen bezig. 's Avonds hadden we nog een bespreking, waar we het o.a. over de tegenstander hebben gehad en afspraken gemaakt die we moesten nakomen in de wedstrijd. Na de bespreking moesten we naar onze eigen hotelkamer en gaan slapen. Donderdag was het 'Wedstrijddag'. We moesten de wekker zetten om 09:00u en daarna hadden we een ontbijt. Hierna hadden we weer een bespreking, hier kregen we de opstelling te horen. En ik kreeg dus te horen dat ik in de basis stond tegen Frankrijk 0/17! Ik was hier wel blij mee natuurlijk. Na de bespreking gingen we even wandelen over de straten van Albufeira naar het strand toe. Om 13:30u vertrokken we naar Estadio Municipal de Albufeira. Om 15:00u was de wedstrijd tegen Frankrijk. Voor de wedstrijd werd er eerst het Wilhelmus gezongen, dit was wel een speciaal moment. De wedstrijd verliep eigenlijk wel goed. Frankrijk was een fysiek team, met technische spelers. Ik had eigenlijk niet verwacht dat ik zo goed kon meekomen in de Europese top. De wedstrijd wonnen we uiteindelijk met 1-0. Een heel leuk debuut in het Nederlands Elftal dus. Vrijdag hadden we 's ochtends een hersteltraining, met grappige vormpjes om de sfeer er goed in te houden. Ik begon de groep steeds beter te kennen, de sfeer was goed en ik werd goed opgevangen door m'n teamgenoten. 's Middags was er weer een rustperiode waar we op onze eigen hotelkamer moesten blijven. Vandaag kwamen ook mijn ouders naar Portugal! Ik denk eerder dat ze het voor het weer deden dan voor mij haha! Hierna was er weer anderhalf uur studie. 's Avonds was er weer een bespreking want we moesten de volgende dag alweer voetballen tegen Engeland 0/17. We kregen weer wedstrijdbeelden te zien van de tegenstander, zodat we goed voorbereid waren. Zaterdag was het weer wedstrijddag. Met een ontbijt, wandeling en weer een sportmaaltijd, gingen we naar Estadio Municipal de Loule. Om 15:00u was de wedstrijd tegen Engeland. Ik heb de gehele wedstrijd vanaf de bank moeten toekijken. Eindstand 2-2. Zondag hadden we weer getraind, dit keer met meer afwerkvormpjes en het uitspelen van 2 tegen 1. 's Middags hadden we weer rust op onze kamers. Daarna weer studie. 's Avonds hadden we een bespreking met weer beelden van onze tegenstander van de volgende dag: Portugal 0/17. Maandag was het weer wedstrijddag, de laatste wedstrijd van het toernooi tegen Portugal 0/17. Ik kreeg 's ochtends in de bespreking te horen dat ik in de basis stond! Dit vond ik wel weer leuk natuurlijk! Om 10:30 vertrokken we naar Estadio de Bela Vista Parchal. Mijn ouders waren er ook, zij zagen mij voor het eerst een interland spelen en ze hebben het Wilhelmus meegezongen! Jammer genoeg verloren we wel met 2-0. In de rust moest ik er ook nog eens uit met een liesblessure, hier baalde ik enorm van... maar 't was niet anders. Desondanks was het weer een super ervaring! Na de wedstrijd was er de prijsuitreiking. We werden 2e! 1e werd Engeland. 3e Frankrijk en 4e werd Portugal. Huh? 2-0 verliezen van de laatste van de poule? Haha ja, we waren allemaal erg aan elkaar gewaagd. Na de prijsuitreiking gingen we weer naar het hotel toe! Van 16:00u tot 19:00uhadden we vrije tijd, we gingen met een stel teamgenoten naar het strand toe, en daar zaten toevallig mijn ouders op het terras, dus hebben we daar even bij gezeten. 's Avonds hadden we de laatste bespreking, hier hebben we de wedstrijdbeelden gekeken van de wedstrijd van vanmiddag. We gingen ook nog prijzen verloten, en ik mocht als eerste wat uitkiezen, dus heb ik de beker van de 2e prijs gekozen! Die heeft nu een mooi plekje gekregen thuis. Dinsdag gingen we weer naar huis. We hebben 's middags nog even geluncht in Albufeira met het team. Daarna nog naar een groot winkelcentrum geweest. Om 18:50 vlogen we weer naar het koude Nederland. Ik heb echt een super week gehad, een nieuw hoogtepunt in mijn voetballoopbaan die ik nooit meer zal vergeten!

Pascal Huser

Laatste nieuws:

Pascal heeft een uitnodiging gekregen voor de oefeninterland tegen België op woensdag 29 februari



Op deze en de volgende bladzijde is een artikel te lezen over het poppen consultatiebureau in Nieuw Schoonebeek. Dit artikel is gevonden door een inwoner uit Nieuw Schoonebeek in het tweemaandelijks tijdschrift: Verre Landen. Dit artikel stond in de november-december editie van 1962. in de volgende editie leest u informatie over de historie van het Wit-Gele Kruisgebouw.



## Het poppen - Consultatiebureau

Leerzame en opvoedkundige dag voor de kinderen van Nieuw Schoonebeek (Nederland)

### Een groot succes!

Het was wel al een jaar geleden dat we, op huisbezoek, in een gezin twee meisjes met hun poppen zagen spelen, erge mooie!, en wij, wijkverpleegsters zeiden: „Ja, jullie poppen moeten ook eens op het consultatiebureau komen, we zullen daar eens een extra middag aan besteden”. Na verloop van tijd zei de moeder eens: „Zusters, komt er nog iets van dat poppen-consultatiebureau? De kinderen vragen er maar steeds naar”. Ja, was het antwoord, we moeten nog een geschikte dag afwachten waarop wij tijd hebben en die in de vakantie van de kinderen valt.

De vakantie brak aan en dat gezin werd weer verblijd met een nieuwe spruit zodat we dagelijks een verpleegbezoek brachten waarbij de groepen kinderen, meisjes van 4 en 8 jaar altijd moesten helpen met het aanbrengen van kinderleeftjes, zeep en dergelijke. Dat doen ze zo graag. Weer kwam het poppen-consultatiebureau ter sprake, wanneer zou dat nu plaats hebben? Door vakantie van een arts bleef er een donderdag vrij, waardoor de datum kon worden vastgesteld. Folders werden opgesteld en door de kinderen zelf rondgebracht in de gezinnen met kleine kinderen. Eén werd aan de deur van het Wit-Gele-Kruis-Gebouw geplakt. Die deur was op zichzelf al een geweldige reclame! De Mevrouw van de conciërge zei op zekere dag: „Och, och, zusters, dat zal wat worden! Hoeveel kinderen hier niet telkens voor de deur staan lezen! 't Is bar! Vanmorgen om half acht waren er al weer een stel. Ik zei:

*Franciscanessen*  
**Missionarissen**

Tweemaandelijks tijdschrift  
Nov. - Dec. 1962  
45ste jaar nr 3

**van Maria**

Uit Verre Landen

**abonnement**

belgië - nederland

gewoon	25 f.	2,50 fl.
steun	50 f.	5,00 fl.
welddoener	100 f.	10,00 fl.

voor abonnement of adresverandering zich wenden:

- drukkerij Franciscanessen  
Missionarissen van Maria  
tervuurenlaan 268 - Brussel 15  
telefoon 02/70.0.81.  
postrekening - uit verre landen - 185578

- administratie F. M. M.  
nieuwe herengracht 103 - amsterdam c.  
telefoon 63390 - postgro. 47807

**enkele huizen**

Franciscanessen Missionarissen van Maria

- tervuurenlaan 268 - Brussel 15
- noviciaat - misiecolonie goerind-waastwezel
- ongetraat 21 - Antwerpen
- lindeken 1 - Mechelen
- grammarkt 7 - Brugge
- herichamp - Marche / Namme.
- nieuwe herengracht 103 - Amsterdam c
- vredenbergh - Breda
- apudjansgang 3 - Maastricht
- zusterweg 21 - Wolveken (Dr)

De Heer gezene en beware u.  
Laat Hij u zijn aanschijn tonen.  
Moge Hij zich over u ontfemen.  
Dat zijn blikt of u ruste  
Moge Hij u de vrede zendenken.  
Broeder,  
God gezene u.

meer dan 10.000 leden zijn werkzaam over heel de wereld; onderwijs, verpleging, sociale werken, huisbezoeken enz... hun apostolaat steunt op de dagelijkse aanbidding van het heilig sakrament.

- Wat moeten jullie kinderen hier toch allemaal?

't Antwoord?

- Kijken wat erop staat!

- Maar dat hebben jullie toch al lang gelezen?

- Jawel, maar we willen het nog eens zien!

De grote dag brak aan, 't was buitengewoon druk op straat, overal liepen kinderen met poppen en poppenwagens, zodat degenen die geen kinderen hadden zich afvroegen: Wat is er toch aan de hand, dat al die kinderen zo netjes gekleed met de poppen op stap gaan?

De kinderen wisten wel wat ze moesten gaan doen. Om half drie zou het beginnen maar om half twee was de wachtkamer al vol, we zouden dus handen vol werk krijgen.

Mevr. A. Schroer-Immens, voorzitter van de Commissie „Hygiëne

Moeder en Kind". stelde zich gaarne als hulp beschikbaar en herkende nog veel kinderen aan de ouders of grootouders die bij haar en haar echtgenoot, als hoofd van de school aldaar, zoveel jaren waren opgevoed.

Ook de Mevrouw van de concierge en haar nichtje verleenden hun onmisbare hulp.

Half drie, alles stond voor de start klaar.

De eerste kinderen werden met hun poppen in de boxen-kamer toegelaten waar zuster Landberta de kinderen ontving. De pop werd gewogen, de naam en het gewicht op de folder gezet, elk kind kreeg daar een pakje of busje strooipoeder en een reclameplaat van de Zwitsal. Zo werden ze doorgestuurd naar de dokterskamer.

Natuurlijk had de arts geen tijd om hier aanwezig te zijn, hoewel hij zich toch wel even heeft laten zien als



blijk van belangstelling. Zijn vier dochters hadden zich met hun pop bij de grote club aangesloten.

Daar zat dus de wijkverpleegster, de nodige spuitjes bij de hand, jodium en watten op tafel, de stethoscoop in de kap. De pop werd beluisterd, er werd gevraagd of ze wel veel buiten kwam, goed melk dronk, lekker in bad kwam, de tandjes regelmatig poetste en 's avonds niet met snoep naar bed ging. Dit laatste is namelijk erg slecht voor de tanden; fruit of een wortel is veel beter. Dan nog of ze hun handjes wel wasten als ze naar het toilet geweest waren en vóór ze aan tafel gingen.

Als er poppen rode laknagels hadden was het: Dat mag wel als ze groot is, maar het is nog veel beter als de nagels kort en schoon zijn!

Grote poppen kregen jodium op arm of been en kregen een injectie, waarop ze niet schreiden en ook niet ziek zouden worden.

Dan mocht het poppenmoederje een mooi plaatje uitzoeken van de Goede Herder, het Kindje Jezus of de Engelbewaarder.

In dezelfde afdeling zat Mevrouw Schroer-Immens die de kinderen nog

een sinaasappel en een wortel aanbod.

Een kleine jongen kwam met zijn beer, een leuke vent van 4 jaar die graag op het grasveld van de burenspeelt en door de ramen gluurt. De beer werd bij de neus gepakt en er werd gezegd: Beertje, zal je niet bij de burens op het grasveld spelen en ook niet meer door de ramen gluren? En jij ook niet meer hè kleine man?

Zo zijn er 123 poppenkinderen ingeschreven, er waren 140 kinderen.

We mochten dan ook van een succesvolle dag spreken en dankten vooral ook de moeders voor hun medewerking, want er zullen in die week wel heel wat poppenkleertjes genaaid en gewassen zijn.

Het beoogde doel was: de kinderen vertrouwd te maken met het consultatiebureau, de angst voor arts, tandarts en spuitjes weg te nemen, alsmede het aankweken van algemene hygiëne.

Het volgend jaar is Weiteveen aan de beurt!

Zuster Maria der Engelen  
f.m.m.

Weiteveen, 1962.



## Familietraditie??

Is er sprake van een familietraditie bij de familie Veenker? Hieronder leest u hun belevenissen met de camera;

Zoals zo vaak kom je door toeval met iets in aanraking. Begin jaren 80 had de baas van mijn vrouw een video camera gekocht om promotie filmpjes van zijn bedrijf te maken. Toen ik voor het eerst zag had het direct mijn interesse. Het begon met een bruiloft van ik dacht Arie Steffens. Daarna volgden er nog heel veel bruiloften ik vond het eigenlijk harstikke mooi om te doen. Half Nederland kwam ik door en dat allemaal door mond op mond reclame. Helaas ging er ook wel eens wat mis en dat was verschrikkelijk vervelend. Ik kreeg steeds meer randapparatuur om te knippen en te kopiëren, muziek erbij en teksten erop. Het bleef niet alleen bij bruiloften want ook alle andere activiteiten in het dorp werden gefilmd, volksfeest, touwtrekken, voetbalwedstrijden etc. Er liggen nog heel wat banden die eigenlijk overgezet moeten worden. Toen er echter kinderen werden geboren en mijn vrouw niet altijd de hele vrijdag (bruiloften) alleen wilde zijn werd het geleidelijk minder. De laatste jaren filmde ik eigenlijk helemaal niet meer. Alle apparatuur ligt er nog maar het komt er niet van. Het is wel mooi, heel erg mooi zelfs om zo nu en dan die oude beelden terug te zien. Soms schieten de tranen je in de ogen als je al die mensen ziet die er nu al niet meer zijn.

### Theo Veenker

Ik, **Frans Veenker**, ben in 1984 voor het eerst in aanraking gekomen met de videocamera. Ik had zelf geen camera, maar ik gebruikte de camera van broer Theo. Tijdens één van de vele feestavonden die wij als vriendengroep VFB Wanhoop organiseerden heb ik als 19 jarige puber mijn eerste videobeelden gemaakt. Het terugzien van de vele hilarische momenten gaf me zoveel voldoening dat ik steeds vaker de camera meenam naar feestjes.

Een jaar later, het is ergens in 1985, ik had zojuist mijn schoolopleiding afgesloten, kon geen werk vinden en was 8 maanden werkeloos. Omdat ik overdag niet veel te doen had ging ik regelmatig naar de jeugdsoos Rumah Pemuda. Daar ontmoette ik de zeer gedreven, spontane, impulsieve ondernemende puber Ton Schepers. Ton zat boordevol ideeën. Één daarvan was het maken van een eigen speelfilm. Echter er was één probleem. Ton had geen videocamera. Ik kwam zojuist van school, geen werk, geen geld en natuurlijk ook geen camera. Maar broer Theo had wel een camera deze mocht ik wel gebruiken. Met de geleende camera van Theo en de vele vrijwilligers van Rumah Pemuda hebben we de eerste speelfilm gemaakt: "The Bankrobbery".

En van het één komt het ander. Wie herinnert zich niet de Amerikaanse verkopen gepresenteerd door Ton Schepers bij Café Lex Heijnen (nu de Koffer) of vóór op het terrein bij de kleuterberg (nu Westerendse)

In 1987 werd ik gevraagd om kampioenswedstrijd Weiteveense Boys 1– VV Schoonebeek 1 op het terrein van Weiteveen te filmen. Schoonebeek 1 werd kampioen door de wedstrijd met 3-1 te winnen.

In die jaren werd ik ook steeds vaker gevraagd om huwelijksfeesten te filmen. Van het vat aansluiten op donderdagavond tot het vat afsluiten op zaterdag was ik met de videocamera van de partij.

In 1989 volgde de tweede Rumah Pemuda speelfilm "Legal, ILLegal, Scheiss-egal"

De jeugdsoos, toen nog gevestigd in de Westerendse, organiseerde het jaarlijkse tuinfeest. Alles werd zoveel mogelijk met de camera vastgelegd: trouwtrekken over de Beek bij Café Fischer.

Rumah Pemuda had haar eigen rockfestival. Beroemde bands als Fischer Z, The Ramones, Iggy Pop zijn op illegale wijze met de videocamera vastgelegd voor het nageslacht. Al was het wel af en toe afzien, ik zat daarvoor met mijn camera boven in een boom of in de stromende regen staande op een vuilniscontainer, de beelden maakten alles goed. Ook de overgang van de jeugdsoos uit de Westerendse naar het nieuwe dorpsheuve in 1996 is op video vastgelegd.

Maar langzamerhand begon het plezier te verdwijnen en begon ik het als een verplichting te zien.

Zo van: wéér een bruiloft....., wéér een feestpartij..., nee tegen die Nieuw Schoonebeker kan ik geen nee zeggen.....

Ik durfde bijna geen Nee meer te zeggen...

Wat ik nog steeds wel zeer leuk vond was het maken van een speelfilm en in 1998 volgde de derde (laatste) speelfilm "Die Schweine von Heute sind die Schinken von Morgen". Waarbij door vele vrijwilligers van de jeugdsoos een geweldige filmpremière georganiseerd is.

Aan het eind van deze film heb ik voor mezelf op een ludieke wijze afscheid genomen van de videocamera door voor de ogen van het publiek een videocamera kapot te slaan.

Door het stuk slaan van de camera heb ik aan iedereen kenbaar gemaakt dat het hoofdstuk 'videocamera/ filmen' voor mij voorbij was. Ik heb sindsdien de camera ook niet meer gebruikt.

Op de vraag of er ooit nog een vierde speelfilm komt? Ik heb al wel een leuke titel voor mijn opvolger: "Over mijn lijk" of zoals jullie van mij gewend zijn met een Duitse titel "Nur über meine Leiche"

Eind groep 8 liet Maik Fischer mij filmpjes zien op you tube van Niga Higa. Ik vond dit erg grappig en aangezien ik ook zo grappig was dacht ik dat ik dat ook wel kon. Ik overtuigde een paar vrienden om mee te doen en zo gingen we aan de slag met onze matige talenten en slechte kwaliteit camera's.

De eerste filmpjes waren zo slecht dat we als snel besloten te stoppen, maar snel na de eerste stop begonnen we weer met een nieuwe camera van €500,--. Sindsdien zijn we geregeld gestopt om vervolgens als we weer begonnen meer ons best te doen. Hierdoor ging de kwaliteit elke keer weer een beetje omhoog. Op dit moment zijn we weer non-actief. Het in elkaar zetten/monteren van de filmpjes heb ik mezelf aangeleerd. De inspiratie om te monteren kreeg ik van Chris nadat ik hem bezig had gezien met een paar van mijn filmpjes, zo ben ik waar ik nu ben, niet veel verder maar wel met een aparte hobby.

**Ramon Veenker**



## Groeten uit... Aruba!

Ik ben Janine Büter, dochter van Tonnie en Rita Büter en woon voor een jaar op het prachtige eiland Aruba! Een eiland op ongeveer 8000 km afstand van Nederland, in de Atlantische oceaan. Aruba is geen groot eiland, je kunt het vergelijken met het eiland Texel. De Arubanen hebben als moedertaal het Papiaments. Een taal die alleen wordt gesproken op de ABC-eilanden, Aruba, Curaçao en Bonaire. Als ik de Arubanen kan omschrijven, denk ik als eerste aan vrolijke en relaxte mensen. Vooral dat relaxte trok me wel aan :). Afgelopen studiejaar heb ik mijn diploma behaald en mag ik mij officieel juf Janine noemen. Tijdens mijn studie heb ik drie maanden op Aruba stage gelopen. Ik voelde me hier zo ontzettend thuis, dat ik het een geweldig idee vond om hier te gaan werken. Deze kans heb ik direct aangegrepen, ook omdat de werkgelegenheid in Nederland niet gunstig is. Ik ben hier in augustus gaan wonen en eind juli vlieg ik weer naar Nederland. In april kom ik voor tien dagen terug om iedereen weer te zien en vooral om weer bij mijn lieve familie te zijn.

Ik geef les op een katholieke basisschool in de hoofdstad van Aruba, Oranjestad. Ik heb geluk met een klas van 18 leerlingen. Dat klinkt al goed, vind je ook niet ;). De officiële instructietaal is het Nederlands. Dat wil jammer genoeg niet zeggen dat alle leerlingen goed Nederlands kunnen spreken. Ik heb een groep 5, hier noemen ze het nog steeds klas 3, en ze krijgen hier vanaf groep 3 Nederlands als instructietaal. De eerste paar weken konden de leerlingen bijna niets terug zeggen in het Nederlands maar gelukkig zie ik daar nu een grote verbetering in. Mijn werktijden zijn super want ik mag me gelukkig prijzen met lesuren van 7.45 tot 13.00. Natuurlijk ben je als juf dan nog niet klaar maar je kunt je voorstellen dat ik niet tot 18.00 aan het werk ben. (lees: STRAND!)

Strand, dat is natuurlijk iets waar je hier niet om heen kunt. Een heldere blauwe zee, waar ik me dagen kan vermaken. Iets wat ik dus ook zeker doe! Door de week probeer ik altijd een middag bij te komen aan het strand en zeker in het weekend kun je me er vinden.

In het weekend heb ik natuurlijk nog meer belangrijke zaken om te ondernemen en dat is dansen! Ik vind het super leuk om de salsa te leren dansen, maar je kunt hier ook erg leuk uitgaan en dat vind ik zeker geen straf. Op dit moment zitten we volop in de carnavals periode. Deze periode begint in januari en eindigt samen met het carnaval in Nederland. Het carnaval is hier echt geweldig! Je hebt verschillende parades, parades voor kinderen, parades met lichtjes en natuurlijk de grote parade met heel veel veren en glitters. Ik heb meegelopen in de parade met lichtjes (lighting parade), een unieke ervaring!

Zoals jullie kunnen lezen vermaak ik me hier volop en wens jullie dan ook nog heel veel succes met de kou in Nederland.

Heel veel groetjes uit het heerlijke Aruba,  
Janine



---

### @plttlnd

is de titel van een lekker dwars boekje met bijna 100 superkorte belevenissen die zich afspelen op het platteland. Een jaar lang hebben beeldend kunstenaars Peter Veen en Saskia Boelsums het leven op het @plttlnd gevangen in een dagelijkse tweet, in een superkort avontuur. De allermooiste zijn nu gebundeld. Voor 9 euro krijgt de lezer heel veel plattelandsbeleving: leuk, verrassend en inspirerend. Alvast een voorproefje?

“stille herfstochtend, damp over de velden, bleke zon, ik wandel langs de beek en haal een rustig drijvend eikenblad in”

“6 ballonnen wuiven vrolijk op de akker, hond danst en springt en bijt ze stuk, op het kaartje: lieve jan, ik hoop dat je gelukkig wordt”

“een grote, zwartglanzende damesonderbroek met roesjes in de berm van een zonnig weggetje tussen de mais en de aardappels “

Via deze link kun je het boekje bestellen: <http://vermeer.mijnbestseller.nl/magento/plttlnd2.html>.

Meer informatie? Bel of mail met:

Saskia Boelsums / Peter Veen

0524 541999 E-mail: [post@isadora.nl](mailto:post@isadora.nl)

Website: <http://www.isadora.nl>

## **Groot verzet tegen Kanker.**

De stichting "Groot verzet tegen Kanker" organiseert iedere eerste zaterdag van september de beklimming van de Mont Ventoux.

De Mont Ventoux is een 1930 meter hoge berg in Zuid-Frankrijk. De beklimming vanaf het dorp Bédoin is ongeveer 24 km lang en erg zwaar. In 2011 waren er 500 deelnemers en zij haalden totaal zo'n 750.000 euro op aan sponsorgeld. Het geld wordt verdeeld in 60% voor de Kanker stichting en de 40% die overblijft gaat naar regionale doelen zoals inloophuizen voor kankerpatiënten, hospice huizen en vakanties te organiseren voor gezinnen die een lid hebben die kanker heeft en verder niet op vakantie kunnen. Op 1 september ga ik deze berg beklimmen voor het goede doel.

Waarom ga je dit doen?

Ik heb deze verschrikkelijke ziekte in 2009 van dichtbij meegemaakt en het was gewoon een oneerlijke strijd. Binnen 3 maanden overleed mijn zus aan kanker. De tweede maal dat we geconfronteerd werden met deze ziekte hadden we gewoon heel veel geluk dat het een goedaardige tumor was en dat deze operatief goed weg te halen was. En dan nog de dorpsgenoten die nu tegen die verschrikkelijke ziekte vechten en die de laatste jaren aan deze verschrikkelijke ziekte zijn overleden. Door het beklimmen van de Mont Ventoux probeer ik iets voor de mensen met deze verschrikkelijke ziekte te doen.

Ik ga samen met 11 collega's als "Team Teijin Aramid Emmen" op 1 september die berg beklimmen om zoveel mogelijk geld op te halen om deze mensen te kunnen helpen. Alleen gaan wij deze berg niet 1 keer omhoog maar wij gaan die dag 3 keer die berg beklimmen voor het goede doel. Dit doe je niet zomaar. Het gaat veel uren aan trainen kosten in heuvelachtige gebieden zoals Tecklenburg en in Limburg. We hebben trainingsdagen met het team, en je moet veel kilometers maken. In de volgende uitgaven van "Hej 't al heurd" zal ik over de voorbereiding/ trainingen nog iets schrijven. Er worden in de regio Emmen ook nog acties en evenementen georganiseerd door groepen die ook de Mont Ventoux gaan beklimmen. De agenda is nog niet helemaal rond maar de volgende keer kan ik hier ook meer over schrijven.

Wij zoeken natuurlijk ook sponsors om zoveel mogelijk geld bij elkaar te halen voor de stichting. Mocht u interesse hebben om te doneren kunt u altijd even kijken op de site van de stichting "groot verzet tegen kanker" en als u ons team wilt steunen vermeld dan het "Team Teijin Aramid Emmen" bij de donatie. U kunt ook altijd contact opnemen met ondergetekende.

Groeten Bert Hubers

---

## **Waarom een nieuwe kerk in 1967 in ons dorp.**

De kerk is gebouwd in een tijd dat onze parochie nog groeide in aantal parochianen. We hadden een bouw-pastoor hier, dat was pastoor Streppel. Hij kwam met het voorstel om een nieuwe en een grotere kerk te bouwen. Zondags waren er 's morgens 3 missen, de vroegmis, de kindermis en de hoogmis. De reden van de drie missen was dat met 2 missen de kerk te vol werd. In 1966 is men begonnen met de bouw en in juni 1967 was de inwijding en opening. Dit was in een tijd dat energie nog weinig kostte en vooral de verwarming, gas kostte toen 4 cent per m<sup>3</sup>. Dubbele beglazing kenden ze nog niet en ijzeren kozijnen waren in. Na een tijd kwam er onderhoud aan de gebouwen en dan niet alleen aan de kerk maar ook aan de pastorie. Het kerkbezoek groeide niet maar begon terug te lopen door opvattingen en veranderingen in de kerk. Vooral de energietarieven drukten en drukken hoe langer hoe meer op de begroting van het geheel. Het parochiebestuur komt voor grote uitgaven te staan. We zullen er met elkaar de schouders onder moeten zetten met acties of ideeën om onze parochie te behouden.

Kunt u zich nog de dag herinneren dat onze pastoor De Vries letterlijk het dak opging om aandacht te vragen voor de restauratie van datzelfde dak van onze parochiekerk? Wat een fantastische dag was het, toen een hele dorpsgemeenschap achter het idee ging staan om er samen voor te zorgen dat dat nieuwe dak er zou komen. Met z'n allen zorgden we er voor dat door middel van allerlei acties genoeg geld ingezameld werd om de restauratie te betalen. Uit de vele positieve reacties uit het hele land sprak bewondering voor het feit dat een kleine dorpsgemeenschap tot zulke grote daden in staat bleek te zijn.

Woensdag 25 januari bleek, tijdens de eerste parochieavond van ons dorp, eens te meer dat alleen door een zo breed mogelijk gedragen initiatief het mogelijk zou moeten zijn om geld in te zamelen voor de nodige aanpassingen aan ons kerkgebouw. Dit kerkgebouw, dat voor zo velen in ons dorp een belangrijke plaats inneemt in hun leven, willen we ook voor de toekomst zo graag behouden. Met de plannen van onze bisschop in ons achterhoofd moeten we er als gemeenschap alles aan doen om onze parochiegemeenschap gezond te houden zodat er in de toekomst geen aanleiding voor het bisdom bestaat om na te denken over een eventuele sluiting van ons kerkgebouw. Daarvoor is het van het grootste belang dat we er ook in de komende jaren letterlijk en figuurlijk warmpjes bijzitten.

## Zoek en win

Ergens in Nieuw Schoonebeek is een fotolijstje met daarin het logo van deze krant verstoppt. Dit logo kan echt overal liggen/staan of hangen. Het is al in een van de gaten van de glasbak gevonden, in de supermarkt en op het podium tijdens een toneelvoorstelling. Het is de bedoeling dat u dit logo zoekt en het bij een van de redactieleden afgeeft als u het gevonden heeft. De vinder krijgt als beloning een overheerlijke slagroomtaart aangeboden door een van de lokale bedrijven. Dus mensen: "ogen open!" En succes! Hieronder een voorbeeld van het logo



**Het logo is dit keer gevonden door Johan Buursma. Hij zag het logo tijdens de bazar tussen de prijzen staan. Johan, gefeliciteerd!**



## Bedrijf van de maand: Bouwbedrijf Herbers BV

### Opvolging bouwbedrijf door zonen

Het jaar 2012 staat voor Bouwbedrijf Herbers BV in het teken van bedrijfsopvolging.

De jongste zoon Leon stapt dit jaar ook bij in het bouwbedrijf van vader Ruud Herbers. De andere zoon Sander werkt zelf al jaren als timmerman bij het bedrijf en Leon gaat zich toeleggen op de calculatie, administratie en overige werkzaamheden die Ruud voorheen deed.

Na meer dan 30 jaar stopt Ruud met het ondernemerschap, want hij gaat namelijk met pensioen. "In het begin blijft mijn vader wel nauw betrokken bij het bedrijf, want van al die jaren vakmanschap en kennis maken we nog graag gebruik" aldus Leon. "Hier kan ik straks ideaal op voortborduren met mijn eigen kennis en ervaring. Daarnaast ben ik met de B&U aannemersopleiding van Bouwend Nederland bezig om me nog beter te verdiepen in de bouwwereld, maar ook om gedegen en onderricht het bedrijf dit jaar over te nemen en mezelf een echte aannemer te kunnen noemen. We zien namelijk steeds meer dat onze klanten en architecten het belangrijk vinden om te kunnen vertrouwen op kennis, kunde en ervaring maar daar horen natuurlijk wel de juiste papieren en diploma's bij"

"Aan ervaring hebben we in ieder geval geen gebrek" aldus Ruud, "Aangezien ik in 1982 al voor mezelf met het bouwbedrijf ben begonnen. Toen nog met een werkplaats in de garage, waar we eigenhandig alle kozijnen, trappen, deuren etc. maakten. Later is de werkplaats verplaatst naar Europaweg 257 achter het huis van Sander. Hier hebben we voor al onze materialen, gereedschappen en houtvoorraden ruimschoots plaats. Dankzij onze moderne en ruime werkplaats kunnen we daar ook diverse houtbewerkingen uitvoeren. De bedoeling is dat het kantoor binnenkort ook bij de werkplaats komt."

De werkzaamheden van het bouwbedrijf zijn voornamelijk gericht op nieuwbouw, verbouw en onderhoud van woningen, boerderijen, stallen en schuren, maar ook bedrijfspanden zoals kantoren, scholen en winkels. Kortom ervaring op elk vakgebied. Ruud: "We gaan altijd voor kwaliteit en dan ook nog tegen redelijk scherpe prijzen. Maar soms moeten we na veel rekenwerk wel eens projecten laten schieten omdat de klant ergens anders goedkoper terecht kon. Dan is het niet anders, maar voor dergelijke bodemprijzen kan men tegenwoordig geen kwaliteit meer garanderen, daarvoor zijn de marges te klein".

Naast de bouwwerkzaamheden spitst het bouwbedrijf zich ook steeds meer toe op het geven van bouwtechnisch advies op het gebied van ontwerp en constructies tot energiebesparende tips en informatie over duurzaam bouwen.

Dus heeft u ook (ver)bouwplannen en wilt u ook kwalitatief goed bouwen tegen een eerlijke prijs? Dan willen wij u graag van dienst zijn. Vraag vrijblijvend om informatie, advies of een offerte. Bel 0524-541550 of kijk op [www.bouwbedrijfherbers.nl](http://www.bouwbedrijfherbers.nl)

## Activiteitenkalender

3 en 4 maart	Toneel, Zwarte Racker
25 februari	Skieen, Tienerwerk
10 maart	Instuif, Tienerwerk
13 maart	verg. dorpsbelangen, 20 uur
17 maart	Optreden Carmina Burana
24 maart	Zwemmen, Tienerwerk
24 maart	Apres Ski party, de Spinde
7 april	Instuif, Tienerwerk
8 april	Paasvuur, St. Willehadus
14 april	Blues en Rocknroll, de Spinde
21 en 22 april	Kunstroute, Wllmsboo
29 april	Koninginnenacht, de Spinde
30 april	Koninginnedag, ijsbaan
15 mei	Verg. Dorpsbelangen, 20 uur
17 mei	Muziekavond, Rumah Pemuda
30 juni, 1 juli	Rumah Live, de Gruinte
10 t/m 18 aug	Zomerkamp Verrow's
11 t/m 18 aug	Zomerkamp Verkenners
11 september	Verg. Dorpsbelangen, 20 uur
13 november	Verg. Dorpsbelangen, 20 uur

Zou u ook graag uw activiteit in deze kalender terug willen zien?

Stuur dan even een mailtje met de data naar [hejtalheurd@live.nl](mailto:hejtalheurd@live.nl).

Dit keer geen ingekomen oproepen, maar heeft u een oproepje? Stuur dan gerust een mailtje naar [hejtalheurd@live.nl](mailto:hejtalheurd@live.nl)

Hier had uw oproepje kunnen staan!

Heeft u een nieuwtje of artikeltje voor Hej 't al heurd? Stuur dit dan in voor 1 april 2012!  
Dit kan via de mail of in de brievenbus bij Slim.

## Huisje Weltevree

### Wie bent u?

Ik ben Johnnie Herbers en ben getrouwd met Catrien Veltrop. Dit jaar is het 30 jaar geleden dat wij in het huwelijksbootje zijn gestapt. We hebben eerst in de Molenaarslaan gewoond. Daar zijn ook onze beide dochters, Melanie en Viola, geboren. In 1994 zijn we verhuisd naar de Vierakkers.

Melanie gaat in augustus dit jaar trouwen met Jean-Patrick.

De vriend van Viola heet Klaas. Toeval of niet, maar beiden werken bij de defensie, in Leeuwarden en Ermelo.

### Hoe lang woont u hier?

Ik heb mijn hele leven in Nieuw Schoonebeek gewoond en ben aan de Europaweg geboren.

Catrien is geboren in Weiteveen.

### Wat doet u in uw vrije tijd?

Mijn vrije tijd wordt regelmatig gebruikt voor vrijwilligerswerk.

Ik zit in Dorpsbelangen en de Beheergroep van de Dorpshoeve.

Op de woensdagavond ga ik naar de badminton en op zondagmorgen een potje voetballen met de oudjes.

Catrien steekt in haar vrije tijd veel energie in haar grote hobby, namelijk het maken van patronen en kleding. Ook doet ze vrijwilligerswerk bij Promens Care.

### Welke gebeurtenis heeft indruk op u gemaakt?

Gebeurtenissen die indruk op ons hebben gemaakt zijn er zoveel.

Het meest heugelijke feit is wel, de geboorte en het zien opgroeien van onze beide dochters.

### Wat ik nog gezegd wil hebben.

Nieuw Schoonebeek is een klein gezellig dorp met veel leuke feesten waar oud dorpbewoners graag voor terugkomen.

Om iets te organiseren heb je veel vrijwilligers nodig en daar is vaak een tekort aan.

Je komt altijd dezelfde mensen tegen die bestuurs- en/of vrijwilligerstaken uitvoeren.

Alleen samen houden we het in stand en gezellig.

De kwaliteit hangt niet af van wat er gebeurt, maar hoe je erop reageert en eraan mee doet.