

Hej 't al heurd



Redactieadres: hejtalheurd@live.nl

Februari 2013

Jaargang 5 nr. 1

Dorpskrant Hej 't al heurd is een uitgave van enkele vrijwilligers uit Nieuw Schoonebeek in samenwerking met dorpsbelangen en is bedoeld om de Nieuw Schoonebeekse bevolking op de hoogte te houden van de activiteiten, nieuwtjes en dorpsbelangen. Hej 't al heurd wordt huis aan huis in Nieuw Schoonebeek verspreid.

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden kopij aan te passen aan de opzet en beschikbare ruimte in het blad.

Hej 't al heurd wordt eens in de twee maanden verspreid. Kopij kan een maand voor de volgende editie worden ingeleverd op het redactieadres of gemaïld worden.

Redactieadres:
Europaweg 309a
Kerkenweg 17
Europaweg 135a
Molenaarslaan 39
Europaweg 233
Of in de redactiebus bij supermarkt Slim.

Mail: hejtalheurd@live.nl

Bericht van Oes Kluppie.

Op 2 en 3 maart Speelt Oes Kluppie weer toneel in de Zwarte Racker. Met het stuk "Mie Tarzan joe Jantje".

Het stuk (met een beetje erotisch) gaat over boer Lubbert Jalving.

Hij is liefhebber van een beste borrel, maar ook van mooie vrouwlui.

En daarom bedenkt hij een toneelstuk waarin hij als Tarzan de hoofdrol gaat spelen.

Samen met Marina, dat stuk wat in 't plaatselijk café achter de bar staat.

Als zien vrouw Bertha daar achter komt, nou dan bunt de rapen gaar.

In de pauze is er een geweldige verloting met dikke prijzen,

die onze sponsors aangeboden hebben. Zaterdag 's avonds speelt de Rackerband tot in de kleine uurtjes.

Voorverkoop € 5,00 aan de zaal € 6,00

Voorverkoop adressen zijn:

Monique Rozeman Europaweg 136 tel.541935

Ria Grooten Europaweg 261 tel.541230

Leida Steffens van Eklaan 32 tel. 541290

Marinus Wendker Europaweg 101 tel 541150

Tot ziens en de groeten van de speulers van Oes Kluppie.

25 jaar K.B.O.

De K.B.O.afdeling Nw.Schoonebeek bestaat in April a.s. 25 jaar een heugelijk feit om bij stil te staan en om dit te vieren met onze leden.

In deze 25 jaar is gebleken dat het nog steeds een belangrijke functie heeft voor ons dorp.

Het samen zijn en de ontmoetings middagen, die soms ontspannend maar ook informatief zijn.

Onze afdeling telt op dit moment 175 leden en gelukkig melden zich ook steeds meer jongere senioren die lid worden, de contributie is €20.00 per jaar en daarvoor heb je gezellige middagen en kun je deelnemen aan leuke fietstochtjes, in de wintermaanden elke 14 dagen een knutselmorgen, elke maand de nestor en iemand die tegen reiskosten vergoeding uw belasting formulier invult.

Heel veel reden dus om lid te worden van onze bond zodat wij ook de volgende 25 jaar nog kunnen bestaan.

Maar de K.B.O.is op de eerste plaats een bond met landelijk de meeste leden die zich sterk maakt voor de senioren, dit is op dit moment landelijk van groot belang, maar ook in onze gemeente zijn wij vertegenwoordigt in O.S.O. en de seniorenraad.

het bestuur van de K.B.O.

40 jaar Neijoaarsvístie van de Apostelen

De apostelen bestaan uit Tonnie, Herman, Bennie Buter (van Buter Hain), Gerry Alers (van Alers Harm), Geert Alers (van Alers Toon), Bennie Alers (van Alers Hain), Herman Swieters (van Swieters Hain), Jos Bos (van Bos Jans), Henk Berens (Berens zien Hans), Andre Blaauwgeers (van Blaauwgeers Harm) en Toon Striper (van Striper Harm). Wij zijn al vanaf de lagere school een vriendenploeg en trekken nog steeds met elkaar op. Na de lagere school groeiden wij enigszins uit elkaar, dat kwam doordat de wichter er toen bijkwamen en sommigen vroeg verkering kregen. Toen de scouting een voetbaltoernooi organiseerden, bedachten wij om in gepaste kleding te komen. Wij kwamen in apostelkleding op het veld, na onze wedstrijden in de pool gingen we aan het bier, we waren uitgespeeld. Toch moesten we de finale nog spelen. En penalty's nemen met bier op ging veel beter. We wonnen de finale en sinds die tijd bestaat het Aposteltoernooi. Hierdoor werd de groep weer hechter, we betalen iedere maand (nog steeds) een bedrag voor een jaarlijks feest. Vanaf die tijd gaan we ook ieder jaar op 2 januari langs alle kameraden om de vrouwen en kinderen, als ze nog thuis wonen, de nieuwjaarswensen te brengen. Per jaar zijn 2 Apostelen verantwoordelijk voor lief en leed, zo zijn ze ook de BoB op 2 januari. We starten 2 januari om een uur of elf, dan gaan we eerst naar Sleen bij Toon Striper een paar pilsjes drinken in de bar en praten over de paarden en de zaak. Dan gaan we naar Erica (lekker water) waar Geert Alers wel bier heeft, maar helaas niet Ons bier (Amstel). Ineke was dit jaar aan het werk, dit vindt Geert prima, iemand moet de kost verdienen. Op naar Schoonebeek, naar Andre Blaauwgeers daar wordt het wel en wee van het Griendtsveenpark besproken en hier worden de zoute haringen naar binnengewerkt. Door naar Jos Bos, Jos is al jaren bezig met het maken van een film over de gebeurtenissen van de Apostelen, hij laat een stukje zien van het 25 jaar huwelijk van Toon en Ginie. Hier drinken we ook weer wat onbekend bier. Dan hebben we de overlopers gehad en gaan naar Nieuw Schoonebeek. In Nieuw Schoonebeek beginnen we bij Henk Berens en daar krijgen we Ons bier (Amstel) te drinken, we liggen goed op schema ongeveer 1 uur per adres. Herma brengt ons door naar Gerry Alers (nu kunnen we allemaal drinken), waar de gehaktballetjes klaar staan en bier om ze weg te spoelen. Een traditie bij Gerry en Tilly is wegen, ieder Apostel moet onder streng toezicht van Tilly op de weegschaal. Herman Buter houdt al tien jaar een grafiek bij over de gewichten per Apostel. Gemiddeld groeien de Apostelen met de leeftijd mee. Diegene die het afgelopen jaar het meest gegroeid is, kan die dag de hapjes verder wel vergeten en mag ze alleen nog doorgeven. Van Gerry Alers gaan we naar Bennie Buter waar de eigengemaakte snert van Marietje klaar staat, hier is ze de hele dag druk mee bezig geweest, de snert gaat er goed in (we zitten nu op een niveau dat we meer eten dan drinken). Van Bennie naar Tonnie Buter, daar worden eerst de kanaries gekeurd. Daarna over op het bier en de Johannes Berends likeurtjes. Dan naar Herman Swieters in de van Eklaan, die al enkele jaren kwakkelt met zijn gezondheid maar veel mailtjes verstuurd die dan uitgebreid besproken worden. Op naar Herman Buter, hier via de Belgische hazen naar de gekookte eieren en na een paar bier op naar het laatste adres. Het laatste adres is altijd Bennie Alers, hier komen nog meer soorten snapsies/likeurtjes op de tafel, de verhalen worden steeds sterker en één van de Apostelen gelooft zichzelf, ik zal verder geen namen noemen Toon. Hier eindigt altijd een lange gezellige dag, Ginie de vrouwelijke BoB zorgt ervoor dat een gedeelte van de Apostelen weer veilig thuiskomt. We hopen deze traditie nog in lengte van jaren voort te zetten.

Een Apostel



Carnaval

Moi, wij zijn de flamingo vangers uit nieuw-schoonebeek, we zijn een groep van 20 man van verschillende leeftijden. In het begin waren we twee aparte groepen, maar omdat we allebei kleine groepjes waren en de kosten wouden drukken zijn we samen gegaan onder de naam de flamingovangers. We zagen het niet zitten om een kar te bouwen, dus zijn we op marktplaats opzoek gegaan naar een kar en hebben er een gevonden. Het was een grote boot die te koop stond in groesbeek (lekker in de buurt). Toen we besloten hadden de kar te kopen hebben we een chauffeur met trekker opgezocht die voor ons de kar op wou halen. Op een zaterdag in oktober was het zo ver, we gingen de kar ophalen. 's Morgens vroeg rond een uur of 6 gingen we op weg en waren er rond een uur of 11s'avonds weer. Tijdens de tocht hebben we veel beleefd, zo hebben we o.a. een viaduct op de snelweg geraakt (we waren te hoog) ook hebben we paar lantaarnpalen kapot getikt en raakten we het dak van een benzinstation. Toen de kar eindelijk in Nieuw-Schoonebeek was, was er van de bovenkant niet veel meer over. Dus toch werk aan de winkel, zo zijn we paar maanden van te voren rustig begonnen met de weder opbouw van de kar. Toen de kar eindelijk klaar was, stond carnaval ook al weer voor de deur. Het begon allemaal vrijdags al met het inwijden van de kar. De eerste optocht waar aan we mee deden was zaterdagmorgen in weiteveen, daarna zijn we door gereden en vierden 's middags de optocht in Zwartemeer. We hadden ontzettend veel plezier op de kar en vierden dat na de tijd nog even door met een rondje schoonebeek. De volgende optocht was zondags in Barger-Oosterveld, we zijn 's morgens

om 10 uur vertrokken en zijn met 3 andere karren uit nieuw-schoonebeek heen gereden. Het was een hele mooie optocht met veel praalwagens, toen het voorbij was hebben we lekker gegeten bij de MC Donalds, helaas werden we daar niet gewaardeerd. Als laatste optocht stond Barger-Compascuum voor de deur, een optocht met net zulke mooie praalwagens als Barger-Oosterveld. Na de optocht hebben we gegeten bij de shoarma tent in Klazienaveen. Helaas was de politie niet blij met onze muziek en gingen we snel verder. Wij hadden er nog niet helemaal genoeg van en vonden dat een rondje Nieuw-Schoonebeek nog wel kon. Al met al hebben we een topweekend gehad en zijn we zeker van plan om volgend jaar weer mee te doen!



Groetn, De Flamingovangers!

Beste Nieuw Schoonebikers,

Zoals jullie misschien nog weten heeft vorig jaar het toenmalige bestuur van De Wiekslag te kennen gegeven te willen stoppen met hun activiteiten voor het zwembad. Allen hadden zich al jarenlang met ziel en zaligheid ingezet voor het onderhoud en runnen van het zwembad.

Vorig jaar hebben Bart Wubbels, Geert Hendrik Niers en Dick Rogge zich aangemeld om een aantal van de werkzaamheden, het (technisch) onderhoud, over te nemen. Samen met Harrie Beerling, Ab Santing en Herman Wenneker willen we het ook dit jaar graag voortzetten.

Alleen.....we missen de deskundigheid om het secretariaat en het penningmeesterschap goed te kunnen uitvoeren en daarvoor zoeken we 2 vrijwilligers. Wie o wie zou dit willen doen?

Voor informatie kun je bellen naar Dick Rogge, telefoonnummer 0524-541219 of rogge.platzer@planet.nl.

Winterkamp verkenners 25-27 januari 2013 te Grolloo

Vrijdagavond, kwart over zeven, vetrokken we uit het o zo mooie Nieuw Schoonebeek. We gingen met volle toeren naar de tachtig, op naar Grolloo. Eenmaal aangekomen in de Boerhaarshoeve werden onze kamers ons toegewezen. Het waren mooie kamers, en alle groepen sliepen op een aparte kamer. Vervolgens, toen alles was uitgepakt, gingen we het spel 'Manhunt' doen in het bos naast ons verblijf. Manhunt is een spel waarbij de halve groep weg moeten rennen met een band om hun arm (dit zijn de vluchters) en de andere helft moet ze in het bos zoeken (dit zijn de jagers). De vluchters kregen 90 seconden voorsprong. Toen we weer terug waren in ons superverblijf had leider Heiny overheerlijke chocolademelk gemaakt, en leider Leon maakte knakworsten op een broodje, precies op temperatuur. Later op de avond deden we nog een kaartspel, en daarna gingen we de eerste 'rustige' kampnacht in. De volgende ochtend gingen we schaatsen op een vlakbij gelegen ijsbaan. Daar werden de eerste wedstrijden gereden. Toen we eenmaal thuis waren in ons super-de-luxe verblijf moesten we onze zwemkleding pakken en gingen we weer in de auto op weg naar de Bonte Wever in Assen. Toen we aankwamen in de Bonte Wever kregen we de regels van het zwembad te horen, daarna gingen we ons omkleden. We hebben gezellig de hele middag gezwommen, je kon zelfs in de sauna. Eenmaal uitgezwommen, gingen we even lekker douchen. Later kregen we patat, in een eigen zaal in de Bonte Wever. Na heerlijk te hebben gegeten met de hele groep, zijn we weer naar het onvoortreffelijk mooie kamp teruggekeerd. Daar moesten we naar boven, omdat onze superleiding het 'Uitdaagspel' klaar ging zetten. Het uitdaagspel is een spel met een lange slinger met allemaal kaartjes met namen erop van alle spelers. Je mag één of twee spelers voor je op de slinger uitdagen voor allerlei spellen. Dit hebben we de avond gespeeld. De nummers 1, 2 en 3 en de laatste plaats kregen een prijs. Toen alles afgelopen was, en iedereen doodop was van het zwemmen en de eerste 'rustige' nacht, was het voor het eerst stil en konden we uitslapen. Na even lekker uitgeslapen te hebben gingen we zondag nog een quiz doen met drukknoppen. Het spel werd fanatiek gespeeld door de groepen. Er waren vier groepen; de Moffels, de Meistermott'n, de Deurklinken en de Welpen. Toen we allemaal beneden waren gingen we snel nog een sneeuwpop maken,

omdat het ging dooien en regenen. Er werd besloten dat de o zo mooie sneeuwpop vermoord moest worden, dus sprong Dennis Wegkamp er met een body-check dwars doorheen. Vlak daarna kwamen een paar ouders er al aan, dus de tassen werden ingeladen en de al zo 'netjese' kamers werden opgeruimd. Het einde van het kamp was daar. Over het hele kamp waren er punten te verdienen voor nachtrust, winnaars van spellen etc. De Moffels hebben dit jaar gewonnen. Dit was het laatste nieuws van het kamp, toen gingen we op huis aan. Het was een supergezellig en mooi winterkamp!!!



Geschreven door: Dennis Wegkamp en Mike Mohlmann

Hejtalheurd...

...dat Carmina Burana meedoet aan de wedstrijd "het leukste koor van Noord Nederland" in theaterboerderij De Noorderbak in Roswinkel. Na hun eerste optreden op 27 januari staan ze met 139 punten bovenaan en zijn gegarandeerd van een plaats in de halve finale. Die halve finale is op zondag 10 of 17 maart a.s. Bij het ter perse gaan van deze editie van Hejtalheurd was nog niet bekend op welke datum zij ingedeeld zijn. U bent van harte welkom om de halve finale bij te wonen. Om te weten op welke datum Carmina Burana moet optreden kunt u het best regelmatig kijken op de site van de theaterboerderij.
www.theaterdenoorderbak.nl

Secretariaat:
J. Herbers
Vierakkers 23
7766 BL Nieuw Schoonebeek
Tel: 0524-542152
E-mail: j.herbers@kpnmail.nl

Vereniging Dorpsbelangen Nieuw Schoonebeek



Nieuws van Dorpsbelangen

Betreffende plan Ans: GOED NIEUWS: bouwbedrijf Zomers zal binnenkort beginnen met het bouwrijp maken van het terrein, waarna ze, indien het weer goed blijft, met de bouw van de appartementen beginnen. Planning is dat het eind dit jaar gereed zal zijn.

Er waren weer diverse aanvragen voor de budgetten pot. Goed onderbouwde aanvragen met een bijgevoegde offerte, een deel zelfwerkzaamheid, kunnen rekenen op een bijdrage. Zoals een gedeelte voor de bestrating voor de voetbalkantine en sporthal, de tweety party, de jeugdsoos en scouting. Voor informatie kunt u contact opnemen met Annette van der Zwan.

We geven ook regelmatig klachten door naar de gemeente via het meldpunt: afgelopen tijd betreffende het zout strooien. Dit kunt u als inwoner ook doen, mocht u klachten hebben. Dit kan via internet of telefonisch. Op onze laatste vergadering hadden we mensen uitgenodigd van Qbuzz. Er zijn nogal eens problemen met de OV chipkaarten. Het is en blijft een moeilijke materie. Zones, sterzones en ritnummers, wegwerkzaamheden, overal kan iets fout gaan, maar het vervelende is dat de jeugd: of extra moet betalen (terwijl men een maand/jaar kaart heeft, of de bus niet in mag. Heeft u hierover vragen/problemen, dan kunt u contact opnemen met Han Gerth.

Staatsbosbeheer heeft ons geïnformeerd over een mooie wandelroute die gerealiseerd zal worden, ten noorden van de Boovenen, achter het zwembad langs. Geen verhard pad, maar wel begaanbaar.

En we hebben met de redactie van Hej't al heurd gevierd dat ze al aan hun 5e jaargang zijn begonnen. Geweldig. En de meeste reacties op onze dorpskrant zijn goed.

SEV staat voor Sociaal Economische Vitalisering en is geld voor 2013 door de provincie beschikbaar is gesteld. Het totaal bedrag is €50.000,- en is beschikbaar voor de buitengebieden van Emmen.

De bedoeling is dat dit geld besteed wordt aan projecten die de vitalisering van een (plattelands) gebied stimuleren. Het geld kan dus in principe worden besteed in Nieuw-Schoonebeek. Maar dan moeten er ideeën komen!

Te denken valt aan alles wat je maar kunt bedenken. Als het maar om vitalisering gaat. Nieuw-Schoonebeek heeft een herberg, er is een buurthuis, een buurtsuper, een kerk, een cafetaria, een café, een Boo en nog een cafetaria en nog wel een paar dingen.

Wat zou het mooi zijn als er in Nieuw-Schoonebeek een nieuwe stimulans gegeven kan worden aan de sociale en economische mogelijkheden.

Denk er eens over na of je een idee hebt (concepten, dromen) waarmee we het SEV geld goed kunnen gebruiken.

Als er een mooi project uit kan komen (verder uitgewerkt dan dromen en concepten) dan kunnen we een aanvraag doen uit de pot.

Het addertje onder het gras is dat er van co-financiering sprake moet zijn. Maar als er een goed, mooi project geformuleerd kan worden, dan zoeken we vanzelfsprekend naar mogelijkheden om co-financiering tot stand te brengen.

Indien u ideeën heeft kunt u die indienen bij j.herbers@kpnmail.nl of hn.vander.zwan@hetnet.nl

Plastic zakken voor gescheiden afval inzamelen zijn verkrijgbaar bij het Infohuus in de Dorpshoeve. Elke dinsdag en donderdag geopend van 9.00 – 11.30 uur.

Zie je zaken in het dorp betreffende grijs en groen, of onveilige situaties, bv. gaten in straten, dan kan dit gemeld worden op de site van de gemeente Emmen: www.emmen.nl (melding openbaar gebied). Heeft als voordeel dat je je melding ook op papier hebt.

Of u kunt bellen met Han Gerth (542373) of Arend Hofkamp van Buurtsupport (0612295922).

Rumah Rock Reünie

In de "Hej't al heard" van oktober 2012 werden jullie geïnformeerd over de plannen om een Rumah Rock Reünie (RRR) te organiseren. Ook stond daar in vermeld dat er in de volgende editie de vorderingen zouden worden verteld. Alleen waren de drukpersen van "Hej't al heard" ons te snel af. Daardoor kunnen we nu wel meer nieuws in deze uitgave publiceren.

Maar eerst nog even een korte samenvatting van wat Rumah Rock nou eigenlijk was. Je zou kunnen zeggen dat Rumah Rock de voorloper was van het huidige Rumah Live.

Rumah Rock werd als naam bedacht voor het festival op de zaterdagavond van Stichting Tuinfeest Rumah Pemuda. Want naast de zaterdagavond (open air) was de opening van het tuinfeestweekend op de vrijdagavond (1 band in de soos) en dan had je nog de zondagmiddag en zondagavond (met grote BBQ)

Deze Stichting Tuinfeest Rumah Pemuda (STRP) is in 1988 ontstaan om een scheiding te creëren tussen het jaarlijkse tuinfeest van de jeugdsoos Rumah Pemuda en jeugdsoos Rumah Pemuda zelf. Het tuinfeest (weekend) zoals we het nu kennen heeft eigenlijk dus een lange maar vooral ook mooie historie, alleen het jasje is in de loop der jaren een beetje veranderd. STRP dus opgericht in 1988 en het laatste jaar was in 1997. In deze periode hebben een keur aan bands op de bühne gestaan in Nieuw-Schoonebeek, van regionaal tot nationaal en internationaal.

We noemen het Rumah Rock Reünie omdat Rumah Rock in de volksmond ook wel werd gebruikt als men het tuinfeest bedoelde en andersom. Het is een gedeelte van de tuinfeest historie wat we willen laten herleven voor die gene die erbij zijn geweest als ook voor die gene die er niet bij waren of konden zijn (denk aan de kleinen van toen) en eens willen weten wat er die periode zich allemaal heeft afgespeeld. Een reünie zoals de meeste reünies eigenlijk gaan, oude herinneringen ophalen. Dit keer niet een schoolklas uit het jaar zoveel maar Rumah Rock of anders gezegd het tuinfeest.

Omdat het onmogelijk is om alle bands uit die tijd te laten optreden of te laten vertolken door 1 of 2 bands, hebben we gekozen voor 2 bands die allebei zo hun eigen kwaliteiten hebben en links en rechts ook nog een nummer ten gehore brengen die je zeker zult herkennen van Rumah Rock. Wil niet zeggen dat je de rest van het repertoire niet zult herkennen, integendeel, deze 2 bands zullen menig muziek liefhebber het hart sneller doen laten slaan.

Het hoofdprogramma wordt voor rekening genomen door de Hay Stack Heroes. Deze vier muzikanten uit Delft leggen hun hele ziel en zaligheid in de old school rock and roll.

Van Deep Purple tot Herman Brood, van AC/DC tot Rolling Stones, van Queen tot Iggy Pop, van ZZ Top tot Van Halen, van Jimmy Hendrix tot Black Crowes, je zou haast zeggen dwars door de tuin van de top duizend allertijden.

De Hay Stack Heroes hebben een degelijk fundament, de bands formatie begon in de herfst van 2006 en een aantal testrondes verder, in de late zomer van 2007 was deze rock machine compleet om elke zaal plat te spelen.

Niet voor niets waren deze rockers in 2009 dan ook de favoriet van de jury in de finale van de Saturnes cover battle te Scheveningen.

Het voor programma, Men In Red Woolen Shirts speelt een iets ander genre, maar is wel een absolute aanrader. Niet alleen omdat de drummer van deze jonge twee mans formatie Niels Fischer uit Nieuw-Schoonebeek komt, maar ook omdat Niels samen met Kevin Bos(zang en gitaar)een sound weet te produceren die je zo in het rijtje: CCR, White Stripes, The Doors , Johnny Cash kunt plaatsen.

En dat deze twee van top tot teen muziek ademen blijkt ook uit het feit dat beide in het laatste jaar zitten van KTM(Kunst Theater en Media)te Groningen, waar ze de richting Artiest Muziek volgen.

Hierna willen ze naar de Rock Academie in Tilburg.

Misschien is het daarom dan ook niet zo raar dat ze naast herkenbare covers ook een aantal niet minder smakelijke eigen songs ten gehore brengen.

Dit is wat betreft live muziek de invulling van deze avond. Want voor, tussen en na de bands is er nog altijd een digitale voorraad muziek in de soos aanwezig.

Digitaal is ook de dubbel cd, hierop staat de hele periode van Rumah Rock: 1988 tot en met 1997. Mocht je deze graag aan jouw collectie toe willen voegen, dan is dat mogelijk voor 5 euro. Onder het motto van 1 halen is 1 betalen kun je hem verkrijgen bij Supermarkt Slim.

En behalve muziek is er ook nog de mogelijkheid om in de vooravond (tot +/- 23.00u) een heel archief aan foto- en knipselwerk door te spitten. Sommige van deze memorabele kiekjes staan inmiddels ook op Facebook.

Is het te druk bij de "fotohoek", geen nood door middel van een beamer zal er de hele avond een diavoorstelling draaien met een greep uit de talloze tuinfeestmomenten.

Verder zijn we nog aan het brainstormen om het geheel een beetje aan te kleden, een mini Dommelsch kanaal of een bouwhekje met landbouw plastic zal toch al gauw mooie of voor sommige misschien minder mooie herinneringen oproepen.

Nog even belangrijke info:

- Datum: 16 maart 2013.
- Locatie: Dorpshoeve/soos.
- Zaal open: 20.30 uur.
- Aanvang: 21.00 uur.
- Voorverkoop: Soos en Slim.
- Kosten: Voorverkoop 5 euro, kassa 7,50 euro.
- Start voorverkoop: Is inmiddels van start gegaan.
- Rumah Rock Reünie op facebook.
- Twitter: @RumahRockReunie.

Mocht de volgende "Hej't al heard" nog voor 16 maart verschijnen dan zullen we proberen om dit keer wel de druk persen voor te blijven, mocht hij later verschijnen dan kunnen we hopelijk een mooi verhaal schrijven over hoe gezellig het is geweest.

Tot zover het laatste nieuws, iedereen kalm an en tot RRR.



Robert Scherpen gaat Alp d'Huez beklimmen

Op 6 juni ga ik proberen om 6 keer de Alp d'Huez te beklimmen. Dit allemaal voor het goede doel. De strijd tegen kanker.

Ik kan er nu veel over gaan vertellen, maar de meeste info vinden jullie in de link.

<http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/robertscherpen/robert-scherpen/actie.aspx>

BAZAR v.v. SCHOONEBEEK – al decennia lang een traditie

Elke vereniging heeft als standaardinkomstenbron de contributie van de leden. Om deze zo laag mogelijk te houden worden ook andere bronnen aangeboord. Financiële ondersteuning, ook wel sponsoring genoemd, is pas mogelijk vanaf 1985 toen tenuesponsoring en reclameborden werden toegestaan door de KNVB. Het was een nieuwe vorm van kosten dekken en een nieuwe inkomstenbron voor de vereniging. Daarvòòr en nog steeds houdt de voetbalvereniging Schoonebeek een jaarlijkse bazar; naar verluidt nog als enige vereniging in Noord-Nederland. De bazar van Schoonebeek is inmiddels een traditie maar ook elk jaar een gewaardeerde meevaller voor de clubkas. Kijken we in Wikipedia dan staat het woord Bazar voor “een markt in Oosterse landen zijnde een uit enkele kramen bestaande straat waar goederen worden verhandeld”.



De voetbalvereniging Schoonebeek werd op 15 september 1930 officieel opgericht. Veldhuur, ballen, doelnetten, hoekvlaggen, kalk voor de lijnen en overig voetbalmateriaal brachten de nodige kosten met zich mee en niet alles kon uit de contributie worden betaald. Om rond te komen bedacht het toenmalige bestuur een bazar te organiseren. De eerste bazar vond plaats in Café Wolken (bie Steffens Jan) en dat zal omstreeks 1960 zijn geweest.

Een weekend in de maand oktober werd jaarlijks als geschikt bevonden om de bazar te laten plaatsvinden.

De hoofdmoot werd verzorgd door het Rad van Avontuur; na een flinke draai bleef de veer steken op één van de getallen van 1 tot en met 120. 30 houten blokjes met daarop 4 getallen werden eerst in de zaal aan de man gebracht tegen een bepaald inleggeld en daarna werd er aan het Rad gedraaid. Winnaar was de deelnemer die het overeenkomstige getal op zijn blokje had staan. Vòòrdat de volgende ronde kon worden gedraaid moesten eerst alle blokjes weer worden verzameld hetgeen een tijdrovende klus bleek te zijn. De blokjes werden later dan ook vervangen door vellen met daarop de 120 getallen en kon er sneller en meer rondes met het Rad worden gedraaid.

Uit Clubblad oktober 1974:

BAZAR

De jaarlijkse bazar in Hotel Steffens is weer een daverend succes geworden. Zo'n goeie hebben wij nog niet gehad. Met prijsschieten won G.Schnoing de 1e prijs; met sjoelen H.Schwieters de 1e én de 3e prijs en met kegelbiljarten was het F.Visser die de 1e prijs won. Ook de nieuwe attractie (doelschieten) sloeg bij iedereen goed aan. Het was uiteindelijk E.Bos die de 1e prijs won. Vooral de dans-avond was zeer geslaagd. De opkomst was groot en de gezelligheid was er helemaal.

Door het 50-jarig bestaan in 1980 zou het jubileumfeest in september en de bazar in oktober wel erg dicht achter elkaar plaats vinden. Besloten werd om de bazar te verplaatsen naar januari 1981 en nog steeds is januari de maand van de bazar; ook had de winterstop zijn intrede gedaan en was de kans op een voetbalvrij weekend des te groter.

Als prijzen werden schinken, nog steeds een traditie, taarten, en krentestoeten ingekocht. Overige prijzen zoals huishoudelijke artikelen werden gebracht door Lamain uit Veendam. Nadeel was dat de firma pas 's maandagsavonds na de bazar weer kwam om overgebleven spullen op te halen en af te rekenen. In afwachting daarvan kookte de kasteleinsvrouw een grote pot snert (met zwienehakken) voor de bestuursleden. Later bleek dat de prijzen ook dichterbij verkrijgbaar waren en werd Leico uit Emmercompascuum de leverancier.

Sponsoring werd steeds belangrijker en de plaatselijke middenstanders en bedrijven werden dan ook benaderd om prijzen ter beschikking te stellen voor de bazar hetgeen de inkoopkosten behoorlijk zou reduceren. Zonder dergelijke steun is het niet haalbaar om een bazar te organiseren. Om meer ter vermaak te bieden werden ook diverse attracties toegevoegd, zoals Doelschieten, Prijschieten, Kegelbiljart, en Naam van een Poppe raden. Vanaf 1976 heette de locatie Café Fischer en werd in 1994 omgedoopt in Café Europa. Het bestuur werd steeds vindingrijker om de gulden los te kloppen. Zo bedacht men attracties als tegen betaling Leeftijd, Lengte, of Gewicht van de gezamenlijke bestuursleden raden en kon men het Gewicht van een Zwientie raden; het varken was voor de winnaar met het juist geraden gewicht. Zaterdagmiddags was er voor de jeugdleden een kinderbazar, inmiddels is deze ook verplaatst naar de zondagmiddag. Om beschadiging intern te voorkomen werd voor het Doelschieten aan het café een tochtige tent geplaatst waarin die typische geur van vertrappt gras welig tierde. Ook de verkoop van soep, rookworst en patat vond plaats vanuit een snackkar op de hoek van het café. Jarenlang werd de bazar zondags afgesloten met een dansavond waarbij het Rad ook nog een paar keer draaide. Vaak kwam het voor dat de gewonnen prijzen pas 's maandags of later door de winnaars werden opgehaald; elk had daarvoor wel een hoek van het café gereserveerd maar ook raakte wel eens een prijsje zoek. Vanaf 2005 vindt de bazar plaats in Café-Rest.De Zwarte Racker. Het Rad van Avontuur zélf onderging na de vele draaibeurten een renovatie; de houten driepoot vanaf de beginjaren 60 bleef behouden maar daarop werd een nieuw kleurrijk Rad gemonteerd. Het bestuur hoopt nog jaren aan het Rad te draaien in het belang van de clubkas!



Henk Herbers
Secretaris v.v Schoonebeek

Hejtalheurd...

...dat Knipkar Belle Hair 10 jaar bestaat!

Het is al weer 10 jaar geleden dat Aniek Staphorst het plan opvatte om te starten met een “knipkar”; een kapster die bij u thuis langs komt.

De keuze hiervoor werd ingegeven omdat er in de regio al veel kapsalons waren/zijn en Aniek dacht dat er markt zou zijn voor mensen die niet makkelijk of op de “normale winkeltijden” naar de standaard kapsalon kunnen gaan.

Het blijkt na 10 jaar dat er vraag naar het concept is; Knipkar “Belle Hair” kan alle soorten van behandelingen/kapsels thuis doen. Alle benodigdheden heeft ze keurig netjes in kasten in de bedrijfsbus.

Een groot voordeel van de thuiskapper is natuurlijk dat flexibel gewerkt kan worden.

Zo komt het voor dat Aniek bij een vaste klant, een gezin met 9 kinderen, ook nog gevraagd werd de buurkinderen en vriendjes te knippen...!

Alle behandelingen die U ook in een kapsalon laat doen kunnen ook thuis uitgevoerd worden: knippen, kleuren, permanenten enz.

Mogelijkheden zijn natuurlijk thuis in eigen vertrouwde omgeving behandeld worden maar ook zijn diverse zorgcentra en thuiszorgorganisaties klant van knipkar Belle Hair.

Al met al blijkt na 10 jaar knipkar knipkar Belle Hair dat de keuze voor deze manier van werken goed gekozen is en dat deze manier van werken een uitkomst kan zijn voor vele mensen.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.bellehair.info



Zoek en win

Ergens in Nieuw Schoonebeek is een fotolijstje met daarin het logo van deze krant verstopt. Dit logo kan echt overal liggen/staan of hangen. Het is al in een van de gaten van de glasbak gevonden, in de supermarkt en op het podium tijdens een toneelvoorstelling. Het is de bedoeling dat u dit logo zoekt en het bij een van de redactieleden afgeeft als u het gevonden heeft. De vinder krijgt als beloning een overheerlijke slagroomtaart aangeboden door een van de lokale bedrijven. Dus mensen: "ogen open!" En succes! Hieronder een voorbeeld van het logo.

Hieronder ziet u een voorbeeld van het verstopte logo. Het zit in een doorzichtig lijstje. Het kan ergens staan, hangen of liggen. Let dus goed op, het kan overal tevoorschijn komen.



Bedrijf van de maand: Lubbers & Tienstra Timmer- en Metselwerken

Wij zijn Bart Lubbers (28) en Michel Tienstra (32) van Lubbers&Tienstra Timmer-en Metselwerken.

Samen zijn we in 2010 een bedrijf opgestart na een aantal jaren werkervaring te hebben opgedaan waaronder stages bij verschillende bedrijven.

We hebben het dan ook goed naar onze zin.

Lubbers&Tienstra is een allround bedrijf dat u kunt inschakelen voor diverse bouw-en verbouwingswerkzaamheden. Daarbij kunt u denken aan:

- Verbouwen of renoveren van uw woning
- Nieuwbouw
- Aanbouw van bijvoorbeeld een bijkeuken of garage

Voor vragen of opmerkingen kunt u gerust contact opnemen of een vrijblijvende offerte aanvragen.

Meer informatie kunt u vinden op onze website,
www.lubberstienstra.nl
Met vriendelijke groet,

Michel Tienstra en Bart Lubbers
06-29014937 06-15153958

Het logo is dit keer gevonden door Johan Buursma.

Johan, van harte gefeliciteerd met deze vondst en natuurlijk met de heerlijke slagroomtaart die jou wordt aangeboden door Lubbers & Tienstra Timmer- en Metselwerken.

We hopen dat het heeft gesmaakt!



Winterseizoen 2012-2013

Het was weer zover het winterseizoen is weer begonnen. De grote en kleine ijsbaan werden weer in gereedheid gebracht, de kleine ijsbaan werd schoongemaakt en onderwater gepompt. De grote ijsbaan kan hierdoor iets langer dicht blijven waardoor het ijs beter kan groeien. Nadat het een paar nachten goed gevoren had kon er dan eindelijk gebruik gemaakt worden van de kleine ijsbaan, het was dan ook direct een drukte van jewelste. Maar koning winter had nog meer voor ons in petto, hij bracht ons namelijk een dik pak sneeuw. Maar het ijsbaanbestuur was goed voorbereid, we hebben namelijk vorig jaar een sneeuwrees aangeschaft die ons veel en zwaar werk uit handen neemt. Hierdoor kon dan ook grote ijsbaan in gereedheid gebracht worden.

Hoewel het een vrij kort schaatsseizoen was heeft toch jong en oud nog gretig gebruik gemaakt van het schaatsen en de sledeheuvel, zo heeft de basisschool hun schaatswedstrijden gehouden.

en had tienerwerk er nog een schaats discoavond, al met al nog een mooie winter periode mede namens de vele vrijwilligers waar wij ook niet zonder kunnen.

P.s voor meer foto's kunt u terecht op www.facebook.com/ijsbaandescheuvel
(De foto's en informatie m.b.t de ijsbaan kunt u ook zonder facebookaccount bekijken).

Bestuur ijsbaan vereniging . De Scheuvel.



Groeten uit... Frankrijk!

Even voorstellen. Mijn naam is Hans Bos "ene van" Bos Jans. Wij hebben lange tijd gewoond in de oude boerderij van tante Marie Bosch waar nu de Boschhof is.

Ik ben in 1967 vertrokken naar Amsterdam en heb daar tot mijn pre-pensioen in het Basisonderwijs gewerkt. In Amsterdam heb ik mijn partner leren kennen die in het Speciaal Onderwijs werkte. Tijdens de zomervakanties waren we vaak in Italië en Frankrijk en zo ontstond het idee: als we rond de 60 zijn vertrekken we naar het Zuiden. Zover mogelijk vanwege het weer en de mediterrane omgeving.

Het is St. Siffret geworden vlakbij Uzès, een historisch stadje tussen Avignon en Nimes. Hemelsbreed 45 km van de Middellandse Zee, maar met de auto heb je ruim een uur nodig om in de dichtstbijzijnde badplaats te komen, Grau du Roi. In St. Siffret hebben we een flink stuk grond gekocht en daarop een huis (met zwembad!) laten bouwen en zelf verder afgewerkt. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Voor je het weet is er gebouwd met de Franse slag, vooral omdat we tijdens de bouw nog in Amsterdam woonden. Maar de ellende van wat je vaak ziet in: Ik vertrek, is ons bespaard gebleven. We hebben wel eens vreselijke verhalen gehoord.

Wij wonen daar nu sinds februari 2007 tussen de Fransen in een rustige wijk vlakbij het zeer oude verstilde dorp. Geen winkels, wel een restaurant.

De omgeving is prachtig. Heuvelachtig maar niet zo hoog. De Cevennen, veel hoger, vlakbij. Wij wonen op 287 m. Je kunt er goed fietsen en wandelen. In de verte is altijd de Mont Ventoux te zien, zeer bekend bij de fietsliefhebbers.

in de buurt is ook veel te zien en culinair te genieten. Avignon en Nimes zijn prachtige steden waar nog veel is te zien uit het Romeinse verleden. In Nimes is bijvoorbeeld nog een arena te bewonderen waar tot op de dag van vandaag nog stierengevechten met dodelijke afloop plaatsvinden (helaas). En Spanje en Italië zijn niet ver.

Bijna op loopafstand bij ons vandaan bevindt zich de Pont du Gard, een Romeins aquaduct dat het bronwater van Uzès over de Gardon naar de termen van Nimes transporteerde.

Wij zijn het meest georiënteerd op Uzès, een prachtig gerestaureerd stadje met vele monumenten en een regionale zaterdagmarkt waar je je ogen uitkijkt. Ook is Uzès een bekende truffelstad, waar elk jaar in januari een grote truffelmarkt is.

In de zomer zie je erg veel toeristen, vooral Fransen die graag terugkomen voor de zomerfestivals op gebied van dans en muziek.

Ook is er een keer per jaar een groot feest dat veel toeristen trekt. Het zgn. naamfeest. Uzès staat dan in het teken van de stier. Er zijn allerlei stierenactiviteiten waar veel volk voor uitloopt maar dit vertier ervaren wij meer als geklier.

Wij verblijven zo'n 8 maanden van het jaar in St Siffret. Kennen daar inmiddels al onze Franse burens en hebben een nieuwe vriendenkring opgebouwd via de Volksuniversiteit. Daar tref je altijd mensen die een ding gemeenschappelijk hebben: Frans leren.

Tijdens de wintermaanden zijn we gedeeltelijk in Amsterdam en kijken vanaf 9 hoog over de Amsterdamse Zuidas. Een wereld van verschil, maar ook leuk.

Als je iedereen weer gezien hebt, inclusief een ritje naar Nieuw-Schoonebeek, is het weer tijd voor een reisje naar warmere oorden ver weg.

Vanaf 1 april is het in Zuid-Frankrijk alweer een stuk aangenamer en volop lente. Dan wordt het weer tijd om in de tuin te werken die nu ieder jaar een stukje mooier wordt, ook al zitten we op de rotsen als ondergrond. Kortom, als april nadert komt voor ons opnieuw het moment: Ik vertrek!

Hartelijke groeten, Hans Bos.



Wijnclub De Schoone Bottelaar

Graag vertel ik u over de wijnclub De Schoone bottelaar uit Nieuw-Schoonebeek.

In oktober 1985 werd in de toenmalige Westerendse de wijnclub De Schoone Bottelaar opgericht.

Omdat de eigenaresse de gemeente Schoonebeek F 35,00 huur per avond vroeg, werd dankbaar gebruik gemaakt van de aanbieding van de familie Prijs aan de Zuidersloot te Weiteveen de maandelijkse avonden bij hun te houden, tegen een kleine jaarlijkse vergoeding.



Het grote voorbeeld toen, was onze nestor de nu 86 jarige Berend Schwieters wonende Europaweg te Nieuw-Schoonebeek.

In 2010 werd het 25 jarig bestaan van de wijnclub gevierd met de oud leden.

De wijnclub bestaat nu uit 16 leden wijnmakers en echtelieden. Tijdens de wintermaanden van september tot mei worden er vergaderingen, proeverijen en presentaties gehouden . Bij de presentaties wordt een lid aangewezen, die zijn wijn mag presenteren. De door de club gemaakte wijnen worden gemaakt van alle soorten vruchten en zelfs van rijst of van vruchten uit blik zoals perziken, ananas enz.

Door de wijnclub zijn op diverse locaties demonstraties gehouden, vooral bij ouderenclubs.

In de zomermaanden worden er een uitje en een picknick georganiseerd, die door twee vrijwillig aangewezen leden worden ingevuld.

Ook wordt de jaarlijkse B.B.Q. niet vergeten. Tussendoor wordt nog de zogenaamde Sinterkerst gevierd met een gourmet middag, begeleid door de zelf gemaakte wijnen zoals dat zo deftig heet.

Jaarlijks wordt per persoon een contributie betaald waarvan de nodige uitgaven worden betaald. En is dit niet voldoende, dan wordt er iets extra in de kas gestort.

Hopende u hierbij een klein beetje inzicht te hebben gegeven wens ik u nog heel veel gezonde jaren toe en drink alcohol met mate, hoe groot die mate is maakt u voor uzelf maar uit

Het bestuur,
n.d. H.Olly de Vries



Zaterdag 9 maart 2013: 4e Vastenwandeling in Weiteveen

Samen met de parochie O.L.V. Koningin van de Vrede in Weiteveen organiseren de VOM groep (Vrede, Ontwikkeling en Missie) en de PCI (Parochiële Caritas Instelling) van ons samenwerkingsverband Immanuël, opnieuw de Vastenwandeling. Na het grote succes van vorig jaar willen we verder te gaan met dit gezamenlijke project.

Wij vragen u zich te laten sponsoren per kilometer die u loopt. U kunt zich ook laten sponsoren voor een bepaald bedrag.

De opbrengst van de sponsoring is voor het Jeugdwerk in onze samenwerkende parochies.

Wij nodigen iedereen van harte uit met uw eventuele partner, kinderen, kleinkinderen, uw koor of werkgroep, vrienden of burens deel te nemen aan deze sponsorwandeling op zaterdag 9 maart 2013 in Weiteveen. Er zijn 2 routes uitgezet, van ca. 4 en ca. 10 kilometer. Inschrijving is mogelijk vanaf 9.00 uur. We starten om 10.00 uur met de wandeling vanaf de RK kerk, Zusterweg 19 in Weiteveen.

De kosten voor deelname bedragen € 3,00 per persoon. Het sponsorgeld en deelnamekosten kunt u betalen bij inschrijving.

Wij stellen het op prijs als u zich van tevoren aanmeld via

Lies Lubbers, Schoonebeek, tel.532888 - rlubbers@solcon.nl

Lenie Voppen, Nw.Schoonebeek, tel. 541918 lenievoppen@lijbrandt.nl

Marjan Tholen, Weiteveen, tel. 541276 olv.parochie@hetnet.nl of 0591-303945.

U mag zich natuurlijk ook nog 's morgens aanmelden-inschrijven.

Vrijwillige acties door Nieuw Schoonebeekse jeugd

Amber, Jasmijn, Lotte en Vera hebben cupcakes gebakken en deze verkocht in verzorgingstehuis Dillehof te Klazienaveen. De opbrengst was 53 euro en deze is gegaan naar stichting Kika.

Daarnaast zien we Femke en Veerle die chocolademelk verkopen. Ook zij doen dit voor het goede doel, maar dit keer voor Serious Request.



Nieuw Schoonebeek: vitaal dorp

Statisticus en CDA-fractielid Thole heeft onderzoek gedaan naar een aantal dorpen in de gemeente Emmen, waaronder Nieuw-Schoonebeek. Uit dit onderzoek kwam een aantal interessante feiten naar voren.

Relatief weinig mensen uit Nieuw-Schoonebeek werkt ook in zijn eigen dorp, de meesten hebben elders hun werkplek.

plaats	% bevolking dat in dorp werkt	Inwonertal
Nieuw-Schoonebeek	10	1.328
Weiteveen	12	1.754
Erica	12	4.864
Emmer Compascuum	22	8.120
Emmen	63	57.374
Gemeente Emmen	43	109.439

Bron: Woonbelevingsonderzoek gemeente Emmen, bewerkt door H. Thole

Toch zijn de inwoners in het dorp Nieuw-Schoonebeek –alhoewel ze vaak elders hun werk hebben- op hun eigen dorp gericht. Dit blijkt uit het sterke verenigingsleven in het dorp, zoals het lid zijn van een sportclub of het doen van vrijwilligerswerk. In Nieuw-Schoonebeek doet meer dan de helft vrijwilligerswerk en is bijna een derde lid van een sportvereniging.

plaats	% bevolking dat vrijwilligerswerk doet
Nieuw-Schoonebeek	53
Weiteveen	39
Erica	30
Emmer Compascuum	28
Emmen	27
Gemeente Emmen	29

Uit het bovenstaande blijkt dat het dorp Nieuw-Schoonebeek een vitale en sterke dorpsgemeenschap is, die goed op eigen benen kan staan. Een dorp om ook trots op te zijn!

Hermien Plas-Kerperien woonde tot haar achtste in Nieuw-Schoonebeek, woont nu in Weerdinge en is als raadslid namens het CDA actief in de gemeente Emmen.

Vrolijk Pasen



Activiteitenkalender

2/3 maart:	Toneel Oes Kluppie
9 maart:	Tienerwerk: Skien
16 maart:	Rumah Rock Reunie
23 maart:	Tienerwerk: instuif
31 maart:	Paasvuur, st. Willehadus
20 april:	Apres Ski party, soos
22 april:	Overleg HB-JB VVS
24 april:	Zonnebloem: tuincentrum
27 april:	Oranje Kroningsfeest
5 mei:	Seizoensluiting 1e elftal
9 mei:	Hemelvaart, soos
22 mei:	Zonnebloem: bezoek meubelcentrum Hake
1 juni:	12 Aposteltoernooi
8/9 juni:	Activiteitenweekend jeugd
15 juni:	Medewerkerswaarderingdag
29/30 juni:	Rumah Live
.. juli:	Zonnebloem: picknick
31 augustus:	Zonnebloem: bloemencorso
8 september:	Zonnebloem: ziekendag
.. september:	Zonnebloem: Harm en Roe lof in Veenoord
.. oktober:	Stadionbezoek jeugd
6 november:	Zonnebloem: Winkelbezoek
5 december:	Sinterklaas
17 december:	Kerstmiddag met KBO

Zou u ook graag uw activiteit in deze kalender terug willen zien?

Stuur dan even een mailtje met de data naar hejtalheur@live.nl.

In plaats van 30 april wordt dit jaar (eenmalig) op zaterdag 27 april a.s. de Koninginnedagactiviteiten in Nieuw Schoonebeek omgedoopt in Oranje Kroningsfeest 2013.

Programma wordt nader bekend gemaakt.
Groeten van het Oranjecomite

Paasvuur

Het paasvuur gaat dit jaar weer door op 1e paasdag.

De takken kunnen vanaf nu gebracht worden naar het weiland tegenover P. Wubbels. (zelfde plek als vorig jaar.) Dit wordt met borden aangegeven.

Tussen de dobbe en de carboonlaan is een(hager) usb stick gevonden terug te halen aan de kerkenweg 17.

Heeft u een nieuwtje of artikeltje voor Hej 't al heard? Stuur dit dan in voor 20 april 2013!

Huisje Weltevree

Wie zijn jullie?

Greta en Richard Nijenstein. Richard is 37 jaar geleden geboren in Nieuw Schoonebeek, heeft voor zijn studie een aantal jaren in Deventer gewoond en woont sinds 13 jaar samen met Greta in Nieuw Schoonebeek. (Eén dag voor het volksfeest van 2000 zijn ze in het huis gaan wonen, wel zo makkelijk immers om met het Volksfeest hier te wonen). Greta is 35 jaar en is opgegroeid in Veenoord en in 2003 trouwden ze. In 2004 werd Robin geboren, in 2007 Milan.

Wat doen jullie?

Greta heeft de opleiding tot facilitaire dienstverlening gedaan en werkt in verzorgingshuis De Valkenhof in de voedingsdienst. Het is leuk om met mensen om te gaan. Het verzorgen van het natje en droogje bij de bewoners en het verzorgen van diners, buffetten en dergelijke maakt het werk afwisselend.

Richard is productmanager / consultant Loonwerk bij Rovecom, een automatiseringsbedrijf in Hoogeveen. Voor zijn werk bezoekt hij door heel Nederland regelmatig bedrijven die actief zijn in de loonwerksector.

Wat doen jullie in de vrije tijd?

Greta besteedt het grootste deel van die vrije tijd aan "de jongens". Robin en Milan zijn gelukkig dikke vrienden van elkaar en Greta vindt het dan ook erg leuk om veel met ze te doen en er als gezin op uit te gaan, lopen in het bos, zwemmen enz. Nu de beide kinderen op school zitten helpt ze ook veel mee op school. Ook heeft ze het penningmeesterschap van de personeelsvereniging op zich genomen. Greta sport graag; zwemmen, wandelen, fietsen en (vroeger) zumba.

Voor Richard wordt, naast de activiteiten met het gezin, de vrije tijd gevuld met activiteiten voor v.v. Schoonebeek; hij is lid van het hoofdbestuur, trainer en leider van F1, onderhoudt de website van VVS en hij traint 1 keer per week mee met het 1e. En hoeft hij een avond eens niet weg, dan is er TV (crime-scene), leest hij thrillers en de agrarische vakbladen.

Vakantie is voor het hele gezin belangrijk en daar wordt ook altijd erg naar uitgekeken; het is het hoogtepunt van het jaar.

Welke gebeurtenis heeft indruk gemaakt ?

Het is hier al vaker gezegd en is misschien cliché: de geboorte van de kinderen en ze nu te zien uitgroeien en zich ontwikkelen tot de persoon die ze zijn is iets waar ze van kunnen genieten. Voor Richard was (en ook dat is hier vaker gezegd) de promotie en het kampioenschap dat hij beleefde met het 1e elftal in 1994 en 1995 heel indrukwekkend. Met name de eenheid in de groep, het samen werken voor resultaat en weten dat je elkaar nodig hebt om resultaat te bereiken en dan te merken dat het daarom dus lukt maakte veel indruk. Ongeveer zes jaar geleden werd Greta's vader door een hersenbloeding getroffen. Dit betekende het begin van een onzekere en emotionele periode. De verandering van een gezonde vader naar een vader die nu behoorlijk beperkt is in zijn doen en laten had voor een ieder veel impact.

Wat willen jullie nog gezegd hebben?

Het is fijn dat er in Nieuw Schoonebeek veel georganiseerd wordt. We moeten daarom ook blij zijn dat we op het dorp zoveel mensen hebben die zich hiervoor vrijwillig inzetten. Hopelijk blijft dit ook zo want het is leuk en waardevol om samen met een groep mensen iets te doen voor je dorp, de buurt, de vereniging etc.