

Hej 't al heurd



Redactieadres: hejtalheurd@live.nl

November 2014

Jaargang 6 nr.4

Dorpskrant Hej 't al heurd is een uitgave van enkele vrijwilligers uit Nieuw Schoonebeek in samenwerking met dorpsbelangen en is bedoeld om de Nieuw Schoonebeekse bevolking op de hoogte te houden van de activiteiten, nieuwtjes en dorpsbelangen. Hej 't al heurd wordt huis aan huis in Nieuw Schoonebeek verspreid.

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden kopij aan te passen aan de opzet en beschikbare ruimte in het blad.

Hej 't al heurd wordt eens in de twee maanden verspreid. Kopij kan een maand voor de volgende editie worden ingeleverd op het redactieadres of gemaild worden.

Redactieadres:
Europaweg
Kerkenweg 17
Europaweg 135a
Molenaarslaan 39
Europaweg 233
Of in de redactiebus bij supermarkt Slim.

Mail: hejtalheurd@live.nl

Wij, Rumah Pemuda, bestaan 45 jaar en daar zijn we trots op!!!

Zaterdag 22 november vieren we dit in de grote verwarmde feesttent achter de soos op het schoolterrein, maar voordat dit zover is hebben we nog heel wat werk te doen. Op vrijdag 21 november hebben we een bestuursreünie georganiseerd voor alle bestuursleden van de afgelopen 45 jaar. Het was een helse klus om alle adressen en namen boven tafel te krijgen, maar uiteindelijk hebben we zo'n 200 uitnodigingen verstuurd. Dit jubileumfeest had nooit kunnen plaatsvinden als er geen soos was geweest. Hiervoor zijn we de oprichters en alle bestuursleden / vrijwilligers die daarna een warm hart voor de soos hadden heel erg dankbaar. Rumah Pemuda heeft veel meegemaakt de afgelopen 45 jaar zoals: diverse locaties, een aantal films die gemaakt zijn door de lokale regisseur 'Kippe' en we hebben zelfs eigen nummers van de soos zoals "Nieuw Zweinebeek en het lied "Nieuw Schoonebeek hier zijn we weer, We gaan weer als een beest tekeer, Rumah Pemuda Whoohooo" van de Flying Embryo's. We hebben goeie tijden maar ook zeker slechte tijden gehad. Dit hoort er allemaal bij maar door de steun en inzet van de vrijwilligers kennen we nog steeds een succes. We willen dan ook iedereen bedanken voor welke steun dan ook. Rumah Pemuda hoopt zich nog jaren in te kunnen inzetten voor een goede leefbaarheid in ons dorp voor zowel jong als oud. Wel merken we dat steeds meer jeugd thuis blijft, zowel doordeweeks als in het weekend. Dit is best wel jammer want onze deuren staan altijd en voor iedereen open. Zo kan men doordeweeks internetten, spelletjes doen op de Playstation en zelfs ook nog praten met elkaar ;). Niet onder GTST want dan zijn alle oren en ogen gericht op de tv door de Gtstclub. Regels maken het voor ons ook een stuk moeilijker zoals de nieuwe alcoholwet en het rookverbod. Je merkt toch dat de jeugd onder de 18 jaar thuis blijft om toch te kunnen drinken. En later naar de soos gaan met alle gevolgen van dien, want wij kunnen als nog een boete krijgen van ongeveer € 1360 euro door het binnenlaten van minderjarigen onder invloed van alcohol. Dit heeft ook tijd nodig om eraan te wennen maar we houden ons sterk en slaan ons hierdoor heen.

We hopen in ieder geval samen met u op 22 november ons 45 jarig Jubileum te vieren, onder het genot van een drankje en een geweldige feestband.

En als extra gaat onze oude huis DJ, Peter Mohlmann, ons voorzien van de muzikale klanken van toen en nu.

See you at 45 jaar Rumah Pemuda.



In verband met het 45 jarig bestaan van de soos zullen een aantal huidige bestuursleden maar ook een aantal ex bestuursleden hun ervaringen delen over het bestuurslidmaatschap van Rumah Pemuda.

Het is 45 jaar geleden...

toen Jeugdsoos Rumah Pemuda werd opgericht. In een kort verslag vertel ik even over die tijd. Ik was 17 jaar en vanaf het eerste uur in de oude boerderij er al bij betrokken, en actief in een werkgroep. Tijdens de leuke soosavonden gingen wij vaak muziek draaien. Al gauw hadden wij discoavonden en mocht ik plaatjes draaien zonder microfoon. Ik mocht mij als eerste van Nieuw Schoonebeek een DJ noemen en al gauw kwamen er 2dj's bij (Gerard Schwieters en Bertus Brockman). Wij hebben toen Rumah Pemuda Drive in show opgericht. Het werd steeds drukker in de soos, ook met andere activiteiten zoals dropping, filmavond en diverse andere activiteiten. De soos bleef maar groeien.

Wij werkten destijds ook samen met de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Drenthe in Assen en ik zat al gauw in het bestuur. In een advies commissie zaten ouders van kinderen om de sociale contacten in 't dorp goed te houden. Vooral toen we begonnen met het houden van tuinfeesten, die altijd ontzettend gezellig waren, was dat ook wel nodig. Het valt mij op dat wij toen al bij toerbeurt bardiensten hadden en dat het nu nog steeds zo is. Wij genoten ook altijd van de kerstdiners in de oude boerderij. Ik vergeet nooit meer dat we wel een week plezier hadden van de Samos wijn.

Ook hadden we een fanclub van de H. Sounds, waar Sandra Reemer in mee zong. Wij gingen samen met manager D. Joustra en pastoor Heemskerk met een bus vol mee naar Duitsland, waar ze moesten optreden.

Er waren natuurlijk ook mindere tijden. Vooral toen er een vertegenwoordiger kwam van de Gemeente Schoonebeek om te vertellen dat wij de activiteiten onmiddellijk moesten stoppen i.v.m. brandbeveiliging en omdat het pand te bouwvallig was. Wij hebben het er niet bij laten zitten en Burgemeester Cappetti van de gemeente Schoonebeek uitgenodigd voor een gesprek. Het resultaat was dat wij zolang mochten blijven zitten totdat wij een nieuw gebouw hadden. Tussen kerst en oud en nieuw konden we verhuizen naar een loods van de melkfabriek. Wij hadden de oude oliekachel uit de kerk gekregen en dat heb ik gemerkt. De eerste avond een flinke steekvlam en ik was helemaal zwart.

We hebben daar een mooie tijd gehad. Op de zondagmiddag hadden we altijd disco. De familie Prins woonde tegenover de soos en we mochten gebruik maken van het toilet in de melkfabriek.

Met Johnnie Herbers van het bestuur heb ik veel samengewerkt, maar natuurlijk ook met Jo v/d Laan, Lies Alers, Carla Alers en Lenie Overberg. Na 2 jaar zijn we verhuisd naar de openbare school, waar een lokaal vrij kwam. Via Stichting Jeugd en Jongerenwerk is er toen een architect in handen genomen om de ruimte goed te benutten.

Ook hadden we achter de openbare school mooie tuinfeesten. Ik weet nog dat de Black Lake in korte broeken optraden bij 30 graden. Wij draaiden toen beter dan andere discotheken in de omgeving en na een jaar kregen Geert Schwieters en ik een aanbod om in de Anjo bar te draaien. Dat was voor ons dan ook tijd om te stoppen met de sooswerkzaamheden. Ik ben trots op iedere vrijwilliger die zich heeft ingezet of zich nu nog steeds inzet voor Rumah Pemuda. Daarom bestaat de jeugdsoos na 45 jaar nog altijd. SUPER.

Groet André Blaauwgeers



Het begin van Rumah Pemuda

In de zomer van 1967 werd ik benaderd door een paar meiden, of ik zin had om samen een jongeren soos te beginnen. In Schoonebeek hadden ze toen al Goeroe.

Een boerderij op het westen naast Geert Rozeman stond al enige tijd leeg. Als we die nou eens konden huren. We gingen met zijn allen naar de eigenaar, smid Rozeman (Toon). En ja hoor we mochten het voor 5 gulden in de maand huren. Maar als we de tegels die achter aan de muur van de schoorsteen zaten kapot maakten of beschadigden moesten we de boerderij op staande voet verlaten. Ons onderkomen was een feit. Het inrichten kon beginnen, de bedstee werd bekleed met eierdozen en omgebouwd voor de d.J om de plaatjes te draaien. Ook de muren kregen een kleurtje of werden bekleed met foto's van onze idolen. Meubels en bankstellen werden hier en daar opgetrommeld, en de diverse kamers werden ingericht.

Maar we kregen het niet echt aan de gang. Veel jongeren lieten de soos links liggen. Ook voor veel ouderen in het dorp was het alleen maar seks, drank en rock en roll.

Bij ons thuis kwam die tijd iemand van de gemeente of er een student bij ons mocht logeren die studeerde aan de universiteit Delft. Hij had als studie opdracht de 4 generaties te onderzoeken. Toen ik met hem aan de praat kwam over de soos en waarom het maar niet lukte en dat ik er mee wilde stoppen stimuleerde hij mij om dat niet doen. Als jullie het echt willen, dan moet je er voor gaan en hij gaf mij een paar tips. Met hem hebben we huis aan huis alle jongeren uitgenodigd om in de lagere school met elkaar in discussie te gaan en te kijken waar het aan lag, en wat de wensen van de gehele jeugd was. Die avond werden gelijk spijkers met koppen geslagen, er werd een bestuur gekozen en plannen gemaakt. Als je een hobby had of als je er huiswerk wilde maken kon je dat in de soos doen, maar dat laatste werd meestal niet gedaan. In de huiskamer werden vele discussies gevoerd en veel muziek geluisterd. Het beste wat wij toen hebben besloten, was om een ouderen commissie op te richten. Die bestond uit diverse ouderen uit het dorp die elk moment van de dag binnen in de soos konden komen om te kijken of alles naar wens was. Dus als er negatieve uitspraken of opmerkingen over de soos waren, stuurden we die personen naar de oudercommissie die hen dan duidelijk te verstaan gaven dat er niets aan de hand was.

Zo kregen we meer aanzien in het dorp en onze ouders stonden dan ook achter ons met wat we deden. Als we geld nodig hadden gingen we op de brommer naar het huis van de burgemeester.

Van zijn vrouw kregen we een kop koffie en van de burgemeester een leuk geld bedrag dat we goed konden besteden voor de opening.

In de zomer van 1969 werd de soos officieel geopend door burgemeester Cappetie.

Van een band die kwam oefenen in de boerderij, de Hartung Sounds, waren wij de fanclub en die speelden die avond op "de dele", die er voor een keer bij aangetrokken was, anders was de ruimte te klein voor die avond. Het was een geweldig feest en het duurde tot in de late uren.

De soos Rumah Pemuda was nu officieel gevestigd in Nieuw schoonebeek.

Aan diverse activiteiten namen we deel. We bezochten andere jeugdsozen in de omgeving, de beroemde kerstmaaltijden in de soos of de plaatopname in Limburg van de band de Hartung Sounds.

Ook het uitje met de Pieperbus naar Osnabrück niet te vergeten, compleet met een delegatie van de ouderaad en inclusief Pastoor Heemskerk. We liepen zelfs een nachtelijke vredesmars mee van Emmen naar Zweeloo.

De soos heb ik in al de jaren met belangstelling gevolgd en trots dat ze met ups en downs nog altijd springlevend is, en in de wijde omgeving niet meer weg te denken is. Dit jaar vieren ze hun 45 jarig bestaan.

Ik wens het huidige bestuur en de leden nog veel soos plezier.

Jo van der Laan

Rumah Pemuda 1970 – 1980

Rumah was een groot deel van mijn jeugd. Bijna dagelijks was ik er, net als zovelen.

Er was altijd wel wat te doen, vergaderen, klusjes opknappen of zomaar een pilsje drinken.

Het begon op 15 jarige leeftijd toen ik voor het eerst in Rumah kwam. Die zat toen in een schuur achter de oude melkfabriek. Na een aantal bezoeken werd je al gauw betrokken bij allerlei activiteiten. De soos zat daar een paar jaar. De VLC wilde het weer zelf gebruiken en na gesprekken met onder andere de Gemeente en het Sociaal Cultureel Werk van de Gemeente kwamen we in 1973 in een lokaal van de Christelijke Basisschool op het westen terecht. Her en der werd er geld bij elkaar gesprokkeld en we hadden onze eigen plek. Niet alleen Nieuw Schoonebeekers kwamen er, uit de hele Zuid Oosthoek kwam men naar de soos. Dat gaf natuurlijk problemen met de burens en de school, want die zat nog in twee lokalen. Geluids-overlast van de Kreidlers, Zundapps en de muziek waren regelmatig aanleiding voor gedonder. Zover zelfs dat de soos maar een tijdje dicht moest, het vrijheid blijheid gehalte was te hoog.

Na de heropening werden er tal van activiteiten georganiseerd, zoals films draaien, dropping, spreekwoorden uitbeelden, kaarten, uitwisselingen met andere jeugdsozen, auto sloop wedstrijden, een sooskrant maken, het kerstdiner, volleybaltoernooien. De grootste activiteit was het jaarlijkse tuinfeest op het schoolplein. Op de vrijdagavond in de soos een onbekend bandje, op de zaterdagmiddag een kinderprogramma en een rommelmarkt met een vleesmachine als hoofdprijs, welke ieder jaar door de winnaar werd teruggegeven, 's avonds een bekende band. Op de zondag feestmuziek met barbecue en 's nachts een kampvuur.

De voetbalwedstrijden in Duitsland waren ook leuke uitstapjes zoals naar Twist met trekker en platte wagen. Zaterdagmiddag heen en zondagmorgen terug. Of met de bus naar Freren, blijkt er geen tegenstander te zijn, dus iets eerder aan het bier. Touwtrekken in Schoonebeek, waar steeds de eerste prijs werd opgehaald. Een keer in de maand een band bij Lex. Hier hebben in de periode van 1975 tot 1980 bijna alle bekende Nederlandse bands gespeeld. Zelfs bands uit Engeland, Duitsland en Polen hebben we daar gehad.

De school ging er in 1979 uit, had te weinig leerlingen en met meerdere partijen kregen we het voor elkaar dat er door de Gemeente een Dorpshuis van werd gemaakt. "De Westerendse". De soos kreeg twee lokalen een berging en een ... bestuurskamer. De verbouwing heb ik nog meegemaakt en na de opening ben ik uit het bestuur gegaan.

Johnnie Herbers



Het ontstaan van jeugdsoos Rumah Pemuda.

Het is wel een klein beetje een raar verhaal, hoe Nieuw Schoonebeek aan een jeugdsoos kwam.

Men wilde het oude kerkhof verplaatsen, van Kerkenweg / Europaweg naar de hoek van Bekel / Kleutenberg. En hier waren enkele personen het niet mee eens, die wilden een protestmars houden.

Ze kwamen bij elkaar om te discussiëren hoe het eigenlijk moest. Op een gegeven moment zei C. Anbergen, dat we net zo lief een soos konden oprichten. Dat was een goed idee, hier waren alle aanwezigen het volkomen mee eens.

Maar wat willen we dan doen en waar? Waar vinden we onderdak hier in Nw Schoonebeek.

I. Kemme zei, dat ze naar de hoofdmeester Renardus zou gaan, om te vragen of we in het handenarbeidslokaal mochten. En dat mocht natuurlijk! De eerste vergadering met de vraag, wanneer beginnen we en wat doen we die avond. Er werd een avond georganiseerd voor de jeugd v/a 15 jaar. Eerst maar eens kijken of er werkelijk wel interesse voor was en wat ze van plan waren.

Op de eerste avond kwamen zo'n 35 personen af, en de uitslag was zeer positief. En zo kwam de eerste soos avond in het handenarbeidslokaal van de lagere school. Op die avond kwamen zo'n 25 personen om te knutselen, schilderen, lezen of een plaatje te luisteren. Men kon ook lid worden van de soos. voor een gulden per maand.

Vervolg op de volgende pagina.

Na een paar maanden wilden de leden toch wel een eigen honk, waar ze hun eigen dingen konden doen, hun eigen muziek luisteren en waar ze zich vrij konden voelen. Hier in de school waren ze te veel aan regels verbonden, je moest elke avond de boel netjes opruimen, je kon niets laten staan. Het was opbouwen en afbreken. Er kwamen enkele suggesties naar voren zoals, het lijkwagenhuisje bij Bakker tegen over van der Laan. Het houten winkeltje van groenteboer B Scherpen en het huis van Annie Huser. Men ging ze stuk voor stuk bij langs om te vragen of dit mogelijk was en wat de huur moest wezen. Het liefst voor noppes natuurlijk, want zoveel geld was er nog niet in de kas.

Na een week van rondvragen kwamen ze weer bij elkaar om te horen waar ze naar toe konden.

Helaas niemand had een positief antwoord, men kon nergens naar toe. Niet zo treuren zei er iemand, ik ben ook wezen vragen bij Toon Rozeman of we gebruik mochten maken van het voorhuis van de oude boerderij. Hier heeft voorheen Overberg in gewoond. Dit mocht voor vijf gulden in de week. Met man en macht werd de boerderij omgetoverd tot een honk voor de jeugd van Nw Schoonebeek. Met dank aan Rob van Eden, een student uit Leiden. Rob deed dorpsonderzoek, en was bij Ben Pieper in de kost. De eerste bestuursverkiezingen kwam er aan. Een heel nieuw bestuur werd gekozen.

Voorzitter : Jo van de Laan.

Secretariaat : Roza Ahlers.

Penningmeester: Harm Blaauwgeers

Bestuurslid : Carla Ahlers, Yvon Lambers, H.Buter, Leo Lubbers.

Het begon heel goed te draaien en het ledenaantal groeide naar 50 personen. De naam Rumah Pemuda is bedacht door de Burgemeester van de gemeente Schoonebeek, de Heer Capettie .

Met dank aan allen die mij voor dit verhaal alle inlichtingen en moeite gedaan hebben.

Tekstschrijver: Bertus Brockman. Dit is een verslag uit het krantje van 5 jarige jubileum juli 1974.

Wiliam Gels

In het begin van de jaren '90 werd ik gevraagd door Erik Wenneker en Jos Heijnen of ik wou helpen in het soosbestuur. Na een jaar kwam Erik bij mij en vertelde dat hij wou stoppen en vroeg of ik het voorzitterschap wou overnemen. Eerst twijfelde ik maar toch zei ik ok. We kwamen tot de conclusie dat we een herstart moeten maken met een heel nieuw bestuur en ideeën. Zo gingen we op zoek en binnen no time hadden we het perfecte team gevonden. Hier volgen een paar mooie herinneringen van die tijd.

Vrijdags was de dag dat we bij elkaar kwamen en er over vergaderden wat we zouden doen en wie bardienst had. Meestal liep de vergadering uit tot in de late uurtjes. Zaterdagmiddag was altijd leuk en gezellig. Jong en oud kwamen dan even binnenlopen in de Westerendse waar toen nog de soos was gevestigd. We hadden het een periode moeilijk door de grotere en kleinere discotheken in de buurt. Dus gingen we van alles uit proberen: tiroler abend, house party, werner abend, bands en gewone niks doe zaterdag avond. Sommige dingen sloegen aan en andere dingen niet. Zo hadden we voor de zaterdagavond een piekuur gemaakt om jeugd aan te trekken die anders niet zou komen en dat sloeg in als een bom. Om 5 voor 10 kocht iedereen van zijn of haar laatste geld bier of andere drankjes. Op een gegeven moment ging er geen bier meer in en toen begon het "geklaai" en de fontein gingen in de lucht .

Maar er moest geld binnen komen en zo kregen Harold Koop en Freddie Schwieters het idee om een oud record van Frans Veenker te verbreken: 24 uur dakzitten. Harold zou op het dak plaats nemen en we hadden alles geregeld en 2 weken voor date mocht hij niet meer dus wat nu? Na 2 anderen die ook niet mochten heb ik gezegd: "Oke, ik doe het!" En zo werd Frans zijn record verbroken met pijn en moeite en veel eieren van Annie zien kippen en zo staat tot op de dag vandaag het record nog steeds op 30 uur .

Het was een hele mooie ervaring en van het verdiende geld hebben wij een hele nieuwe muziek installatie gekocht.

Toen kregen wij te horen dat de Westerendse dicht zou gaan en moesten we op zoek naar een andere locatie. De nieuw te bouwen dorpsheuvel leek ideaal voor ons maar dat leek ver weg toen de gemeente eerst nee zei. Maar dankzij vele brieven van ons en Herman Schepers van sociaal cultureel Schoonebeek en mensen uit de dorpsraad is het ons toch gelukt.

Het was een mooie tijd en vooral de zaterdagmiddag mis ik wel eens. Ik hoop de meeste mensen weer te zien op het 45 jaar bestaan van Rumah Pemuda. Ik heb nog zoveel te vertellen maar dan ben ik morgen nog aan het schrijven. De mooie leuke herinneringen blijven je altijd bij.

Groetjes ikke.

45 jaar Rumah Pemuda,

dat zijn heel wat jaren voor een jeugdsoos wat je tegenwoordig niet vaak meer ziet. Ik ben als vrijwilliger zo'n 18 jaar geleden betrokken geraakt bij Rumah Pemuda. Voor die tijd was ik actief in het bestuur van Jeugdsoos Goeroe en het festival van Goeroe in Schoonebeek. De laatste jaren daarvan woonde ik al in Nieuw Schoonebeek, en omdat er weinig vrijwilligers overbleven die nog iets wilden doen bij Goeroe kwam daar voor mij het einde in zicht en kon die periode afsluiten. Ik ben daar toen gestopt maar toch wou ik graag wat doen als vrijwilliger en ben toen aangehaakt bij Rumah Rock om daar te helpen (helaas 1 jaar).

Daar kwam ik ook met de jongens van het bestuur van Rumah Pemuda in contact. Ik ben er een paar keer wezen kijken om later wat mee te helpen met de jongeren, o.a. opzetten en begeleiden van activiteiten, en tal van andere zaken. Ik ben alleen wat langer blijven hangen dan de bedoeling was. Ook het festival Rumah Live is vanuit de soos ontstaan omdat Rumah Rock toen was gestopt en de jongeren van de soos ook weer iets op poten wilden zetten is daardoor het festival ontstaan. Wel niet zo groot maar toch altijd leuk en gezellig. Het merendeel van het bestuur van het eerste uur is nog steeds actief (ondertussen getrouwd en kinderen).

In de loop der jaren maak je ook heel wat mee als bestuurslid. Zo zag je generaties jongeren voorbij komen die plaats namen in het bestuur (eerst zag je die generaties bij de Tienerwerk avonden waar ik ook als bestuurslid actief was) en later kwamen ze op de leeftijd van 15/16 jaar binnen bij het bestuur van Rumah. Na een aantal jaren verliet men met de nodige ervaring weer het bestuur. Als men stopte had het meestal te maken met werk, leeftijd of studeren in een andere plaats waardoor er geen tijd meer was voor vrijwilliger in het bestuur.

Vroeger had je ook niet zo'n last van regels die opgelegd werden maar dat is nu wel anders: horeca vergunningen, sociale hygiëne, BHV, EHBO, ect. En dan nu drank onder de 18 jaar. We hebben die regels behoorlijk moeten aanscherpen om dit aan te pakken. Het is best wel een probleem om dit van de ene op de andere dag te moeten verbieden.

Wat we tegenwoordig zien is dat men elders indrinkt om daarna naar de soos te komen waar het bestuur alert moet zijn om problemen met de gemeente te voorkomen. We hebben daarom ook verschillende alcohol vrije dranken in ons assortiment, b.v. diverse soorten bieren.

Als je mij vraagt of er verschil is tussen toen en nu? Ja, de vrijwilligers van de laatste jaren blijven langer hangen, dat komt mede doordat vrijwilligers schaars worden, een probleem waar iedere vereniging en stichting nu mee kampt.

Op dit moment ben ik nog steeds actief in het bestuur samen met o.a. mijn zoon Justin, alleen wat meer op de achtergrond. Ik ben vaak betrokken bij de grotere buiten activiteiten en zaken die moeten worden besproken met de gemeente over de regels en wetgeving die van toepassing zijn voor de jeugdsoos. Deze worden steeds strenger en complexer.

Ik wil proberen om het nog een paar jaar vol te houden in het bestuur en dat Rumah Pemuda nog heel lang mag bestaan. Tevens hoop ik dat iedereen komt op ons grote feest op 21 en 22 november.

Met vriendelijke Rumah Groet: Hans Katuin



Nieuw Schoonebeek 1990, carnaval met tienerwerk in Jeugdsoos Rumah Pemuda.

Het eerste zelfstandige bezoek aan het drinklokaal De Westerendse aan de Europaweg 97 en het begin van een interessante en indrukwekkende tijd. Enkele jaren ging ik als bezoeker 1 keer in de 2 weken naar het westen om met m'n klasgenootjes mee te doen aan de activiteiten van het tienerwerk. Enkele jaren later was ik al gepromoveerd tot huis DJ voor het tienerwerk en kwam daardoor ook in contact met wat er allemaal achter de schermen gebeurde, namelijk de organisatie oftewel het bestuur van Jeugdsoos Rumah Pemuda. In augustus 1993 kreeg m'n reis een vervolg als bestuurslid van de jeugdsoos. Een jaar later werd ik gevraagd om de functie van penningmeester op me te nemen vanwege enkele bestuurswisselingen. Ik kan niet anders zeggen dan dat het daar een geweldige tijd is geweest en ik zeer veel heb geleerd en beleefd. Van gesprekken met vertegenwoordigers van de drankenhandel en andere besturen, het bijhouden van kasboeken, het bestellen van eten en drinken tot het onderhandelen met de bands, of ze nu voor 1 of 2 kratjes bier zouden spelen (inclusief een droge worst). En wat hebben we destijds allemaal beleefd? Daar kun je wel een boek dikker dan de complete Winkler Prins collectie mee vol schrijven, maar voor het overgrote deel geldt: je had erbij moeten zijn om het te geloven.

In 1996 brak weer een nieuw tijdperk aan, namelijk de verhuizing naar de huidige locatie in de Dorpshoeve aan de Europaweg 143a3. In de vakantie van 1996 moest het geheel nog aangekleed worden, nieuwe spullen besteld, inrichting ophalen en zelfs de complete bar en dj tafel werden nog ter plekke gemaakt. En dan is dat moment daar, de wisseling van oud naar nieuw. Het afscheidsfeestje van de oude soos, in de volksmond ook wel afbreekparty genoemd...

Eigenlijk verliep die avond redelijk soepel en rustig, er werd wel eens ergens tegenaan geschopt of aan het plafond getrokken, maar gemiddeld genomen was er weinig aan de hand. Tot het moment dat iemand (en ik noem geen namen) zich afvroeg wat dit eigenlijk voor tamme afbreekparty was en besloot om de gehele bar dubbel te vouwen om de tap en barkeeper heen, letterlijk en figuurlijk het begin van het einde... Na enkele minuten was er nog maar weinig van het interieur over en werden de laatste serieuze zaken nog gered, zoals de tap (inclusief barkeeper), de kassa en een flinke greep (ooit zo glorieus) gewonnen bekertjes die achter de bar stonden. Maar veel was al verloren gegaan, zelfs een verwoede poging om de tv (en dan bedoel ik zo'n grote met een toeter erachter) te redden, viel letterlijk en figuurlijk in duigen... Kortom; De meest gepaste afsluiting die men zich kon wensen, van een geweldige periode in een altijd naar verschaald bier ruikend paviljoen...

Hiermee begon gelijk ook de aftrap in de Dorpshoeve van het nieuwe etablissement. Ook hier heb ik weer onvoorstelbare momenten meegemaakt en de nodige tijd doorgebracht met altijd een super gemotiveerd bestuur en vrijwilligers. En bij die vrijwilligers en bestuursleden mogen we best wel even stil staan. Het lijkt de normaalste zaak van de wereld dat iemand zich geheel vrijblijvend inzet voor welke organisatie dan ook, maar is dat wel zo? Ik kan niet genoeg het belang van onze vrijwilligers onderstrepen. Zonder deze mensen (bij welke club dan ook) zou de wereld er toch heel anders uit zien. Tuurlijk ze doen het ook voor eigen plezier, maar de meesten vinden het geweldig om iets te organiseren waar een ander van kan genieten. Kijk maar eens goed, dan zie je de vrijwilliger trots stralen... Ik zou zeggen een dankjewel is wel op z'n plaats! Zelf ben ik nog altijd een beetje betrokken bij de jeugdsoos vanuit de Rumah Live organisatie en blijf ze graag op de voet volgen, stiekem ook best wel een beetje trots. Een club (telkens weer gerund door andere vrijwilligers) die al 45 jaar! bestaat, waar jong en oud veel plezier aan heeft beleefd, dat is toch ook om best trots op te zijn...

**Rumah Pemuda (dan Pemudi) – Maleis en Nieuw Schoonebeeks voor:
Huis voor (trotse) jongens en meisjes!**

Met vriendelijke groet, een trotse ex-bestuurder, Leon Herbers.

Het getal 1969

is een heilig getal voor Rumah Pemuda want 1969 staat voor het jaartal dat Rumah Pemuda werd opgericht door enthousiaste jonge vrijwilligers die wel een plekje voor hun zelf wilden hebben en het is hun succesvol gelukt.

Want tot de dag van vandaag staat de soos nog steeds voor jong en oud. En dit alles is te danken aan alle inzet van de vrijwilligers en bestuursleden die zich hard hebben gemaakt voor de soos.

Zo kijk ik zelf ook succesvol naar mijn eigen bestuursjaren.

We hebben veel bereikt en opgebouwd zoals het evenement Hemelvaart Open Air. Maar voordat we hiermee konden beginnen heeft dat heel wat voeten in de aarde gehad. Want er was nog geen plein waar we het konden houden.

Omstreeks 2007 keken we met elkaar achter de soos en vonden dat het buitenterrein er erg slordig en verwaarloosd bij lag. Dus we bedachten een plan om het op te knappen en zo werd er een heel stuk aan bos en onkruid verwijderd, de twee mega grote popelieren werden gekapt, en het straatwerk en de vervallen afzetting tussen de basisschool en de soos werd verwijderd. Hiervoor in de plaats hebben we een 40 meter lange muur gemetseld, meer dan 400 vierkante meter straatwerk gelegd en de stalen opslagcontainer is verplaatst om het festivalterrein mogelijk te maken. In totaal zijn we zo'n 2 ½ jaar bezig geweest. Op Hemelvaartsdag 2009 was het dan zover de grandioze opening met op het podium de Heinoos wat een feest was dat.

Een jaar voor de buitenklus hebben we binnen in de soos nog een grote klus gehad. En dat was de renovatie van de bar. Deze was hard aan onderhoud toe en hebben hiervoor een groep handige vrijwilligers samengesteld die wel zin hadden in een mooie timmerklus. Na vier weken aan voorbereidingen in de timmerwerkplaats van een lokale aannemer was het dan zover. In de week van de jaarlijkse Rumah Tours kon de soos twee weken dicht en begonnen we meteen op de zondagmiddag. De oude bar werd gesloopt en ritueel verbrand onder het genot van een paar goud gele ridders. Nu het rooksignaal was gegeven zijn we begonnen aan de opbouw. Het was een hele klus maar het resultaat is er ook naar. De soos was na oplevering voorzien van een massief eiken bar. Geheel zelf gemaakt door een groep enthousiaste vrijwilligers. De zaterdagavond is dit dan ook uitbundig gevierd met een mooie en geweldige feestavond.

Tussen de klusjes door konden we nog niet stil zitten en zo kwamen we op een zondagmiddag op het idee om zelf een waterspektakel te houden bij de ijsbaan. In 2007 was dan de eerste editie en het was meteen een succes. Maar wat een werk was dat om zo'n



enorme steiger en glijbaan te bouwen. Maar door de grote groep vrijwilligers was het zo gepeipt. Door de jaren heen zie je toch dat je echt niet kunt zonder vrijwilligers en bestuursleden. Zonder deze belangrijke mensen wordt een bruisend dorp als Nieuw-Schoonebeek al snel een saai en stil gehucht. Ik hoop dan ook dat de inwoners van ons dorp zich blijven inzetten voor alles. En niet alleen voor de soos maar voor alle instanties in het dorp zoals Rumah live, de Scouting, de IJsbaan, de Voetbalvereniging, de Speeltuinen, Spelweek en alle andere verenigingen.

Ik hoop dan ook dat het huidige en toekomstige bestuur en vrijwilligersligers van de soos zich net zo hard gaan inzetten als hun voorgangers het deden zodat Rumah Pemuda nog

succesvol mag blijven bestaan.

Met Vriendelijk groet,
Christiaan Conen

Rumah Pemuda 2003-2014.

Ik heb het verzoek gekregen om iets te schrijven over Rumah Pemuda, om ook op deze wijze aandacht te besteden aan ons jubileum in onze dorpskrant 'Hej 't al heurd'. Normaliter schrijf ik alleen met de Rumah pen. Het is daarom wel even wennen om persoonlijke bevindingen, diepte en hoogtepunten van de afgelopen 11 jaar als bestuurslid op papier te zetten.

In de week van 29 september 2003 werd ik, op 15 jarige leeftijd, namens het bestuur maar door mijn broer Bart, gevraagd of ik in het Soos-bestuur wilde. Via tienerwerk had ik al kennis gemaakt met het uitgaansleven binnen Nieuw Schoonebeek en op deze wijze ook de soos leren kennen. Het leek me wel iets, en ik meldde me dan ook op maandag 29 september (op de verjaardag van mijn moeder) in de Dorpshoeve. Ik werd direct gebombardeerd tot de nieuwe penningmeester. Peter Mohlmann legde mij die avond het een en ander uit over het financiële gedeelte van de soos, en nam mij ook de weken erna aan de spreekwoordelijke hand om kennis te maken met het penningmeesterschap. Kort hierna stopten veel oud bestuursleden, waardoor wij een relatief jong bestuur kregen. Iets wat achteraf een goede stap was. Wij konden voortborduren op het succes van 'vroeger', maar de jeugdsoos en het beleid wel deels naar eigen hand zetten. Iets wat wij als bestuursleden gedaan hebben in de vorm van 'Hemelvaartsdag' en de eerste (en opvolgende edities van) Glij 'm erin. Op deze wijze wisten wij niet alleen een breder publiek aan te spreken dan jeugd tussen 25 en 30 jaar, maar ook steeds meer mensen te voorzien van een (alcoholische) versnapering. Daarnaast hebben we, in samenwerking met vele vrijwilligers, een festival terrein gerealiseerd en de bar verbouwd. Niet dat ik goed ben in het bestraten of metselen, integendeel! Ik fungeerde bij aanwezigheid als opperman en zorgde voor de inwendige mens en mocht de rekeningen betalen. Ook daar zijn mensen voor nodig.

11 jaar, bijna 1/4e deel van het lustrum 45 jaar. In deze 11 jaar is er ook het 1 en ander veranderd dat ik op wil merken. Naast het feit dat het uitgaansleven veel later start dan 11 jaar geleden (de soos was afgeladen met mensen om 22 uur, tegenwoordig pas rond 1 uur) is ook de jeugd minder geïnteresseerd in live bands. Daarom hebben we regelmatig thema feesten met DJ's. Iets dat de laatste jaren erg goed bezocht wordt.

Ik wil hier ook een droevig moment met u delen, iets wat mij niet alleen als bestuurslid maar ook als mens diep geraakt heeft. Op 27 maart 2013 overleed Tom Schepers, bestuurslid en vriend van onze jeugdsoos. Tom was zeer actief binnen onze jeugdsoos en was nooit te beroerd om ook maar het meest vervelende klusje aan te pakken. Helemaal tijdens het organiseren van de reünie en de bijkomstige werkzaamheden wordt zijn aanwezigheid gemist. Zo bedenk ik mij nog de laatste klussen die hij heeft aangepakt en het laatste feest waarbij hij aanwezig was. Als bestuur hebben wij in de week van 27 maart 2013 de soos geopend om op deze wijze stil te staan bij het overlijden van Tom en ook herinneringen aan hem op te halen. Op dit moment hangt een foto van Tom achter de bar, om terug te denken aan de jongen die ontzettend gemist wordt.

Rest mij niets anders dan te concluderen dat ik naast momenten van tegenslagen en verdriet ook een leuke en leerzame tijd in het bestuur gehad heb. Ik kan dit de jeugd van Nieuw Schoonebeek van harte aanbevelen. Samen met André Herbers en Christiaan Conen stop ik aan het einde van dit jaar met mijn bestuursfunctie. Ik ben trots op een soos als deze, die vanaf 1969 tot op de dag van vandaag bekend staat als een waardig 'rumah pemuda' (Maleisisch voor: thuis voor jongeren). Ik wens het huidige en toekomstige bestuur veel succes en plezier toe en hoop dat ik over 5 jaar de uitnodiging voor het 50 jarig jubileum in de bus mag verwachten.

Dennis Hemme

Roy Fischer over Rumah Pemuda

Sinds dit jaar ben ik penningmeester bij Rumah Pemuda, wat ik overgenomen heb van Dennis Hemme. Ik doe dit met veel plezier en het geeft een voldaan gevoel als je ziet dat de georganiseerde feesten druk bezocht worden en dat we nog altijd goede reacties krijgen. Sinds begin dit jaar worden we helaas ook geconfronteerd met het nieuwe alcoholbeleid. Dit heeft voor onze soos als gevolg dat een grote doelgroep ineens geen alcohol meer mag drinken. Ondanks dat, is het dit jaar toch druk gebleven en proberen we in overleg met de gemeente goede oplossingen te vinden om hier mee om te gaan. Dit lukt ons dan ook steeds beter. Om de zaterdagavonden nog drukker te maken zijn we nu bezig met DJ Koen Reuvers van Radio Emmen. Hij heeft hier zijn eigen radioprogramma, maar mag bij ons de komende tijd elk tweede weekend van de maand de lekkerste hits, feestnummers en classics gaan draaien.

Be there!

Zoek en win

Ergens in Nieuw Schoonebeek is een fotolijstje met daarin het logo van deze krant verstopt. Dit logo kan echt overal liggen/staan of hangen. Het is al in een van de gaten van de glasbak gevonden, in de supermarkt en op het podium tijdens een toneelvoorstelling. Het is de bedoeling dat u dit logo zoekt en het bij een van de redactieleden afgeeft als u het gevonden heeft. De vinder krijgt als beloning een overheerlijke slagroomtaart aangeboden door een van de lokale bedrijven. Dus mensen: "ogen open!" En succes! Hieronder een voorbeeld van het logo.

Hieronder ziet u een voorbeeld van het verstopte logo. Het zit in een doorzichtig lijstje. Het kan ergens staan, hangen of liggen. Let dus goed op, het kan overal tevoorschijn komen.



Bedrijf van de maand:

In oktober 2010 zijn we gestart met Bewegingsstudio de Beekzicht. De vorige eigenaar (Miranda Gerdes) stopte en wij zagen toch wel mogelijkheden, om er iets mee te kunnen doen. En dat hebben we gedaan. Vincent, toch een sportgek en Dennis vanuit zijn ervaring met organisatieadvies, is voor een onderneming als deze een goede mix. Miranda wilde wel haar schoonheidssalon behouden en dat is ook zo gebleven. Ze heeft haar eigen ruimte binnen de bewegingsstudio, waar mensen op afspraak een schoonheidsbehandeling kunnen krijgen. De naam wilden we eigenlijk niet veranderen, deze was en is laagdrempelig, iets wat we ook willen uitstralen. Onze slogan is niet voor niets: Voor iedereen een manier van bewegen!!!

17 september 2010 hebben we onze deuren geopend, met de volgende mogelijkheden: Fitness, Sauna en Zonnekanon. Op de openingsdag, waar we een open dag van hadden gemaakt, kwam direct al de vraag naar Spinning. We kregen te horen dat er een dame in de sporthal Zumba lessen gaf en ze kon ook Spinningslessen geven: Marianne Nicolaï. Die stond er wel voor open om deze lessen te verzorgen. En dat hebben de dames en heren ondervonden. Gas op de pedalen!!! In december kwam daar al Jazz- / Streetdance bij en in januari 2011 Yoga. Langzamerhand konden we een heel breed pakket van activiteiten aanbieden, waardoor we nu Fitness, Sauna, Zonnekanon, Jazz- / Streetdance, Spinning, Zumba, Yoga en Streamview 2.0 als mogelijkheden hebben. Ook kunnen we via een aantal organisaties bedrijfsfitness aanbieden (Pro Motion en NBFP). En verzorgen we bewegingslessen voor een instelling, waar mensen met een sociale beperking zitten. We zitten niet stil en hebben binnenkort, ook voor de "passieve" sporter een evenement opgezet: FIFA 15 toernooi voor de PS3.

We zijn inmiddels beland in ons 5e jaar, waardoor we ons 1e lustrum hebben bereikt en daar willen we ook wat mee gaan doen. Een aantal acties en aanbiedingen, staan op stapel, maar ook een evenement in december, waarbij we ook iets meer en anders willen aanbieden voor de mensen en voor de middenstanders en instellingen in de regio. Samen met 2 studenten van het Drenthe College zijn we bezig met het opzetten van een Dance-evenement met een fair, met allerlei bedrijven en instellingen uit de regio. We zijn van mening dat vooral in (kleine) dorpen, je in ieder geval er voor elkaar moet zijn en dat ook moet proberen uit te stralen. Daarom is het ook mooi om te zien, dat een evenement als: 200 jaar Nieuw Schoonebeek, zo massaal onder de mensen leeft en een ieder er een steentje aan bij heeft gedragen!!

Als je alleen al ziet, hoeveel er bewogen wordt (recreatief en sportief) in een kleine gemeenschap als Nieuw Schoonebeek, dan zijn we met elkaar een zeer sportief dorp!! Wij gaan voor de volgende 5 jaar, wij hopen samen met u!!

Rik Buter heeft dit keer het logo gevonden en daarmee een heerlijke slagroomtaart gewonnen. Rik, geniet ervan!



Hejtalheur.....

Leemdepot aan de Stheemansstraat (Zwarte Weg) in Nieuw Schoonebeek

Het enige dat je vanaf de weg ziet is een aarden wal en een bord met de tekst: Hier komt een leemdepot en een 06 nummer; dat maakt nieuwsgierig!

Gebeld met de Heer Tames Veenstra van Arcadis die graag informatie deelt over het leemdepot.

De komende jaren worden er kades in het Bargerveen aangelegd om de waterspiegel te verhogen, zodat het veen geconserveerd blijft.

Waar nu Stheemansstraat ligt komt over het hele traject een kade te liggen. Die kades worden gemaakt van keileem.

Voor het aanleggen van die kades in het Bargerveen is 200.00 kuub keileem nodig. Dat is niet elk moment te verkrijgen en daarvoor wordt er nu al leem "uit de markt gehaald" en in het tijdelijke depot opgeslagen.

Die leem is beperkt aanwezig in Drenthe, het komt voornamelijk uit het gebied van de Hondsrug.

De leem die nu aangevoerd wordt komt uit de werkzaamheden in het Hondsruggebied, de eerste partij leem die in het depot terecht gekomen is kwam uit het sportcomplex aan de Rondweg, Emmen de partij die nu aangevoerd wordt komt uit het nieuw te bouwen theater; nuttig hergebruik dus!

Hejtalzien...

Wachtend bij de bushalte of lopend/fietsend op de Kerkenweg is het misschien al eens opgevallen. Boven de toegangsdeur van het appartementencomplex "plan Ans" hangt een prachtig, gekleurd glaskunstwerk.

Dit kunstwerk is door Dorpsbelangen aangeboden aan de bewoners tijdens de opening van het gebouw op 15 mei jl.

Edith Benedictus Buning is de kunstenaar, zij zegt over haar keuze om met glas te werken het volgende;

Glas lijkt kwetsbaar. Maar is zó sterk! Zijn wij mensen dat ook niet? Daarnaast ben ik er van overtuigd dat wij mensen veel kleurrijker zijn dan we denken. Ook dat verbeeld ik in glas.

Op haar website is meer informatie over haarzelf, haar werk en de galerie in Hooghalen;
www.glasatelierbenedictus.nl



Nooit te oud om te bewegen!

Mevrouw Voppen-Wegkamp en mevrouw Büter-Möhlmann houden hun spieren soepel door wekelijks te sporten.

Dit doen de dames onder begeleiding van Irina Hoff bij Paramedisch Centrum Dorgelo.

Dat je nooit te oud bent om te bewegen bewijzen deze dames. Mevrouw Voppen is 92 jaar en Mevrouw Büter wordt binnenkort 93 jaar.

Ze zouden het wel gezellig vinden om meerdere inwoners van Nieuw-Schoonebeek te ontmoeten tijdens de training op de woensdagochtend!

Secretariaat:
J. Herbers
Vierakkers 23
7766 BL Nieuw Schoonebeek
Tel: 0524-542152
Mail: j.herbers@kpnmail.nl
Vereniging Dorpsbelangen

Vereniging Dorpsbelangen Nieuw Schoonebeek



Nieuws van Dorpsbelangen oktober 2014.

We hebben een prachtig 200 jarig bestaan van ons dorp gevierd. Echt bijzonder.

Van het geld uit de budgettenpot is o.a. de verlichting bij de kerktoren en het beeld "de heidebrander" betaald.

De Historische Vereniging kreeg geld voor een beamer en scherm.

Samen met Weiteveen geld voor de spelweek voor de afvalcontainer.

Drukken van Hej 'al Heurd.

Dames en herenkor voor het vieren van hun 25 jarig bestaan.

IJsbaanvereniging voor vervanging deur en enkele ramen.

Speeltuinen Dargakkers voor een nieuw speeltoestel.

Ook de budgetten pot ontkomt niet aan bezuinigingen. Elk jaar 10 %. Hiertegen hebben wij bezwaar aangekend. Helaas zijn er EOP's (dorpsraden) die hier weinig tot geen gebruik van maken. Wij hebben de pot elk jaar leeg.

Voor evt. aanvragen kunt u een begroting indienen, waarin u ook aangeeft op welke andere manieren geld is aangevraagd. Via Annette van der Zwan.

In 2014 is het Infohuus gesloten. Werd weinig tot geen gebruik van gemaakt. Helaas.

Wij hebben een "Zienswijze" ingediend voor de bufferzone Bargerveen namens de inwoners van Nieuw Schoonebeek. Angst voor b.v. wateroverlast.

Inschrijven woningzoekenden. Domesta zou graag inzicht hebben wie een woning of appartement zoekt. Ook al is het pas over een jaar of enkele jaren.

Zie je zaken in het dorp betreffende grijs (voetpad, fietspad, verkeersborden enz.) en groen (bomen, grasveldjes enz.), of onveilige situaties, bv. gaten in straten, dan kan dit gemeld worden op de site van de gemeente Emmen: www.emmen.nl (melding openbaar gebied). Heeft als voordeel dat je de melding ook op papier hebt. Of tel. 140591.

Of u kunt bellen met Han Gerth (542373) of Arend Hofkamp van Buurtsupport (0612295922).

Zondagmiddag visite, in de dorpshoeve.

Hier een berichtje van de zondagmiddag visite.

We willen graag iets doen voor de mensen die op zondag graag met andere mensen in contact willen komen op een gezellige en ontspannen manier. Vanaf 26 oktober kunt u iedere 14 dagen hiervoor in de Dorpshoeve terecht.

Na de kerkdienst van 9.30 uur kunt u in de Dorpshoeve een kopje koffie komen drinken, wordt er een gezonde maaltijd geserveerd en is er gelegenheid om een spelletje of iets anders te doen.

Rond 15.00 uur eindigen we deze bijeenkomst.

Mensen die geen eigen vervoer hebben kunnen gehaald en gebracht worden.

Wij stellen het op prijs als u zich van te voren opgeeft, dat kan op telefoonnummer 0524-540677 van Ria Lubbers. Graag 1 week van te voren.

Hebt u er niet aan gedacht u op te geven en wilt u toch komen, kom dan gerust.

De kosten voor deze gezellige middag bedragen inclusief de maaltijd € 7,-.

De data waarop deze bijeenkomsten plaats vinden zijn: 23 november, 14 december, 18 januari, 1 februari, 15 februari, 1 maart en 15 maart.

We hopen veel mensen te zien, namens de volgende organisaties:

De Zonnebloem, De Kerk, De Dorpsbelangen, KBO en De Beek

Verborgen schatten in Nieuw Schoonebeek?

Zijn er naast de schatkist onder de Heidebrander nog meer verborgen schatten in Nieuw Schoonebeek? Het antwoord is JA! Op verschillende plaatsen verdeeld over het dorp liggen nog meer mysterieuze schatten verborgen. Verschillende spoorzoekers zijn al op zoek geweest naar deze schatten, sommige met succes en anderen wat minder.

Een paar van die spoorzoekers zijn mijn schoonzusje en zwager. Ze zijn diverse keren op pad geweest om diverse schatten te zoeken, en ze hebben er meerdere in Nieuw Schoonebeek gevonden. Omdat wij ook nieuwsgierig werden naar deze schatten, zijn we op een zonnige zondagmiddag in september, samen met hen en de kinderen, op pad gegaan om schatten te zoeken in Nieuw Schoonebeek. Ze hadden een schatkaart bij zich met daar de aanwijzingen op voor de positie van de eerste schat. Wij, als echte Nieuw Schoonebekers waren natuurlijk een beetje sceptisch. Maar warempel, binnen afzienbare tijd hadden we de eerste schat te pakken. Deze eerste schat zette ons gelijk op het spoor van de tweede. Het enthousiasme bij ons, en natuurlijk bij de kinderen, groeide. De tweede was wel wat lastiger te vinden, maar ook deze werd na een tijdje ontdekt. En bij de tweede schat lag de volgende aanwijzing voor de derde schat. In gestrekte draf ging het verder en ook de derde schat werd gevonden. De derde schat was het einde van een schatroute. En inmiddels waren we aan de andere kant van het dorp beland, en aangezien het warm en dorstig weer was, hebben we nog even geproost op de gevonden schatten.

Maar wat zijn dit dan voor schatten die verborgen liggen in Nieuw Schoonebeek? Dit zijn geocaches, en het schat zoeken heet geocaching. Dit is een spel dat de laatste jaren steeds populairder wordt. De officiële verklaring, volgens Wikipedia is;

“Geocaching is een buitensport en spel, waarbij gebruik wordt gemaakt van een gps-ontvanger of telefoon met deze functie om ergens ter wereld een zogenaamde cache (verstopplaats) te vinden”.

Iemand verstopt dus op een bijzondere plaats, meestal in de natuur, een waterdichte doos met daarin een logboek, en verder eventueel aanwijzingen voor de volgende cache, een puzzel of opdracht om de volgende cache te bepalen, een aantal leuke voorwerpen (om te ruilen) en soms ook een wegwerpcamera. Met een hand-GPS (of mobiele telefoon met deze functie) worden de precieze coördinaten van de schuilplaats bepaald, die vervolgens worden gepubliceerd op de Geocache-website www.geocaching.com. Anderen lezen die coördinaten en kunnen op zoek gaan naar de cache ('schat'). Vervolgens loggen ze hun bezoek op de speciale cache-pagina om hun bezoek kenbaar te maken.

De caches die wij gevonden hebben zijn onderdeel van een langere (fiets-) route, die begint in Weiteveen. De officiële omschrijving van deze route is:

Deze cache fietsroute begint bij “Veenland 1” in Weiteveen, en is ongeveer 35 km lang. Deze grensoverschrijdende route laat je een klein gedeelte van het prachtige Veenland zien. Onderweg kom je een aantal interessante bezienswaardigheden tegen die je kunt bezoeken. De 27 caches (Traditionals, Mysteries en Multies) zijn gemakkelijk te vinden, waardoor er meer tijd overblijft om te genieten van het prachtige landschap, de natuurgebieden, de schitterende vergezichten en natuurlijk de typische Duitse dorpjes in Emsland waar je doorheen komt.

In sommigen caches vind je een coördinaat voor de volgende Mysterie cache (dus start bij Veenland 1) en in sommige caches vind je een aanwijzing voor de bonus, dus let goed op. Je geniet het meeste van de omgeving als je de route op de fiets doet, een aantal caches zijn dan ook alleen maar met de fiets of te voet te bereiken. Langs of redelijk dicht aan de route kom je nog diversen andere mooie caches tegen die het bezoeken zeker waard zijn.

Voor meer informatie: www.geocaching.nl



Volksfeest 2015 “Van niets tot iets”

In januari 2014 kwam bij ons via het blad Hej't al Heurd de vraag binnen willen jullie als vriendengroep elke keer als het blad verschijnt een stukje schrijven over jullie voorbereidingen van jullie feestwagen maar wel zodanig dat niemand in het dorp weet om welke vriendengroep het gaat.

En zoals bij elke groep of buurt wel vaker voorkomt waren er voorstanders en tegenstanders (dit zal voor velen heel herkenbaar zijn).

Tijdens de eerste vergadering in mei werd dit agenda punt meteen van tafel geveegd en verdween de vraag in de prullenbak. Maar omdat de redactie van Hej't al Heurd bleef aandringen en de prullenbak nog niet was schoongemaakt kwam het verzoek bij de tweede vergadering opnieuw ter sprake. En in aanwezigheid van 5 van de 25 vrienden werd het voorstel unaniem aangenomen en was de beslissing dus: JA, wij doen mee.

Om niet in tijdnood te komen hadden we in mei 2014 onze eerste vergadering. De eerste vraag en belangrijkste vraag die we hadden: hoe doen we deze keer mee? Gaan we weer een grote feestwagen bouwen of doen we deze keer op een andere manier mee, bijvoorbeeld iedereen op een versierde fiets of gemaskerd en helemaal onherkenbaar. Iedereen was het er over eens: we doen weer mee met een grote wagen. De vraag die daarna volgde was: wat gaan we dan doen? Inmiddels was de avond al ver gevorderd en begon het bier z'n werk te doen want de gekste ideeën kwamen op tafel: van “naaktstrand” tot “Islamitische Staat” en van “waailappen” tot “ebola patiënten”.

Voor de mannen van onze groep kan het vaak niet gek genoeg maar onze vrouwen trappen vaak op het juiste moment op de rem met als resultaat een voor iedereen acceptabel idee voor de feestwagen. Aan het eind van de avond hadden we 10 tot 15 ideeën op papier. De tweede vergadering hadden we in september met als doel nog één keer nieuwe ideeën inbrengen om vervolgens in oktober een definitieve keuze te maken. Omdat we wel 15 ideeën hadden, hebben we middels 3 stemrondes onze definitieve keuze gemaakt waarbij tijdens de eerste 2 stemrondes 13 ideeën afvielen en er bij de laatste stemronde nog maar 2 ideeën over waren. Nu we onze definitieve keuze gemaakt hadden konden we op zoek naar een grote boerenwagen.

En omdat niemand van onze vrienden uit een boerenbedrijf komt moeten we via internet/marktplaats op zoek naar een geschikte wagen. Of in de omgeving rondkijken. Wat jammer nou dat de gemeente de locatie van Bryan in Klazienaveen heeft ontruimd want die had kort geleden nog een paar geschikte wagens op zijn dam staan die we voor een prikkie hadden kunnen kopen. Één geluk hebben we al wel, we kunnen op dezelfde locatie aan de Europaweg bouwen als 5 jaar geleden, nu de wagen nog en we kunnen beginnen.



Op zoek naar een geschikte boerenwagen!

Hondenzwemmen



7 september was het een spetterende middag in zwembad de Wiekslag. Op deze prachtige nazomermiddag was het bad gereserveerd voor onze trouwe blaffende viervoeters en hun baasjes. Op deze happening waren ruim 20 enthousiaste honden met hun baasjes afgekomen. De honden waren allen geoefende zwemmers en er werd menig balletje of dummie uit het water gehaald. Ook onderling gingen de honden groot en klein leuk met elkaar om. Al met al een geweldig spektakel wat volgens de deelnemers en hun baasjes volgend jaar herhaald mag worden!

Ganzenexcursie (Kijk- en luistertocht)

Op zaterdag 22 november, 6 december 2014 en op zaterdag 10 en 24 januari 2014 organiseren we weer een Ganzenexcursies in het Bargerveen. Er zijn momenteel ongeveer 40.000 ganzen in het Bargerveen. Gigantisch veel dus. Het wordt een kijk- en luistertocht om te zien hoe de ganzen over dit prachtige gebied trekken. Het gesnater is oorverdovend en heel indrukwekkend. Na afloop kunt u eventueel ook nog genieten van een ontbijt in het Veenloopcentrum. We vertrekken om 7.00 uur 's morgens vanaf het Veenloopcentrum en gaan gezamenlijk naar het gebied van de ganzen.

De kosten hiervoor zijn: wandeling € 3,50, incl. ontbijt € 8,50

U kunt zich hiervoor aanmelden bij het Veenloopcentrum, tel. 0524 541458 of via e-mail info@veenloopcentrum.nl

Gaat de zorg veranderen?

Ja, er gaan dingen veranderen maar.....

Wij blijven in de buurt om zorg verlenen zoals u van ons gewend bent, ook in 2015.

Buurtzorg is 24 uur per dag inzetbaar en altijd te bereiken en dit blijft zo.

Wij bieden verzorging en verpleging thuis en stellen u en uw omgeving centraal, onderzoeken samen met u en uw omgeving wat er nodig is waarbij rekening wordt gehouden met veranderingen in de toekomst.

Buurtzorg-medewerkers helpen u bijvoorbeeld met het wassen, aan en uit kleden, klaarzetten en geven van medicijnen. Zorg in de laatste levensfase en verrichten van handelingen op verzoek van arts of specialist. Hierbij kunt u denken aan het verzorgen van wonden, het geven van injecties en bijvoorbeeld het bestrijden van pijn. Binnen het PG-team wordt gewerkt met "casemanagement" bij dementie. Dit is een begeleider die u en uw naasten gedurende het gehele traject begeleidt en waar u met al uw vragen terecht kunt (aangesloten bij het netwerk Dementie Drenthe).

Voor beide teams geldt dat er nauw wordt samengewerkt met andere zorgverleners (bijvoorbeeld huisarts en specialisten).

De wijkverpleegkundige komt bij u langs, beoordeelt de situatie, zo nodig regelt zij de indicatie en wordt de zorg direct gestart.

Voor het starten van de zorg is geen lidmaatschap nodig.

Buurtzorg werkt met kleine teams en hoog opgeleide medewerkers.

Buurtzorg Schoonebeek is te bereiken op: 06-23459911

Buurtzorg PGT, (psychogeriatrisch team voor zorg aan dementerenden) is te bereiken op: 06-13328191

Winnaars Bliksemactie 2014

Vakantiecheque twv 250 euro:	Monica Heijnen
Nespresso apparaat:	Paul Wubbels
Binnen bbq:	Jeroen Kuipers
High tea bon: Carli Bench:	Rob Loves
High tea bon: Carli Bench:	Agnes Striper
Maand gratis sporten: Beekzicht:	Bennie Buter
Zwarte Racker waardebond:	Jeroen Kuipers
Fohn: Haarstudio Rozeman:	Jim-Bob Wubbels
Boodschappenpakket: Plus:	Linda Ambergen
Vogelhuis: Tegelzetbedrijf R.Heller:	Aart Veenstra
Boodschappenpakket: Sligro:	Jeffrey Stam
Cupcake pak: Tegelzetbdr. M. Heller:	Jordy Bosch
Schroevendraaierset: Kamps:	Freddy Schwieters
Aquaracer: Levelink electro:	K. Wegkamp
Fietstas: Bos-Niers:	H. Huser

Iedereen van harte gefeliciteerd met deze mooie prijzen.

Zaterdag 13 december a.s. houd deze datum alvast vrij,

SNERTLOOP

Plaats: Ijsbaan te Nieuw Schoonebeek

11.30 uur start wandelaars

14.30 uur start 5 en 10 km

Kosten: € 5

voorinschrijving

Voor iedere deelnemer is er na afloop een kop snert en een presentje.

Organisatie: LOOPGROEP SCHOONEBEEK

Vogel

Op 4 november is bij mij een vogel ontsnapt.

Het is een Rode Pennant Rosella.

Mocht u iets weten of gezien hebben dan graag een berichtje.

BVD: Jan Blaauwgeers

19 juli 2014: Johnnie Herbers

19 juli 2014 zal ik blijven herinneren als de "warmste" dag van het jaar.

Het zou een bijzondere zaterdag worden, de 200e dag van het jaar.

Deze dag wordt het 200 jaar nieuw Schoonebeek met diverse activiteiten afgesloten.

Er komt hoog bezoek, dus maar netjes in de kleren naar de kerkdienst, welke in de open lucht werd gehouden en de onthulling van het kunstwerk dat door Jo van der Laan is gemaakt. Niets vermoedend ben van dit alles getuige, totdat ik aan het eind van deze plechtigheden mijn naam hoor. Burgemeester Bijl riep mij om naar voren te komen.

Het eerste wat ik dacht was, shit wie heeft me dit geflikt. Ik hou namelijk helemaal niet van dit soort zaken. Hij noemde tal van zaken waar ik bij betrokken was en dat dit goed was voor een koninklijke onderscheiding.

Achteraf hoorde ik dat men hier al vanaf september vorig jaar mee bezig was. Zelfs thuis heb ik niets gemerkt. Achteraf valt alles op zijn plaats, de kinderen zijn er, een collega van mijn werk en een zwager die niet naar de kerkdienst wilde maar er nu wel was.

Het overviel mij wel al die aandacht, ik werd door honderden gefeliciteerd. Dit zie ik als een beloning van de bevolking. Dat zegt mij meer dan het lintje want je doet het voor en met elkaar.



Herfstmarkt

Hierbij een aantal foto's van de zeer geslaagde en afwisselende fair op zondag 19 oktober in de Zwarte Racker.

Het was een geslaagde dag georganiseerd door Je-roen en Isa van de Zwarte Racker.



176. Een „Ja-Kuhler“ en een verweeginginstallatie.
A well-head pump and a rearing plant.

De Kerkenweg vroeger en nu



Sinterklaasfeest Vrijdag 28 november

Op vrijdag 28 november om 18.00 uur is er weer het sinterklaasfeest voor alle kinderen t/m groep 5, die lid zijn van de speeltuinvereniging. Iedereen kan lid worden (8 euro per jaar per gezin). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bianca Eikens-Schepers (tel: 542530

Tot dan!

Bestuur Speeltuinvereniging 't Centrum.



Eempies met de pette rond

Na het onthullen van het standbeeld, De Heidebrander, ging Geert Schepers met de pet rond. Hij wilde proberen 200 euro voor mij op te halen omdat ik het beeld heb aangeboden aan de bevolking van Nieuw Schoonebeek. Ik wil dit geld aan een goed doel schenken. Toen we later die middag het geld telden kwamen we uit op 500 euro! Een prachtig bedrag en hiervoor mijn hartelijke dank. Een paar dagen later zat ik te lezen in een kookboek die ik een paar weken daarvoor had gekocht van mijn nicht Petra Dol Hermans, een dochter van Theo en Marie Hermans Ahlers. De opbrengst van dit boek gaat in het geheel naar het dagcentrum Immanuels Haven in Zuid-Afrika. Dit dagcentrum is opgericht door een Brits echtpaar die al hun vermogen in dit dagcentrum hebben gestopt, en wordt gerund door veel vrijwilligers. Alles wordt gefinancierd door giften van particulieren of een aantal bedrijven. Er worden kleine kinderen die aids hebben opgevangen maar ook kinderen uit omliggende dorpen die ondervoed zijn of geen thuis meer hebben. Deze kinderen worden verzorgd en gevoed en een opleiding gegeven zodat ze later als volwassenen hun eigen bestaan kunnen opbouwen. Ik heb besloten om het opgehaalde bedrag aan deze stichting te schenken. Ik heb Petra gevraagd om dit bedrag in ontvangst te nemen en haar gezegd dat ik het leuk zou vinden als er iets blijvend van wordt aangeschaft. Zaterdag 4 okt heb ik samen met het bestuur van 200 jaar Nw Schoonebeek het geld aan Petra overhandigd. Namens Petra dank aan allen die bijgedragen hebben aan deze donatie en als er belangstelling is voor het kookboekje, de Zuid-Afrikaanse Braai, dan kunnen deze bij mij besteld worden voor 5 euro per stuk.

Jo van der Laan
De Smidse 2
06-27060460

Op uitwisseling naar La Réunion

Van 10 t/m 14 september ben ik samen met mijn klasgenoot, Laura Schulte uit Klazienaveen, naar het eiland La Réunion geweest. Dit is een Frans departement, in de Indische Oceaan bij Afrika. Wij gingen hier naartoe omdat onze school, het Carmelcollege, meedoet aan het Comenius Project 'Green Skills for a Global Change, een samenwerkingsproject over duurzame energie met scholen uit verschillende landen. In totaal doen er 7 landen mee, Portugal, Slovenië, Frankrijk (La Réunion), Turkije, Nederland, Spanje en Denemarken. Vorig schooljaar, toen Laura en ik in 4 vwo zaten, werden wij uitgekozen om op uitwisseling te gaan naar La Réunion omdat wij de opdrachten die bij het project hoorden als beste hadden gemaakt. Natuurlijk zeiden wij meteen "Ja!" maar onze ouders moesten ook worden overgehaald. Gelukkig vonden zij dit voor ons ook een unieke kans en op 9 september begon onze lange reis.

Op dinsdagmorgen stapten we in Emmen in de trein met onze koffers. Onze leraren zouden we in Zwolle zien, en vanaf Zwolle gingen we verder met de trein naar Amsterdam. Daar moest er weer worden overgestapt om in Parijs te komen, daar vertrok ons vliegtuig. Voor mij was het de eerste keer vliegen, en we hadden een nachtvlucht van 11 uur, dus ik vond het erg spannend. Maar het viel gelukkig allemaal mee, en na een vermoeiende reis kwamen we de volgende dag aan in La Réunion. Vanaf het moment dat we aankwamen ging alles heel snel. We hadden een druk programma en tijd om bij te komen was er niet. Bij het vliegveld werden we opgewacht door de leraren uit Réunion en de Spaanse studenten. Het omschakelen naar Engels praten viel mee, het ging verrassend makkelijk.

's Middags gingen we naar een presentatie over het eiland, en in de auto keken we onze ogen uit. Het eiland was prachtig, mooi weer, palmbomen en hoge bergen. Dit was absoluut geen Nederland! Bij de presentatie ontmoette ik Tania, het meisje waarbij ik zou verblijven deze dagen. Het werd meteen duidelijk dat alle studenten uit Réunion beter Frans dan Engels spraken. Het niveau was veel lager dan dat van ons. Ondanks de taalbarrière voelden we ons erg welkom, iedereen was erg behulpzaam en vriendelijk. Zij begroeten elkaar ook op een andere manier, iedereen geeft elkaar twee kussen bij elke ontmoeting. En wij deden daar natuurlijk vrolijk aan mee! Na de presentatie gingen we Afrikaans dansen, ook hierbij merkte je de cultuurverschillen, maar het was erg leuk.

De andere dagen gingen erg snel door het drukke programma. We hebben de school, Lycée de la Possession, gezien. Daar hielden we een presentatie over Nederland en zijn we zelfs geïnterviewd voor een nieuwszender in Réunion. Ook zijn we een dag naar de vulkaan geweest. La Réunion heeft een actieve vulkaan, en het landschap was erg indrukwekkend. Maar nog veel mooier zijn de witte stranden waar we ook een dag zijn geweest. Ik had nog nooit zo'n helder blauwe zee gezien. We moesten wel oppassen voor haaien! Het enige waar ik niet zo goed aan kon wennen was rijst eten. Iedere middag en avond stond dit op het menu, en ook nog enorme hoeveelheden. Na mijn 'Nederlandse' portie zat ik vol maar er werd steeds nog meer aangeboden. Tijdens de reis hield ik contact met mijn ouders en ik had al gevraagd of de frituurpan aan mocht als ik terugkwam. Ik was toe aan een Hollandse hap.

Het is erg bijzonder hoe je in een paar dagen iedereen zo goed kunt leren kennen. En toen ik eindelijk begon te wennen aan de cultuurverschillen was het tijd om terug te gaan. Bij het vliegveld namen we met de hele groep afscheid van elkaar en heb ik iedereen hartelijk bedankt. Gelukkig is het dankzij Facebook mogelijk om contact te houden en dit ga ik ook zeker proberen. Het was een ervaring om nooit te vergeten!
Groetjes van Ilona Stoffers



Terugblik van de activiteiten van “De Zonnebloem”.

Na onze deelname aan de zeer geslaagde en gezellige markt op 31 mei ter ere van het 200 jarig bestaan van Nieuw Schoonebeek stond voor ons 9 juli de jaarlijkse Picknick met “De Beek” op het programma. Het weer was niet zodanig dat er buiten gezeten kon worden, maar het plezier was er niet minder om. We hadden een grote opkomst en iedereen liet het zich goed smaken. Het duo Max en Janny zorgden voor de muzikale noot en er werden zelfs nog een paar dansjes gepleegd.

Op zaterdagmiddag 23 augustus hebben we de vaartocht met “De Snikke” gemaakt.

Dit is een drie uur durende tocht door het Willem Alexander kanaal.

Het was mooi om die omgeving eens vanaf het water te bekijken en het varen door de sluisen was interessant om mee te maken. Er konden 35 personen mee en die waren er ook.

Onderweg kreeg iedereen zijn natje en droogje en dit keer zorgde Geert Schepers voor muziek en zang.

Rond zes uur waren we bij “De Zwarte Racker” waar we lekker gegeten hebben.

Zondag 14 september was het ziekenzondag. De vrijwilligers hebben de zieken thuis een fruitmand bezorgd. De kerkdienst zondag werd goed bezocht. Er werd een lezing gehouden door een paar Zonnebloemvrijwilligers.

De kinderen van de kindervoordienst hebben ook nog Zonnebloemen gemaakt.

Na afloop was er koffie, cake en ranja achter in de kerk.

Dit waren onze activiteiten weer tot nu toe.

Hopelijk hebben onze gasten er net zo veel plezier aan beleefd als wij, want daar doen we het voor.

“De Zonnebloem”.



ZOEK DE 6 VERSCHILLEN

Activiteitenkalender

21 en 22 nov: 45 jaar Rumah Pemuda:
21 nov. besloten feest voor oud bestuur en huidige bestuur en
22 november Grote feesttent
29 november: Zonnebloem: Sinterklaas
9 december: Dorpsbelangen: besloten
10 december: KVV: kerstavond
16 december: Zonnebloem: kerstfeest met KBO
18 december: 18:30 Kerstspel; basisschool.
20 december optreden Carmina Burana, Veenkerk Klazienaveen Noord
2015:
14 januari: KVV: interieurstyliste Sandra Naber
1 februari: KVV: jaarvergadering en bingo

Geacht lid van Ijsbaanvereniging de Scheuvel. 19 november 2014 wordt weer de jaarlijkse contributie afgeboekt voor het seizoen 2014/2015 via de automatische incasso.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur
P.s volgt u ons al op facebook en twitter?
www.facebook.com/ijsbaandescheuvel
[@ijsbaanscheuvel](https://twitter.com/ijsbaanscheuvel)

Wij zoeken jonge enthousiaste dames die ons willen versterken in het soos bestuur.
Bij voorkeur 18 jaar of ouder maar jonger mag ook.
Interesse hierin of nieuwsgierig wat het inhoud?
Meld je dan op een maandagavond om 18.30 uur bij de soos.

Zaterdag 10 mei ben ik mijn gouden ketting met gouden hanger kwijt geraakt. Er hangen 2 melk-tandjes van mijn zoon aan. Ik was om ongeveer 12:00 uur in Weiteveen aan de Varenhof. Tijdens mijn werkzaamheden voor ICARE ben ik daar dan onder weg. De vinder krijgt een beloning! Tel 06-29005093.

Alvast bedankt.
Groetjes Lenie Goeree.

Heeft u ook een artikel, oproep of een activiteit voor de krant of kalender? Mail dit dan voor 20 januari naar hejtalheurd@live.nl.

Huisje Weltevree

Wie zijn jullie?

Wij zijn Arnold Levelink en Winda Levelink-Schans. Wij hebben samen 3 kinderen; Dion (7), Twan (6) en Feline (1). Wij wonen aan de Europaweg 305 in Nieuw-Schoonebeek. Arnold heeft hier tot aan zijn 24e gewoond samen met zijn ouders, zus en broer. Winda komt oorspronkelijk uit Dalen. Na onze studententijd in Deventer en Zwolle zijn wij gaan samenwonen in Schoonebeek. Daar hebben we 7 jaar gewoond. Aangezien Arnold het melkveebedrijf van zijn ouders over wilde nemen, zijn wij eind 2009 verhuisd naar Nieuw-Schoonebeek. Eerst hebben we in een tijdelijke woning gewoond en later in juli 2010 zijn we verhuisd naar de boerderij.

Wat doen jullie?

Arnold werkt op de boerderij. Hij heeft samen met zijn ouders een melkveebedrijf. Winda werkt parttime (28-urige werkweek) als adviseur bedrijfsvoering voor het Openbaar Onderwijs Emmen (basisonderwijs).

Wat doen jullie in je vrije tijd?

Wij vinden het leuk om in onze vrije tijd dingen te doen met de kinderen, maar ook om met vrienden af te spreken. Vaak kunnen we deze twee met elkaar combineren, maar af en toe is het ook prettig om zonder kinderen iets te ondernemen.

Onze kinderen vinden zwemmen geweldig, dus iedere schoolvakantie gaan we sowieso een keer naar het zwembad. Verder sporten we allemaal. Arnold gaat naar voetbal (Schoonebeek 3) en zaalvoetbal op vrijdagavond. Winda vindt het heerlijk om einden te wandelen en probeert ze het hardlopen weer een beetje op te pakken. Dion gaat naar voetbal (F1) en Twan zit nog op zwemies.

Welke gebeurtenissen hebben indruk op jullie gemaakt?

Het klinkt heel cliché, maar de geboorte van onze kinderen was natuurlijk een prachtige en indrukwekkende ervaring. Wat een rijkdom om gezonde en lieve kinderen te hebben! Daarnaast zijn wij 5 september dit jaar getrouwd. Het was een geweldige dag! We hebben genoten.

Wat willen jullie nog gezegd hebben?

Wij wonen met veel plezier in Nieuw-Schoonebeek en hopen dat in de toekomst ook nog lang te mogen beleven.

langs deze weg willen we graag iedereen bedanken voor de cadeaus, kaarten en felicitaties die we hebben mogen ontvangen voor ons 25 jarig huwelijk,
Mvgr Hans en Monique Katuin.