

Februari 2017
Jaargang 9 - Editie 1

hej't

al heard

Foto: Tinie Möhlmann





Tussen Beek en Veen

Sinds de laatste uitgave van Hej't al heurd heeft de werkgroep Tussen Beek en Veen niet stil gezeten. Op 10 november 2016 zijn we aanwezig geweest bij het 1e schetsatelier over de bufferzone in de Dorpshoeve. Nieuw-Schoonebeek was goed vertegenwoordigd, want er was ook een afvaardiging van Dorpsbelangen en van de Land en Tuinbouworganisatie (LTO). Daarnaast waren er afgevaardigden van Provincie Drenthe, Gemeente Emmen, Waterschap Vechtstromen, Staatsbosbeheer, Prolander en Royal Haskoning DHV. Er zijn vier varianten ontwikkeld voor de bufferzone. Bij iedere variant ligt de nadruk op een ander thema: landschappelijk/cultuurhistorisch, intermediair/landbouw, natuur en recreatief.

Tijdens de schetssessie werd gestart met de mogelijkheid voor betrokkenen om een korte pitch te houden. Hierin konden zij hun ideeën kort toelichten. Daarna werd in twee groepen uiteen gegaan om twee varianten uit te werken en deze daarna te presenteren. Na een lekkere lunch werd er verder gegaan met de uitwerking van de andere twee varianten.

De werkgroep Tussen Beek en Veen heeft een positief gevoel overgehouden aan onze deelname

aan de schetssessie. De aanwezigen reageerden zeer positief op onze presentatie. De kaart die door de werkgroep is gemaakt is meegegaan naar Prolander en we hopen dat onze ideeën kunnen worden meegenomen in het definitieve ontwerp. De 4 varianten worden nu hydrologisch doorgerekend. Op basis van deze berekeningen wordt op 7 maart a.s. een volgende schetssessie georganiseerd. Voor die tijd vindt nog overleg plaats met alle betrokken partijen in het dorp om verdere plannen gezamenlijk vorm te geven.

We vinden het fijn om te merken dat de inrichting van de bufferzone ook in het dorp leeft. In de afgelopen tijd hebben we van veel mensen een reactie ontvangen. Zowel via de mail als van mensen die ons aanspreken over dit onderwerp. We willen jullie hiervoor bedanken en uiteraard zijn reacties nog steeds welkom. U kunt ons bereiken via onze Facebookpagina: [facebook.com/tussenbeekenveen](https://www.facebook.com/tussenbeekenveen) of via ons e-mailadres tussenbeekenveen@outlook.com.

Eén van de werkgroepleden aanspreken kan natuurlijk ook altijd. Dit zijn Jos Fischer, Truus Wubbels, Jacques Schepers, Arjan Scherpen en Tanja Schepers.



CARBID SCHIETEN OUDJAARSDAG

Na jaren carbid te hebben geschoten op oudejaarsdag met ouders, familie en vrienden was 2014 de laatste keer dat wij dat deden. De neven en nichten gingen hun eigen gang wat betreft carbid schieten en natuurlijk gingen de ouders mee kijken. Eddy en ik gingen het andersom doen, wij gingen bij alle vriendengroepen langs en wij keken hoe zij dat allemaal deden.

Ik ontdekte dat het overal anders werd beleefd. Dit vond ik zelf heel leuk omdat je anders nooit de andere knallen en uitvindingen en plezier van andere groepen zag. Toen bedacht ik dat misschien iedereen zo zou kunnen denken en daarom begon ik overal foto's te maken van alle groepen en hoe zij hun dag beleefden.

Deze foto's plaatste ik op facebook zodat iedereen kan zien hoeveel werk, plezier en op welke manieren er werd geschoten. Oudejaarsdag is een dag die iedereen op haar eigen manier beleeft. Het is mooi om daar een steentje aan bij te dragen doormiddel van deze foto's.

De foto's zijn te vinden op de facebookpagina:
[facebook.com/oudjaarsdag-nieuw-schoonebeek](https://www.facebook.com/oudjaarsdag-nieuw-schoonebeek)

Groet Wilfred Huser





GYMNASTIEKVERENIGING "DE TUUTWULP"

Hallo dames en heren in heel Nieuw-Schoonebeek en omstreken. Graag wil het bestuur van de Tuutwulp en de leidsters uw aandacht vragen voor het volgende:

De leiding van de gymnastiek vereniging geeft op dinsdag les in de sporthal aan dames (en nu moet ik mij heel voorzichtig uitdrukken) op een beetje gevorderde leeftijd. Deze groep dames zou graag zien dat er nieuwe aanwas komt, om dit uurtje gezellig bewegen en oefeningetjes doen om fit te blijven, voort te laten bestaan. Er worden geen zware oefeningen van u verlangd, er wordt niet gehangen of gesprongen. Het gaat vooral om bewegen en bepaalde spieren iets te ontwikkelen, die niet bij het stofzuigen en ramen lappen, of met het duimpje zappen op de afstandsbediening aan bod komen. Zo zijn er heel veel meer bezigheden, die in de oefeningen worden ingepast.

Er is een groepje dames, dat nog uit zes personen bestaat en dreigt te gaan stoppen als er geen nieuwe dames bijkomen. Dames trek de stoute gym schoenen, of ander gemakkelijk schoeisel aan en meldt u aan bij onze vereniging.

Als grootverbruiker van de buitenschoolse uren dienen wij elk uur dat wij nu in de sporthal aanwezig zijn te behouden. Maar dat kan alleen als er ten minste 12 leden in dat sportuur gebruik maken van de hal.

Laten wij deze accommodatie niet verloren laten gaan, doordat er steeds minder uren gebruikt gaan worden van de hal. Laten wij vooral zuinig zijn op dit fantastische voordeel dat wij hebben met een sporthal in ons dorp.

Bij het 50 jarig bestaan van onze vereniging bestond het ledenaantal uit 212 leden. Nu is dat gedaald naar 142 leden. Ja, ik hoor het u al zeggen dat komt doordat er minder kinderen in ons dorp worden geboren en de vergrijzing slaat toe. Dat is een gegeven. Echter wel moet worden gemeld, dat het aantal inwoners in ons dorp niet noemenswaardig is gedaald. Er zijn dus meer ouderen die niet aan sport doen. Ook zijn er meer dan genoeg oefeningen te doen voor mensen met grijs haar en/of een

kale kop en een paar pondjes meer, die het welzijn van u beogen. Karin Wubbels en Margreet Volkerts hebben genoeg stof om eens heerlijk te lachen en uit je dak gaan, zoals dat modern heet. Kom eens naar de hal om te kijken hoe leuk mensen met elkaar om kunnen gaan tijdens dat uurtje sporten.

In mei 2017 bestaat deze vereniging 60 jaar, dit bestuur zou graag als cadeau ontvangen een aanwas van 20 tal leden, zeker een 6 tal leden voor dames groep op de dinsdagmiddag. Kom op dames en heren Nieuw-Schoonebekers laat deze mooie vereniging niet in de kou staan, laten we bouwen aan nog eens 60 jaar

Wij als bestuur zien uw lidmaatschap met belangstelling tegemoet

Het bestuur,
Namens deze, H. Olly de Vries.

CONTRIBUTIE

In de algemene ledenvergadering van 16 november 2016, zijn met algemene stemmen de hieronder vermelde contributies vastgesteld. Met ingang van januari 2017, zullen deze bedragen per maand van uw bankrekening worden afgeschreven

Jeugd I (tot 13 jaar) € 6,75

Jeugd II (tot 17 jaar) € 8,00

Gymnastiek € 9,00

Volleybal dames € 8,50

Volleybal heren € 9,50

Badminton € 11,00

Badminton dinsdag. € 11,50

Tennis maandag € 11,50

SELECTIETURNEN

Zaterdag buiten Tuutwulp €7,25 (NB deze leden betalen ook contributie bij de Klimop in Weiteveen)

Tuutwulp leden tot 13 jaar € 13,50

Tuutwulpleden 13 t/m 17 jaar € 15,00



OMDAT HET FANTASTISCH IS...

Hij schildert met kleurpotloden en fotografeert met acrylverf... Arnold Wubbels (42 jaar) laat enthousiast zijn foto realistische schilderijen zien. Hij is erg bescheiden, maar hij mag er terecht trots op zijn. De kunstwerken zijn prachtig en dat wordt ook door anderen gewaardeerd.

Als kind vond hij het al fijn om te tekenen en hij was gek van motorsport (m.n. wegrace). Op zijn 18e las hij een artikel in een Formule 1 blad, waarin een kunstenaar vertelde over het tekenen/schilderen van Formule 1 wagens en dat inspireerde hem; "Dat wil ik ook". Arnold zag een mogelijkheid om zijn twee hobby's te combineren.

Hij heeft het zichzelf allemaal aangeleerd (een echte auto-didact dus) en op de vraag hoeveel proppen papier er woedend door de kamer gegooid zijn wist hij rustig te melden dat dat reuze meeviel.

Goed kijken en veel oefenen! En gestructureerd te werk gaan.

Hij heeft veel vragen gesteld aan een medekunstenaar (Diederick de Vries) die hij regelmatig opzoekt tijdens motorbeurzen en die hem van positieve kritiek voorzag.

In 2014 heeft hij zijn hobby, die hij door allerlei andere zaken in de wacht had gezet weer opgepakt en nu gaat het hard.

Hij heeft sindsdien een facebookpagina (www.facebook.com/arnoldwubbelsart of op zijn naam zoeken) en laat daarop, met succes, zijn werk zien.

Hij verkoopt daardoor zijn artprints en originele

werk over de hele wereld en krijgt zeer veel positieve reacties. Hoogtepunt tot nu toe is dat een aantal originele werken en art-prints zijn geveild tijdens de Dutch TT in Assen voor Stichting Happy Smile. Drie van deze werken werden vooraf gesigneerd door de topcoureurs Valentino Rossi, Jorge Lorenzo en Marc Marquez. In de VIP ruimtes bij het TT circuit in Assen hangen inmiddels ook werken van hem.

Hij heeft contact met motorsport fotografen in Italië en Amerika, deze fotografen stellen hun foto's graag ter beschikking. De eerste print van een schilderij gaat dan ook altijd naar de betreffende fotograaf. Hij kiest zijn foto's om te schilderen op gevoel; hij moet er wel echt iets mee hebben. Dat kan een detail zijn (bijv. een verchromde helm, waarin een weerspiegeling te zien is).

Sinds juli 2016 is Arnold ook weer begonnen met portrettekenen. Ook hierin gaat het voorspoedig, hij heeft al wat opdrachten daarvoor ontvangen. Door het tekenen van deze portretten bereikt hij een breder publiek en kan hij mensen op een andere manier blij maken. De portretten zijn levendig en lijken, hoewel met potloden gemaakt, geschilderd.

Is de hobby nog een hobby? Deze vraag borrelt af en toe op bij Arnold en zijn vrouw Anja. Het kost hem per schilderij rond de 50 uren naast zijn 40-urige baan en niet te vergeten zijn gezin. Maar de rust die het hem geeft om geconcentreerd aan een schilderij te kunnen werken is voor hem een reden om deze hobby met passie uit te oefenen en vanzelfsprekend is het succes dat hij ermee heeft ook een goede stimulans en stiekem zijn Anja, Bjorn en Fleur trots op man en papa!

OUDER/KIND GYM WEITEVEEN

TONEEL

De Klimop (de Weiteveense variant van de Tuutwulp) is voornemens om een gymles op te zetten met papa, mama, opa of oma samen met kind of kleinkind. Omdat dit niet in Nieuw-Schoonebeek aangeboden wordt en de groep in Weiteveen nog wel nieuwe deelnemers kan gebruiken, doen we ook een oproep in hejt al heard. Deze les is speciaal bedoeld voor kinderen van 0 tot 2,5 jaar, die samen met ouders of grootouders lekker willen gymmen in een gymzaal. "Mijn kind loopt op deze leeftijd nog maar net" zult u zeggen. Dat is waar, maar juist het opdoen van veel bewegingservaring is op deze leeftijd ontzettend belangrijk.

Leren van elkaar.

Voor ouders is de gymzaal een ideale plek om andere opvoeders met hun kinderen te ontmoeten. Er worden contacten gelegd en opvoedingstips uitgewisseld. De kinderen krijgen spelenderwijs wisselende bewegingssituaties aangeboden, waardoor ze geprikkeld worden om te bewegen: klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen en rollen.

Indien we voldoende deelname krijgen gaat dit starten op de woensdagmiddag. Tijden nog nader te bepalen, maar rond 15:00 uur. Voor informatie/ aanmeldingen kunt u mailen naar klimopweiteveen@gmail.com

De toneelvereniging "Oes Kluppie" speelt dit jaar het toneelstuk "'t zit in de zenen". Op 10 en 11 maart in de Zwarte Racker,

Als we terug denken wordt dit voor de 41ste keer dat we optreden. We zijn begonnen in 1976 met ons eerste toneelstuk in de Zwarte Racker onder regie van Herman Peters. Later Bernard Steffens en vanaf 1991 tot nu Joke Peters.

Helaas wordt dit ons laatste stuk dat in de Zwarte Racker wordt opgevoerd. Hopelijk zal er voor ons een geschikte locatie zijn in 2018. Wij gaan er in ieder geval voor. Dus nog een laatste keer in de Zwarte Racker lachen, gieren en brullen. Hopelijk zien we jullie daar.

Toneelvereniging "Oes Kluppie"

HELP WITH HORSES

Heb jij altijd al eens een les willen volgen van Jesse Drent of Eva Roemaat? Heb jij problemen met jouw paard of wil je iets nieuws leren?

Op 23 april komen Jesse Drent en Eva Roemaat langs bij Help with Horses! Zij zullen de gehele dag aanwezig zijn om diverse soorten les te geven. Denk hierbij aan vrijheidsdressuur, bitloos rijden en rijles! Meedoen kan met eigen paard of met een paard van de ranch.

Tevens zullen er op deze dag verschillende kraampjes aanwezig zijn en kunnen kleine kinderen de liefste pony's poetsen en knuffelen.

Wil jij je opgeven of meer informatie? Mail dan naar helpwithhorses@outlook.com of bel naar 0681680213 Europaweg 19A Nieuw Schoonebeek

GIRLS NIGHT OUT!

Voor wie: Groep 8 t/m 16 jaar
Wanneer: Vrijdag 3 februari
Tijd: Van 8.30 tot 21.00 uur
Kosten: €1,00
Waar: Dorpshoeve

Door wie: Plaatselijke kappers, schoonheidsspecialisten, pedicures, fotografie etc.



Ontdek je plekje!

In iedere editie plaatsen we op deze pagina een foto van een onderwerp op een bepaalde locatie in Nieuw Schoonebeek of omgeving

Het is de bedoeling om de locatie van het onderwerp van de foto te achterhalen. Uit de juiste inzendingen wordt een winnaar geloot.

Uiteraard zal de winnaar van dit spel ook weer beloond worden met een heerlijke taart, aangeboden door een lokale ondernemer.

De foto uit de vorige editie bleek een lastige opgave te zijn waarvan Ton Roosken uitgeloot is uit de juiste inzendingen.

De foto in de vorige editie was het kledkamerbordje van kledkamer A bij de Ossehal



NIEUWE FOTO:

Hieronder zie je een foto.

Weet je de locatie van het onderwerp in deze foto?

Stuur dan een exacte beschrijving naar:

Hejtalheurd@live.nl

Bedrijf van de maand: Schoonheidssalon Sasja

Nadat ik mijn diploma heb gehaald als schoonheidsspecialiste ben ik mijn eigen salon begonnen. Dit doe ik nu alweer een jaar met veel plezier!

Het merk waar ik mee werk is Medex en de producten hiervan zijn bij mij te bestellen. Ik geef diverse huidverzorgende behandelingen. Het is belangrijk om de huid door middel van professionele verzorging goed te verzorgen, zodat deze in goede conditie is en blijft en om huidveroudering tegen te gaan. Ook voor het verven van wimpers en wenkbrauwen, harsen, rug massages, scrubs en een leuke cadeaubon kunt u bij mij terecht.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact met mij opnemen of neem eens een kijkje op de Facebookpagina van de salon: facebook.com/Schoonheidssalon-Sasja

Groetjes Sasja Prenger
Schoonheidssalon Sasja
0629745159

Sasja 
— Schoonheidssalon —



HET STOOKHOK

Het stookhok is door zijn kleine afmetingen en aparte plaats naast de boerderij een opvallende verschijning op veel Drentse boerenerven. Waarvoor dienden ze en vooral wat kunnen we er nu nog mee in deze moderne tijd?

Een stookhok wordt ook wel 'pothok' genoemd. Het is oorspronkelijk altijd een vrijstaand gebouwtje. Het hok staat altijd haaks op de lange zijde van de boerderij, meestal tegenover de pompstraat.

De pompstraat is de natte scheiding tussen het woonhuis en de deel, koestal. Het meest voorkomende type stookhok is niet groter dan

2 x 3 meter. Dit type heeft geen zolder. Een groter type heeft vaak een zolder en ook een bakoven. Een stookhok is opgetrokken uit baksteen en heeft altijd een schoorsteen en een pannendak, dit met het oog op brandgevaar. Kenmerkend zijn de kleine raampjes. Een stookhok heeft altijd witte windveren, zo vormde het een eenheid met de boerderij. Het vuur werd gestookt in een open schouw of een kookfornuis. Als brandstof werden takkenbossen en sprokkelhout gebruikt. Vaak werd aan de zonzijde tegen het stookhok een melkrek geplaatst. Hierop werden de melkbussen en melkemmern op de kop te drogen gezet.

Gebruik

Het stookhok was het domein van de boerin. In het stookhok werd het varkensvoer (vooral aardappelen) gekookt. Dit gebeurde in een grote gietijzeren pot.

Anekdote

Ik kan mij nog goed herinneren dat wij na schooltijd aan het voetballen waren op een NAM locatie met jongens uit de buurt. We kregen honger en dorst, we wisten dat Thole Berend zwiene eerdappels aan het koken was en ook lekkere appels bewaarde in het stookhok. We konden het niet laten om de kokende aardappels uit de pot te jatten, haalden het vel eraf en aten ze dan heerlijk op. Uiteraard zochten wij de lekkerste appels uit de kist.

De vuurplaats werd ook gebruikt voor het koken van de wekelijkse was, het wekken van groenten en vlees, het leveren van heet water voor de slacht van een varken of voor de grote schoonmaak van de stallen. In het weekend fungeerde het stookhok voor de boerenknecht of meid als warme vrijersplaats. In de 2e helft van de vorige eeuw verdwijnen de stookhokken snel vanwege voortschrijdende mechanisatie, ruilverkaveling en specialisatie. Ze verdwijnen in rap tempo van het erf

omdat het een sta in de weg is of niet passend is bij een moderne boerderij. Ooit stonden er 5000 stookhokken in onze provincie. Begin 21e eeuw zijn er nog ruim 3000.

Ze worden tegenwoordig vaak gebruikt als rommelhok, gereedschapshok, boetiek, dierenhok, tuinhuisje, enz.

Bij de familie Scherpen aan de Europaweg staat er ook nog een deze is mooi gerestaureerd(zie foto).

Bron Het Drentse Landschap



Hej't wal deur?

.....dat we met zijn allen er voor moeten zorgen dat de Dorpshoeve blijft bestaan!

In 1994 is de dorpshoeve gebouwd. Hij is gebouwd om onderdak te bieden aan de jeugdsoos Rumah Pemuda, de bibliotheek, peuterspeelzaal het Hummelhonk. Daarnaast beschikt het gebouw over een multifunctionele ruimte waar feesten en partijen of andere activiteiten gehouden kunnen worden. Tienerswerk is met de jeugdsoos en het Hummelhonk mee verhuisd vanuit de Westerendse naar de dorpshoeve. Destijds is er vanuit de gebruikers een beheergroep opgericht waarin zij allen vertegenwoordigd waren, aangevuld met een afgevaardigde van Dorpsbelangen en beheerder mevrouw Dinie Alers. Deze groep ziet toe dat het gebouw door alle gebruikers netjes wordt gehouden en overleggen met elkaar over het gebruik.

Het was een verrijking voor het dorp, zo'n mooi multifunctioneel gebouw midden in het dorp!

Uit de dorpsanalyse die in 2007 is gehouden kwam naar voren dat er behoefte was aan dagopvang voor ouderen uit Nieuw-Schoonebeek. Deze is toen opgestart in de multifunctionele ruimte in de Dorpshoeve.

In 2011 is er besloten door het bestuur van de bibliotheek dat het niet meer rendabel was om de bibliotheek in ons dorp open te houden. Na sluiting is deze ruimte in gebruik genomen door dagopvang De Beek. De gemeente heeft in 2015 besloten om de peuterspeelzaal onder te brengen bij de naast gelegen basisschool.

De afgelopen jaren is door de initiatiefnemers van de dagopvang De Beek gekeken of er mogelijkheden waren om de dagopvang uit te breiden met zorgappartementen in de Dorpshoeve. Dit bleek niet inpasbaar te zijn waardoor men is uitgeweken naar de voormalige horecagelegenheid "De Zwarte Racker "

Al met al is het nu zover dat alleen de jeugdsoos nog gevestigd is in het pand.

Door de sluiting van de Zwarte Racker maken inmiddels al een aantal verenigingen gebruik van de Dorpshoeve. De koersballers, dansgroep, vrouwen vereniging KVV en de senioren van de KBO hebben al hun plekje gevonden in de Dorpshoeve !

Helaas is dit nog niet voldoende om de dorpshoeve rendabel te maken.

Het accommodatiebeleid van de gemeente is erop gericht om zoveel mogelijk gebouwen die in hun bezit zijn af te stoten. Waaronder de dorpshoeve. De Dorpshoeve is de locatie waar alle activiteiten moeten plaatsvinden anders heeft het geen bestaansrecht. Of het nu een bloemschikclub is, cursussen, vergaderingen, lezingen of iemand wil zijn verjaardag vieren. Wanneer de bezetting niet beter wordt dreigt op termijn sluiting!!

Als beheergroep zijn wij samen met een aantal dorpsgenoten aan het brainstormen hoe wij nieuw elan aan het gebouw kunnen geven om het te behouden voor ons dorp. Beheerder Dinie Alers heeft aangegeven dat ze wil stoppen, voor haar zullen wij op zoek moeten naar een vervanger. Ook zijn we van mening dat het gebouw wel enige verfrissing kan gebruiken en waar nodig vanbinnen heringericht kan worden. Door het weg vallen van de Zwarte Racker is het van belang dat er in het centrum van ons dorp een grotere zaal beschikbaar is voor grotere groepen voor bijvoorbeeld koffie tafel bij een uitvaart, toneel voorstelling etc.

Wij hebben onze ideeën en zijn ook erg benieuwd naar uw ideeën. Om hier achter te komen hebben wij een mini enquête opgesteld waarin u aan kunt geven wat voor u belangrijk is. Zaken die o.a. naar voren komen zijn potentiële huurders, vrijwilligers. Deze enquête zal door ons bij u thuis gebracht en gehaald worden.

De beheergroep



In gesprek met...

Andre Blauwgeers
onderscheiden met Passieprijs

Wie is Andre?

Ik ben 64 jaar geleden geboren in Nieuw Schoonebeek aan de Europaweg 107. Ik ben de jongste uit een gezin van 12 kinderen, 2 broers en een zuster wonen nog in Nieuw Schoonebeek. In mijn jonge jaren was ik erg betrokken bij jeugdsoos Rumah Pemuda als bestuurslid en als disjockey onder de naam Draaiende Dries. Ook ben ik al circa 45 jaar lid van een vriendenploeg de Apostelen en als er feest is ben ik uiteraard van de partij. In 1977 kochten wij een huis in Amsterdamseveld (de Peel), zijn we getrouwd en zijn daar gaan wonen. Achter deze rij woningen lag een braak stuk grond dat eigendom was van de Griendtsveen Maatschappij. Zij wilden het wel verhuren, waarop Geert Alers en ik in overleg zijn gegaan om er een soort dierentuintje van te maken, genaamd het Griendtsveenpark. Zo werd er een symbolisch huurcontract ondertekend en konden wij beginnen. De dieren waren in het begin eigendom van Geert Alers en mij, het park groeide langzaam met behulp van de NAM en andere sponsors tot wat het nu is.

Wanneer is jouw liefde voor dieren begonnen?

Ik ben er mee op gegroeid, bij ons op de boerderij hadden wij koeien, varkens, schapen, kippen, een paard, katten en een hond, en ik had konijnen.

Wat is jouw functie in het park?

Ik ben voorzitter en behartig de PR.

Welke onderscheiding heb jij onlangs gekregen?

Van de Vriendenloterij, de publieksprijs: "een vrijwilliger met Passie". Deze bestaat uit een oorkonde en een reischeque.

Julie zijn druk bezig met het bouwen van een paviljoen. Waarom is dat?

De huidige kantine is te klein en verouderd. We werken met vrijwilligers van de Noorderbrug met

een niet aangeboren hersenletsel. Ook mensen die langdurig werkloos zijn doen hier vrijwilligerswerk, en leerlingen van de Triantha school komen hier werkervaring op doen.

Hoe kunnen jullie dit financieel waarmaken?

We zijn al 5 jaar bezig om subsidie te krijgen, maar dat is nog steeds niet rond. Door hulp van een anonieme sponsor en een lening kunnen we dit alsnog realiseren.

Is het runnen van het park nog hetzelfde als in het begin?

Dat is niet meer te vergelijken. Destijds draaide het eigenlijk alleen om het verzorgen van dieren. Nu is dat anders georganiseerd, waardoor ik mij bezig hou met andere zaken. Omdat er zoveel komt kijken bij het runnen van een park, ben ik blij met de nieuwe organisatie. De werkzaamheden en de verantwoordelijkheden liggen vast, dat geeft rust voor iedereen.

Staat er nog meer op de planning?

Het volgende plan is werken aan de toegankelijkheid; de paden worden verhard zodat ze rolstoel vriendelijk zijn. Hopelijk lukt dat dit jaar nog.

Wat wil jij verder nog kwijt?

Ik vind het leuk dat ik in het park veel Nieuw Schoonebekers ontmoet en even kan bijkletsen. Ik wil ook iedereen nog even bedanken die op mij gestemd heeft en zo deze mooie prijs in de wacht heb kunnen slepen.

Wat stimuleert jou om na zoveel jaren nog door te gaan?

Natuurlijk deze mooie prijs en de waardering, maar dat de minderinvaliden hier een dag in de week aan het werk kunnen in plaats van achter het raam te zitten geeft mij erg voldoening

Slim Supermarkt

In september in 2007 zijn wij gestart met onze winkel aan de Europaweg. Het dorp was tot de opening al vier jaar verstoken van een supermarkt. Een samenwerking met Drenthe College Emmen was de grondslag voor het bestaan van de supermarkt. In de winkel boden wij werkleertrajecten aan. De winkel was meteen een hit, meer dan 80 leerlingen zijn de revue gepasseerd. Later kwam er de samenwerking met de Thriantaschool (een school voor kinderen met verstandelijk en/of lichamelijke beperking) bij. Elke dinsdag kwamen 4 leerlingen met juf hier proef stage lopen, om zich zo voor te bereiden op hun werkelijke stage. Helaas werden deze samenwerkingen zo rond 2013 weer beëindigd. Bij het Drenthe College liep de belangstelling terug. De Thriantaschool werd de dupe van intrekken van vergoedingen door de gemeente voor het vervoer van de leerlingen.

In 2011 kwam Erik Speller ons versterken in de winkel. Erik is verstandelijk gehandicapt en kwam via het werk van Ingrid binnen. Het beviel van weerskanten zo goed dat Erik tot de laatste dag is gebleven. Erik is door middel van een proefplaatsing ondergebracht bij Plus supermarkt Klazienaveen.

De loop naar de Slim Supermarkt liep in de laatste jaren wel wat af. Meerdere factoren speelden daar in mee o.a. de concurrentie met prijzenoorlogen, online bestellen.

Dan zie je mensen toch uitwijken naar het goedkoopste adres. Wij waren niet in staat de prijzen af te stemmen op de "grote jongens". Voor ons dus reden om ook de catering erbij te nemen om zo het bestaan van de winkel in stand te kunnen houden.

Met catering hebben wij diversiteit aan mogelijkheden geboden. Geen obstakel was ons te groot, nee verkopen was er niet bij. Veelal ging het gepaard met kunst en vliegwerk, bijvoorbeeld omdat we de capaciteit niet hadden om voor 90 personen een buffet te maken. Maar terugkijkend hebben wij vele leuke dingen gedaan zoals brunch 200 jaar bestaan Nieuw Schoonebeek, seniorenontbijt volksfeest 2015 en veel buurt- en familiefeesten waar we vele jaren achter elkaar kwamen met telkens een nieuw thema.

Op zaterdag 24 december was Slim Supermarkt voor het laatst open. Moegestreden door onder andere onenigheid met onze huisbankier, de ziekte van Ingrid (gelukkig genezen) nemen wij met pijn in ons hart afscheid. Na 9 jaar gooien wij de handdoek in de ring, wel met opgeheven hoofd, want wij hebben toch ook wel veel plezier gehad in al die jaren. Langs deze weg willen wij nogmaals iedereen bedanken voor de steun en het vertrouwen in de afgelopen jaren.

Fam. Smeman en Erik Speller.



Opening 26-09-2007



Sluiting 24-12-2016

De groeten van:

Wat een verrassing toen ik het berichtje las uit mijn geboortedorp met de vraag of ik wil schrijven voor de rubriek de groeten van...

Die vraag komt op een bijzonder moment in mijn leven. In het afgelopen jaar ben ik, en al mijn dierbaren, geconfronteerd met de kwetsbaarheid van gezondheid. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, eerst werd ik getroffen door een herseninfarct en inmiddels ben ik geopereerd aan endeldarmkanker en ben nu herstellende. Het ziet er weer goed uit en we hebben vertrouwen in de toekomst.

Eerst maar even opnieuw voorstellen, mijn naam is Henriette Prins, geboren op 7 augustus 1959. Na drie zonen, Jan, Ad en Raymund, de oudste dochter van Bernard en Riet Prins. 9 jaar later werd Anselma geboren en waren we compleet met 5. Onze beide ouders waren actief in het verenigingsleven. Papa werkte daarnaast hard als directeur van de melkfabriek en mama was actief in het huishouden en stond vooral ten dienste van de kinderen en haar man.

In mijn kindertijd heb ik aangename tijd doorgebracht bij de familie Blauwe, heel gezellig. Voor mij komt de uitdrukking 'als een kip zonder kop' daarvandaan. Een hilarisch moment toen vrouw Lies Blauwe een kip 'ontkopte'. Tot mijn verbazing liep die kip ...zonder kop ..door over het erf... een onvergetelijk en hilarisch moment.

Aan mijn schooltijd heb ik niet zoveel herinneringen. Later heb ik me gerealiseerd dat ik niet zo hield van naar school gaan. Niet van de lagere school en niet van de middelbare school. Er waren vriendengroepjes waar ik dan net niet bij hoorde. Zo'n vijfde wiel aan de wagen gevoel. Daarop terugkijkend ben ik daar ook niet altijd even handig mee omgegaan, ik had nog veel te leren. Wel een heerlijke tijd gehad in Rumah Pemuda, opgaan in de muziek en daarop bewegen en samen met Ada Bos op de brommer naar de Ibo bar op ontdekkingsreis.

Sporten was mijn passie. Heel wat voetsporen op de mat, slingers aan de brug met ongelijke leggers en koprolletjes op de evenwichtsbalk bij gymnastiekvereniging De Tuutwulp, onder leiding van Hennie Eikens, die ik later mocht assisteren. Wat heb ik daar van genoten! Ik wilde dan ook graag naar de Sportacademie na mijn middelbare school. Dan moet je natuurlijk wel een diploma hebben en.....daar ging het mis. Als alternatief solliciteerde ik bij de politie en werd aangenomen bij de politie Velsen (een gemeente waar ik eerlijk gezegd nog nooit van gehoord). Dat betekende naar de politieschool in Amsterdam en in het westen gaan wonen, en zo geschiede.



Henriette Prins

Daar ontdekte ik dat ik liever met mensen in gesprek was in plaats van bonnen uitdelen. Ik had veel vrije tijd en ging naast mijn werk vrijwilligerswerk doen bij de telefonische hulpdienst. Hier bleek ik goed in te zijn en besloot opnieuw de schoolbanken op te zoeken. Eerst het havo diploma gehaald en daarna de parttime opleiding Maatschappelijk Werk. De combinatie van werken en leren heb ik toen helemaal ontdekt en doe ik nu nog steeds, mezelf blijven ontwikkelen en inspiratie opdoen. Bij de politie Amsterdam heb ik jaren gewerkt als bedrijfsmaatschappelijk werkster. Pesten, seksistische grapjes, discriminatie van minderheden kende ik uit eigen ervaring en zag ik steeds meer in dit werk en vooral de gevolgen daarvan. Mensen worden daar ziek van met trauma's, fobieën en overmatig alcoholgebruik soms als gevolg. Ik vond het belangrijk niet alleen met de gevolgen daarvan te werken, maar juist ook de preventieve kant op te pakken. Eerst bij de politie als coördinator van (on)gewenste omgangsvormen en seksuele intimidatie en daarna vanuit mijn eigen training en coaching bureau, gewoon omdat ik het belangrijk vind dat iedereen in een veilige en prettige organisatie kan werken. Het onderwerp bespreekbaar maken en mensen bij elkaar brengen, opnieuw met elkaar verbinden, mooi om te doen. Mijn bureautje heeft zich inmiddels ontwikkeld tot persoonlijke begeleiding en coaching, Natuurlijk Coachen. Nu begeleid ik mensen door middel van coach trajecten voornamelijk wandelend in de natuur.

In mijn persoonlijke leven ontmoette ik Pieter. Hij was op dat moment zeevarend en reisde maanden als machinist van koel en vriesschepen de wereld rond. Wat een humor had die man, ik was op slag verliefd. Ik heb de luxe ervaring dat ik een reis van ruim 6 weken mee kon aan boord, een aanrader! Varend over de grote oceanen, genieten van de ruimte (ondanks de beperktheid van het schip), het ruisen van het water, prachtige zonsopkomsten en zonsondergangen. Heel bijzonder!

Inmiddels werkt hij al dertig jaar, zoals we dat noemen, aan de wal, als taxateur van machinerieën, en reist daarvoor nog wel zo nu en dan de wereld rond. Incidenteel ga ik mee, zoals binnenkort naar Maleisië, nieuwe energie opdoen na het bewogen jaar.

We zijn ouders geworden van twee prachtige zonen Jurjen (27) en Jari Jelmer (23). Inmiddels zijn ze beide zelfstandig, een baan die bij ze lijkt te passen, relatie onderhoudend en komen regelmatig bij elkaar en ons binnen. Fijn gevoel als kinderen hun plek hebben gevonden. Vaak hebben we gedacht aan verhuizen naar het oosten van het land maar inmiddels zijn we helemaal geworteld in het westen en dat is mede dankzij het strand en de Kennemerduinen, waar we heerlijk kunnen wandelen, genieten van de natuur en het wild om ons heen en waar ik op een heerlijke manier mijn werk kan uitoefenen.

Nieuw Schoonebeek, de plek waar ik ben opgegroeid in een gezin die warme banden met elkaar onderhouden. Jaarlijks zien we elkaar en doen we moeite om bij speciale gelegenheden bij elkaar te zijn. Sinds jaren gaan we eens in de vijf jaar met onze ouders, alle kinderen en kleinkinderen een weekje of een lang weekend weg. Elke keer weer top! Onze ouders zijn in 1994 naar Ede verhuisd en hebben daar samen nog hele mooie jaren gehad. Papa is nu bijna vier jaar geleden overleden na een gevuld en vervuld leven. Ik ben enorm dankbaar dat ze tot een mooie respectabele leeftijd samen konden zijn en wij konden luisteren naar hun verhalen.

Na jaren van zorgen kon mama ineens weer meer ondernemen en zijn we samen naar Nieuw Schoonebeek geweest, een midweek in de Willems Boo, een heel mooi plekje! Die week stond in het teken van bezoeken die zij graag wilde doen, en elk bezoekje was bijzonder. Mensen van vroeger en ieder met een eigen verhaal en vragen. We gaan dat zeker herhalen! Daar waar mijn roots liggen daar wil ik ook zo nu en dan weer zijn.

De ruimte en de vrijheid van het buiten zijn, het buitenleven heb ik echt wel uit mijn geboortedorp meegenomen, daar geniet ik nog steeds van.

Rest mij u allen alle goeds te wensen voor een heel mooi, liefdevol en gezond 2017 en graag tot ziens.

Dagcentrum de Beek

Op 1 december 2016 is de Zwarte Racker ons eigendom geworden; een mooie locatie midden in het dorp, voor onze dagactiviteiten. Er moet nog wel veel gebeuren voordat we er in kunnen en hiervoor hebben we de lokale aannemers gevraagd. Kuipers & Koers is deze week begonnen met de werkzaamheden en we verwachten dat we 1 april a.s. ons verbouwde pand kunnen betrekken.

De groepen die in de Zwarte Racker hun onderkomen hadden kunnen voor zover mogelijk nog in de Zwarte Racker blijven of ze maken gebruik van onze ruimten en andere ruimte in de Dorpshoeve. Dat gaat in goed overleg met de Dorpsraad en de beheergroep.

Onderstaande foto geeft een beeld van zoals het was en zoals het er nu uit ziet, voor de verbouwing.



In de volgende Hej't al heard kunnen we laten zien hoe het pand er na de verbouwing uitziet en willen we graag iets vertellen over onze nieuwbouwplannen.

In ons nieuwe pand gaan we met twee groepen beginnen en gaan we weer terug naar de groepsgrootte zoals die voorheen was.

Opbrengst Kerstconcert

We kijken met de 5 koren terug op een heel geslaagd kerstconcert. Bedankt voor uw aanwezigheid en gulle gift.

De opbrengst van €300,00 is geschonken aan 'Het Stroomdal'.

Wachten tot je een ons weegt...

COLUMN

„Je wilt zeker wel even voorgaan”, vroeg ik aan de jonge meid die achter me stond te stressen, te duwen en wiebelen in de rij voor de kassa. „Oh ja, graag” zei ze en gooide haar boodschap al voor me op de band. „Nou mooi niet, moet je maar eerder van huis gaan, gewoon even op je beurt wachten”, zei ik. De mensen in de rij achter me begonnen te grinniken en ze bleef verbluft achter.

Ja, daar stoor ik me aan. Mensen die niet kunnen wachten of juist anderen onnodig laten wachten. Oké, nu lig ik ook niet in een deuk als er voor me iemand al z'n centen stuk voor stuk zit uit te tellen en dan, jammer genoeg, net tekort heeft en besluit om dan die dreuge worst maar terug te leggen. Maar toch, ik zal de laatste zijn om daarop te reageren. Nee, ik benijd de mensen niet die geen rust in de kont hebben en altijd rennen, draven en racen.

Ik vind het zelfs wel aangenaam om een middagje door te brengen in de wachtkamer van het ziekenhuis. Daar zijn vaak lange wachttijden. Ik trek er een aantal uren voor uit, neem een mooi boek mee en zet mezelf fijn in de relaxstand. En als je het treft en komt er nog een half uur wachttijd bij dan brengen ze je ook nog een beker koffie. Fijn toch zo'n specialist die ruim de tijd voor zijn patiënten neemt.

Er zijn natuurlijk ook situaties waarbij je mensen niet onnodig kunt laten wachten. Als me dat overkomt dan pak ik m'n boeltje en verdwijn of laat ik heel duidelijk merken hoe ik erover denk.

Ooit stond ik in de hal van de oude Rabobank in Klazienaveen te wachten op een bankbediende die me zou helpen bij een storting in de geldstortautomaat. Ze lieten me wachten tot ik een ons woog, terwijl ik collega's zag theeleuten en ginnegappen bij elkaar. Ik werd al kwader en kwader en bedacht hoe ik heel snel hun aandacht kon trekken. Ik zette m'n volumeknop in een hogere stand en sprak zo hard dat iedereen me kon horen: „Wat een klantvriendelijke bank is dit hier! Sta ik hier potverd*%# al een kwartier te wachten tot jullie de thee op hebben en uitgeleuterd zijn”. Nou, ze wisten niet hoe snel ze me de eerste de beste spreekkamer in moesten loodsen; snel weg bij de andere klanten voordat die ook in opstand kwamen.

Natuurlijk wacht ik geduldig bij een kassa op m'n beurt, maar laat ook rustig mijn spullen op de

toonbank liggen en loop de zaak uit als een medewerker zonder te iets te zeggen zijn telefoon opneemt terwijl hij bezig is met een klant. Bekijk het dan maar.

We kwamen eens in een situatie dat we uitgenodigd waren voor een openingsreceptie van een nieuwe winkel. Op weg daar naartoe kwam de hoofdpersoon ons tegemoet richting zijn huis. Hij moest zich toen nog douchen, omkleden en vrouw en kinderen in de auto laden. De genodigden liepen al in de polonaise toen hij eindelijk op zijn eigen feestje arriveerde. Jammer genoeg (of juist daarom?) ging zijn zaak al snel op de fles en is de goede man inmiddels overleden. Maar dat laatste had niets met z'n te laat komen te maken, dat was helaas te vroeg.

In de loop der jaren ken je je pappenheimers wel waar je steevast op moet wachten, omdat ze altijd op het laatste moment net dat ene nog moeten doen wat beslist niet eerder kon of later kan. Dat zijn de chronische laatkomers. Ja zeker die heb ik ook in de familie. Die woont zelfs bij me in huis. Hij (nee, nee, ik noem geen namen) is ook wel eens met een taxi 's avonds thuisgekomen, omdat ik niet nog 1, 2, 3, 4 biertjes op hem wilde wachten. Maar over het algemeen genomen zijn we goed op elkaar ingespeeld. Ik een vroege vogel en hij de laatkomer, samen kom je goed in het midden uit. Bemiddelen heet dat.

Ach ja, als ieder wat water bij de wijn doet, komt het vaak wel goed.



Riet Veenker



Afgelopen november liep Bianca Striper letterlijk Amigo Paulo tegen het lijf bij een winkelcentrum in Duitsland. Doordat het een opvallende verschijning is trok het haar aandacht; hij liep daar met drie honden en zijn hele hebben en houden in een karretje dat door de honden getrokken wordt. En alsof het zo moest zijn kwam er die avond dezelfde man hun pad opgelopen met de vraag of hij de nacht op hun erf, in zijn tent, mocht overnachten.

Bianca heeft hem warm welkom geheten en voorzien van eten en een slaapplek. Hij vertelde over het doel van zijn reis; vanaf januari 2015 is hij onderweg. Hij loopt vanaf Lissabon naar het uiterste noorden van Finland, de woonplaats van de kerstman. Niet, zo verklaarde hij, omdat hij in de kerstman gelooft,

maar omdat hij houdt van de tijd rondom kerst, vanwege de warmte die het feest meebrengt en de sfeer waarin mensen in die tijd leven. Zijn leven was door de crisis en werkloosheid voor hem uitzichtloos en hij besloot op reis te gaan. Hij geniet van de ontmoetingen en het contact met de mensen in al die landen die hij doorlopen heeft. Zweden is het land waar hij het 't prettigst vond en hij is van plan om na zijn reis terug te gaan naar Zweden en daar een boek over deze reis te schrijven: Golden Heart.

“
AMIGO
PAULO
”

Na een goede nacht en een lekker ontbijt ging de Portugese Paulo weer op pad. Momenteel is hij weer op de terugweg naar Lissabon. U kunt hem volgen via facebook; facebook.com/paulo.amigo.3

Wij zijn Johan en Paula Platzer en we hebben een melkveebedrijf waar wij momenteel 70 koeien melken. Met jongvee erbij zijn dit ruim 115 koeien. Ons is gevraagd iets te vertellen over wat een boer doet in de winter. Nu denkt men soms dat de boer de koude winterdagen dicht bij de kachel doorbrengt. Maar hoe aantrekkelijk dat soms ook is, het werk gaat gewoon door. In vergelijking met bijvoorbeeld een akkerbouwer hebben wij melkveehouders minder seizoensgebonden arbeid. Het grootste deel van de dag zijn wij bezig met het melken, het voeren en het verzorgen van ons vee. Elke dag, het hele jaar door. Maar er zijn natuurlijk ook wel wat verschillen. Zo lopen de koeien in de zomer bijvoorbeeld een deel van de dag in de weide maar staan ze nu de hele dag op stal.

Met het koudere winterweer van afgelopen dagen zijn we druk met water. Vroeger was dat natuurlijk een veel groter probleem dan tegenwoordig. Bijna alle waterleidingen zijn geïsoleerd en voorzien van verwarmingslint. Met de vorst hoeven we dan meestal alleen maar wat warm water in het drinkbakje zelf te gieten en

dan loopt het weer. Maar wanneer de jongelingen het dan weer gelukt is dit lint kapot te trekken, dan moet het even anders. Als het koud is krijgen de jongste en de zwakkere en/of zieke kalfjes een dek op. Zo blijven ze warmer en kunnen ze hun energie beter gebruiken om beter te worden en aan te sterken.

Een andere altijd terugkerende klus is het verplaatsen van mest. In deze tijd van het jaar zitten de mestkelders onder de koeien vol maar mogen wij nog geen mest op het land rijden. Gelukkig hebben wij voldoende opslag in de buurt kunnen organiseren waar wij de mest kunnen opslaan tot het voorjaar. Ook is de winter de tijd om de overgebleven tijd te benutten om alvast voor te bereiden op het komende voorjaar. Wanneer het weer erg lelijk wordt, is er altijd de administratie nog en dit jaar het inpassen van allerlei nieuwe regelgeving voor 2017. Een noodzakelijk kwaad wat dan wel weer naast de brandende kachel gedaan kan worden.

Zo ziet u maar: Op de boerderij gebeurt altijd wat, ook in de winter.

DE BOER IN DE WINTER



EEN NIEUWE LAPTOP

In de vorige editie hebben wij als redactie een oproep geplaatst waarin wij sponsoren zochten om een nieuwe laptop te bekostigen. Onze vorige laptop had het na 8 jaar trouwe dienst begeven.

Met ontzettend veel plezier kunnen we mededelen dat er inmiddels een nieuwe laptop gerealiseerd is. Hiervoor willen we **Bart Hemme, Gerard Lohuis** en een **anonieme sponsor** dan ook van harte bedanken. Ook aan deze personen danken jullie dit blad.

WIE STAAN ER OP DE FOTO?

Elke editie plaatsen we een foto. Van degene die raadt welke personen op de foto staan wordt er 1 persoon uitgeloot voor een eervolle vermelding in de volgende editie.

VORIGE EDITIE

Op de foto van de vorige editie stond Andre Blauwgeers. Hierop zijn veel reacties binnen gekomen waarvan de meesten het juiste antwoord gaven. Uit de talloze juiste inzendingen is **Harrie van der Laan** uitgeloot als winnaar. Harrie ontvangt 1 portie houdbare eeuwige roem

ACTIVITEITENKALENDER

- 5 februari: Carnaval: Tienerwerk & Rumah Pemuda
- 11 maart: Casino avond: Tienerwerk
- 17 maart: St. Patrick's Day: Folk veur Volk
- 18 maart: Rockstieren: Café Bargerveen
- 25 maart: Zwemmen: Tienerwerk
- 8 april: Instuif: Tienerwerk
- 22 april: Instuif+: Tienerwerk
- 6 mei: Activiteit: Tienerwerk
- 20 mei: Instuif+: Tienerwerk
- 3 juni: Instuif: Tienerwerk
- 3 juni: 12 Apostelentoernooi: V.V.Schoonebeek
- 10/11 juni: Activiteiten weekend: V.V.Schoonebeek
- 17 juni: "IJshockey": Tienerwerk
- 24/25 juni: Rumah Live met o.a. Waylon
- 1 juli: Instuif: Tienerwerk
- 15 juli: Lasergamen: Tienerwerk
- 16 september: Folk veur Volk an de gruppe Festival

NIEUWE FOTO



Wie staat er op de bovenstaande foto? Stuur je antwoord naar: hejtalheurd@live.nl

Heb je zelf ook een leuke foto die we voor deze rubriek mogen gebruiken? Mail deze dan door! Vergeet dan niet de naam te vermelden.

Hej 't al heurd...

Bennie is klimaatscepticus

